

De heer Luuk Boode was elf jaar penningmeester van de vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke Scholen in Ouder-Amstel.

Op het Waddenland in Duivendrecht, waar hij met zijn gezin al sinds de oplevering van het complex in 1968 woont, blikt hij samen met zijn echtgenote Janny terug op die periode.

VERENIGING tot STICHTING
en INSTANDHOUDING van
Christelijke Scholen in
Ouder-Amstel.

Duivendrecht, 30 okt.'81

Aan de leerkrachten,
Aan het bestuur van de oudercommissie
Aan de bestuursleden van de vereni-
ging,
Aan allen, die dit verder aangaat,
EN HUN ECHTGENOOT/E ,

Beste mensen,

Op 28 oktober jl. hebben Mevr. Pieneman en de
Hr. Boode hun functie als lid van het bestuur, resp. penningmeester
van de vereniging neergelegd. Beiden hebben zeer vele jaren onze
scholen belangeloos trouw gediend.

Het bestuur wil op de komende Nieuwjaarsreceptie
graag iedereen in de gelegenheid stellen van hen afscheid te nemen.
In meer besloten kring zal echter op
vrijdag 6 november a.s.
te 20.00 uur in de personeelszaal
van het Reijgersbosch te Duivendrecht
een avond worden belegd om enkele herinneringen op te halen en hen
te bedanken voor wat ze deden, in het bijzonder voor de naaste mede-
werkers. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Wanneer U onverhoopt verhinderd bent, verzoeken
wij U dit vóór donderdag 5 november te willen berichten (zie onder-
staande telefoonnummers s.v.p.).

Bij géén bericht rekenen wij op Uw beider komst.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur

de h. l.

P.van der Scheer, Houtzaagmolen 46, Tel 909575
E.K.den Breejen, Pelmolen 17, Tel 991647

*Ben e Mr. L. Boode
Waddenland 17*

Bij de afscheidsbijeenkomst ontving de penningmeester een mooi rijk geïllustreerd Bijbelboek. En voor in dat boek heeft hij deze brief van 30 oktober 1981 bewaard.

De heer en mevrouw Boode woonden in Betondorp en hun zoons John (1959) en Dick (1960) gingen daar naar de Groen van Prinstererschool. Toen zij in 1968 verhuisden naar Duivendrecht hadden zij de keuze uit 2 scholen: de RK school aan de Rijksstraatweg en de wat meer verscholen gelegen Christelijke School achter de protestants-christelijke kerk. Een openbare school was er toen nog niet.

Hoewel '1 + 1 overal 2 is' (opmerking van mevrouw Janny Boode) kozen de ouders bewust voor de christelijke school. In de schooltijd van de jongens Boode was de heer J.A. den Ouden het hoofd der school, al sinds 1953. Hij werd 1 maart 1973 opgevolgd door de heer B.J. Krüger. Toen waren de kinderen al van school.

Maar Luuk Boode zou als bestuurlid nog lang zijn taak als penningmeester vervullen.

Voor die tijd beheerde Wim Smit de penningen van de school en was medebestuurder van de vereniging tot oprichting en instandhouding van christelijke scholen in Ouder-Amstel. Wim Smit werd ziek en Luuk werd benaderd of hij die taak wilde overnemen. Omdat Wim Smit overleed werd die bestuursfunctie definitief. Elf jaar lang heeft Luuk de boekhouding gedaan. De jaarrekeningen werden opgemaakt door de heer Kaja.

Voor de zomervakantie van 1973 bereidden het schoolbestuur, de gemeenteambtenaren, het hoofd en de kleuterleidster van de in 1972 gestichte openbare school samen met het nieuwe schoolhoofd Krüger en de hoofdleidster van Chr. Kleuterschool Pippeloentje zich voor op de algehele inrichting en verhuizing naar een nieuw te betrekken gebouw aan de Zonnehof.

Op 21 augustus 1976 kreeg de christelijke lagere school de naam C.B.S. De Regenboog. In de "regenboog" ligt de identiteit van het christelijk geloof begrepen. De regenboog is het symbool van de hulp. Het nieuwe schoolgebouw staat aan de Zonnehof tussen flats en parkeergarages die alle de naam dragen van een hemellichaam. Daartussen is een regenboog op zijn plaats. De school werd sinds de verhuizing nadrukkelijker bezocht door kinderen uit de Bijlmermeer. Daardoor kwamen er "gekleurde" kinderen op school. De regenboog is ook kleurenrijk. Het schoolgebouw werd geopend door 6 kinderen die allen uit een ander land afkomstig waren.

Luuk Boode is in een bijzondere periode uit de geschiedenis van de school penningmeester geweest. Als organist was hij bovendien verbonden aan De Kleine Kerk. Liefst 36 jaar.

Een van de leerkrachten heeft met de hand een bijzonder herinnering vervaardigd voor de heer Boode:





Mevrouw Boode heeft een verhaaltje bewaard dat John schreef voor het schoolkrantje:

DE TAS DIE VERLOREN WAS

Er was eens een jongen en hij heette Coen. Coen woonde heel ver hij ging niet met de tram of met de bus. Hij liep naar zijn vriendje Wim die hem al tegemoet liep. Hij liep ook naar zijn huis om zijn tas te halen. Toen liepen ze ieder met een tas aan de hand naar school.

Hoe laat heb jij het? half negen. Nou dan neem ik de tram maar want anders komen we telaar op school. Hé hé daar kwam het op een loopas, tjonge jonge hé he daar waren ze eindelijk bij de tramhalte. Even gaan zitten Coen zette zijn tas neer om even uit terusten. Wim die ging ook op de bank zitten ook uitterusten. Eindelijk kwam de tram er aan, ze stapten in en reden weg. Wim had zijn tas op zijn schoot. Maar Coen had hem vergeten mee te nemen. De conducteur riep door de luidspreker St. anna school en de jongens drukte op een knopje en daar gingen de deurtjes van de tram open. En floep daar sprongen de jongens de tram uit. Ze renden zo hard als ze konden want het was al negenuur geweest. De bel was allang geweest. Ze liepen naar de school. En deden hun jassen uit en klopten beleefd aan.

De jongens gingen naar hun bank en gingen zitten. De meester zei pak je rekenboek. Maar Wim wou zijn tas pakken. De meester zei tegen Coen Coen schiet toch op. Meester ik ben mijn rekenboek verloren en mijn tas ook.

Weet je wat jij gaat doen. Ga eens naar de tram halte. Maar Coen hoorde het al niet eens meer hij rende in een ommezien naar de tram en daar stond zijn tas hij rende net zo hard als toen straks. Hij holde weer naar school ging naar binnen en deed zijn jas uit en ging naar de klas toen pakte hij zijn rekenboek en kon weer lekker rekenen.

De meester die was blij dat hij zijn rekenboek had.

Maar hij zei niks tegen zijn moeder toen hij thuis kwam.

John Boode

De tekening op de omslag is gemaakt
door Anne Marie v.d. Ruit

Bestuur en Personeel wensen U

Prettige Paasdagen

In 1980 vond de troonswisseling plaats. Prinses Beatrix volgde haar moeder Koningin Juliana op. Luuk Boode had zelf - als leerling van de school aan het 's Gravesandeplein in Amsterdam - in 1938 een lepeltje gekregen ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Een van de laatste zaken die hij als penningmeester gerealiseerd heeft: een lepeltje voor alle leerlingen ter herdenking aan 30 april 1980.



De basisschool voor kinderen van 4 – 12 jaar kwam er aan (1985). Er kwamen parttime leerkrachten, de regels vanuit het ministerie stapelden zich op, de financiële administratie werd ingewikkelder. Al met al tijd (1981) om te financiën van school over te dragen aan een professionele organisatie.

Tijdens een grote verbouwing van De Kleine Kerk werd voor de zondagsdienst nog wel eens dankbaar gebruik gemaakt van het gebouw van De Regenboog aan het Zonnehof.