

## Als wij onze zonden belijden

[www.trustingthelord.com](http://www.trustingthelord.com)

Waarschijnlijk één van de meest onbegrepen verzen in de bijbel is 1Johannes 1:9

*“1Joh.1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.*

1 Johannes 1:9 is een zeer positieve uitspraak. Maar heeft u wel opgemerkt dat het ook een negatieve kant bevat? De gevolgtrekking is dat, indien een persoon iets doet, God iets zal doen. Met andere woorden ALS een persoon zijn zonden belijdt dan zal God die zonden vergeven. Er zijn vandaag de dag miljoenen mensen die dit geloven en trachten de waarheid van dit vers te praktiseren. Er zijn vandaag de dag duizenden predikers en religieuze leiders die de positieve kant van 1 Johannes 1:9 prediken en leren.

Maar heeft u er wel eens over nagedacht dat het vers ook een negatieve kant heeft? Wat gebeurt er als we niet al onze zonden belijden? Wat gebeurt er, als we iedere avond als we naar bed gaan, of elke morgen als we uit bed komen, of iedere zondagmorgen ergens in een samenkomst, of op woensdagavond op de bidstond, of wanneer dan ook, trachten 1Johannes 1:9 te gehoorzamen en we één of twee zonden vergeten? Wat gebeurt er als we ons van één of twee zonden niet bekeren of dat we die niet belijden?

De positieve gevolgtrekking van deze passage is, dat, als WIJ ZULLEN dan ZAL GOD. Maar wat is dan de negatieve kant? De negatieve gevolgtrekking van het vers is, dat, als we het niet doen, dan doet God ook niets, en op deze basis heeft u de leer van een “onderhoudsprogramma voor redding” dat onderwezen wordt in religieuze samenkomsten over de gehele wereld.

Op basis van de negatieve kant van 1 Johannes 1:9 kunnen mensen het volk manipuleren en controleren met als gevolg dat ze van hun stoel komen en naar voren gaan om te bidden voor vergeving, spreken in tongen, en honderden andere dingen. Mensen trachten door hun eigen inspanning er naar te zoeken en trachten datgene te verkrijgen waarvan God reeds heeft gezegd dat het niet gedaan kan worden door sterfelijke mensen, namelijk: De gunst van God winnen door uw eigen goedheid.

Maar zal iemand zeggen, dat is toch wat er staat. Geloof u uw bijbel niet? Probeert u te veranderen hetgeen de bijbel zegt? Absoluut niet! Wij geloven ieder woord in de bijbel. Wij geloven de waarheid van 1Joh.1:9, maar, naast het geloven van de waarheid van 1Joh.1:9 geloven we ook de waarheid van Kol.2:13:

*“Kol.2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;*

De tekst zegt “al uw misdaden”. Hoeveel zijn dat er? Hoeveel is “AL” uw misdaden? Welnu, “AL” omvat alles. Het omvat alles en sluit niets uit. Al is al, en als God u ALLE misdaden heeft vergeven dan blijven er geen meer over om vergeven te worden. Het is voltooid, over en gedaan.

Heeft u opgemerkt dat 1Joh.1:9 zegt dat God ons zal reinigen, met andere woorden, iemand reinigen, het reinigen van wie dan ook die betrokken is bij de waarheid van 1Joh.1:9, van ALLE ONGERECHTIGHEID. Als u nu gereinigd bent van ALLE ongerechtigheid, hoeveel ongerechtigheid blijft er dan over dat gereinigd moet worden? Is er nog meer ongerechtigheid waar die persoon op de één of andere wijze deelachtig aan kan worden nadat hij is gereinigd van ALLE ongerechtigheid, zodat hij terug moet gaan om opnieuw gereinigd te worden?

De waarheid van deze zaak is dat Kol.2:13 in tegenspraak is met 1Joh.1:9. Ze gaan gewoonweg niet samen. Als u de waarheid van Kol.2:13 gelooft en in praktijk brengt dan kunt u niet de waarheid van 1Joh.1:9 geloven en gehoorzamen. U kunt God niet geloven dat hij u heeft “levend gemaakt” met Christus, hetgeen iets is dat in 33 na Christus is gebeurd, terwijl u tegelijkertijd uw zonden belijdt opdat God u uw zonden vergeeft. God heeft of u ALLE overtredingen vergeven of hij heeft het niet gedaan. U kunt ze niet beide hebben, dus moeten we voor eens en altijd beslissen welke op ons van toepassing is.

Ten einde dat te beslissen is het nodig om te begrijpen dat er in uw bijbel een VOORHEEN en een DAARNA is, maar er is ook een EN IN DE TIJD DAARTUSSEN. Met andere woorden, de bijbel zegt het als volgt: Eertijds – Maar nu – en, de toekomstige eeuwen. De bijbel is het heilige woord van God. Het bevat de heilige woorden van God die geschreven zijn door heilige mannen Gods die geïnspireerd zijn door de Heilige Geest van God. Alle schrift is door inspiratie ingegeven:

*“2Tim.3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;*

*“2Tim.3:17: Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.*

Maar, omdat dit zo is volgt daar niet uit dat, als iemand een bijbel koopt, deze opent en verzen leest en als het ware zichzelf inleest in de passage. Al de schrift is van God ingegeven, het is geïnspireerd. Psalm 12:7 zegt dat: *“De redenen des HEEREN zijn reine redenen”*. Met andere woorden, alle schrift is VOOR ons maar niet alles is TOT ons of gaat OVER ons. Het is een zaak van “voorheen”, “daarna” en “in de tijd daartussen”. We moeten weten waar we passen in het gehele plan van de dingen van God.

Er is een conditie die in uw bijbel staat en er wordt naar verwezen als “eertijds”. Paulus spreekt daarover in de brief aan de Efeziërs:

*“Ef.2:11: Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;*

*“Ef.2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.*

Hij zegt: “die eertijds”. Paulus schreef de brief aan de Efeziërs waarschijnlijk rond 62 of 63 na Christus. Toen hij deze brief schreef was hij een gevangene van de Romeinen. Met andere woorden, hij was opgesloten door de Romeinen in een gevangenis te Rome. En hij vertelt u dat het om deze oorzaak is:

*“Ef.3:1: Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.*

En hij gaat verder door u te vertellen wat de reden is dat hij in de gevangenis te Rome is, het is vanwege de boodschap die hem door de Heere Jezus Christus is gegeven **VOOR U DIE HEIDENEN ZIJT.**

*“Ef.3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;*

*“Ef.3:3: Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;*

Als Paulus de brief aan de Efeziërs schrijft verwijst hij naar **VOORHEEN** wat we eerder reeds noemden, en hij noemt het “eertijds”. Hij zegt dat in die tijd, het “eertijds” van vers 11, u die Heidenen zijt, “zonder Christus” waren, en de reden waarom hij zegt dat jullie, die Heidenen zijt, zonder Christus waren is omdat ze vervreemd waren van het burgerschap Israels.

Jezus Christus nu, 33 jaar oud zijnde, werd aan het kruis gedood. Ongeveer dertig jaar daarna, schrijft Paulus aan mensen die hij voorheen nimmer heeft ontmoet. Hij heeft, volgens Ef.1:15, alleen gehoord van hun geloof in Christus, en hij schrijft dus deze Efeze brief. Hieraan voorafgaande schreef Paulus de brief aan de Romeinen. De brief aan de Romeinen werd geschreven, ongeveer, ten tijde van Handelingen twintig. In de brief aan de Romeinen beschrijft Paulus de bediening van Jezus Christus. Hij zegt:

*“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;*

Aldus is Jezus Christus, volgens dit vers, een dienaar van de besnijdenis, maar in de Efeze brief hebben we zojuist gelezen dat die mensen, aan wie hij de Efeze brief heeft geschreven, Voorhuid (= onbesnedenen) werden genoemd. Volgens dat vers werden ze zo genoemd door mensen die “besnijdenis” werden genoemd. De bijbel zegt dat Jezus Christus een dienaar was van de besnijdenis.

Houdt nu in gedachten dat we hier spreken over het vergelijken van de waarheid van 1Joh.1:9 met de waarheid van Kol.2:13. Als u ze naast elkander legt dan spreken ze elkaar tegen. Ze zeggen niet hetzelfde. 1 Johannes zegt dat ze hun zonden moet belijden teneinde vergeving te ontvangen terwijl de tekst in de brief aan de Kolossenzen zegt dat we de vergeving reeds hebben ontvangen. Eigenlijk bevestigt Paulus, in de brief aan de Romeinen, de waarheid van 1Joh.1:9 omdat hij zegt:

*“Rom.11:27: En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.*

Met wie heeft God een verbond waarin Hij zegt: “als Ik hun zonden zal wegnemen”? U hoeft niet ver te zoeken. Eigenlijk hoeft u maar één vers terug te gaan en daar leest u:

*“Rom.11: 26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.*

*“Rom.11:27: En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.*

God heeft dus een verbond met iemand. Wie is dat? Het vers zegt Israël. Het vers zegt, dat: *“geheel Israel zalig zal worden; gelijk geschreven is”*. Als hij nu zegt: *“gelijk geschreven is”*, spreekt hij over hetgeen door God is gesproken door Zijn profeten tot het volk Israël. een zelfde soort uitdrukking is gedaan door Zacharias, de vader van Johannes de Doper:

*“Lukas 1:67: En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende:*

*“Lukas 1:68: Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;*

Om er nu zeker van te zijn dat we begrijpen wat hier wordt gezegd, tot welk volk spreekt hij hier? Hij spreekt over het volk Israël. Toen Johannes, dezelfde man die 1 Johannes heeft geschreven, het evangelie naar Johannes schreef, zie wat hij daar heeft gezegd:

*“Joh.1:10: Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.*

*“Joh.1:11: Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.*

Wie zijn dan die “de zijnen”? De Heere God van Israël verlost zijn volk. Hij kwam naar de zijnen. Beschouw hetgeen de bijbel zegt, we hebben er naar gekeken in Romeinen 15:8, dat Jezus Christus een dienaar was van de besnijdenis. Zie naar wat Jezus Christus zelf zegt:

*“Matth.15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.*

Hij kwam dus tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Jezus Christus is door Israël verworpen. Ze zeiden: weg met deze man. We hebben geen koning dan de Keizer. Kruisig hem. Laat zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Christus stierf dus aan het kruis, hij werd begraven, en na drie dagen en drie nachten stond hij op uit de doden. We gaan verder met Zacharias, de vader van Johannes de Doper, zei:

*“Lukas 1:69: En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;*

*“Lukas 1:70: Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn;*

Jezus Christus had dus een bediening in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Hij onderwees gedurende drie jaren. Gedurende die tijd leidde hij twaalf mannen op om de bediening voort te zetten nadat hij was opgevaren naar de Hemel. Judas verraadde de Heer en Matthias werd in Handelingen één gekozen ter vervanging van Judas. Dus op het Pinksterfeest, in Handelingen twee, begonnen 12 Joodse mannen, die de doop met de Heilige Geest hadden ontvangen, te prediken tot het volk Israël. Petrus kwam naar voren als de woordvoerder.

We kijken hier nog steeds naar het EERTIJD. Gedenk dat “eertijds” mensen zoals u en ik zonder Christus waren, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de

verbonden der beloften gedaan aan de vaders, de vaders van het volk Israël, teweten Abraham, Izak en Jacob.

Dus op een heilige Joodse dag, genaamd Pinksteren, predikte Petrus tot de mannen van Israël. Hij beschuldigde hen van het ombrengen van hun Messias. Hij zegt hun dat ze de Vorst des levens (Hand.3:15) hebben gedood, maar God heeft hem opgewekt uit de doden. Als u nog nimmer de tijd heeft genomen om zorgvuldig de hoofdstukken één, twee en drie van het boek Handelingen te lezen dan moet u dat nu doen. Als u in uw bijbel zult lezen wat er werkelijk geschreven staat in Handelingen één, twee en drie, dan zult u tot een totaal ander begrip komen als wat er wordt geleerd door de meeste religieuze systemen in de wereld van vandaag de dag.

Op de Pinksterdag is er niets nieuws begonnen. De prediking van Petrus in Handelingen twee, drie, vier, vijf en verder is het resultaat van het onderwijs van de Heer in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Wat daar in beeld is, is niet het ontstaan van iets dat wordt genoemd het Lichaam van Christus, maar veeleer het vernieuwen van iets. De religie raakt verward over het “VOORHEEN”, “DAARNA” en “IN DE TIJD DAARTUSSEN”. Alles dat geschreven staat in Handelingen twee, drie, vier, vijf, zes en zeven, en verder is, VOORDAT het WAAROM van het kruis van Christus volledig onthuld is.

In Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes begreep niemand iets van het kruis van Christus. In tegenstelling tot de populaire zienswijze, was er NIEMAND die uitzag naar het kruis van Christus. Ze begrepen het niet, eigenlijk geloofden ze het helemaal niet. In Mattheüs 16 vertelde de Heer de apostelen dat hij gedood zal worden en op de derde dag opgewekt zou worden. Zie de houding van Petrus aangaande dit:

*“Matth.16:21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.*

*“Matth.16:22: En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.*

In Mattheüs 16 dus, kort voor de kruisiging van Christus, geloofde Petrus niet dat Christus zou sterven, laat staan sterven voor de zonden van de mensen. Na de dood, begrafenissen en opstanding van Christus begrepen ze het nog steeds niet. Toen de vrouwen Petrus en Johannes vertelden dat het lichaam van de Heer was verdwenen uit het graf renden Petrus en Johannes naar het graf en keken naar binnen, en Johannes, dezelfde Johannes die 1Joh.1:9 schreef, zegt:

*“Joh.20:9: Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.*

*“Joh.20:10: De discipelen dan gingen wederom naar huis.*

Opm.: Zie ook Lukas 18:31-34.

Dus waar gaat het over in 1Johannes? Het gaat over Israël. Het gaat over het verbond van God met HEN. Jezus Christus was een dienaar der besnijdenis. U en ik werden “onbesnedenen” genoemd door hen die genoemd werden “de besnijdenis”. Jezus Christus kwam tot de zijnen. Jezus Christus zei: “Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels” (Matth.15:24) en 1Joh.1:9 gaat over Israël. Het gaat niet over de gemeente, het lichaam van Christus.

1 Johannes, samen met 2 Johannes en 3 Johannes, en samen met Hebreëen, Jacobus en 1 en 2 Petrus en Judas, en het boek Openbaring is de leer van VOORHEEN en DAARNA. Het is vóór het lichaam van Christus en na het lichaam van Christus. Het is vóór de apostel Paulus en na de apostel Paulus. Alles waarover u leest in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, en de gehele bediening en boodschap van Petrus in het boek Handelingen, sluit totaal de bediening en boodschap van de apostel Paulus uit. Paulus zegt nu:

*“1Kor.9:16: Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig!*

*“1Kor.9:17: Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.*

In Handelingen negen verschijnt de opgevaren Heere Jezus Christus, op de weg naar Damascus, aan Saulus van Tarsen. Als u ook maar iets weet van wat er in uw bijbel staat dan weet u dat Saulus van Tarsen de ergste vijand in de wereld was van Jezus Christus. Maar de Heer redde zijn ergste vijand, Saulus, die Paulus de apostel werd, en Paulus zegt dat: *“Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid” (Ef.3:3)*. Als u een verborgenheid bekend maakt, dan maakt u iets bekend dat daarvoor niet bekend was. Toen Paulus nu het evangelie predikte, predikte hij het evangelie van Christus, en hij zegt:

*“Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.*

De kracht van God ligt niet in uw vermogen om de waarheid van 1Joh.1:9 uit te voeren. De waarheid van 1Joh.1:9 bevat niet het evangelie van Christus. Het is niet het evangelie uwer zaligheid. Het evangelie uwer zaligheid (Ef.1:13) is niet aan Johannes gegeven. Niet in het evangelie van Johannes, en ook niet in 1, 2 of 3 Johannes. Nu weet ik dat velen, zeg maar de meesten in het fundamentalistisch confessionele religieuze systeem van deze wereld, hier een probleem mee hebben. Maar voor bijbel gelovigen is het helemaal geen probleem

Ziet u, als u gelooft dat de bijbel meent wat het zegt, zoals het wordt gezegd, waar het wordt gezegd, dan gelooft u eveneens dat de gehele bijbel voor u is, maar dat niet alles OVER U gaat. Het grootste gedeelte van de bijbel gaat over Israël. Als u daar bijvoorbeeld geweest was, toen de Heer sprak in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, dan was u daar totaal van uitgesloten, u was helemaal niet in beeld. Waarom niet? Omdat de boodschap niet voor u was. Zie naar hetgeen de Heer zegt toen hij opdrachten gaf aan de twaalf apostelen:

*“Matth.10:5: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.*

De Heer zei tegen deze mannen, ga niet naar de Heidenen. Toen er een Heidense vrouw naar de Heer kwam in Mattheüs 15, genezing zoekende voor haar dochter, zie naar de houding van de Heer:

*“Matth.15:22: En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.*

*“Matth.15:23: Doch Hij antwoordde haar niet een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U; want zij roept ons na.*

Later in deze passage, nadat ze de Heer heeft laten merken dat ze haar huidige positie begrijpt, dat ze een hond is onder de tafel en de kruimels eet die de kinderen van de tafel laten vallen, en nadat ze heeft laten merken dat ze niet een vreemde is van de verbonden der belofte, maar dat ze IN de verbonden der belofte is, willigt de Heer haar verzoek in.

Ze noemt hem Heere en verwijst naar hem als Zone Davids. Het is duidelijk dat deze vrouw in de synagoge der Joden is geweest. Ze heeft geleerd over de beloften van God aan het volk Israël. Ze weet dat door het zegenen van het zaad van Abraham ze in aanmerking komt voor een zegen volgens de belofte, van God aan Abraham, in Genesis twaalf.

*“Gen.12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.*

Maar de brief aan de Efeziërs zegt dat mensen zoals u en ik VREEMDELINGEN waren van de verbonden der belofte.

*“Ef.2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.*

Het hele punt is dat het evangelie uwer zaligheid niet voorkomt in de door de Heer uitgesproken woorden in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Ook is het evangelie uwer zaligheid niet te vinden in hetgeen Petrus heeft gezegd in het boek Handelingen. Als u heeft geleerd dat Handelingen twee het begin van de gemeente is, en in de gemeente noch Jood nog Griek is, en Petrus het evangelie uwer zaligheid predikte in Handelingen twee, drie, vier, vijf en verder, waarom is het dan zo dat na jaren, in Handelingen tien, Petrus denkt dat het ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde? (een Heiden), (Hand.10:28).

In Handelingen tien wordt Petrus naar het huis van een Heiden gestuurd terwijl hij eigenlijk niet wil gaan. Wanneer hij toch gaat zegt hij in eerste instantie dat het voor een Jood ongeoorloofd is om zich te voegen of te gaan naar een Heiden. Hij heeft niet de bedoeling om tot de man te prediken. Zie wat hij nog meer zegt:

*“Hand.10:29: Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, om wat reden gijlieden mij hebt ontboden.*

Toen dan de man Petrus vertelde dat hij een engel had gezien die hem had gezegd dat hij Petrus moest laten komen, gaat Petrus tot hem prediken. Maar wat predikt hij tot hem? Predikt hij tot de man het evangelie van Christus, de kracht van God tot zaligheid? Nee, dat doet hij niet. De reden dat Petrus niet aan de man predikt dat er redding is uit genade en door het geloof is omdat Petrus die boodschap niet kent.

Het WAAROM van het kruis van Christus is niet aan Petrus geopenbaard. Dat is geopenbaard aan Paulus. Het was een verborgenheid. Paulus zegt dat: “Hij (Jezus Christus) mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid”. Nog een keer, een verborgenheid is geen verborgenheid als het reeds bekend is. Petrus was niet op de hoogte van de verborgenheid. Het was een verborgenheid totdat de Heer het openbaarde aan Paulus. Het is

de verborgenheid van Christus. Het is het WAAROM van het kruis van Christus. Het “waarom” was niet aanwezig in de woorden die de Heer heeft gesproken in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. 1Joh.1:9 bevat niet de verborgenheid van Christus. Dat is geopenbaard aan Paulus zoals in:

*“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

Alleen Paulus predikt dat evangelie. Petrus, Jacobus en Johannes predikten niet het evangelie dat Paulus predikte. Vele godsdienstigen zijn zich niet bewust van dit feit, en er zijn velen die hierover met u willen argumenteren en er op staan dat Petrus, Jacobus en Johannes exact hetzelfde prediken als Paulus, ze beweren dat Paulus slechts tot een andere groep mensen predikte. Maar u kunt gemakkelijk nagaan dat wat Paulus zegt verschilt van wat Petrus, Jacobus en Johannes zeggen. Paulus zei vanuit de gevangenis te Rome:

*“2Tim.2:7: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.*

*“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie;*

Hij brengt Timotheüs nu in herinnering dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij vertelt Timotheüs zich te herinneren dat Christus is opgewekt “naar mijn evangelie”. De reden die Paulus geeft voor de opstanding van Christus heeft een verre gaande reden. Het is voor ons, de leden van het lichaam van Christus, voor onze rechtvaardigmaking.

*“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

Petrus, Jacobus en Johannes hebben dat nimmer aangemerkt als reden voor de opstanding. In plaats daarvan was, naar hun inzicht, de rechtvaardigmaking iets dat toekomstig was. Vergelijk bijvoorbeeld wat Petrus zegt met hetgeen Paulus zegt met betrekking tot behoudenis. Petrus zegt:

*“1Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.*

Hopende volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat is dus aan het einde van de grote verdrukking. Dat komt overeen met de boodschap van verdrukking, van de Heer, in Matth.24:

*“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

En het komt overeen met de boodschap van Johannes in het boek Openbaring:

*“Op.12:11: En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.*



Dit komt eveneens overeen met het boek Jacobus, volgens Jac.1:1, geschreven aan de twaalf stammen van Israël, alwaar Jacobus zegt dat iemand, in de verdrukking, naast het geloof ook werken moet hebben:

*“Jac.2:14: Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?”*

Kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord van Jacobus is nee. Iemand moet werken van het geloof hebben teneinde de verdrukking te verduren en aan het einde gered te worden. Het is opnieuw een zaak van voorheen, daarna en in de tussenliggende tijd. De leer in de Hebreeuwse geschriften, Hebreeën tot en met Openbaring, is bevestigd VÓÓR Paulus. Dezelfde leer zal worden toegepast NADAT de gemeente is opgenomen, een gebeurtenis die alleen aan Paulus is geopenbaard. Maar in de TUSSENLIJGGENDE tijd is er iets anders aan de hand. De leer van Paulus verschilt van de leer van de twaalven. Zie naar de boodschap van redding volgens Paulus:

*“Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes*

**Het bekeren en belijden van zonden is een werk.** Het is een inspanning die een persoon besteed en het is een werk. Volharden tot het einde, hopen tot het einde, is een werk. Geloof plus werken om gered te worden sluit werken in. Het verschilt van de redding die door Paulus wordt aangeboden:

*“Ef.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;*

*“Ef.2:9: Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

Vergelijk het ALS, dat een Hebreëer heeft aangaande zijn redding, met de volkomenheid waarover Paulus schrijft:

*“Hebr.3:14: Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden;*

Maar Paulus zegt ook nog:

*“Kol.2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;*

*“Kol.2:11: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;*

*“Kol.2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.*

Vergelijk dit nu nog eens met hetgeen Johannes zegt:

*“1Joh.1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.*

Vergelijk dit met hetgeen Paulus zegt:

*“Kol.2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;*

Wat Johannes zegt is in directe tegenspraak met hetgeen Paulus heeft gezegd. U kunt ze niet met elkaar vermengen. Probeer niet om compromissen te maken zodat de één bij de ander past. U moet erkennen dat de dingen die verschillen niet dezelfde zijn en u moet geloven dat de bijbel bedoelt wat het zegt zoals het wordt gezegd en waar het wordt gezegd, EN aan wie het wordt gezegd. En 1Joh.1:9 gaat niet over het lichaam van Christus. Het is niet geadresseerd aan het lichaam van Christus. Het gaat over Israël en is aan Israël geschreven. Het is in de context van de verdrukking en het behoort bij de tweede komst van Christus.

Paulus schrijft nu in 2 Timotheüs:

*“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelfven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

Hij toont in de brief aan de Efeziërs aan wat het woord der waarheid is. Hij verwijst naar Jezus Christus en zegt:

*“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

Paulus identificeert het woord der waarheid als het evangelie uwer zaligheid. Het punt is dat het goede nieuws, het evangelie voor de redding van Israël, anders is dan het evangelie uwer zaligheid. Jezus Christus was een dienaar der besnijdenis, en dat waren Petrus, Jacobus en Johannes ook. Ze namen nimmer afstand van die bediening, en ten tijde van Handelingen 15, in een vergadering met Paulus, stemden ze er mee in dat zij ALLEEN tot de besnijdenis zouden gaan:

*“Gal.2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;*

Let er op dat Johannes één van degenen is in deze vergadering en aldus één van degenen is die er mee instemde om ALLEEN naar de besnijdenis te gaan.

1Joh.1:9 is in overeenstemming met de boodschap van Petrus op de Pinksterdag. Het is in overeenstemming met de prediking van Petrus in het boek Handelingen. Het komt overeen met Hand.2:38 en 1Petrus 2:5. Het komt overeen met Handelingen drie vers 19 en 20 en 1Petrus 2:9.

In Handelingen twee staat Petrus op en predikt tot een stad die vol is met Joden. De aanleiding is een Joodse heilige dag. Op de Pinksterdag in het jaar 33, vijftig dagen na het Pascha, is de stad vol met Joden:

*“Hand.2:5: En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.*

Petrus predikt een aanklacht wegens moord tot het volk Israël. Hij beschuldigde hen van het doden van hun Messias, maar het goede nieuws is dat God hem uit de doden heeft opgewekt en dat God Israël de kans geeft om zich te bekeren, een kans om hun gedachten te veranderen en hun Messias te accepteren. Petrus zegt:

*“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.*

Wat Petrus voor ogen heeft met zijn boodschap is het vormen van een priesterdom. 1Joh.1:9 wordt aan dat priesterdom geschreven. De eerste en de tweede brief van Petrus is aan dat priesterdom geschreven. Dat priesterdom is uitsluitend Joods. Petrus zegt:

*“1Petrus 2:5: Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.*

We hebben aldus een geestelijk huis. Er wordt naar verwezen als het huis van Christus. Om deel uit te maken van dat huis moet de Joodse gelovige volharden tot het einde omdat er aan het einde iets is dat hij moet ontvangen:

*“Hebr.3:6: Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden.*

Met andere woorden, die Hebreëen, degenen aan wie 1 Johannes is geschreven, zijn verlost door het bloed van het lam. Het lam van God die, zoals Johannes de Doper dat heeft gezegd, de zonde der wereld wegneemt. En ze zien uit naar een toekomstige dag van verzoening waarin hun zonden zullen worden uitgewist. De feesten van de Heer onder de wet van Mozes, zoals ze zijn verwoord in het boek Leviticus, komen in zeven maandelijke cycli. Het Pascha is op de veertiende dag van de eerste maand. De Verzoendag is op de tiende van de zevende maand. 1Joh.1:9 spreekt van de Dag van Verzoening voor het volk Israël bij de tweede komst van Christus. Zo spreekt Petrus ook in het boek Handelingen:

*“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,*

*“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;*

1Joh.1:9 verwijst naar die dag, de dag van de tweede komst van Christus. Te dien dage zal er, volgens de profetie, een fontein worden geopend:

*“Zach.13:1: Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.*

Het is een toekomstige dag van verzoening waarin Israël gereinigd zal worden van alle ongerechtigheid. Als ze gereinigd zijn van alle ongerechtigheid dan is er geen ongerechtigheid meer dat gereinigd moet worden. 1Joh.1:9 is nooit bedoeld geweest als een onderhoudsprogramma ter redding voor een lid van het lichaam van Christus omdat het zelfs

niet eens aan het lichaam van Christus is gericht. Het is gericht aan Israël, in de context van de verdrukking. Het heeft te maken met de zonden van Israël. Beschouw het volgende:

*“Zach.12:7: En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen Juda.*

*“Zach.12:8: Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten; en die, die onder hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn als goden; als de Engel des HEEREN voor hun aangezicht.*

*“Zach.12:9: En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.*

*“Zach.12:10: Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.*

Herinner u dat Paulus dezelfde dingen bevestigt:

*“Rom.11:26: En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.*

*“Rom.11:28: Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;*

1Joh.1:9 gaat over het nieuwe verbond. Het gaat over hen die zich in Jacob bekeren van hun overtredingen:

*“Jes.59:20: En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.*

Jeremia profeteerde over het nieuwe verbond. (Jer.31:31-34). De schrijver van het boek Hebréeën bevestigt dat:

*“Hebr.8:10: Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

*“Hebr.8:11: En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.*

*“Hebr.8:12: Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.*

We spreken hier over het huis Israëls. We spreken hier over het nieuwe verbond. In die tijd zal God hen reinigen van alle ongerechtigheid en als ze gereinigd zijn van alle ongerechtigheid valt er niets meer te reinigen, er is geen reiniging meer nodig. Zie naar hetgeen Petrus schrijft en vergelijk dat met hetgeen Johannes zegt:

*“1Petrus 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;*

Ze zijn priesters van de Heer. Johannes schrijft aan een heilig priesterdom in de context van de verdrukking. 1Joh.1:9 gaat over de toekomstige Dag van Verzoening voor Israël. Het gaat over de tweede komst van Christus. Zie in het boek Openbaring:

*“Op.1:5: En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.*

*“Op.1:6: En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.*

*“Op.5:10: En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.*

*“Op.20:4: En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aanbeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.*

Hij zegt dat hij tronen zag en zij zaten daar op. Waar gaat dat eigenlijk over? Nu, herinnert u zich nog wat de Heer tegen de twaalf apostelen heeft gezegd?

*“Matth.19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.*

Dus alles waarnaar we hier hebben gekeken gaat over een koninkrijk van priesters, een heilig volk, een koninklijk priesterdom. Het gaat over Israël. Het gaat over een toekomstige dag van verzoening bij de tweede komst van Christus die gaat zitten op zijn troon om duizend jaar te heersen. Degenen uit 1 Johannes, die volharden tot het einde, zullen daar met hem zijn.

Maar in contrast met dit alles schrijft Paulus aan het lichaam van Christus:

*“Rom.5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;*

*“Rom.5:2: Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.*

Paulus zegt dat wij alreeds gerechtvaardigd zijn door het geloof. Wij hebben vrede met God, en door dat geloof staan we in de genade van God.

*“Rom.5:3: En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;*

*“Rom.5:4: En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;*

*“Rom.5:5: En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.*

*“Rom.5:6: Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.*

*“Rom.5:7: Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven.*

*“Rom.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.*

*“Rom.5:9: Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.*

*“Rom.5:10: Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.*

Als u nu bekend bent met deze passage in Romeinen vijf dan weet u waar ik hier naartoe wil. We weten, door Paulus, dat Christus stierf voor onze zonden, dat hij werd begraven, en dat hij op de derde dag is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. We weten dat, als we ons vertrouwen stellen op Christus, we verzegeld worden met de Heilige Geest der belofte en we weten dat het zegel blijft tot de dag van verlossing, de dag waarin onze vernederde lichamen veranderd worden en gelijk worden gemaakt aan Zijn verheerlijkt lichaam.

We weten dat wij, die onze redding hebben te danken aan Christus, niet vertrouwen op onze eigen goede werken maar weten dat we zijn maaksel zijn, geschapen in Jezus Christus, en volmaakt zijn in Christus. We zijn Zijn lichaam, en leden in het bijzonder. Onze wandel is niet in het aardse Koninkrijk dat Petrus, Jacobus en Johannes zullen beërven. Onze wandel is in de hemelen. (Kol.3:20). Wij zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. (Kol.3:1 en 2). We zijn gerechtvaardigd door het geloof **VAN** Christus en we hebben het leven door het geloof **VAN** Christus. We weten dat het evangelie van Christus, dat alleen door Paulus wordt gepredikt en alleen wordt gevonden in Romeinen tot en met Filemon, de kracht van God is tot zaligheid en we weten dat alleen in het evangelie van Christus, gepredikt door Paulus, de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard.

We weten dat Christus in onze plaats is gestorven. We weten dat God onze zonden toegerekend heeft aan Christus, hij heeft hem zonde gemaakt voor ons. We weten dat als God u verzegelt hij u kent. De Heer kent de zijnen. Er zal nimmer een dag komen dat God zal zeggen aan een gered persoon: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij”. Dat kan hij niet zeggen want de bijbel zegt dat de Heer ons kent.

We weten dat onze behoudenis **niet** is door werken der rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben maar alleen door hetgeen Christus heeft gedaan. Hij heeft het alles voor ons gedaan en onze behoudenis is volmaakt in hem. Wij hebben niets gedaan om onze behoudenis te verkrijgen en we kunnen niets doen dat tot gevolg heeft dat we onze behoudenis verliezen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, en er is geen scheiding.

Er is niets in deze wereld of in de toekomstige wereld, noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

En dit brengt ons tot het volgende:

*“Rom.5:11: En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.*

Paulus zegt dus dat wij alreeds hebben waarvoor Petrus, Johannes en Jacobus vol moeten houden tot het einde om het te ontvangen. Het openen van de fontein is de dag van verzoening bij de tweede komst van Christus. In ons geval, door de leer die aan Paulus is gegeven, kijken we terug naar het kruis en vertrouwen in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

*“Ef.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;*

*“Ef.2:9: Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

## **Het belijden van zonden, deel 2.**

*“Markus 1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.*

Johannes doopte “in de woestijn”...en er zijn mensen die hierover verbijsterd zijn. Wat is de woestijn? Door Jozua 15 te vergelijken met 1Samuël 23 ziet u allerlei soorten steden en dorpen “in de woestijn”. Het is zonder twijfel dat er zowel open land was alsook steden en daar is het waar we Johannes vinden in het begin van zijn bediening. Paulus zegt dat Johannes die doop predikte aan geheel Israël:

*“Hand.13:24: Als Johannes eerst al den volke Israels voor Zijn aankomst, gepredikt had den doop der bekering.*

Dus aan wie werd de doop der bekering gepredikt? Geheel Israël.

*“Markus 1:5: En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.*

En het is het BELIJDEN VAN HUN ZONDEN waar wij ons op zullen richten. Merk op:

*“1Joh.1:8: Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelve, en de waarheid is in ons niet.*

*“1Joh.1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.*

Maar wie zijn WIJ in de context? De meeste confessionele religies plaatsen het lichaam van Christus in deze passage. Maar dat kan niet zo zijn. Kijk terug naar de eerste twee verzen:

*“1Joh.1:1: Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;*

*“1Joh.1:2: (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)*

Vergelijk dat met:

*“Joh.1:30: Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.*

*“Joh.1:31: En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.*

De Messias van Israël is dus aan Israël geopenbaard. Daarom is Johannes gekomen, dopende met water. De apostel Johannes was een apostel van Israël. Hij was van de besnijdenis, en in Handelingen 15, maakten hij, Petrus en Jacobus een plechtige overeenkomst, en met een handdruk, dat ZIJ naar de BESNIJDENIS zouden gaan.

*“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;*

*“Gal.2:8: (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen);*

*“Gal.2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;*

Johannes had dus het evangelie VAN de besnijdenis, VOOR de besnijdenis en TOT de besnijdenis en het is duidelijk dat er in 1 Johannes geen Heidenen in beeld zijn. Religie tracht het zich toe te eigenen om het op de gemeente, het lichaam van Christus, toe te passen. Maar het heeft niets te maken met het lichaam van Christus. Het heeft alles te maken met het volk Israël. Vergelijk deze verzen:

*“Lev.26:38: Maar gij zult omkomen onder de heidenen, en het land uwer vijanden zal u verteren.*

*“Lev.26:39: En de overgeblevenen onder u zullen om hun ongerechtigheid in de landen uwer vijanden uitteren; ja, ook om de ongerechtigheden hunner vadersen zullen zij met hen uitteren.*

*“Lev.26:40: Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden, en de ongerechtigheid hunner vadersen met hun overtredingen, waarmede zij tegen Mij overtreden hebben, en ook dat zij met Mij in tegenheid gewandeld hebben.*



*“Lev.26:41: Dat Ik ook met hen in tegenheid gewandeld, en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt, en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben;*

*“Lev.26:42: Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken;*

Let nu op hetgeen staat in:

*“Mark.1:5: En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.*

En dat is precies hetgeen ze deden, hun zonden belijden. De zonde van rebellie. De zonde van ongelof. Ze hadden zich afgewend van het verbond van God en wandelden tegengesteld aan hetgeen de Heer wilde dat ze zouden doen.

Let op wat Daniël zegt:

*“Dan.9:7: Bij U, o Heere! is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te dezen dage; bij de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem, en geheel Israel, die nabij en die verre zijn, in al de landen, waar Gij ze henengedreven hebt, om hun overtreding, waarmede zij tegen U overtreden hebben.*

*“Dan.9:8: O Heere! bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, en bij onze vaders, omdat wij tegen U gezondigd hebben.*

*“Dan.9:9: Bij den Heere, onzen God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.*

*“Dan.9:10: En wij hebben der stem des HEEREN, onzes Gods, niet gehoorzaamd, dat wij in Zijn wetten wandelen zouden, die Hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van Zijn knechten, de profeten.*

*“Dan.9:11: Maar geheel Israel heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben.*

De engel Gabriël kwam als antwoord op het gebed van Daniël en gaf hem de profetie die wij kennen als “de zeventig jaarweken van Daniël”. De tijd voor de komst van de Messias was vervuld en Johannes de Doper kwam de doop der bekering prediken. Waar ging dit alles dan over? Het was een boodschap van bekering aan Israël zodat God hun koninkrijk kon WEDEROPRICHTEN. Let op de vraag van de apostelen op de Olijfberg op de dag dat de Heer opvoer ten hemel:

*“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?”*

Waarom zouden de discipelen een dergelijke vraag hebben gesteld? Het was omdat alle gebeurtenissen en al de prediking en de leer, in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, ging over het “evangelie van het Koninkrijk”:

*“Matth.4:23: En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.*

*“Matth.9:35: En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.*

*“Matth.10:5: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.*

*“Matth.10:6: Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.*

*“Matth.10:7: En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.*

*“Matth.10:8: Geneest de zieken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.*

*“Matth.10:22: En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.*

*“Matth.10:23: Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israels niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.*

In het licht van al deze instructies was het heel NATUURLIJK voor de discipelen om in Handelingen één te vragen:

*“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?”*

*“Hand.1:7: En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;*

*“Hand.1:8: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.*

Als Petrus dus predikt is Jeruzalem vol met Joden op een Joodse feestdag genoemd Pinksteren, en hij predikt:

*“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.*

*“Hand.2:39: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.*

En “allen die daar verre zijn” is NIET een heenwijzing naar de Heidenen maar naar de verstrooide Joden zoals in Daniël negen waar we eerder naar hebben gekeken, geheel Israël,

beide, die nabij en die ver af zijn. De belijdenis van zonden in 1 Johannes is hiermee IN OVEREENSTEMMING:

*“1Joh.1:8: Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelve, en de waarheid is in ons niet.*

*“1Joh.1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.*

Het belijden en de REINIGING is in overeenstemming met de prediking van Petrus:

*“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,*

*“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;*

Het is dan duidelijk dat degenen van Handelingen 2, 3, 4, 5 enzovoort het UITWISSEN van hun zonden niet ontvangen hebben, maar ze zagen daarvoor VOORUIT naar de tweede komst van Christus. Zoals in:

*“Jer.33:7: En Ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israel wenden, en zal ze bouwen als in het eerste.*

*“Jer.33:8: En Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, met dewelke zij tegen Mij gezondigd hebben; en Ik zal vergeven al hun ongerechtigheden, met dewelke zij tegen Mij gezondigd en met dewelke zij tegen Mij overtreden hebben.*

*“Zach.13:1: Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.*

*“Zach.13:2: En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.*

*“Zach.13:8: En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.*

*“Zach.13:9: En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.*

Het VUUR waar hier naar wordt verwezen is de doop met vuur. Het is in de verdrukking en een DERDE DEEL zal door dat vuur heen komen en zo zal geheel Israël gered worden. Zie:

*“Rom.11:26: En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.*

*“Rom.11:27: En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.*

Ziet u dat verbond? Het is een verwijzing naar het nieuwe verbond van Israël:

*“Jer.31:31: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;*

Paulus zegt dat GEHEEL Israël zalig ZAL worden. Wie is dan GEHEEL Israël? Het blijkt het derde deel te zijn. Zij zijn degenen die zich afkeren van de goddeloosheid in Jacob.

*“Jes.59:20: En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.*

*“Jes.59:21: Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe.*

En 1Johannes gaat OVER deze mensen en in het geheel niet over het lichaam van Christus. We weten dat omdat:

*“Ef.5:25: Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;*

*“Ef.5:26: Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;*

*“Ef.5:27: Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.*

Christus heeft zichzelf voor de gemeente gegeven en de gemeente is geheiligd en GEREINIGD..... met het bad des waters door het Woord....en heeft geen vlek of rimpel. Het is heilig, zonder smet.

De verzoening voor het lichaam van Christus is behoort ons NU reeds toe:

*“Rom.5:11: En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.*

Dus de gemeente, het lichaam van Christus, is alreeds gereinigd en geheiligd en verzegeld tot de dag der verlossing. Wij zijn gewassen door het woord. Met andere woorden, wij ontvangen de Geest door het geloven van de waarheid volgens Paulus en de Heilige Geest doopt ons, dat is, identificeert ons, in het lichaam van Christus en in zijn dood, begrafenis en opstanding. Voor een gered persoon is er geen reiniging meer nodig. De rechtvaardigheid die wij hebben is niet van ons zelf, het is de rechtvaardigheid van God zelf, tot allen en aan allen die geloven. Alles wat Christus aan het kruis heeft gedaan deed hij voor ons opdat hij de gemeente, welks is zijn lichaam, kon voorstellen aan zichzelf, zonder vlek, zonder rimpel en zonder smet.

Maar Israëls dag van verzoening, en hun nieuwe verbond, is nog toekomst:

*“Hebr.8:10: Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

*“Hebr.8:11: En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.*

*“Hebr.8:12: Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.*

*“Hebr.8:13: Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.*

Het oude verbond is oud en stond op het punt, in Hebreëën, om te verdwijnen, maar het nieuwe is nog niet gekomen. Het zal komen bij de tweede komst van Christus naar Israël:

*“Hebr.9:28: Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.*

Maar wij wachten niet, voor redding, op de tweede komst van Christus en ook hangt onze redding niet af van het belijden van onze zonden.

*“Ef.2:5: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),*

*“Ef.2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;*

*“Ef.2:7: Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.*

*“Ef.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;*

*“Ef.2:9: Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

*“Ef.2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.*

Het is onmogelijk dat u het maaksel van Christus bent terwijl u ter zelfde tijd afhankelijk zou zijn van uw eigen bekwaamheid om iets uit te werken dat God zou behagen...zoals in bekering en het belijden van zonden om vergeving te ontvangen of te proberen de relatie met God te handhaven terwijl dat alles het onze ALREEDS is in Christus Jezus.

*“Kol.2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;*

*“Kol.2:11: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;*

*“Kol.2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.*

*“Kol.2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;*

Alle overtredingen zijn ook allen. Alles sluit alles in en sluit niets uit. Vroegere zonden, huidige zonden, en toekomstige zonden. Van de baarmoeder tot het graf (of de Opname) zijn onze zonden bedekt door het gestorte bloed van Christus. Als het werk van Christus aan het kruis afhankelijk is van hetgeen wij doen dan zouden we, zoals vers 10 dat zegt, niet volmaakt kunnen zijn in Christus. Wij zijn ZIJN maaksel. Hij heeft het werk gedaan.

Degenen van 1 Johannes houden zijn geboden en moeten volharden tot het einde, vooruit ziende naar de tweede komst voor hun verzoening, voor hun reiniging van ALLE ongerechtigheid. Het is voor Israël een eenmalige gebeurtenis, zoals dat het ook was voor de gemeente, het lichaam van Christus. Alles in 1 Johannes is waar en is de waarheid. Maar het is niet de waarheid van uw redding.

*“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

