

## DE TWEE BELANGRIJKSTE VERDELINGEN

Bijbelstudie volgens de bedelingen

*“2Timotheüs 2:15: Benaarstig u, om uzelfven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”. (Statenvertaling 1946)*

Opmerking van de vertaler: De NBG-vertaling is hier, naar mijn mening, nogal onduidelijk:

*“2Tim.2:15:Maak er ernst mede u wél beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet schaamt, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.*

De belangrijkste verdeling in de Bijbel is die tussen Profetie en Verborgeneid.

Het profetische programma: Het doel van God om een letterlijk, fysiek, aards, Davidisch, Messiaans koninkrijk op te richten met Jezus Christus als de Koning der Koningen en heersende over de twaalf apostelen die op hun beurt zullen heersen over de twaalf stammen van Israël die zullen regeren over de volken der aarde.

Het programma van de verborgeneid: Het doel van God om een geestelijk lichaam van gelovigen te vormen welks het “lichaam van Christus” genoemd wordt, met als Hoofd Christus. Dit lichaam zal volmaakt “gelijkvormig worden aan het beeld van Zijn Zoon” en zal heersen en regeren met Christus in de hemelse gewesten.

Profetisch programma  
Evangelie van het Koninkrijk

programma der Verborgeneid  
Het evangelie der Genade Gods

<b>1</b> Over gesproken sinds het begin der wereld. (Lukas 1:68-70; Hand.3:21-24)	<b>1</b> Geheim gehouden, verborgen sinds het begin der wereld. (Rom.16:25; Ef.3:5,9; Kol.1:26).
<b>2</b> Focus: <b>DE AARDE.</b> (Gen.1:28; 9:1, 13:14-17; Deut.11:21; Jes.11:9; Jer.23:5; Psalm 37:9-11; Matth.5:5; Matth.6:10).	<b>2</b> Focus: <b>DE HEMELSE GEWESTEN.</b> (Ef.1:3, 2:6; Fil.3:20; Kol.3:1-4).
<b>3</b> Jezus Christus is <b>DE KONING</b> van Israël en de gehele wereld. (Jes.9:6-7; Daniël 7:13-14; Zach.14:9,16; Matth.2:2; Joh.1:49; Lukas 1:31-33).	<b>3</b> Jezus Christus is <b>Het HOOFD</b> van de gemeente, het Lichaam van Christus. (Ef.1:22-23; Kol.1:18).
<b>4</b> ISRAËL is het uitverkoren volk van God en zal heerschappij gegeven worden over alle volken. (Deut.7:6; 28:13; Jes.6:1-5; Matth.10:5-10; Rom.9:6).	<b>4</b> In het lichaam van Christus is er Jood nog Heiden. (Rom.10:12; 3:22; Gal.3:26-28; 1Kor.12:13; Ef.2:16-17).

<p><b>5</b> Verlost Israël zal met Christus heersen op de aarde. (Jes.62:1-4; Ez.37:21-28; Ex.19:4-6; Openbaring 5:10).</p>	<p><b>5</b> Het Lichaam van Christus zal met Christus heersen in de hemelse gewesten. (Ef.2:6, 14-16, 3:6; Fil.3:20; 1Kor.6:3).</p>
<p><b>6</b> De Heidenen worden gezegend door de opkomst van Israël tot de heerlijkheid van het Koninkrijk. (Gen.12:1-3; Jes.61:6-9; Zach.8:13-23).</p>	<p><b>6</b> De Heidenen worden gezegend door de val van Israël. (Rom.11:11, 12 en 15; Hand.28:27-28).</p>
<p><b>7</b> Het centrale evangelie is het Evangelie van het Koninkrijk. (Matth.3:2; 4:17,23; 9:35; 24:14).</p>	<p><b>7</b> Het centrale evangelie is het Evangelie der Genade Gods. (Hand.20:24; Rom.1:16-17; 3:23-25).</p>
<p><b>8</b> De belangrijkste Apostel is Petrus. (Matth.16:18-19; Hand.1:15; 2:14).</p>	<p><b>8</b> Paulus is de Apostel voor de huidige bedeling der genade. (Rom.11:13; Ef.3:1; 1Tim.2:5-7).</p>
<p><b>9</b> Het getal 12 is verbonden met Israël. (Matth.19:28; Op.7:4-8).</p>	<p><b>9</b> Het getal 1 is het getal voor het Lichaam van Christus. (Ef.4:3-4).</p>
<p><b>10</b> Fysieke en geestelijke doop. (Ex.29:1-7; Matth.3:2-7; 28:19-20; Mark.16:16; Hand.2:32; Ez.36:25-27; Matth.3:11; Hand.1:5 en 8).</p>	<p><b>10</b> Alleen de geestelijke doop. (Rom.6:1-5; Ef.4:4; 1Kor.12:13; Gal.3:26-28).</p>
<p><b>11</b> Fysieke en geestelijke besnijdenis. (Gen.17:9-14; Lukas 2:21; Deut.30:6).</p>	<p><b>11</b> Alleen geestelijke besnijdenis. (Kol.2:11-13; Rom.6:1-6).</p>
<p><b>12</b> TOEKOMSTIGE verzoening. (Hand.3:19; Matth.25:31-34; Rom.11:25-27).</p>	<p><b>12</b> DIRECTE verzoening. (Rom.5:11; Kol.2:13-14).</p>
<p><b>13</b> Het doel: De God van de Hemel zal het Koninkrijk der Hemelen oprichten op aarde onder de superioriteit van Christus. (Deut.11:21; Daniël 2:44; Matth.25:34).</p>	<p><b>13</b> Het doel: Het vormen van een geestelijk lichaam van gelovigen, volmaakt gelijkvormig aan het beeld van Christus, en door wie Christus de superioriteit in de Hemelse gewesten zal hebben. (Rom.8:29; Kol.1:16).</p>
<p><b>14</b> Dat is het doel van God geweest sinds het begin der wereld. (Matth.25:34).</p>	<p><b>14</b> Dat is het doel van God geweest van VÓÓR de grondlegging der wereld. (Ef.1:4; 3:11).</p>
<p><b>15</b> Dit programma is tijdelijk uitgesteld. (Rom. 9-11).</p>	<p><b>15</b> Dit programma loopt NU. (Ef.3:1-11; Kol.1:24-27).</p>

<p><b>16</b> De 12 Apostelen zijn door de Heer geroepen toen Hij op de aarde was. (Matth.10:1-4).</p>	<p><b>16</b> Paulus is door de Heer geroepen toen Hij reeds was opgevaren ten hemel. (Hand.9:1 en verder; 1Kor.15:8-10).</p>
<p><b>17</b> Het apostelschap van de 12 was in eerste instantie alleen voor en aan Israël. (Matth.10 en verder; Hand.3:25-26).</p>	<p><b>17</b> Paulus was aangesteld als “de apostel der Heidenen” omdat het programma van God nu anders is. (Rom.11:13; Ef.3:1-9).</p>
<p><b>18</b> Aan de 12 Apostelen was het evangelie der besnijdenis gegeven om dat goede nieuws te verkondigen betreffende Israëls beloofde Koninkrijk en Zegeningen. (Matth.10:6-8; Gal.2:7-8).</p>	<p><b>18</b> Paulus heeft het evangelie der onbesnedenen gekregen. Het goede nieuws betreffende de lankmoedigheid van God aan ALLEN om een verborgenheid bekend te maken. (Galaten 2: 7en 9).</p>
<p><b>19</b> Israël moet wederom geboren worden. (Johannes 3:3-7).</p>	<p><b>19</b> In het huidige programma worden zij die “in Christus” zijn een “nieuw schepsel” gemaakt. (Ef.2:15; 2Kor.5:17; Gal.6:15).</p>
<p><b>20</b> De 12 Apostelen wilden, onder hun bediening, Israël tot bekering brengen als gevolg van het kruisigen van hun Christus. Ze klaagden hen aan voor deze misdaad maar boden hun de vergeving en zegeningen van God aan zodat ze deel konden nemen aan het nabij zijnde koninkrijk. (Hand.3:12-26; 5:27-32).</p>	<p><b>20</b> Onder de bediening van Paulus maakte hij de val van Israël bekend, en dat God Israëls programma tijdelijk ter zijde had gesteld; Israëls volheid en koninkrijk zouden niet eerder komen totdat de volheid der Heidenen zou zijn ingegaan. (Rom.11:11-25).</p>
<p><b>21</b> De 12 Apostelen maakten aan Israël bekend dat haar laatste dagen waren ingegaan. Ze leefden in de tijd die alle profeten, vanaf Samuël, hadden voorzien. (Hand.2:16-21; 3:24).</p>	<p><b>21</b> Paulus maakte bekend dat God nu lankmoedig is en dat Hij Israël en de dingen op haar tijdschaal terzijde had gesteld, het programma van Israël zou niet worden vervuld in de bedeling der genade. (Rom.11:11-25; 1Thess.5:1-11; 2Thess.2:1-7).</p>
<p><b>22</b> De 12 Apostelen werkten, in hun bediening, onder een door God ingesteld onderscheid tussen Joden en Heidenen. (Num.23:9; Matth.10:5-7; 15:21-28; Hand.3:25-26).</p>	<p><b>22</b> Paulus verklaarde in zijn bediening dat het onderscheid van “eertijds” is weggedaan en dat de middelmuur des afscheidsels is weggebroken, God heeft die beide één gemaakt. Er is nu geen verschil. (2Kor.5:14-19; Ef.2:11-14).</p>

<p><b>23</b> De 12 apostelen functioneerden nog steeds onder de wet. (Matth.5:17-19; 23:1-3; Jac.2:10; Matth.28:20).</p>	<p><b>23</b> God heeft aan Paulus medegedeeld dat wij vandaag de dag niet onder de Wet zijn maar onder de genade. Hij, God, behandelt ons niet als kinderen onder de Wet. (Rom.6:14; Gal.4:1-11; Kol.2:8-17; Rom.7:4-6).</p>
<p><b>24</b> De 12 Apostelen waarschuwden Israël voor de komende toorn van God en ze werden door de Heer voorbereid om door de periode van Verdrukking te gaan. (Matth.24:1-35; Hand.2:14-40; 3:19-23).</p>	<p><b>24</b> Paulus maakte de lankmoedigheid van God bekend en de komst van de Heer om ons tot Zichzelf te vergaderen, om ons te verlossen voor de komende toorn. (Rom.5:9; 1Thess.1:10; 4:13 tot 5:11; 2Petrus 3:15-16).</p>
<p><b>25</b> Gedurende de driejarige bediening van de Heer begrepen ze niet de betekenis of belangrijkheid dan de dood en opstanding van Jezus Christus (Matth.16:21-23; Lukas 9:43-45; 18:31-34) Na de opstanding van Christus en de 40 dagen onderwijs die ze van Hem kregen begrepen ze de noodzakelijkheid van het lijden van Christus en de voordelen daaruit met betrekking tot het oprichten van Israëls koninkrijk in heerlijkheid. (Lukas 24:25-27; 44-49; Hand.1:1-2; 2:22-36; 3:12-21; 4:8-12).</p>	<p><b>25</b> Aan Paulus openbaar de God de volledige betekenis en belangrijkheid van het kruis van Christus. (Het “waarom” van het kruis) Hij predikte het kruis en Christus gekruisigd. Het goede nieuws over Zijn dood, begrafenissen en opstanding; hij verkondigde het in al zijn heerlijkheid als “de kracht van God en de wijsheid van God”. Ook kreeg Paulus het getuigenis dat Christus Zichzelf heeft gegeven als een rantsoen voor alle mensen. (1Kor.1:18 en 23; 1Tim.2:1-7; 1Kor.2:6-8; Ef.1:8-10).</p>
<p><b>26</b> De twaalf Apostelen waren bevoegd in hun apostelschap om de opstandigheid van Israël aan het daglicht te stellen om de uitstorting van de toorn van God op dat geslacht te rechtvaardigen. (Matth.23:29-36; Lukas 11:45-51).</p>	<p><b>26</b> Paulus was bevoegd om te verkondigen dat God nu lankmoedig is en genade verleent aan allen ondanks de opstandigheid van Israël. (Rom.11:28-36).</p>

*“Kol.1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.*

Het is door middel van deze twee programma's dat Hij, in zowel de hemel als op de aarde, de EERSTE zal zijn.