

De Lichamelijke opstanding

Door: Pastor Kevin Sadler (BBS)

“1Kor.15:20: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

Er was groot verdriet toen het lichaam van Christus werd overgebracht van het kruis naar het graf. Dat gaf als het ware het signaal af van: “Christus is verslagen”. Maar drie dagen later werd er aangekondigd: “Jezus Christus heeft de vijand verslagen!”. Door Christus hebben we de complete overwinning over onze vijanden van, zonde, dood, en Satan, en we hebben een nieuw leven, een glorieuze hoop en de zekerheid van onze eigen opstanding. Maar het onderwerp van de opstanding in het Woord van God moet recht worden gesneden.

“1Kor.15:23: Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

King James version:

*“1Cor.15:23: But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterwards **they** (not: “we”) that are Christ’s at his coming”*

In het vijftiende hoofdstuk van de eerste Korinthe brief spreekt Paulus over de opstandingen zowel profetisch als naar de openbaring der verborgenheid. In vers 23-28 legt Paulus de volgorde uit van de opstandingen en hij begint met de opstanding van Christus. Toen Paulus sprak over het evangelie ter zaligheid, in de verzen 1-4, maakte hij duidelijk dat de opstanding van Christus was geprofeteerd. “Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”. (1Kor.15:4; vergelijk met Psalm 16:10). In de verzen 20 en 23 verwijst Paulus naar de opstanding van Christus als “de eersteling”, dat betekent dat Zijn opstanding een voorsmaak was van hetgeen nog zou komen. De lichamelijke opstanding van Christus garandeert de grote oogst van een komende lichamelijke opstanding van zowel de koninkrijks heiligen als het Lichaam van Christus.

Let er op dat Paulus zegt “*die van Christus zijn, in Zijn toekomst*” (1Kor.15:23) hij zegt niet “wij, die van Christus zijn”. Paulus spreekt hier dus over de opstanding van de profetische heiligen, na de tweede komst van Christus. Dat is de “eerste opstanding”, en omvat alle geredden van het profetische programma, of met andere woorden, **allen die gered zijn in het verleden, vóór de bedeling der genade, en alle toekomstige heiligen, martelaren, uit de grote Verdrukking**. Zoals Openbaring 20:6 dat zegt:

*“Op.20:6: Zalig en heilig is hij, die deel heeft in **de eerste opstanding**; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.*

Opmerking van de vertaler:

Hier, bij de eerste opstanding, behoren ook de twaalf apostel bij, zie Matth.19:27 en 28:

“27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? 28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij,

die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.

Opmerking van de vertaler: Er gaan nog meerderen het 1000 jarig Koninkrijk binnen, zie hiervoor Matth.25:31-34:

*“31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. 34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! **beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.***

Christus regeert in het duizendjarig koninkrijk totdat Hij: “al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben” (1Kor.15:25) daarna komt de tijd dat: “De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood” (1Kor.15:26). Na de Grote Witte Troon zegt Op.20:14: “de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood”. En: “de dood zal niet meer zijn” (Op.21:4).

Opmerking van de vertaler: Als de dood er na de grote witte troon niet meer is dan is de dood er wel geweest vóór de grote witte troon, dus ook in het 1000 jarig Koninkrijk.

De tweede opstanding, of “de opstanding der verdoemenis” (Joh.5:29), van alle ongelovigen, van alle eeuwen, zal dan plaats vinden, ze worden uitgerust met lichamen om de eeuwige straf te verdragen. Nadat Paulus de volgorde van de profetische gebeurtenissen, betreffende de opstanding, heeft gegeven brengt hij in 1Kor.15 vers 51 een komende, verborgen, opstanding naar voren die voorheen nog nimmer was geopenbaard.

*“1Kor.15:51-52: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: **wij** zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.*

De “eerste opstanding” en deze verborgen opstanding zijn twee verschillende opstandingen. De geprofeteerde “eerste opstanding” zal plaats vinden na de geprofeteerde tweede komst van Christus. De verborgen opstanding zal plaats vinden bij de verborgen komst van Christus, de Opname (1Thess.4:13-18). (Vóór de gverdrukking).

Deze komst van Christus en de daarbij behorende opstanding is deel van de “openbaring der verborgenheid” (Rom.16:25), dit is de boodschap die verborgen is geweest in de gedachten van God en voor het eerst geopenbaard aan de Apostel Paulus (Ef.3:1-9). Alle andere opstandingen zijn, zoals die van Christus, de eerste opstanding, en de opstanding ter

verdoemenis, allen geopenbaard in het Oude Testament (Jes.53:10; Dan.12:2), maar de opstanding van het Lichaam van Christus is voorheen nimmer geopenbaard.

Merk hier de verandering op van: “die van Christus zijn” (1Kor.15:23) naar het “**wij**” van 1Kor.15:51, Paulus past deze komst van Christus en de opstanding toe op de Gemeente, het Lichaam van Christus:

“1Kor.15:51: Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

De Opname is een lichamelijke opstanding en wel alleen voor het Lichaam van Christus waarnaar NIET wordt verwezen of geopenbaard buiten de brieven van Paulus. De opname en de verborgen opstanding is deel van het verborgen programma terwijl de tweede komst en zijn eerste opstanding behoren tot het profetische programma.

“Fil.3:20-21: 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

Opmerking van de vertaler:

Uit al de volken zullen de zogenaamde “schapen”, gescheiden van de bokken, het duizendjarig Koninkrijk binnengaan. Dat zijn dus mensen die GEEN deel hebben gehad aan de eerste opstanding maar mensen die levend dat Koninkrijk zullen binnengaan, Joden en Heidenen. **Ik neem aan** dat deze mensen kinderen zullen verwekken, deze nakomelingen zullen zelf het evangelie al dan niet moeten aannemen om gered te worden. (Anders zou de dood niet meer heersen in het Koninkrijk) aan het einde van het duizend jarig Koninkrijk wordt de Satan voor een tijd losgelaten en zal velen verleiden. (Op.20:3).

“Op.14:6-7: 6 En ik zag een andere engel, vliegende in het midden van de hemel, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen aan hen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; 7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteynen der wateren gemaakt heeft.

*“Op.20:3: 20:3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geeindigd zijn. **En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.***

*“Op.19:15: En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, **opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou.** En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en van de gramschap van de almachtige God.*