

De gevaren in onze dagen

Grace Bible Church of Fort Worth

- 1)--“De gevaren in onze dagen” door Charles Wages (2004)
 2)--“Er zijn nu gevaarlijke tijden” door Gregg Bing (2010)

1)--De gevaren in onze dagen

2 Tim. 3:1-5: 1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware (gevaarlijke) tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Er zou zeker overeenstemming of consensus moeten zijn over het standpunt dat we in gevaarlijke (zware) of risicovolle tijden leven. Maar men is het niet altijd eens over het feit waarom ze gevaarlijk zijn. De “laatste dagen” van de tijd waarin wij, als leden van het Lichaam van Christus, leven (niet het “einde van de wereld”) zijn om vele redenen en op vele terreinen gevaarlijk.

Deze gevaren kunnen worden ingedeeld in vele gebieden. Oorlog tussen de Naties en mensen uit deze landen beïnvloedt elk volk op aarde. Er lijkt geen antwoord te zijn om de oorlogen te vermijden of te voorkomen. Onze Heer zei dat er zouden zijn: “oorlogen en geruchten van oorlogen” en dat: “..... het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk” (Matth.24:6-7). Hoewel dit verwijst naar de toekomstige periode van verdrukking, beschreven in het boek Openbaring, is de taal echter typisch voor onze tijd. Zullen oorlogen ooit eindigen?

Er zijn een groot aantal lichamelijke ziekten die een groot gevaar zijn voor ons allen. De aids-epidemie is in staat om letterlijk miljoenen mensen op elk continent te doden. Het aantal dingen dat het lichaam en de geest beïnvloedt is overweldigend en kost jaarlijks miljarden. Dan zijn er de natuurlijke catastrofes zoals aardbevingen, overstromingen, branden en weegerelateerde gevaren in heel het universum.

Echter, na de “gevaren” te hebben overwogen die de mensheid beïnvloeden, zijn degenen die het grootste gevaar zijn en het minst overwogen worden: “het hart en de ziel” van de gehele mensheid. Dit prominente en ultieme gevaar is dat de “geestelijke oorlogvoering” wordt gevoerd tegen ieder individu op aarde.

Zo’n negentien dingen worden genoemd in 2 Timotheüs 3:1-5, maar de laatste kan de oorzaak zijn van alle anderen:

“2 Tim. 3:5: Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben,.....”.

Deze vorm van geestelijke corruptie komt binnen en beïnvloedt elk huishouden en ieder persoon, jong en oud. Dat is het echte gevaar!

Terwijl onze Heer op aarde was gebruikte Hij zijn hardste woorden in het spreken tot of te verwijzen naar de “religieuze” leiders in Zijn dagen. Zo’n vijftien keer, in het boek Mattheüs, noemde Jezus de Farizeeën “geveinsden”. Dit woord, dat alleen door onze Heer wordt gebruikt, verwijst naar iemand die op een podium optreedt of gewoon "toneel speelt". Het woord om deze "toneelspelers" te beschrijven is "geveinsden". Op het eerste gezicht kan dit onschadelijk lijken, maar als het verpakt is als waar geloof, is het erg gevaarlijk.

De meeste dingen die wij als "gevaarlijk" beschouwen zijn dingen die het lichaam schaden of vernietigen. Hoe belangrijk dat ook mag zijn, het is veel belangrijker dat geestelijke gevaren onze zorg zijn. Waarom? Dat betreft ons eeuwig leven! Veel van de religieuze "gezondheid en rijkdom" prediking die we horen is voor entertainment of persoonlijke winst. Het verspreiden en verkondigen van dit gevaarlijke medicijn is veel gevaarlijker dan massavernietigingswapens.

De twee voornaamste apostelen, Petrus en Paulus, waarschuwen steeds weer voor deze "valse leraren" en hun "kwaadaardige prediking".

We lezen in 2 Petrus 2:1-3:

1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelf brengende; 2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door

welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. 3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

Onthoud dat de apostel Paulus ons heeft verteld dat we in gevaarlijke (zware) tijden leven (2 Tim 3:1) en dan waarschuwt hij ons: *"Heb ook een afkeer van deze"*. Hij heeft hen vooral gekenmerkt door te zeggen: *"Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben"*. Hij concludeert dan: *"Heb ook een afkeer van deze"*. Tot slot is de prachtige waarheid van Efeziërs 6:10-18 altijd zo toepasselijk. Het staat daar niet om te informeren over de waarheid, maar om te waarschuwen voor de waarheid van het "gevaar in onze dagen".

"Ef. 6:10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle biddende en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

"Spreuken 3:5-6:5 Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

Het zijn momenteel gevaarlijke tijden (deel 1).

Door: Gregg Bing 2010

In de laatste brief van de Apostel Paulus aan Timotheüs zei hij tegen Timotheüs: *"En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware*

(gevaarlijke) *tijden*” (2 Tim 3:1). De “de laatste dagen” die Paulus in gedachten had, waren niet de “de laatste dagen” die Joël profeteerde in (Joël 2:28-32) of de “de laatste dagen” die Jezus leerde aan zijn discipelen (Matth. 24). Paulus sprak over de laatste dagen van deze huidige bedeling van genade. Het woord “zwaar” (gevaarlijk) betekent meestal gevaarvol, maar spreekt ook van dat wat moeilijk of moeilijk te dragen is, zelfs vurig of wreed. Paulus wilde Timotheüs inboezemen hoe belangrijk het is om de toenemende gevaren en problemen, die de gelovigen zullen ondervinden in de laatste dagen van deze huidige bedeling der genade, te begrijpen.

Met de steeds maar toenemende criminaliteit, nieuwe ziektes en toenemende terroristische dreigingen is het duidelijk dat we vandaag in “zwarte tijden” leven, maar is dat wat Paulus in gedachten had? Als we verder lezen in 2 Timotheüs, hoofdstuk 3, vinden we een ander soort gevaar.

Opmerking van de vertaler: De King James Bible zegt in 2Tim. 3:1 “perilous times” oftewel “gevaarlijke tijden”.

“2 Tim. 3:2-5: 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

De fysieke gevaren die verband houden met misdaad en terrorisme zijn gewoon een weerspiegeling van een dieper probleem, een geestelijk probleem. Geestelijke achteruitgang in de wereld heeft een negatief effect op de harten en het leven van mensen dat leidt tot zelfzucht, trots, onvermogen om zinvolle relaties met andere mensen (zelfs familieleden) te vestigen en te onderhouden en een gebrek aan zelfbeheersing. Mensen kunnen zo onbeheerst worden dat ze als brute dieren worden, alleen op eigen plezier gecentreerd zijn zonder rekening te houden met de gevoelens of behoeften van anderen.

Wat kan zo'n morele en ethische afgang veroorzaken? Het antwoord op deze vraag en het echte probleem is te vinden in vers 5:

“2 Tim. 3:5: Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben.....”..

Het is niet zo dat religie uit de samenleving zal verdwijnen. Integendeel, religie zal in overvloed aanwezig zijn in de laatste dagen, want religie is wat Paulus

noemt "*een gedaante van godzaligheid*". Het woord "gedaante" spreekt alleen van de uiterlijke verschijning of het tonen van godzaligheid (toewijding aan God). Meer en meer zullen we ontdekken dat degenen die een "gedaante van godzaligheid" hebben, de kracht er van zullen ontkennen.

Wat is de "kracht van godzaligheid?". Het is datgene wat iemand in staat stelt om een echte relatie met God te hebben, een hart van ware toewijding aan Hem, zoals blijkt uit een godvrezende wandel dat de Heer behaagt en eert.

De "kracht van godzaligheid" is het Woord van God, de "kracht van God tot redding".

De "kracht van godzaligheid" is de Heer Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God die Zichzelf voor ons heeft gegeven, "Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen". De "kracht der godzaligheid" is het volbrachte werk dat Christus namens ons heeft verwezenlijkt, door Zijn kruisdood, voor onze zonden en Zijn opstanding uit de doden. Dit zijn de dingen die de religie van de mens ontkent.

De Joden in de dagen van Jezus waren afgeweken van de Wet die Gods instructies kenbaar maakte over hoe ze Hem moesten aanbidden. Zij hadden de ware aanbidding van God veranderd in niets meer dan een door de mens gemaakte religie - "het Jodendom" of het Judaïsme (Gal.1:13-14). In plaats van zich te houden aan de geboden van God hebben ze hun eigen religieuze tradities nagestreefd, "*de inzetting der ouden*" (Matth. 15:1-6).

Na het verlaten van het Woord van God als basis voor hun geloof, zoals geprofeteerd in de Oud Testamentische Schriften, en hun Messias kwam, herkenden ze Hem niet. Jezus was, naar hun idee, niet zoals de Messias zou moeten zijn. Zichzelf als rechtvaardigen beschouwende, waren ze beledigd toen Jezus hun zonden blootlegde en hun behoefte aan een Verlosser.

Aldus ontkenden ze "de Heilige en Rechtvaardige" (Handelingen 3:14) en leverden Hem over aan de Romeinen om gekruisigd te worden. Om hun daden te rechtvaardigen, ontkenden de Joden het grootste bewijs dat Jezus van Nazareth waarlijk beide was Heer en Christus: Zijn opstanding uit de doden (Handelingen 2:32-36 met Handelingen 4:2).

Religieuze mensen ontkennen vandaag de dag de zelfde dingen: het Woord van God, de Zoon van God, en de redding van God waarin is voorzien door de dood en opstanding van Jezus Christus. Echter, net als bij de Joden, begint het allemaal met het ontkennen van het Woord van God. Dit is het waarvoor Paulus Timotheüs (en ons) waarschuwt in zijn laatste brief. Dit afwijken van het Woord der Waarheid is wat geleid heeft tot de “zware tijden” die we in deze “laatste dagen”, van de bedeling van Gods genade, ervaren. Dit zich verwijderen gebeurt echter niet ineens; het gaat geleidelijk aan, een progressie die Paulus uiteenzet in 2 Timotheüs.

Deze progressie begint wanneer de mensen:

Afwijken van de waarheid (2 Tim. 2:18).

Paulus waarschuwde Timotheüs:

“2 Tim. 2:16-17: 16stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. 17 En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker;.....”.

Het woord “ijdelroepen” spreekt van wat alledaags, onheilig of goddeloos is. Als gelovigen moeten we dergelijke nutteloze discussies vermijden omdat zij alleen maar meer goddeloosheid bevorderen en hun vernietigende boodschap zal voorteten in de harten van de mensen als een kwade ziekte. Paulus noemt specifiek twee mannen die zich bezighouden met dergelijk ijdel gepraat: Hymeneus en Filetus. Hun probleem begon toen ze "afweken van de waarheid" (2 Tim 2:18). "Afdwalen" betekent afwijken van, er naast zitten of het doel missen.

Hun “afdwalen” werd veroorzaakt door een dispensationele fout, “*zeggende, dat de opstanding alrede geschied is*”. Dit is een gevaarlijke fout omdat het kan resulteren in het “*verkeren*” (afbreken) van “*sommiger geloof*”. Niet iedereen is goed gegrond in de waarheid van Gods Woord, vooral niet vanuit een dispensationeel standpunt. Wanneer blootgesteld aan het onderwijs dat "afdwaalt" van de waarheid, wordt sommigen hun geloof gemakkelijk geschokt of vernietigd. Het afdwalen van de waarheid komt omdat de gelovigen de aanwijzing, die Paulus geeft in 2 Timotheüs 2:15, niet volgen:

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Te vaak zijn we bezorgd over wat de mensen van ons denken, terwijl we in plaats daarvan onszelf ernstig aan God zouden moeten voorstellen voor Zijn goedkeuring, zodat we, wanneer we voor de Heer staan om te worden beoordeeld voor onze dienst voor Hem, onbeschaamd kunnen zijn. Gods goedkeuring zal afhangen van onze kennis van en gehoorzaamheid aan de Schriften, en we kunnen het Woord van God alleen begrijpen als we het vanuit een dispensationeel standpunt benaderen en: "*het Woord der waarheid recht snijden*". Wanneer Paulus waarschuwt voor degenen die een "*gedaante van godzaligheid*" hebben, maar "*de kracht ervan verloochenen*", beschrijft hij hen als die: "*nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen*" (2 Tim. 3:7).

Leren en onderricht is door de mensen door heel de geschiedenis hoog gewaardeerd. Paulus zei tegen de Grieken van zijn dag dat zij "naar wijsheid zochten" (1 Kor. 1:22). De mensen van de stad Athene "*.....bestedden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen*". (Handelingen 17:21). Ze waren "altijd lerende" maar wat leerden ze? Hun focus was gericht op wijsheid, filosofieën en tradities van de mensen.

De Joden hadden in hun najagen van kennis hetzelfde probleem; in plaats van zich te concentreren op de geboden van God, brachten ze het grootste deel van hun tijd door aan het bestuderen, bespreken en debatteren van "*de inzetting der ouden*" (Mattheus 15:2). Door dat te doen zei Jezus hen: "*En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting*" (Mattheüs 15:6).

Vandaag de dag zijn de mensen niet veel anders. In onze samenleving kijken de zogenaamde "geleerde mannen", of ze nu wetenschappers, professoren, politici, media of entertainers zijn, neer op degenen die geloven in God, de Bijbel, de Heer Jezus Christus, de schepping, enzovoort. Ze benadrukken onderwijs en leren, maar ze zijn: "niet in staat om tot kennis der waarheid te komen" omdat zij de enige bron van absolute waarheid, die ons beschikbaar is gesteld, verwerpen: het Woord van God. Zij beweren verstandig te zijn, maar door zo te doen worden ze dwazen omdat ze de wijsheid en kennis van God, die in Zijn Woord wordt gevonden, verwaarlozen (Rom 1:22). Als ze zich alleen zouden realiseren: "*Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?*" (1 Korintiërs 1:20), want mensen kunnen God nooit door wereldse wijsheid leren kennen. In plaats daarvan heeft God ervoor gekozen om mensen te redden via de "boodschap van het kruis: "dat God ons lief heeft, hoewel wij zondaren waren, en Zijn enige Zoon naar deze wereld heeft gestuurd om

gekruisigd te worden voor onze zonden en om uit de doden op te staan waardoor het geschenk van eeuwig leven aan allen wordt gegeven die op Hem hun vertrouwen stellen. Deze prachtige evangelieboodschap is de wijsheid van God, maar het wordt door de wereld beschouwd als dwaasheid.

Degenen die de waarheid verwaarlozen of verwerpen, zullen snel tot het punt komen waar ze:

De waarheid weerstaan (2 Tim. 3:8).

Paulus gebruikt het voorbeeld van Jannes en Jambres, waarvan wordt aangenomen dat het de twee tovenaars zijn die Mozes en Aaron tegenstonden toen zij voor de Farao van Egypte werden gebracht (Ex. 7-8). Terwijl we ons vaak concentreren op de macht van deze tovenaars om sommige tekens, die God aan Mozes gaf om te vertonen, te dupliceren (met behulp van hun "bezweringen"), benadrukt Paulus dat ze Mozes tegenstonden, waardoor ze tegen de profeet (of woordvoerder) van God ingingen. In tegenstelling tot Mozes, verzetten ze zich tegen het Woord van God. Bij het geleidelijk afwijken van de waarheid komt er een punt dat deze mensen actief tegen de waarheid van Gods Woord ingaan, het Woord tegenspreken, het onderdrukken, zodat niemand het zal horen en geloven. Wat leidt mensen ertoe om zo ver te gaan?

Degenen die vastberaden zijn in hun aanvallen tegen de waarheid van Gods Woord, zijn "mensen met verdorven gedachten", "die het geloof verwerpen". Hun gedachten zijn gecorrumpeerd door Satan, de "god van deze eeuw". Hij heeft hun geest verblind voor de waarheid van het evangelie (2 Kor. 4:4) en doet alles wat in zijn vermogen ligt om hen van het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus weg te houden "(2 Kor. 4:5). Zij worden door God verworpen "betreffende het geloof" omdat ze nooit op de Heer Jezus Christus als Verlosser vertrouwd hebben.

Paulus beschrijft hen verder als "boze mensen en bedriegers" die zich als religieuze mensen voordoen, sommigen beweren zelfs dat ze predikers zijn van Christus of van God, maar dat doen ze om te misleiden, zelf zijn ze misleid door Satan. Paulus waarschuwt dat deze bedriegers "tot erger voortgaan". We zien dat vandaag gebeuren in de religieuze wereld. Wij zien denominaties, kerken en pastors die eens fundamenteel waren in hun overtuigingen, die nu vele fundamentele waarheden van Gods Woord afwijzen: de inspiratie van de Schriften, de maagdelijke geboorte van Christus, de godheid van Jezus Christus, de schepping van het universum door God (zie 1 Tim 6:20), en zelfs het bloed van Christus als basis voor onze verlossing.

We moeten ons bewust zijn van zo'n verzet tegen de waarheid van Gods Woord, maar we hoeven daarom niet te wanhopen. Paulus herinnert ons eraan dat hun voortgang beperkt zal zijn en dat op een dag hun "dwaasheid" voor iedereen zichtbaar zal worden (2 Tim. 3:9).

Wat moeten gelovigen ondertussen doen met degenen die zich tegen de waarheid verzetten? Paulus instrueerde Timotheüs:

"2 Tim.3:14: Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;

Timotheüs was door Paulus, die als voorbeeld diende, onderwezen; Paulus was niet alleen een voorbeeld voor Timotheüs, maar ook voor ons. Timotheüs wist eerstehands Paulus zijn leer, goddelijke wandel, trouwe dienst en geduldig lijden voor de oorzaak van Christus (2 Tim 3:10-11).

Timotheüs had de Schriften van zijn godvrezende moeder en oma geleerd, ze leerden hem de Schriften vanaf het moment dat hij nog een jong kind was (2 Tim. 3:15). Deze Schriften waren niet alleen in staat om hem "wijs te maken tot zaligheid door het geloof hetwelk in Christus Jezus is", ze waren ook "nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;" opdat hij "tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust" was (2 Tim. 3:16-17). Door heel de geschiedenis heen hebben mensen de waarheid van Gods Woord weerstaan en aangevallen. Koning Jojakim ging zover dat hij één van de rollen van de profeet Jeremia in het vuur gooide (Jeremia 36:23), maar God liet Jeremia opnieuw Zijn woorden optekenen. Als we verder gaan in deze "laatste dagen" van de bedeling der genade, zullen deze aanvallen doorgaan, zodat Paulus Timotheüs vertelde:

*"2 Tim. 1:13-14: 13 Houd het voorbeeld der gezonde woorden, **die gij van mij gehoord hebt**, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is. 14 Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.*

De "gezonde woorden" waar Paulus hier naar verwijst omvatten alle Schrift, maar zij verwijzen specifiek naar de waarheid van de verborgenheid, die boodschap die door openbaring aan de Apostel Paulus is gegeven voor deze huidige bedeling. Net zoals God deze boodschap van genade aanvankelijk aan Paulus toevertrouwde, heeft Paulus het aan Timotheüs toevertrouwd, en ook wij moeten het aan anderen toevertrouwen (2 Tim 2:2). Het is van vitaal belang dat wij deze waarheid vasthouden en "bewaren" (of bewaken), niet in onze

eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Wij hebben mannen en vrouwen, jongeren en kinderen nodig die zullen staan voor het Woord van God, met deze instelling: *“Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods”* (2 Timotheüs 1:8), wetende dat:

“.....allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, vervolgd zullen worden”(2 Tim. 3:12).

Het zijn momenteel gevaarlijke tijden (deel 2).

Door: Gregg Bing

In deel 1 zijn we begonnen met het kijken naar de waarschuwing van Paulus, in 2 Timotheüs, dat er in de laatste dagen van deze huidige tijd van genade “zware tijden” zullen komen; tijden die niet alleen fysieke gevaren maar ook geestelijke gevaren met zich mee zullen brengen. Deze gevaren zijn het gevolg van het feit dat steeds meer mensen zich verwijderen van de waarheid van Gods Woord, een trend die vandaag de dag duidelijk aanwezig is.

We beschouwden het afglijden dat begint wanneer mensen "van de waarheid afdwalen", en verder gaat met mensen die altijd leren, maar nooit in staat zijn tot kennis van de waarheid te komen en uiteindelijk een punt bereiken waar ze de waarheid tegenstaan. We besluiten deze studie door te kijken naar de laatste stap in deze afvalligheid: het punt wanneer de mensen: “hun gehoor zullen afwenden van de waarheid” (2 Tim. 4:4)

In het laatste hoofdstuk van 2 Timotheüs, Paulus zijn laatste brief, geeft Paulus Timotheüs (en ons) een definitieve opdracht. Paulus weet dat hij spoedig gaat sterven als hij Timotheüs vertelt:

“2 Tim. 4:6: Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.

Hij waarschuwt Timotheüs ook hoe ver mensen zullen gaan met hun afwenden van de waarheid.

“2 Tim. 4:3-4: 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Er zal een tijd komen wanneer de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen". Het woord "verdragen" of dragen betekent dat ze zelfs zullen weigeren naar de gezonde leer te luisteren. "Leer" betekent simpelweg onderwijs. "Gezonde leer" is dat onderwijs dat nodig is voor onze geestelijke gezondheid en groei. Helaas is Bijbels onderwijs in vele kerken en kerkelijke denominaties uit de gratie gevallen en wordt zelden gehoord in zondagse klaslokalen of vanaf de kerkkansels. Waarom is dat het geval? Omdat de meeste mensen het onderwijs van Gods Woord niet willen horen. Zij:

"2Tim. 4:3-4: 3..... zullen zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Deze afkeer van de "gezond leer" van Gods Woord komt uit de verlangens van het vlees, dat is onze oude zondige natuur. Degenen die de egoïstische verlangens van hun vlees volgen, ontwikkelen "kittelachtige oren", dat betekent dat ze willen dat hun oren gekieteld worden met aangename woorden, woorden die hun vleselijke verlangens bevredigen. Ze willen alleen datgene horen wat ervoor zorgt dat ze zich, aangaande zichzelf, goed voelen.

Koning Achab, de koning van Israël, was één van die mensen met "kittelachtige oren". We lezen in 1 Koningen 22 hoe Jósafat, de koning van Juda, zich met Achab verbond om tegen de Syriërs te vechten. Voordat ze gingen strijden vroeg Josafat aan Achab om te vragen naar het woord van de Heer.

Zo verzamelde Achab vierhonderd van zijn zogenaamde "profeten" en vroeg hen: *" Zal ik tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten?"*.

Achab zijn profeten antwoordden:

"1 Kon. 22:5-8: 5 Verder zeide Josafat tot den koning van Israel: Vraag toch als heden naar het woord des Heeren. 6 Toen vergaderde de koning van Israel de profeten, omtrent vierhonderd man, en hij zeide tot hen: Zal ik tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En zij zeiden: Trek op, want de Heere zal ze in de hand des konings geven. 7 Maar Josafat zeide: Is hier niet nog een profeet des Heeren, dat wij het van hem vragen mochten? 8 Toen zeide de koning van Israel tot Josafat: Er is nog een man, om door hem den Heere te vragen; maar ik haat hem, omdat hij over mij niets goeds profeteert, maar kwaad: Micha, de zoon van Jimla. En Josafat zeide: De koning zegge niet alzo!

Steeds meer mensen zijn vandaag als Achab.

Zij willen de duidelijke leer van Gods Woord niet horen; het is aanstootgevend voor hen. Zie:

“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Dus, evenals Achab, stellen de mensen vandaag de dag zelf leraren aan die hen alleen datgene vertellen wat ze graag willen horen. Achab had vierhonderd zulke valse profeten. Er is geen tekort aan kerken en predikers die vandaag in dezelfde categorie vallen. In plaats van de waarheid van God te prediken, presenteren zij ondiepe “goed aanvoelende” berichten die hun populariteit zullen vergroten. Hun doel is niet om te komen: "tot volmaking der heiligen" om de Heer te dienen (Ef.4:11-12), maar om een andere vorm van entertainment te verschaffen die veel mensen zal aantrekken.

De laatste fase van afvalligheid is dat de mensen hun oren van de waarheid afwenden. Dit is hun eigen keuze, een opzettelijke beslissing van hun kant; net zoals Achab, die weigerde te luisteren naar Micha zijn waarschuwing van God (1 Koningen 22:26-27); net zoals de Joodse heersers die hun oren stopten en weigerde te luisteren naar Stefanus zijn vermaning van God (Handelingen 7: 57-58); en net zoals al degenen in Azië die van Paulus afweken (2 Tim. 1:15).

Wat deze mensen zich niet realiseren is, als je je oren wegdraait van de waarheid, je kwetsbaar wordt voor valse leringen die voorbij komen, en je wordt gemakkelijk door anderen afgewend tot fabels (of mythen)" (2 Tim. 4:4).

In onze wereld van vandaag de dag zien we steeds meer mensen die zich van de waarheid afkeren. De meerderheid van de mensen, van de wereld, gaat nooit naar de kerk. Het verkeer is op zondagmorgen veel minder druk dan de andere dagen van de week. Van degenen die een kerk bezoeken kijken de meesten uit naar iemand die hen zal vermaken waarbij ze zich goed voelen over zichzelf. Als gevolg daarvan horen ze nooit dat ze van nature zondaars zijn en dus van God gescheiden zijn (Efeziërs 2:1-3). Zij horen nooit van de geweldige liefde, barmhartigheid en genade van God dat Hem ertoe heeft gebracht om Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de wereld te sturen om te sterven voor hun zonden en weer op te staan tot het eeuwige leven. (Efeziërs 2:3-7).

Zij hebben nog nooit gehoord dat de verlossing **niet** wordt verkregen door hun goedheid of door goede werken die ze doen, maar door Gods genade, een

gratis geschenk dat wordt ontvangen door een eenvoudig geloof in Christus en Zijn voltooide werk aan het kruis van Golgotha (Efeziërs 2:8-9). In plaats van dit prachtige goede nieuws, horen ze berichten over de huidige sociale of politieke problemen, oppervlakkige berichten die zijn bedoeld om hun zelfbeeld te versterken of “religieus” onderwijs dat in strijd is met Gods Woord.

Hoe reageren wij, als gelovigen, op deze verdrietige trend? Paulus zijn antwoord wordt gevonden in zijn laatste betuiging aan Timotheüs:

“2 Tim. 4:1-2: 1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

Het is de verantwoordelijkheid van elke getrouwe pastor en leraar, in feite van elke getrouwe gelovige, om “het woord te prediken!”.

Aangezien Timotheüs als pastor dienst deed in de kerk in Efeze, is deze betuiging van bijzonder belang voor de pastors. Er is een grote behoefte voor de kerken, pastors/leraren om te beseffen dat hun hoofddoel is om Gods Woord te prediken en te leren dat zielen gered kunnen worden en dat de heiligen kunnen worden uitgerust om de Heer te dienen. Deze opdracht van God, om het Woord te prediken, is niet beperkt tot degenen die in de kerk op de preekstoel staan. Het woord “prediken” betekent gewoon “verkondigen of ”voortzeggen”. Dit kan door iedere gelovige worden gedaan: de waarheid van Gods Woord delen met een familielid, een buurman, een medestudent, een medewerker, zelfs met vreemden die we ontmoeten.

Het Woord van God is het enige dat macht heeft om het leven van mensen te veranderen, dus is dat het wat we moeten verkondigen, zelfs als het niet altijd gemakkelijk is om dat te doen. Paulus vertelde Timotheüs: *“Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk”*. Er zullen tijden zijn waarin het gemakkelijk is om het Woord te verkondigen; tijden wanneer mensen ontvankelijk zijn voor het Woord en er geen negatieve gevolgen zijn voor het verkondigen.

Helaas komen deze tijden steeds minder frequent voor. Meestal zult u “ontijdelijk” (buiten het seizoen) zijn en het moeilijk zal zijn om het Woord te verkondigen; tijden wanneer de mensen weigeren om te luisteren, tijden wanneer ze om u zullen lachen en over u praten, misschien u zelfs vervolgen

voor uw standpunt voor de waarheid. Wat de omstandigheden ook zijn, onze opdracht blijft hetzelfde: Predik het Woord! Gevaarlijke tijden zijn nu zeker aanwezig. Het verlaten van de waarheid van Gods Woord begon al in de dagen van Paulus. Het is door de jaren heen steeds erger geworden en het heeft een geestelijke neergang in onze hedendaagse wereld tot gevolg gehad die vaak ontmoedigend kan zijn. Maar we vertragen niet (2 Kor. 4:1,7-16). Onze God is nog steeds soeverein. Hij werkt Zijn eeuwige doel uit door Christus Jezus, onze Heer (Efeziërs 3:11).

Terwijl anderen steeds meer van de waarheid afwijken, moeten wij als gelovigen de waarheid van Gods Woord vasthouden, in het bijzonder de openbaring van de verborgenheid die God aan de Apostel Paulus heeft gegeven voor deze huidige bedeling (2 Tim.1:13-14)).

We moeten voorzichtig zijn om het Woord der waarheid recht te snijden, zodat we onderscheid kunnen maken tussen Gods doel voor het volk Israël en Zijn doel voor ons vandaag als leden van de Kerk, het Lichaam van Christus (2 Tim 2:15). We moeten "doorgaan" in de dingen die we hebben geleerd, trouw zijn en blijven aan het Woord van God en gehoorzaam zijn aan Zijn instructies voor ons als leden van het Lichaam van Christus (2 Tim 3:14-17). We moeten bereid zijn om het Woord vrijmoedig te "verkondigen", want het is de waarheid van God, dat alleen de kracht heeft om de harten en de levens van de mensen om ons heen aan te raken (2 Tim 4:2).

Het is alleen als we stevig geworteld en gevestigd zijn in de waarheid van Gods Woord dat we de Heer in deze zware (gevaarlijke) tijden daadwerkelijk kunnen dienen.