

## HET WATER DAT SCHEIDING MAAKT (14-08-2012)

Een artikel uit [www.trustingthelord.com](http://www.trustingthelord.com).

De waterdoop maakt scheiding tussen de mensen. Het scheidt mensen die met water zijn gedoopt met degene die niet met water zijn gedoopt. Als u bent ondergedompeld wordt u afgescheiden in een groep, besprenkelen is een andere groep, enzovoort. Het doet er niet toe welke methode een groep gebruikt, het is een feit dat de waterdoop hen van elkander scheidt. En wat denkt u? Dit was in de eerste plaats ook exact het doel van de waterdoop. Maar, afgescheiden waarvan en tot wat?

Als u tot het gemiddelde kerklid spreekt of wanneer u op het internet zoekt aangaande discussies of artikelen over de waterdoop dan vallen deze uiteen in ongeveer drie verschillende categorieën, te weten:

**1)--Het is een verordening.**

**2)--We moeten de Heer volgen.**

**3)--Het is een uitwendig teken.**

U hoort talloze argumenten maar over het algemeen kunnen ze worden samengevat in de genoemde drie hoofd categorieën. Deze zijn:

*“Matth.21:23: En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen? En Wie heeft U deze macht gegeven?”.*

*“Matth.21:24: En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk indien gij Mij zult zeggen, zo zal Ik u ook zeggen, door wat macht Ik deze dingen doe”.*

*“Matth.21:25: De doop van Johannes, van waar was die, uit den hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden: Indien wij zeggen: Uit den hemel; zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd?”.*

*“Matth.21:26: En indien wij zeggen: Uit de mensen: zo vrezen wij de schare; want zij houden allen Johannes voor een profeet”.*

*“Matth.21:27: En zij, Jezus antwoordende, zeiden: Wij weten het niet. En Hij zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik dit doe”.*

De religieuze leiders van toen konden alleen maar zeggen: *“Wij weten het niet”*. Ze waren vast komen te zitten in hun eigen valstrik. En zo is het vandaag de dag nog steeds hetzelfde. WE WETEN HET NIET. De mensen kunnen eenvoudigweg niet vertellen waarom ze gedoopt moeten worden, of op zijn minst denken waarom het zou moeten. Zoveel te meer je er op aandringt om een vers of verzen te laten zien, dat de waterdoop voor vandaag de dag een Bijbelse vereiste is, zoveel te meer onvriendelijk de sfeer vaak wordt en het eindigt meestal met argumenten die binnen de drie bovengenoemde categorieën vallen.

Wij WETEN waar de doop van Johannes vandaan kwam:

*“Joh.1:33: En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt”.*

*“Joh.1:34: En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is”.*

Johannes de Doper was een boodschapper van God volgens Maleachi 3:1. Er is een teken om de autoriteit van Johannes te bewijzen....”de Joden begeren een teken” volgens 1Kor.1:22. Maar men verwierp Johannes zijn UIT DE HEMEL verkregen autoriteit met betrekking tot de waterdoop:

*“Lukas 7:30: Maar de Farizeen en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde”.*

Het kan zijn dat de mensen vandaag de dag, omdat ze het recht snijden van het Woord der waarheid niet kennen, zoals 2Tim.2:15 dat aangeeft, bang zijn dat ze de raad Gods tegen zichzelf verwerpen als ze niet met water gedoopt zijn. Ze zeggen dat ze een bepaalde waarheid kennen maar dat ze zich “voor alle zekerheid” hebben laten dopen. Maar: “verzekeren” tegen wat? Bijbelse waarheid? Dat is de waarheid die Paulus schreef:

*“Ef.4:5: Een Heere, een geloof, een doop,”.*

Wetende uit vele plaatsen in de Schrift dat de ENIGE WEG voor iemand om gered te worden, en lid te worden van het Lichaam van Christus, is om in Christus VERZEGELD te worden door de Heilige Geest der belofte, Efeziërs 1:14, welks is de doop DOOR de Geest IN het Lichaam van Christus, 1Kor.12:13, en dat is hetzelfde als de doop in de dood van Christus op Golgotha volgens Rom.6:3, hetwelks is met Hem BEGRAVEN te zijn volgens Kol.2:12.

Als de theologen worden geconfronteerd met al deze verzen beginnen ze te argumenteren met maar, maar en maren. De één zegt dat er slechts één WARE doop is. Op basis daarvan zijn alle andere dopen dus namaak. Een ander zegt dat er slechts één doop is die TELT. Als dat zo is, waarom spenderen we dan zoveel tijd en geld en moeite aan iets dat niet TELT?

Iemand kan sarcastisch worden en mensen, die de waarheid kennen, “dry cleaners” (droog reinigers) noemen. Daarmee zeggende dat hij denkt dat zijn waterdoop hem “reint”, zo is het toch? Maar als je dat suggereert hou je dan maar vast! Er zijn er natuurlijk die werkelijk denken dat, op de één of andere manier, het doopwater hun zonden afwast.

Het begin van al het argumenteren, van de kant van de religieuze leiders, is dat ze zeker willen zijn dat de gemeente, welke is het Lichaam van Christus, zijn begin op zijn minst had in Handelingen 2 teneinde vast te kunnen houden aan hun waterdoop. De waarheid is dat dat onmogelijk is. Echter is de leer daar niet (Hand.2), de redding is er niet, en er is absoluut geen bijbels getuigenis dat aangeeft dat het Lichaam van Christus aanwezig was in het begin van het boek Handelingen.

Dus is het volgende waarmee ze aankomen dat “iets kan bestaan voordat het is geopenbaard”, verwijzende naar de gemeente, het Lichaam van Christus. Deze onbijbelse leer suggereert dat allen in Handelingen twee, drie, vier en verder, in het Lichaam van Christus zijn gedoopt zonder dat ze dat zelf wisten. Maar er is geen enkele schriftuurlijke basis voor dit argument.

Er is in Handelingen één tot Handelingen 12 (het einde van de bediening van Petrus voorzover het het verslag in de Bijbel aangaat) geen enkele plaats in de Schrift, en ook is er geen enkele plaats in de Schrift, van Hebreeën tot en met Openbaring, met een heenwijzing dat iemand van hen dacht, leerde of een leer geloofde met betrekking tot een lichaam van gelovigen die genoemd worden de gemeente, die het Lichaam van Christus is. Eigenlijk is het getuigenis dat de mensen, in Hebreeën tot en met Openbaring, NIET in het Lichaam van Christus zijn.

Hoe kunt u zeggen dat de schrijvers van Hebreeën tot en met Openbaring, die terecht “Hebreeuwse brieven” worden genoemd in plaats van “algemene brieven”, geïnspireerde Schrift schreven aan het lichaam van Christus als de leer voor redding in die boeken strijdig is met de leer van redding voor het lichaam van Christus in de brieven van de apostel Paulus, Romeinen tot en met Filémon.

Pak uw Bijbel, als u tijd en geneigdheid hebt, en doorzoek zorgvuldig de boeken Hebreeën tot en met Openbaring voor de uitdrukking: ONZE VADER. ....in verwijzing naar God, de Vader en de Heere Jezus Christus. U zult drie verwijzingen vinden (Hebr.3:9; Jac.2:21 en 1Petrus 1:18) maar dan alleen heen wijzende naar de vaders van het volk Israël, en dat is alles.

Als u dat gecontroleerd hebt kijk dan in de brieven van Paulus, Romeinen tot en met Filémon, voor dezelfde uitdrukking: ONZE VADER”. Het antwoord is dan ZEVENTIEN KEER. Waarom is dat zo? Omdat dezelfde GEEST, die gelovigen doopt in de gemeente, het lichaam van Christus, de Geest van aanneming is:

*“Rom.8:15: Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!”.*

*“Gal.4:6: En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!”.*

*“Ef.1:5: Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil”.*

Leden van de gemeente, het lichaam van Christus, hebben vrijmoedigheid en toegang, met vertrouwen door het GELOOF VAN HEM (Jezus Christus) zoals in:

*“Ef.3:12: In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem”.*

De enige manier dat degenen in Hebreeën tot en met Openbaring hetzelfde voorrecht kunnen krijgen, om ZONEN VAN GOD te worden, is als ze OVERWINNEN:

*“Op.21:7: Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn”.*

De enige plaats in Hebreeën tot en met Openbaring waar u de uitdrukking KINDEREN GODS kunt vinden is in 1Johannes:

*“1Joh.3:1: Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij **kinderen Gods** genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent”.*

*“1Joh.3:2: Geliefden, nu zijn wij **kinderen Gods**, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”.*

Houd in gedachten dat het boek 1Johannes geschreven is aan overwinnaars, meest waarschijnlijk aan de 144000 van het boek Openbaring, en de verwijzing naar “wij Hem zullen gelijk wezen” kijkt terug naar het boek der Psalmen:

*“Psalm 17:15: Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken”.*

U ziet dat deze OVERWINNAARS verwachten te zullen sterven:

*“Op.12:10: En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen”.*

*12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe”.*

En ze verwachten het OPWAKEN, zoals in Psalm 17:15.

*“Psalm 17:15: Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken”.*

*“Op.20:4: En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren”.*

Ga naar een theoloog en laat hem u uitleggen WAAROM u geen zonen van God kunt vinden die God ONZE VADER noemen buiten de brieven van Paulus, Romeinen tot en met Filémon. Kan iets bestaan voor het is geopenbaard? Absoluut, de gemeente, het lichaam van Christus bestond in het hart en gedachten van God voordat de wereld begon. Maar u kunt het bestaan van de gemeente, het lichaam van Christus, nergens anders vinden in de BIJBEL dan in Romeinen tot en met Filémon.

Wat brengt iemand in het lichaam van Christus, naar wie eveneens wordt verwezen als de NIEUWE MENS, nadat dat is geopenbaard aan Paulus en waarvan hij schrijft in de brief aan de Efeziërs? Sommigen zeggen dat het is: “wat u weet bepaalt waar u gaat”. Dat zou in zekere mate waar kunnen zijn, maar wat is het waarmee een lid van de gemeente, het lichaam van Christus, zich IDENTIFICEERT? DAT IS ONZE DOOP!

Er is geen bewijsmateriaal van iemand waartegen Petrus predikte in het boek Handelingen en geen bewijsmateriaal in de brieven Hebrëen tot en met Openbaring dat er ENIG PERSOON OOIT werd gedoopt DOOR ÉÉN GEEST IN ÉÉN LICHAAM.

Laten we enige dingen controleren:

*“Joh.1:10: Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend”.*

*“Joh.1:11: Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen”.*

*“Joh.1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”.*

Weet u nu wat de KRACHT was die hen in staat stelde om KINDEREN GODS te worden? Het antwoord is:

*“Hand.1:4: En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt”.*

Ter controle: Stonden de Efeziërs, aan wie Paulus de brief aan de Efeziërs schreef, te wachten om “de belofte des Vaders” te ontvangen? Nee! Zij kregen het niet en niemand die heden ten dage leeft heeft het gekregen. God is ÉÉN en bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, maar de doop MET de Heilige Geest is niet dezelfde doop als de doop DOOR de Geest.

*“Hand.1:5: Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult **met** den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen”.*

Dat is de KRACHT om zonen van God te worden. Petrus zegt het zo:

*“1Petrus 1:5: Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd”.*

Tot wat? Tot redding. Wanneer? *“In de laatsten tijd”*. Klinkt dat als de leer van Paulus? Nee, vandaag de dag hebben we deze doop niet, ze hebben niet de “kracht” om zonen van God TE WORDEN. Wij WORDEN kinderen van God door onze doop, de éne doop van Ef.4:5, de doop **DOOR** de Geest IN het lichaam van Christus. Een gelovige die verzegeld is met de Heilige Geest is EEN KIND VAN GOD. Hij heeft geen kracht om dat te worden, hij heeft helemaal geen kracht:

*“Rom.5:6: Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven”.*

Zoiets heeft Petrus nimmer gezegd, en ook Jacobus, Johannes of Judas niet.

Dus was de doop in Hand. twee, drie, vier en verder, en de doop van Cornelius in Hand. tien MET de Heilige Geest. Niet DOOR de Heilige Geest. Jezus Christus was degene die daar doopte net als Johannes de Doper doopte met water, en Jezus Christus had gezegd:

*“Joh.1:33: En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt”.*

Jezus Christus:

*“Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen”.*

De Heilige Geest VIEL OP Cornelius en die bij hem waren in Hand. 10, evenals dat gebeurde met de twaalven op de Pinksterdag, volgens Petrus in Hand.11:

*“Hand.11:15: En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin”.*

Let op waar dat vandaan kwam:

*“Hand.2:33: Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort”.*

De 12 Joodse mannen werden DOOR JEZUS CHRISTUS gedoopt met de Heilige Geest, en, zoals Hij hun had verteld ONTVINGEN ze kracht. Dat was de kracht om “zonen van God te worden”. Het was de kracht om te lijden, de kracht om de verdrukking te verdragen, de kracht om vol te houden tot het einde. Dat hebben wij niet gekregen en ook de charismatischen hebben dat niet gekregen. Wij hebben die kracht niet nodig omdat in ons geval Jezus Christus, voor ons, tot het einde toe heeft stand gehouden.

Onze doop is DOOR één Geest, niet MET maar DOOR. Het is vandaag de dag de enige doop die God erkent en iedere andere doop is nutteloos behalve voor godsdienstige en religieuze mensen die het praktiseren. Een “expert in het Grieks” zal zijn manuscripten raadplegen en vinden dat het Griekse voorzetsel “en” het woord is dat wordt gebruikt voor zowel MET in Hand.1:5 en het woord DOOR in 1Kor.12:13 en vervolgens zeggen dat de dopen dezelfde zijn omdat de woorden dezelfde zijn, maar dat houdt geen stand. Ten eerste is het woord IN, in het Grieks het woord “eis” niet in de passage met betrekking tot Petrus. Het IS er wel in de brieven van Paulus. “in één lichaam”, “in Christus”, “in Zijn dood” enzovoort. Petrus en Johannes gingen, in Hand.3:1, IN de tempel maar er werd, door de prediking van Petrus, niemand gedoopt IN het lichaam van Christus. Het Griekse woord “en” volgens Strong’s (woordenboek) wordt in een grote verscheidenheid van manieren gebruikt. De betekenis wordt bepaald door de context. Natuurlijk zullen ze hetzelfde doen met verlossing en vergeving, maar verlossing is niet hetzelfde als vergeving zoals de context in ieder apart geval bewijst.

Maar waar was die vroegere doop dan voor? Het was een doop die SCHEIDING maakte. De waterdoop brengt SCHEIDING tussen de mensen. Dat deed het toen en dat doet het ook nu. Merk op:

*“Numeri 19:9: En een rein man zal de as dezer vaars verzamelen, en buiten het leger in een reine plaats wegleggen; en het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israels, tot het water der afzondering; het is ontzondiging”.*

Let ook hier op:

*“Numeri 19:20: Wie daarentegen onrein zal zijn, en zich niet zal ontzondigen, die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden; want hij heeft het heiligdom des HEEREN verontreinigd, het water der afzondering is op hem niet gesprengd, hij is onrein”.*

Volgens de context heeft die ontzondiging te maken met het in contact komen met een dode. Toen Jezus Christus tot de zijnen kwam in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes kwam Hij tot een volk die een dode religie praktiseerde. Het werd “de religie van de Joden” genoemd. Zie de volgende teksten:

*“Matth.8:19: En er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henegaat”.*

*“Matth.8:20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge”.*

*“Matth.8:21 En een ander uit Zijn discipelen zeide tot Hem: Heere! laat mij toe, dat ik eerst heenga, en mijn vader begrave”.*

*“Matth.8:22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en **laat de doden hun doden begraven**”.*

Kijk nu naar nog een voorbeeld uit Numeri:

*“Num.31:21: En Eleazar, de priester, zeide tot de krijgslieden, die tot dien strijd getogen waren: Dit is de inzetting der wet, die de HEERE Mozes geboden heeft”.*

*“Num.31:22 Alleen het goud en het zilver, en het koper, het ijzer, het tin en het lood;”.*

*“Num.31:23 Alle ding, dat het vuur lijdt, zult gij door het vuur laten doorgaan, dat het rein worde; evenwel zal het door het water der afzondering ontzondigd worden; maar al wat het vuur niet lijdt, zult gij door het water laten doorgaan”.*

Het water was dus om scheiding te maken. Het scheidde in die gevallen het reine van het onreine. Petrus sprak figuurlijk over de waterdoop:

*“1Petrus 3:21: Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;”.*

De waterdoop was dus een identificatie en het was om mensen te SCHEIDEN. Let op Petrus zijn woorden in:

*“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”.*

*2:39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal”.*

*2:40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!”.*

Als ze dus waren gedoopt met het water (der scheiding) werden ze BEHOUDEN VAN dit verkeerd geslacht. (Dat is niet hetzelfde als behouden en veilig te zijn in het lichaam van Christus). Het woord ‘*verkeerd*’ heeft het idee in zich van scheefgetrokken, pervers of oneerlijk. Christus noemde hen een geslacht van adders en slangen. Petrus vermaant de mensen met de woorden “WORDT BEHOUDEN” van hen. SCHEIDT jezelf af van hen. Aldus hadden degenen die met water waren gedoopt zich AFGESCHEIDEN door IDENTIFICATIE met hun Messias, uitzien naar zijn tweede komst en een TOEKOMSTIGE DAG van verzoening voor Israël als hun zonden uitgewist worden. Alles wat u moet doen is Hand.2:38 te vergelijken met Hand.3:19 en 20.

Dat GESLACHT werd verteld dat “het koninkrijk van God IN HEN was. (Lukas 17:21).

Met andere woorden: er was een nieuw volk. Paulus herkende het, in Gal.6:16, als het Israël Gods. De Heer riep ze uit het midden VAN het afvallige volk van Israël, zoals in:

*“Deut.4:33: Of een volk gehoord hebbe de stem van God, sprekende uit het midden des vuurs, gelijk als gij gehoord hebt, en levend zij gebleven?”.*

*“Deut.4:34 Of: of God verzocht heeft te gaan, om Zich een volk uit het midden eens volks aan te nemen, door verzoeking, door tekenen, en door wonderen, en door strijd, en door een sterke hand, en door een uitgestrekte arm, en met grote verschrikkingen; naar al hetgeen de HEERE, uw God, ulieden voor uw ogen in Egypte gedaan heeft?”.*

ZOALS Mozes de kinderen Israëls uit afvallig Egypte leidde, ZO leidde de Heer een kleine kudde van gelovige Joden uit een afvallig Israël. Verder bewijs is hetgeen Jezus tegen de oudsten van Israël zei:

*“Matth.21:43: Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt”.*

Hier is de afscheiding door water. Het scheidt een groep individuen. De Heer vertelde hen:

*“Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven”.*

Er waren aldus: ten eerste 12 mannen, dan 3000 in Hand. twee, 5000 in Hand. vier, en “vele duizenden” in Hand.21. En Cornelius en die bij hem waren behoorden ook bij hen die de gave van de Heilige Geest ontvingen. Het VIEL OP hen evenals dat was gebeurd op de twaalven op de Pinksterdag, dus zei Petrus: “Kan ook iemand het water weren onder deze omstandigheden”.

*“Hand.10:45: En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd”.*

Heeft u dat gezien? UITGESTORT. Werd de Heilige Geest op u UITGESTORT toen u gered werd? Nee. Er zijn geen tekenen voor sceptische Joden in deze eeuw. Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.



*“Hand.10:46: Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen antwoordde Petrus:”.*

*“Hand.10:47: Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij?”.*

*“Hand.10:48: En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven”.*

Onze “dopende” broeders zullen dit aannemen en zeggen dat, na Paulus, de opdracht was omgekeerd. Met andere woorden, je moest, in Handelingen 2, 3, 4, 5 enz. eerst met water gedoopt worden maar nadat Paulus was bekeerd werden de mensen gedoopt nadat ze waren gered. Dan trachten ze te bewijzen dat Paulus werd gedoopt nadat hij gered was en dat ieder ander persoon in de Bijbel werd gedoopt nadat hij was gered. Dit alles om maar vast te houden aan de waterdoop. Maar de waarheid is dat niemand van hen die met water waren gedoopt, als resultaat van de bediening van Petrus, gered waren.....tot dusver. Hun redding zou zijn bij de tweede komst van Christus. **Ze moesten volharden tot het einde.**

Daar gaan ze dan. Duizenden met water gedoopte Joden en GEEN van hen noemt God ONZE VADER. Ze moeten allen volharden tot het einde voor redding aan het einde als ze het einde tenminste halen zonder af te vallen. Ze moeten dus het geloof houden en de werken van het geloof doen tot het einde toe.

Ze ontvingen de zogenaamde “grote opdracht”.

*“Markus 16:15: En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”.*

*“Markus 16:16: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden”.*

De manier waarop sommigen dat onjuist aanhalen is als volgt: “Hij die gelooft en gered is moet gedoopt worden”. Maar dat is NIET hetgeen de Heer hier zegt. Hij zei: *“Die geloofd zal hebben, EN gedoopt zal zijn, zal zalig worden”*. De waterdoop was voor hen een vereiste. Het was het water van afscheiding. Het was het water van identificatie.

Maar in ons geval, door het Woord der waarheid recht te snijden, weten we dat alleen de doop door de Heilige Geest ons in Christus plaatst, in zijn dood, in het lichaam van Christus, en we weten de waarheid uit de brief aan de Efeziërs:

*“Ef.4:5: Eén Heere, één geloof, één doop,”.*

Welke conclusie trekken we hieruit? Dat er voor gelovigen slechts ÉÉN doop is in deze eeuw waarin wij leven en dat is NIET de waterdoop. Anders heeft het volgende vers geen enkele zin:

*“1Kor.1:17: Want Christus heeft mij NIET GEZONDEN, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde”.*

Onze “één doop” is:

*“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt”.*

Als u met woorden begint te goochelen en de waterdoop toevoegt aan de bediening van Paulus, ziet u dan wel wat u aan het doen bent? U VERIJDELT het kruis van Christus. De leer van Paulus is anders en aan een totaal andere groep gelovigen gericht dan de boodschap van Petrus, Jacobus en Johannes.

De twaalven waren GEZONDEN om te dopen. Matth.28:19; Markus 16:16; Hand.2:38. Paulus was NIET GEZONDEN OM TE DOPEN. Maar waarom doopte hij dan enige mensen die hij noemt in de eerste brief aan de Korinthiërs. Het antwoord hier op is: Hij doopte enigen na zijn ontmoeting met Petrus, Jacobus en Johannes in Hand.15. Dat ging door totdat hij een visioen kreeg in de tempel in Jeruzalem (Hand.18:22) en hij werd gezonden om NIET te dopen.

Dus opnieuw, de drie hoofd categorieën, om met water te dopen, zijn:

### **1)-Het is een verordening of inzetting.**

Wij hebben geen inzettingen vandaag de dag. De Wet werd door het kruis terzijde gezet en de inzettingen werden uitgewist.

*“Gal.3:12: Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven”.*

*“Gal.3:13: Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt”.*

Wij zijn dus verlost van de vloek der Wet. Gelovigen zijn gekruisigd met Christus. We zijn met Hem begraven door de DOOP IN ZIJN DOOD. Water kan dat niet doen. Alleen de Heilige Geest kan u identificeren in de dood van Christus, zo wordt het uw dood.

*“Kol.2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft”.*

*“Kol.2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;”.*

*“Kol.2:14: Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;”.*

### **2)-We moeten de Heer volgen.**

Sommigen zeggen dat wij de opdracht hebben om “de Heer te volgen in de waterdoop”. Is dat wel zo? Waar vindt u deze verzen? Er zijn er geen. De doop van Jezus Christus was enig in zijn soort.

*“Joh.1:30: Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik”.*

*“Joh.1:31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, depende met het water”.*

Heeft u ooit van iemand anders gehoord die vóór Johannes de Doper ‘geworden is’ omdat hij er eerder was.....anders dan van Jezus Christus?

*“Joh.1:31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, depende met het water”.*

*“Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik” om GEOPENBAARD TE WORDEN AAN ISRAËL. Wie kon dat opeisen? Wat heeft iemand vandaag de dag te openbaren aan Israël dan alleen het feit dat God wil dat alle mensen gered worden.....inclusief Israëlieten, ook wel Joden genoemd. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, en Hij vertelde ze niet dat ze Hem moesten volgen in de waterdoop. Iedereen, waar ook ter wereld, kan vandaag de dag gered worden zonder een vinger uit te steken en zonder ook maar een druppel water, door eenvoudig te vertrouwen op Jezus Christus, geloven dat Hij AL het werk heeft gedaan dat nodig was om u te redden.*

Vertrouw op Christus en terstond ontvangt u een doop zonder handen. U kunt het niet zien, niet voelen, ruiken of horen. Het is een geloofsaanbod. Want:

*“2Kor.5:7: Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen”.*

### **3)-Het is een uitwendig teken.**

Mensen zeggen dat hun waterdoop een uitwendig teken is van een inwendige verbintenis. En opnieuw zeggen we dat we door geloof wandelen en niet door aanschouwen. Het waren de Joden die een teken verlangden. Er is in de Bijbel geen enkele tekst die zegt dat de waterdoop een uitwendig teken is. Dat noemen we traditie:

*“Kol.2:8: Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;”.*

*“Kol.2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;”.*

*“Kol.2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;”.*

Het compleet zijn in Christus betekent beide: besneden en gedoopt te zijn zonder handen.

*“Kol.2:11: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;”.*

*“Kol.2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft”.*

Ziet u dat? Als u tracht te zeggen dat “begraven met Hem in de doop” betekent het met water gedoopt te worden, wat zou dan de besnijdenis moeten zijn? Er staat dat het zonder handen is geschied. De doop is hetzelfde....zonder handen. Het is een geestelijke doop.

Aldus is de waterdoop geen inzetting, er zijn geen inzettingen. Het is onmogelijk om de Heer te volgen in de waterdoop. Er is ons nooit verteld dat we dat moeten doen. En het enige teken van uw inwendige verbintenis dat u kunt geven zijn de woorden die uit uw mond komen, het getuigenis WAT het is waarop u vertrouwd om u te redden.

Is het gestorte bloed van Jezus Christus op het kruis? Christus stierf voor onze zonden en werd opgewekt voor onze rechtvaardigmaking.

Vertrouw alleen Christus als uw Redder en uw doop is een gedane zaak.