

## Het begin en het einde

Door: Pastor J. C. O' Hair

### Inhoud:

--Het oude Testament:

Het begin en het einde van het Oude Testament.

--Wanneer begon de besnijdenis en wanneer eindigde de besnijdenis?

Het begin en het einde van de besnijdenis.

--Besnijdenis vóór de Wet.

--Het begin en het einde van religie.

--Het begin en het einde van de tijden van de Heidenen.

--Het begin en het einde van de bedeling der genade Gods.

### Betreffende Bijbelstudie

Let op deze drie interessante verzen van de Schrift, 1 Petrus 2:1 en Hebréeën 5:13 en 14:

*"1 Petrus 2:2: En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;*

*"Hebr. 5:13: Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. 14 Maar der volmaakten is de vaste spijs, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.*

Ik denk dat u het met mij eens zult zijn dat de meeste Christenen niet bekwaam zijn in het Woord en nooit verder lijken te komen dan het melkdieet. Het lijkt voor sommige Christenen veel moeilijker om de diepere waarheden van de Bijbel te begrijpen dan voor anderen, en het is jammer om te zeggen dat er bij veel Christenen een absolute onverschilligheid is in de kwestie van het ijverig onderzoeken van de Schrift om zich te voeden met het vaste voedsel van het Woord.

Enige tijd geleden was er een man van ongeveer 50 jaar onder het gehoor van een Bijbelleraar die enkele van de diepere waarheden van de Bijbel deelde met de aanwezigen. Aan het einde van elke bijeenkomst zei deze man, die jarenlang een gelovige was geweest, tegen de Bijbelleraar: "te diep voor mij, ik snap het niet". Toen hij op de laatste bijeenkomst kwam met zijn gebruikelijke opmerking, vouwde de Bijbelleraar zijn handen en zei: "Mijn beste broeder, houd je gewoon vast aan Johannes 3:16 en je zult in de hemel landen".

We danken God dat we de diepe waarheden van de Bijbel niet hoeven te begrijpen om in de hemel te komen, want God zegt:

*"Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

Eenvoudig geloof in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus is alles wat nodig is om het Koninkrijk van God en het eeuwige leven binnen te gaan.

Maar wat jammer en beschamend dat de meerderheid van de Christenen zo onwetend is betreffende de structuur van de Bijbel, vooral wanneer die onwetendheid te wijten is aan onverschilligheid en luiheid.

De doordachte beschouwing van de feiten, die in het onderwerp van deze Bijbelstudie worden gesuggereerd, zal van werkelijke waarde blijken bij het begrijpen van de structuur van de Bijbel. Door weloverwogen te overwegen, impliceren we dat de lezer ijverig de Schrift in de Geest moet onderzoeken. De Christen die aldus geestelijk de Bijbel zal bestuderen en van die studie zal leren wanneer het Oude Testament (Verbond) begon en wanneer het eindigde, wanneer de door God gegeven religie begon en wanneer het eindigde, wanneer de tijden van de heidenen begonnen en wanneer zij zullen eindigen, wanneer de bedeling van genade begon en wanneer het zal eindigen, zal beter weten hoe de Schriftgedeelten van Genesis tot Openbaring te interpreteren, zich eigen maken en toe te passen.

De meeste Christenen weten dat ze lid zijn van de kerk, het lichaam van Christus genoemd, en dat deze huidige periode van genade radicaal verschilt van de vorige periode van de wet. Ze weten dat er een groot verschil is tussen leven onder de heerschappij van de wet en onder de bedeling, of huishouding, van de genade van God. Ze weten dat ze geen Oud Testamentische heiligen zijn en dat fysieke besnijdenis geen goddelijke vereiste is voor leden van het lichaam van Christus tijdens de huidige heerschappij van genade. Ze weten dat we politiek, bestuurlijk en geestelijk in de tijd van de Heidenen leven. Zie Lukas 21:24:

*“En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.*

Maar over hoeveel, of hoe weinig (of geen), religie de leden van het Lichaam van Christus zouden moeten mengen met Gods geestelijke "genade" programma, daarover twijfelen en verschillen de meeste Christenen. En niets stoort of verbijstert de gemiddelde Christen meer dan zijn onvermogen om te weten hoeveel of hoe weinig van de goddelijke boodschappen, en het programma van de Psalmen, de vier evangeliën en het boek Handelingen, bedoeld is voor de gehoorzaamheid en praktijk van de leden van het lichaam van Christus. Wanneer een groep Christenen opmerkt dat andere confessionele groepen enkele van de geboden en ceremonies bevatten of uitsluiten die hun groep niet doet, moeten de Christenen van die groep vragen of zich het 'waarom' afvragen. Ze zien dat hun geestelijke leiders, bij het presenteren van hun denominationele-geloofsovertuiging en geestelijk programma, een intelligent Goddelijk principe missen betreffende de selectie of eliminatie in het programma voor het Lichaam van instructies die God aan Zijn volk gaf voordat Hij Zijn huidige heerschappij van genade bracht. Nadenkende Christenen moeten zich realiseren dat er iets mis is met de "hit-and-miss", "snatch-grab" methode die wordt gebruikt door de kerkpredikers en leiders die, zonder uitleg of verontschuldiging, willekeurig kiezen voor, of afwijzen van, hun kerkelijke geloofsbelijdenissen en programma's of deze of die leer of praktijk, die terecht toebehoorde aan één of andere vroegere Goddelijke huishouding, en die God wel of niet zal hebben overgebracht naar de huidige huishouding. We vertrouwen er oprecht op dat deze studie ons iets van dat intelligente Goddelijke principe zal onthullen.

## Het oude Testament: Het begin en het einde van het Oude Testament.

Om 2 Timotheüs 2:15 te gehoorzamen en het Woord der Waarheid recht te snijden, is het absoluut noodzakelijk dat we weten wanneer het Oude Testament, of het Oude Verbond, begon en wanneer het eindigde.

Van de vertaler:

*"2 Tim. 2:15: **Benaarstig** u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

De King James Bible is nog duidelijker:

*"2 Tim. 2:15: **Study** to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.*

We moeten, als gelovigen, de Bijbel bestuderen! Doet u, die dit leest, ook?

Einde citaat

Twee veel voorkomende blunders die bij Bijbelstudie worden gemaakt, zijn het verkeerde idee dat het Oude Testament begon met Adam in Genesis, en het even verkeerde idee dat Israël terzijde werd gesteld toen Petrus en de Elf op de Pinksterdag tot Israël predikten. Wanneer de Bijbelstudent, of leraar, zich aan deze twee fouten schuldig maakt, zullen er steevast andere valse ideeën ontstaan.

Laten we eerst eens kijken naar de uitspraak in Galaten 3:19:

*".....Zij is .....daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn,....."*

Door Galaten 3:16 tot 24 en Romeinen 4:1 tot 12 te lezen, leren we dat 430 jaar nadat het evangelie aan de onbesneden Abram was gepredikt, dat wil zeggen, 430 jaar nadat God voor het eerst aan Abram Christus als het Zaad beloofde; de wet werd toegevoegd bij Sinaï. Let dan op Kolossenzen 2:14:

*"Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;*

Lees nu 2 Korintiërs 3:7 tot 18 om te zien hoe de Schrift ons vertelt dat de wet was afgeschaft: werd afgeschaft. Zie 2 Korintiërs 3:11 en 14:

*"11 Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is, hetgeen blijft, in heerlijkheid.....14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.*

In 2 Korintiërs 3:7 en 9 lezen we dat de wet die God op stenen tafelen schreef genoemd wordt: "*de bediening des doods*", "*de bediening der verdoemen*" en ook "het Oude Testament". Dus laten we in Galaten 3:19 de wet vervangen en lezen: "het Oude Testament werd toegevoegd totdat Christus zou komen." We zouden ook kunnen zeggen: "religie werd toegevoegd totdat Christus zou komen." Het werd aan Israël: "*tot op den tijd der verbetering opgelegd*" (Hebreeën 9:10).

Wanneer werd het Oude Testament toegevoegd? Let op het antwoord in Hebreeën 8:9:

*“Hebr. 8:9: Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven,.....”.*

Let dan op Hebr. 8:13:

*“Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.*

Hier leren we wanneer het verbond (testament) tussen Jehovah en Israël werd gesloten, en wanneer het "OUD" werd. We moeten in gedachten houden dat dat verbond, dat God met Israël sloot op de Sinaï, nooit "oud" werd genoemd vanaf de tijd dat Mozes op de berg Sinaï was tot nadat Christus stierf aan het kruis van Golgotha; dat wil zeggen, al meer dan 1500 jaar. Het Mozaïsche Verbond was niet het Oude Verbond gedurende de 1500 jaar dat Israël onder dat Verbond stond. Merk zorgvuldig op dat dat verbond, nu oud, werd gesloten toen God Israël bij de hand nam en hen uit het land Egypte leidde. Dat was ongeveer 2500 jaar nadat God Adam uit de hof van Eden had gezet. We zien dus dat het Oude Testament niet van kracht was met het begin van Genesis of met het begin van de natie Israël. In Galaten 3:6 tot 24 wordt ons verteld dat het Abrahamitische Verbond meer dan 400 jaar, voordat het Wetsverbond bestond, werd gesloten en dat het Wetsverbond geen vernietigende uitwerking had op het verbond met Abraham. Het verbond met Abraham eindigde niet met het Oude Verbond, want er moeten nog veel dingen op deze aarde worden volbracht vanwege Gods belofte en de eed die eerst aan Abram en vervolgens aan Abraham werd gegeven, enkele eeuwen voordat het Oude Verbond werd toegevoegd, voordat God Israël uit Egypte leidde. Laten we dus nooit het verbond met Abraham verwarren met het Oude Verbond, of denken dat het Abrahamitische Verbond óf in Christus is afgeschaft, of vooralsnog helemaal is vervuld. Het verbond met Abraham is niet afgeschaft.

Maar onthoud de duidelijke verklaring van 2 Korintiërs 3:14, dat het Oude Testament in Christus is weggedaan. Wat vergaat en oud wordt, stond op het punt te verdwijnen. Het is niet bindend in deze huidige bedeling.

Het boek Genesis (van Adam tot Jozef) beslaat een periode van ongeveer 1700 jaar. Er zijn verschillende verbonden in dat eerste boek van de Bijbel, maar niet één regel betreffende het verbond dat "het Oude Testament" wordt genoemd. Laten we dus Adam, Abel, Seth, Henoeh, Noach, Sem, Abraham, Isaak, Jacob, Juda, Levi of Jozef geen "Oud Testamentische" mannen noemen. Ze leefden en stierven voordat het Oude Testament werd toegevoegd. Mozes zelf was 80 jaar oud toen hij het Testament van Jehovah ontving. Mozes stierf op 120-jarige leeftijd; dus zijn leven was verdeeld: tachtig jaar "niet onder de wet" en 40 jaar "onder de wet". Veertig jaar lang was alleen Mozes een Oud Testamentische heilige. Let nu goed op Romeinen 5:13 en 14:

*“Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. 14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.*

Hier markeert God beslist een periode in de Schrift, "toen er geen wet was"; toen er geen Oude Testament was; "Van ADAM TOT MOZES." Die periode, toen mensen zonder de wet van de Sinaï, of het Oude Testament, waren, was ongeveer 2500 jaar. "Van Adam tot Mozes."

Later zullen we de andere ernstige blunder bekijken die zo velen maken; namelijk onderwijzen of geloven dat Israël als natie aan de kant werd gezet toen de twaalf apostelen, in Handelingen 2, predikten tot vrome Joden uit elke natie onder de hemel. Maar laten we eerst leren dat de "Bedeling van de Wet (Oude Testament)" zowel een "tussen haakjes" als een tijdelijke periode, en een Verbond was.

Maar laten we nu in de Schrift zoeken naar een antwoord op deze vraag:

**--Wanneer begon de besnijdenis en wanneer eindigde de besnijdenis?**

**Het begin en het einde van de besnijdenis.**

Relatief weinig Christenen hebben enig idee van het belang van het kennen van de Bijbelse waarheid aangaande de plaats en betekenis van de besnijdenis in Gods geestelijke programma's voor Zijn volk Israël. Het juiste begrip van de besnijdenis zal studenten van de Schrift helpen bij het bestuderen en begrijpen van Paulus' uitspraak in Galaten 2:7 tot 9:

*"7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen); 9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;*

Over de feiten die in deze verzen worden vermeld, is er niet alleen aanzienlijke controverse geweest, maar ook veel misverstanden en onwetendheid. Wat was het verschil tussen het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de onbesnedenen? Sommigen antwoorden: "Er is geen verschil;" anderen antwoorden: "Ik weet het niet." Elke intelligente Bijbelstudent zou door de zeer nadrukkelijke feitelijke verklaring, in het licht van de context, moeten weten dat er een, zeer beslist, verschil was. Bovendien is het absoluut noodzakelijk dat we weten dat Petrus de opdracht kreeg om het EVANGELIE VAN DE BESNIJDENIS na Pinksteren te prediken.

Maar laten we eerst twee andere Bijbelse uitspraken vergelijken:

*"Hand. 7:51: Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.*

*"Fil. 3:3: Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.*

Hier merken we allereerst op dat Gods verbondsvolk NIET BESNEDEN was, hoewel ze in het vlees waren BESNEDEN. En, ten tweede, dat de Heidenen, gered door de genade van God, de BESNIJDENIS waren, hoewel ze nooit besneden waren in het vlees.

Verscheidene jaren nadat Stefanus de (in het vlees) besneden Joden had verteld dat ze onbesneden van hart waren, predikte Petrus tot een respectabele, vrome, rechtvaardige, godvrezende Heiden die altijd tot God bad, een man die aalmoezen gaf aan de Joden. De naam van die man was Cornelius (Handelingen 10:2 en 22). Petrus zei tegen de godvrezende Heiden:

*"Handelingen 10:28: En hij zeide tot hen: Gij weet, hoe het een Joodsen man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een vreemde; doch God heeft mij getoond, dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten.*

Het idee om naar Cornelius te gaan kwam van de Heer en niet van Petrus. De Heer heeft Petrus gestuurd. Cornelius en de leden van zijn huishouden werden gered. Wat gebeurde er toen met Petrus? De geredde Joden van Judea zeiden:

*"Hand.11:3: Gij zijt ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben".*

Wat een misdaad! Cornelius was een voortreffelijke, oprechte, morele Heiden, die God vreesde en de Joden liefhad, maar hij was blijkbaar zelf ongeschikt om een boodschap te ontvangen van de twaalf apostelen, die Christus hoorden zeggen, in de zogenaamde "grote opdracht", "*Gaat dan henen, onderwijst al de volken*". Waarom was hij ongeschikt? Omdat hij niet in het vlees was besneden. Israël was nog steeds gebonden door het Verbond van de Besnijdenis. Handelingen 7:8. De bedeling van de genade van God en de bediening van verzoening was nog niet door Christus geautoriseerd, omdat Israël nog niet opzij was gezet. Lees Romeinen 11:15.

De meerderheid van de Christenen zegt dat de houding van de Twaalf tegenover Cornelius, en de Heidenen in het algemeen, in strijd was met de wil van de Heer. Sommigen zeggen dat die apostelen bevooroordeelde Joden waren die in het vlees wandelden en niet in de Geest. Maar de intelligente, geestelijke student van de vier evangeliën en de eerste zeven hoofdstukken van Handelingen, weet dat dit niet waar is. De Twaalf waren voortdurend vervuld met de Heilige Geest en namen zonder compromissen hun standpunt in om God te gehoorzamen in plaats van mensen (Handelingen 5:29, Handelingen 4:19 en 20). Volgens Handelingen 5:32 was de onfeilbare Heilige Geest, nadat Petrus de opdracht had gekregen om naar Cornelius te gaan, aanwezig om te getuigen van het feit van Handelingen 5:31:

*"Deze (Jezus) heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.*

Hoe kwamen de Heidenen binnen? Ze kwamen niet binnen tenzij ze proselieten werden die gemeenschap hadden met de besnijdenis.

Petrus wandelde enige tijd later in het vlees vanwege de kwestie van de besnijdenis. Let eens op wat Paulus schreef:

*"Gal. 2:11-12: 11 En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. 12 Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren.*

Velen van de besnijdenis wandelden in het vlees in hun houding ten opzichte van de onbesnedenen:

*"Hand. 15:1-5: 1 **En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden.** 2 Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag. 3 Zij dan, van de Gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicie en Samarie, verhalende de bekering der heidenen; en deden al den broederen grote blijdschap aan. 4 En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de Gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen; en zij verkondigden, wat grote dingen God met hen gedaan had. 5 **Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeen, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden.***

Deze kwestie werd beslecht tijdens het Concilie van Jeruzalem, rond 52 n.Chr.

*"Hand. 15:24: Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden;*

Hier merken we op dat het toevoegen van de wet of de besnijdenis aan het evangelie van genade het evangelie verdraaide en de ziel ondermijnde.

## BESNIJDENIS VÓÓR DE WET

Laten we Johannes 7:22 en 23 vergelijken met Genesis 17:14 en 24 en vers 5:

*“Joh. 7:22-23: 22 Daarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt een mens op den sabbat. 23 Indien een mens de besnijdenis ontvangt op den sabbat, opdat de wet van Mozes niet gebroken worde; zijt gij toornig op Mij, dat Ik een gehelen mens gezond gemaakt heb op den sabbat?”*

*“Gen. 17:14: En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken.*

*“Gen. 17:24: En Abraham was oud negen en negentig jaren, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd.*

*“Gen. 17:5: En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.*

Uit deze verzen leren we dat de besnijdenis werd ingesteld toen Abram 99 jaar oud was en dat zijn naam werd veranderd van "Abram" in "Abraham" op het moment dat hij werd besneden. In Galaten 3:6 tot 8 en 17 leren we dat Abram 430 jaar voordat de wet aan Israël werd gegeven gerechtvaardigd was. Abram was toen 75 jaar oud (Genesis 12: 4). Abram was gerechtvaardigd 24 jaar voordat hij werd besneden. Maar beginnende met de besnijdenis van Abram, vanaf de dag dat zijn naam werd veranderd in "Abraham", en gedurende de 406 jaar totdat de wet werd gegeven, daarna gedurende meer dan 1500 jaar, onder de bedeling en het bewind van de wet, en gedurende verschillende jaren na de periode die wordt bestreken door de eerste hoofdstukken van Handelingen, was de besnijdenis in het vlees een Goddelijke vereiste voor omgang met Gods verbondsvolk:

*“Hand. 7:8: En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op den achtsten dag; en Izak gewon Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen.*

We weten tegenwoordig dat onze besnijdenis geestelijk is. Kolossenzen 2:11. Maar de Twaalf hadden die waarheid niet tijdens de eerste jaren na Christus 'dood, evenmin als de waarheid van de ene doop van Kolossenzen 2:12 en Efeziërs 4:5.

God wil dat we weten dat Izak, de beloofde zoon, pas werd geboren nadat Abram was besneden. Dan wil God dat we weten dat die beloofde zoon werd besneden toen hij acht dagen oud was. Genesis 21: 4.

God wil ook dat we weten dat een andere beloofde Zoon werd besneden toen Hij acht dagen oud was:

*“Lukas 2:21: En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.*

Waarom moest Jezus worden besneden? Er wordt vaak gezegd dat een Christen een volgeling is van Jezus Christus. Velen zeggen dat ze Hem in de doop moeten volgen. Jezus werd gedoopt; maar Hij werd ook besneden. Moeten we Hem volgen in de besnijdenis? We moeten Zijn besnijdenis hebben. Toen Jezus op aarde was, en tot aan de tijd van de redding van Cornelius, werd niemand gedoopt tenzij hij eerst besneden was. Nu wordt elk lid van het Lichaam van Christus (geestelijk) besneden en gedoopt op het moment dat hij Christus ontvangt.

Laten we Romeinen 15:8, Efeziërs 2:11 en 12 en Filippenzen 3:3 vergelijken:

*“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;*

*“Ef. 2:11-12: 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.*

*“Fil. 3:3: Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.*

Jezus Christus was een Dienaar van de BESNIJDENIS terwijl Hij op aarde was. Let op zijn eigen positieve verklaring:

*“Matth. 15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.*

Let dan op Zijn instructies aan zijn twaalf:

*“Matth. 10:5-7: 5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. 6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. 7 En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.*

*“Matth. 10:23: Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geeindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.*

In Galaten 2:7 tot 9 leren we dat de Twaalf dienaren waren van de besnijdenis met het evangelie van de besnijdenis. Ze moesten naar de steden van Israël gaan. Bij de studie van de 28 hoofdstukken van Handelingen vinden we geen van de Twaalf die buiten de steden van Israël prediken. Toen de discipelen Jeruzalem verlieten, bleven de Twaalf daar. Handelingen 8:1. Petrus, Jakobus en Johannes waren pilaren in Jeruzalem. In Galaten 4:4 leren we dat Jezus Christus is geworden onder de wet. Let op de uitspraak van Christus in Mattheüs 23:1 tot 3 en in Mattheüs 5:17:

*“Matth. 23:1-3: 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes; 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.*

*“Matth. 5:17: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.*

Merk op in Lukas 4:16 dat Jezus van Nazareth op de Joodse Sabbat de Joodse synagoge bezocht. In Mattheüs 8:4: deze opdracht van Jezus van Nazareth:

*“En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelf den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.*



Jezus Christus was de besneden dienaar van mensen die in het vlees waren besneden. Ze stonden onder het besnijdenisverbond. Later was de Heer Jezus in de hemel en gaf hij Paulus opdracht om verschillende uitspraken betreffende de besnijdenis te schrijven:

*“Gal. 5:2: Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.*

*“Gal.5:11-12: 11 Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. 12 Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!*

*“Gal. 6:13 en 15: 13 Want ook zij zelve, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.....15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.*

Wat een verandering! In Genesis 17 maakte God specifiek besnijdenis in het vlees een vereiste voor gemeenschap met Hem en Zijn volk. Onbesneden mensen zouden worden afgesneden. In Galaten 5:11 en 12 moesten besneden mensen worden afgesneden. Dit zou elke christen moeten overtuigen van de absolute noodzaak om de Bijbel dispensationeel (naar de bedelingen) te bestuderen.

Laten we nu samen Romeinen 4:9 tot 12 bestuderen:

*“Rom. 4:9-12: 9 Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. 10 Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. 11 En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend: opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde; 12 En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.*

En Gal. 3:6-8:

*“6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.*

Toen God Abram rechtvaardig verklaarde 24 jaar voordat hij werd besneden en 430 jaar voordat de wet werd toegevoegd vanwege overtreding (Galaten 3:17 tot 19), voorzag de Schrift de rechtvaardiging van onbesneden Heidenen door alleen geloof, toen Christus, vanuit de hemel Paulus zond om de boodschap te verkondigen die de Heer Paulus zei te benoemen als: "HET EVANGELIE DER ONBESNEDENEN" (Galaten 2:7).

Was dit een revolutionaire waarheid en Paulus had voortdurend problemen met zowel de geredde als de niet-geredde Joden. Merk op hoe de Joden hem aan stukken wilden scheuren toen hij hun vertelde dat Jezus Christus hem had opgedragen naar de onbesneden Heidenen te gaan. Handelingen 22:21 tot 28.

Zo zien we het begin van de besnijdenis in Genesis 17 en het einde van de besnijdenis - wanneer? De lichamelijke besnijdenis eindigde niet op Golgotha. Want God handelde met de besnijdenis in de eerste jaren na de dood en opstanding van Christus, en de Heer vertrouwde aan Petrus het evangelie van de besnijdenis toe, Galaten 2:7.

Petrus kreeg de opdracht om na Pinksteren het evangelie van de besnijdenis te blijven prediken. Hoe zit het met de besnijdenis voor leden van het Lichaam van Christus?

De besnijdenis is niet voorbij. Elk lid van het Lichaam van Christus is besneden. Kolossenzen 2:11. Elke onbesneden persoon is een niet-gered persoon. Maar dit is een geestelijke besnijdenis - de besnijdenis van Christus. Let goed op Kolossenzen 2:11 en 12:

*"11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; 12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.*

Wat voor soort besnijdenis? Niet met handen gedaan. Wat voor doop? Dezelfde soort (1 Kor. 12:13).

*"Fil. 3:3: Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.*

Dus noch een (geestelijk) onbesneden, noch een (geestelijk) niet-gedoopt persoon kan in de hemel komen. Maar er is geen fysieke ceremonie vereist. Want de gelovige is compleet in Christus en al zijn zonden zijn vergeven. Kolossenzen 2:10 en 13.

*"Kol. 2:10 en 13: 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;.....13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;*

### **HET BEGIN EN HET EINDE VAN RELIGIE**

Het woord "Christendom" komt niet in de Bijbel voor. Het woord 'Christen' komt drie keer voor. Veel mensen definiëren het christendom als 'de religie van Jezus Christus'. Als de religie, gepredikt en beoefend door Jezus van Nazareth en Zijn discipelen op aarde, het Christendom is, en we de boodschappen en bediening definiëren die Christus aan Paulus gaf om aan Heidenen te verkondigen als Christendom, dan is er zeker meer dan één Christendom in de Bijbel, want Christus in de hemel gaf de apostel Paulus een geestelijk programma, dat niet alleen aanvulde wat Hij op aarde had onderwezen, maar veel ervan in de plaats kwam van vele instructies die Christus op aarde voor Israël bedoeld had, maar niet voor de gehoorzaamheid en praktijk van de leden van het lichaam van Christus. We zouden naar waarheid kunnen zeggen dat het Christendom "leven, liefde en hemel" is.

Dit doet denken aan de verklaring van de Joodse rabbijn aan één van de belangrijkste evangelische predikers van Londen. De rabbijn zei: "Prediker, het was niet Jezus van Nazareth die het Christendom gaf dat door jullie evangelicalen wordt verkondigd; het was de apostel Paulus. Uw Jezus was een religieuze Jood van geboorte tot dood." Er is meer dan één element van waarheid in de verklaring van die rabbijn; maar hij had natuurlijk niet helemaal gelijk. In de eerste plaats geloofde de rabbijn de uitspraken van Paulus niet:

*"1 Tim. 1:12: En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende;*

*"Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelfen, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.*

*“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.*

*“Kol. 1:25-26: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;*

*“Rom. 15:15-16: 15 Maar ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende, om de genade, die mij van God gegeven is; 16 Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.*

*“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;*

*“2 Kor. 12:7: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.*

*“Hand. 26:15; 17-18: 15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.....17 Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; 18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.*

*“Gal. 1:17: En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar Arabie, en keerde wederom naar Damaskus.*

*“Gal. 2:6-7: 6 En van degenen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet; God neemt den persoon des mensen niet aan; want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;*

Elke Christen zou moeten weten dat Jezus van Nazareth een besneden religieuze Jood op aarde was en een dienaar van de besnijdenis om de beloften die aan Israël waren gedaan te bevestigen. (Romeinen 15:8). Jezus zelf verklaarde: "de zaligheid is uit de Joden". (Johannes 4:22). Veel van de geestelijke waarheden die Christus aan Israël verkondigde, kunnen echter door leden van het Lichaam van Christus worden toegeëigend zonder de genade van God te dwarsbomen of het evangelie van de genade te verdraaien. Bij het selecteren of verwerpen van instructies en ceremoniën uit de aardse bediening van Jezus van Nazareth, dienen leden van het Lichaam van Christus zorgvuldig verschillende feiten in overweging te nemen. Ten eerste: Gods Zoon op aarde was onder de wet. Galaten 4:4. Alle Joodse discipelen van Jezus op aarde waren bij Hem onder de wet, evenals de niet-geredde Joden. Ten tweede: leden van het lichaam van Christus zijn niet onder de wet. (Romeinen 6:14 en Romeinen 7: 1 tot 4). Nadat Christus het "genade" -programma aan Paulus had geopenbaard, waren Christelijke Joden niet langer onder de wet (Galaten 3:25). Er is een groot verschil tussen "onder de wet" en "niet onder de wet". Er is een bijna even groot verschil tussen het evangelie van het koninkrijk dat door Jezus op aarde aan Israël werd verkondigd en het evangelie van verlossing dat door Paulus aan de Heidenen werd gepredikt.

Zolang Gods volk onder de wet was, hadden ze een door God gegeven godsdienstprogramma om te gehoorzamen en in praktijk te brengen. Ga voor de definitie van "RELIGIE" niet naar het woordenboek; ga naar het Woord van God. Het woord "RELIGIE" komt vijf keer voor in de nieuwtestamentische geschriften: niet één keer in het oude. Er worden drie verschillende Griekse woorden gebruikt:

In Handelingen 26: 5 is het Griekse woord "THRESKEIA".

In Galaten 1:13 is het Griekse woord "KOLLOURION".

In Galaten 1:14 is het Griekse woord "IOUDAISMOS".

In Jakobus 1:26 en 27 is het Griekse woord "THRESKEIA".

In Handelingen 13:43 lezen we over "RELIGIEUZE" proselieten (King James Bible) (De Staten Vertaling zegt: *godsdienstige Jodengenoten*). Het Griekse woord is "sebomai", wat betekent aanbidden, vereren, vroom, religieus, aanbidden.

De apostel Paulus was, als Saulus van Tarsus, een religieuze Jood. Let op zijn getuigenis in Filippenzen 3: 5, 6 en 8:

*"5-6 en 8: 5-6: Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israel, van den stam van Benjamin, een Hebreer uit de Hebreen, naar de wet een Farizeer; 6 Naar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk.....8 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.*

Zelfs nadat Saulus zich had bekeerd, deed hij enkele religieuze dingen in zijn ijver en pijn voor de zielen van zelfingenomen, verloren, religieuze Joden die net zo blind waren als hij was voordat hij Jezus ontmoette op weg naar Damascus. Let op de belijdenis van Paulus in 1 Korinthiërs 9:20:

*"En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.*

Maar nadat Paulus de Romeinse gevangenis had bereikt, werd hij nooit meer een Jood voor de Joden. Het was vanuit die Romeinse gevangenis dat hij Filippenzen schreef en vertelde hoe hij zijn godsdienst als drek telde en het wegdeed. Let op Filippenzen 1:21:

*"Fil. 1:21: Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.*

Toen had hij veel te zeggen over de Goddelijke waarheid, genaamd "de verborgenheid", een bijzondere waarheid voor de Heidenen. God was klaar met alle religie. De leden van het Lichaam hadden iets beters; ze hadden Christus en eeuwig leven.

We lezen in Galaten 1:13 en 14, Paulus' getuigenis over hoe hij de voornaamste van de religieuze Joden was. In 1 Timotheüs 1:15 verklaarde hij dat hij de voornaamste van de zondaars was. Hij moest zowel van zijn religie als van zijn zonden worden gered. Het bloed van Jezus Christus bracht beide tot stand (Hebreeën 9:12).

Religie wordt in de Bijbel "de religie van de Joden" genoemd. God heeft nooit religie gegeven aan leden van het Lichaam van Christus. Religie werd aan Israël gegeven rond 1492 v.Chr. Toen God de wet gaf door Mozes. De wet werd toegevoegd totdat Christus zou komen. Zo was de religie van de joden:

*"Hebr. 9:10: Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd.*

Hier leren we dat de religie die de Heer aan Israël gaf, door Mozes, de middelaar van het Oude Testament, voor een beperkte duur was, " *tot op den tijd der verbetering opgelegd*". Religie werd Israël opgelegd tot. . . Vergelijk dit met Galaten 3:19, "de wet werd toegevoegd totdat. .

Het Oude Verbond, de wet en de religie van de Joden waren met elkaar verbonden, met Israëls sabbat als een teken tussen Jehova en Israël.

*"Ex. 31:16-17: 16 Dat dan de kinderen Israels den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. 17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de Heere, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.*

De bedeling van religie was een tijdelijke bedeling, die begon bij de Sinaï en eindigde toen Israël opzij werd gezet.

Let op dit programma van religie; "*Spijzen en dranken*", "*rechtvaardigmakingen des vleses*", "*verscheidene wassingen*". "BAPTISMS" is de juiste vertaling van dit Griekse woord "BAPTISMOS." Het woord komt van het woord 'BAPTIZO', 'wassen'. Dit woord is het "WASSEN" in Marcus 7:4 en 8 en Lukas 11:38, waar wordt verwezen naar het religieus wassen van handen en vaten. Maar elders is het "DOPEN". Elke vorm van waterverordening of waterceremonie was een onderdeel van Gods religieuze programma. Let op de woorden van Johannes de Doper toen Hij Jezus de Messias aan Israël voorstelde:

*"Joh. 1:31: En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, depende met het water*

Let op Paulus 'eigen getuigenis, betreffende de instructies van de Heer aan hem, ten tijde van zijn redding:

*"Hand. 22:16: En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.*

Saul werd tot Christus bekeerd vóór het begin van de bedeling van de genade van God, voordat God Zijn religieuze natie verstootte.

Rond 1900 v.Chr. werd Abram gerechtvaardigd in zijn onbesneden staat en de Schrift voorzag dat God de onbesneden Heidenen zou rechtvaardigen door geloof. Galaten 3:8. In die tijd gaf God Abram geen "*spijzen en dranken*", "*rechtvaardigmakingen des vleses*" en "*verscheidene wassingen*". Abram, Isaac en zijn twaalf zonen hadden geen religie, tenzij we het hebben over besnijdenis en het bloed van offers die ze als religie brachten. De Schrift voorzag Paulus zijn bediening van "genade" aan onbesneden Heidenen vierentwintig jaar voordat de onbesneden Abram, de besneden Abraham werd. Galaten 3: 8. Daarom voorzag de Schrift, en Paulus kreeg de opdracht, om gerechtigheid voor de Heidenen te verkondigen, door geloof, zonder besnijdenis, zonder religie, zonder spijs en drank en rechtvaardigmakingen des vleses, en zonder enige vorm van waterceremonie. Vandaar het getuigenis van Paulus in 1 Korintiërs 1:17:

*"1 Kor. 1:17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.*

Dit werd aan Paulus gegeven door openbaring van Christus in de hemel (Galaten 1:11 en 12).

Wat de Schrift voorzag voor de Heidenen in de rechtvaardiging van Abram, werd gezien jaren voordat hij werd besneden. Vandaar de dwaasheid om te leren dat de waterdoop de plaats van de besnijdenis heeft ingenomen. Bovendien werden alleen de mannelijke Israëlieten besneden. Waarom vrouwen

dopen? Velen volgen de tradities van mensen en denominaties in plaats van het Woord van God, recht gesneden.

Als we maar in onze gedachten kunnen verankeren dat de besnijdenis, toegevoegd aan de rechtvaardiging door het geloof, evenals het Oude Verbond, de wet en verordeningen, de religieuze praktijken en de waterceremonies, toegevoegd op de Sinaï, geen plaats hebben in het programma van genade genoemd in Efeziërs 3:1 tot 3, en zullen we de genade van God niet frustreren door één van deze dingen toe te voegen en we zullen Kolossenzen 2:11 tot 16 beter begrijpen:

*“Kol. 2:11-12; 14 en 16: 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; 12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.....14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;.....16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;*

Stelt u zich eens voor wat er met een profeet of prediker zou zijn gebeurd als hij tijdens het bewind van de wet de waarheid van Kolossenzen 2:16 had verkondigd.

Veel van Gods geestelijke heiligen hebben de onjuiste leringen van hun leiders gevolgd, namelijk dat Gods religieuze natie, Israël, terzijde werd geschoven voordat Petrus met de Elf opstond op de Pinksterdag om te prediken tot vrome Joden van elke natie onder de hemel, tot het gehele huis van Israël. Handelingen 2:5 en 36. Hoe zit het met het "verre" van Handelingen 2:39? Het waren Israëlieten. Daniël 9:7. Met het opzij zetten van Gods religieuze natie, nadat Saul Paulus was geworden, werd Gods religieuze programma beëindigd.

### **VAN ABRAHAM TOT PAULUS**

Abram, de onbesneden Heiden, werd de besneden Abraham, de vader van de besnijdenis. Saulus, de besneden Jood, werd Paulus de apostel van de onbesnedenen met het evangelie dat God predikte aan de onbesneden Abram 430 jaar voordat de wet en religie aan Mozes op de Sinaï werden gegeven. Zie Rom. 14:17:

*“Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.*

In deze dag van genade is er voor Israëls religie, vleselijke verordeningen en waterceremonies geen plaats. Alle ritualisme en religieuze praktijken die in de naam van de Kerk van Christus worden uitgevoerd, zijn een gruwel in de ogen van de Heer. Als je een religie hebt, doe die dan weg, inclusief al je waterceremonies. Geloof dat u door de doop van Efeziërs 4:5 en het kostbare vergoten bloed van de Zoon van God volledig in Christus bent en gezegend bent met alle geestelijke zegeningen (Efeziërs 1:3).

Leden van het Lichaam van Christus worden gedoopt in de dood van Christus (Romeinen 6:3 en 4). Christus is in hen, de hoop der heerlijkheid (Kolossenzen 1:27). Ze hebben eeuwige glorie. Ze hebben het eeuwige leven. Christus is hun leven (Kolossenzen 3:3 en 4). Ze hebben het enige wat nodig is om in de hemel te komen. Ze hebben gerechtigheid. Christus is hun gerechtigheid (I Korintiërs 1:30). Ze

zijn aanvaardbaar gemaakt in Christus (Efeziërs 1:6). Ze zijn compleet in Christus (Kolossenzen 2:10). Ze zitten met Christus in de hemelse gewesten (Efeziërs 2:6). Let ook op Efeziërs 2:7 en Efeziërs 1:3:

*“Ef. 2:7: Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.*

*“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.*

De leden van het Lichaam van Christus moeten Efeziërs 4:3 tot 6 gehoorzamen:

*“3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; 5 Een Heere, één geloof, één doop, 6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.*

Kunt u een RELIGIEUZE christen noemen die de wil van God doet, zoals uitgedrukt in Efeziërs 3:9?

*“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*

Het is niet waarschijnlijk dat iemand het geheime en eeuwige doel van Efeziërs 3:6 tot en met 11 zal kennen, tenzij hij de waarheid van de Ene Doop van Efeziërs 4:5 kent en gehoorzaamt. Er zijn sommigen die deze waarheid kennen, die zwijgen omdat ze de vervolging van religieuze dopers vrezen. **Religieuze vervolging bestaat echt.** (2 Timotheüs 3:12)

### HET BEGIN EN HET EINDE VAN DE TIJDEN VAN DE HEIDENEN

We citeren eerst Lukas 21:24:

*“En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.*

Dan Rom. 11:25-26:

*“25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelf), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.*

Let op wat God deed met de tien stammen van Israël rond 730 voor Christus:

*“2 Kon. 17: 18 en 23: 18 Daarom vertoornde zich de Heere zeer over Israël, dat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht; er bleef niets over, behalve de stam van Juda alleen.....23 Totdat de Heere Israël van Zijn aangezicht wegdeed, gelijk als Hij gesproken had door den dienst van al Zijn knechten, de profeten; alzo werd Israël weggevoerd uit zijn land naar Assyrie, tot op dezen dag.*

Merk dan op wat God deed met Juda rond 600 voor Christus:

*“2 Kon. 24:10-11 en 20: 10 Te dier tijd togen de knechten van Nebukadnezar, den koning van Babel, naar Jeruzalem; en de stad werd belegerd. 11 Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de stad, als zijn knechten die belegerden.....20 Want het geschiedde, om den toorn des Heeren*

tegen Jeruzalem en tegen Juda, totdat Hij hen van Zijn aangezicht weggeworpen had. En Zedekia rebelleerde tegen den koning van Babel.

*“Jer. 52:14 en 27: 14 En het ganse heir der Chaldeen, dat met den overste der trawanten was, brak alle muren van Jeruzalem rondom af.....27 En de koning van Babel sloeg hen en doodde hen te Ribla, in het land van Hamath. Alzo werd Juda uit zijn land gevankelijk weggevoerd.*

Let dan eens op Daniëls interpretatie van Nebukadnezars droom in Daniël 2:37 tot 40 betreffende de vier Heidense naties:

*“Daniël 2:37-40: 37 Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven; 38 En overal, waar mensenkinderen wonen, heeft Hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven; en Hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelve; gij zijt dat gouden hoofd. 39 En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe; daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, hetwelk heersen zal over de gehele aarde. 40 En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken.*

Zie dan naar Lukas 2:1:

*“En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.*

*“Lukas 4:5-6: 5 En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. 6 En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelve koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil;*

Let dan op Handelingen 3:21 aangaande Jezus Christus in de hemel:

*“Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.*

En Lukas 21:27 en 31:

*“27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.....31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.*

Van de Sināi tot de Babylonische ballingschap was Gods programma “Kerk en Staat” gecombineerd in de zin dat aan Israël politieke, bestuurlijke autoriteit werd gegeven, evenals religieuze en geestelijke autoriteit. Onder bepaalde voorwaarden werd beloofd dat Israël het hoofd zou zijn en niet de staart. Maar als ze niet aan de voorwaarden voldeden, moesten ze de staart zijn en niet het hoofd:

*“Deut. 28:13 en 44: 13 En de Heere zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;.....44 Hij zal u lenen, maar gij zult hem niet lenen; hij zal tot een hoofd zijn, en gij zult tot een staart zijn.*

Beginnend met de Babylonische ballingschap werd Israël bestuurlijk en politiek de staart. Want God verklaarde dat Nebukadnezar het hoofd was. "gij zijt dat gouden hoofd" (Daniël 2:38). Dat was ongeveer 606 v.Chr. Toen "begonnen de tijden van de Heidenen bestuurlijk en politiek, maar "de tijden van de Heidenen "begonnen geestelijk toen de Heer Zijn doel had bereikt door de apostel Paulus.

Let nogmaals op Kolossenzen 1:24 tot 26:



*“ 24 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;*

De Heer Jezus zei toen Hij op aarde was:

*“Matth. 22:21: Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.*

Hij zei eveneens:

*Joh. 4:22: ..... want de zaligheid is uit de Joden.*

De Heidenen zei:

*“Mark. 7:28:..... Ja, Heere, doch ook de hondkens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen.*

Israël had dus gedurende verscheidene eeuwen geestelijk gezag als “hoofd” en voorrang boven de Heidenen in geestelijke zaken, nadat zij bestuurlijk of politiek de “staart” waren. Zie Romeinen 15:27, Romeinen 11:11.

Enkele jaren nadat Petrus tegen de Joden in Jeruzalem zei: "eerst tot u", zei Paulus tegen enkele Joden buiten het land van de Joden:

*“Hand. 13:40-41 en 46:40 Ziet dan toe, dat over ulieden niet kome, hetgeen gezegd is in de profeten. 41 Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt.....46 Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelfde verstoort, en uzelf des eeuwigens levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen”.*

Toen schreef Paulus Romeinen 11:19, 20, 11 en 30:

*“Rom. 11:19-20; 11 en 30: 19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden. 20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.....11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.....30 Want gelijkerwijs ook gijlieden (Heidenen) eertijds Gode ongehoorzaam (ongeloof) geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer (Israëls) ongehoorzaamheid (ongeloof);*

Toen zei Paulus, ongeveer 30 jaar na de dood van Christus, tot de Joden in Rome:

*“Hand. 28:25-28: 25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaders, 26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart*

verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. 28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.

Paulus schreef:

*“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;*

*“1 Tim. 2:7: Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.*

*“2 Tim. 1:11: Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen*

*“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;*

*“Ef. 3:8: Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen, door het Evangelie, te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,*

Dus sinds de tijd dat de Heer, door speciale openbaring aan de apostel Paulus “de bedeling der genade Gods” voor de Heidenen gaf, Zijn onnaspeurbare (niet geprofeteerde) waarheid voor Heidenen, leven we **geestelijk** in “de tijden van de Heidenen”. Deze periode is een tussentijdse periode.

De heidenen dienen deze plechtige woorden van Romeinen 11:21 in gedachten te houden:

*“Rom. 11:21: Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.*

Sommige Christenen geloven dat het huidige wanbeleid van naties, door de Heidenen, het bewijs is dat "de tijden van de heidenen" spoedig zullen eindigen en de Zoon des mensen Koning over de hele aarde zal worden, in vervulling van Zacharia 14:9.

De huidige geestelijke chaos die door Satan en de niet-Joodse religieuze leiders teweeg wordt gebracht, zou er ongetwijfeld op wijzen dat hier binnenkort een einde aan moet komen.

Maar alleen God weet wanneer!

### **HET BEGIN EN HET EINDE VAN DE DISPENSATIE/BEDELING DER GENADE GODS**

In 1 Korintiërs 9:17, zegt Paulus: "de uitdeling (bedeling) is mij evenwel toebetrouwd". Wat is een bedeling (uitdeling)? Het Griekse woord is ons woord "economie": Let op het gebruik van het woord in de brief van Paulus aan de Kolossenzen:

*“Kol. 1:25-27: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;*

Hier zien we een zeer specifieke bedeling en plicht die aan Paulus is toevertrouwd voor de Heidenen. Hij moest het Woord van God vervullen, of voltooiën met Goddelijke Waarheid, genaamd "de

Verborgenheid". Dit was praktische waarheid voor de Heidenen. Het werd 'de Verborgenheid' of 'het Geheimenis' genoemd, omdat het het geheim van de Heer was, nooit bekendgemaakt aan de profeten van Israël of aan enige andere dienstknecht van de Heer, totdat Christus het vanuit de hemel openbaarde aan de apostel Paulus.

Het woord dat in Efeziërs 3:9 met "gemeenschap" is vertaald, is hetzelfde woord "economie" of "bedeling".

*"Ef. 3:8-9: 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*

Hier lezen we over "de gemeenschap der verborgenheid", Gods geheim en de ONNASPEURBARE rijkdom van Christus voor de Heidenen. Het woord 'ONNASPEURBAAR' is 'NIET NA TE VOLGEN' of 'NIET TRACEERBAAR', dat wil zeggen 'NIET GEPROFETEERD'. De gedachte is dat de Heer Jezus Christus aan de apostel Paulus een duidelijke boodschap heeft geopenbaard voor en aangaande de Heidenen, een boodschap die heel anders was dan de redding van de Heidenen die in de Bijbel is voorzeggd en heel anders dan de boodschap van Petrus aan Cornelius, de Heiden. Vandaar "DE VERBORGENHEID". Een deel van deze verborgenheid wordt verteld in Efeziërs 3:6:

*Ef. 3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgnamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;*

Petrus erkende dat de boodschap van Paulus waarheid bevatte die voor alle mensen moeilijk te begrijpen was:

*"2 Petr. 3. 15-16: 15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; 16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.*

Aan Petrus en zijn metgezellen gaf de Heer Jezus een evangelieboodschap en een geestelijk programma.

(1)--*"Matth. 16:19: En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.*

(2)—*Matth. 28:19-20: 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.*

(3)—*"Hand. 1:8: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.*

(4)—*"Gal. 2:7-8: 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen);*

(5)—“*Hand. 10:20 en 33: 20 Daarom sta op, en ga af, en reis met hen, niet twijfelende; want ik heb hen gezonden.....33 .....Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is.*

(6)—“*Gal. 2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;*

Ter vergelijking: bestudeer naast de verzen die we hebben geciteerd:

(1)—“*2 Kor. 5:18: En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelfen verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.*

(2)—“*Rom. 15:16: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest*

(3)—“*Hand. 22:17 en 21: 17 En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was;.....21 En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.*

(4)—“*Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;*

(5)—“*1 Tim. 2:6-7: 6 Die Zichzelfen gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 7 Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.*

(6)—“*Kol. 1:23:.....de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de creature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;*

(7)—“*Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;*

De sleutels van het koninkrijk der hemelen werden aan Petrus gegeven met wie elf andere mannen verbonden waren. In Handelingen 2:14 wordt ons verteld dat elf andere mannen met Petrus opstonden. Waarom twaalf mannen? Slechts elf waren aanwezig toen de zogenaamde "grote opdracht" werd gegeven (Mattheüs 28:16). Maar het aantal moest worden verhoogd tot twaalf voordat de sleutels van het koninkrijk konden worden gebruikt. Daarom nam Matthias de plaats in van Judas. Handelingen 1:26. Twaalf apostelen voor Israël - twaalf stammen. De twaalf mannen moesten door de steden van Israël trekken (Mattheüs 10:23). De Twaalf bleven in Jeruzalem. Handelingen 8: 1. Ze stemden ermee in om naar de besnijdenis te gaan. Galaten 2:9.

Er wordt aangenomen dat Petrus een sleutel gebruikte om Cornelius en zijn gezin het koninkrijk der hemelen binnen te laten. Op dat moment waren er nog twaalf apostelen in de oorspronkelijke groep. Daarna werd het aantal teruggebracht tot elf, want Jakobus werd gedood. Handelingen 12:1 en 2. Toen hield het verslag van de geestelijke activiteiten van de twaalf in het boek Handelingen op.

De Twaalf hebben een toekomstige bediening met de twaalf stammen:

*“Matth. 19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.*

Maar nu weer Romeinen 11:13:

*“Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;*

Let op de opdracht van Handelingen 13:2:

*“En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.*

Daarna is de enige vermelding van één van de twaalf apostelen in het boek Handelingen wanneer ze contact hadden met Paulus. Paulus is de belangrijkste menselijke auteur in de laatste zestien hoofdstukken van Handelingen. Hij schreef dertien brieven die brieven aan de Heidenen werden genoemd. In deze dertien brieven en in het boek Handelingen gebruikte Paulus het voornaamwoord van de eerste persoon meer dan duizend keer. Let op wat hij schreef in 1 Korintiërs 3:10:

*“Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.*

*“1 Tim. 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.*

*“Kol. 1:24-25: 24 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;*

*“1 Kor. 11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.*

**Als Christenen het verschil niet kunnen zien tussen het evangelie van de besnijdenis dat aan Petrus is toevertrouwd en het evangelie van de onbesnedenen dat aan Paulus is toevertrouwd, kunnen zij zeker niet het verschil weten tussen 'de sleutels van het koninkrijk des hemels' die aan Petrus zijn toevertrouwd en 'de bedeling van de genade Gods ', toevertrouwd aan Paulus. Wat een groot verschil tussen "het evangelie van de besnijdenis" en "de bedeling van de verborgenheid"!**

Om dit grote verschil te kunnen herkennen, moeten we in gedachten houden dat "het evangelie van de besnijdenis" aan Petrus werd gegeven na de opstanding van Christus. De hele boodschap van Petrus op de Pinksterdag aan vrome Joden uit elke natie onder de hemel was de vervulling van Joëls profetie en Davids profetie. Hij predikte in het derde hoofdstuk van Handelingen over dagen die door alle profeten van Israël waren geprofeteerd (Handelingen 3:24).

Dit alles is zo verschillend van DE BEDELING VAN DE VERBORGENHEID betreffende de Heidenen, waarover alle profeten van Israëls zowel zwijgzaam als onwetend waren. Waarom instrueerde de Heer Petrus om door te gaan met het evangelie van de besnijdenis op en na Pinksteren? Omdat Hij Zijn besneden natie Israël nog niet had verstoet. Nadat Saulus zijn naam was veranderd in “Paulus”, vertrouwde Christus hem de bediening van verzoening toe (II Korintiërs 5:18 tot en met 20). Dit was nadat Israël terzijde was gesteld. Romeinen 11:15:

*“Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?”*

Zolang het evangelie van de besnijdenis werd verkondigd, gingen de boodschappers van de Heer terug naar het verbond met Abraham en het verbond van de besnijdenis. Handelingen 7:8. Toen Israël terzijde werd gesteld en de Heer aan Paulus de bedeling van de genade van God en de bediening van verzoening had toevertrouwd wordt voor het eerst verwezen naar Adam.

Zie Rom. 5:11-12:

*“11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben. 12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgedaan is, in welken allen gezondigd hebben.*

De Heer heeft nimmer de bedeling van de genade van God aan Petrus, voor de Heidenen, toevertrouwd toen Hij hem de sleutels van het koninkrijk gaf, noch toen Hij de Elf de zogenaamde "grote opdracht" gaf. Noch op enig ander moment. Let in Kolossenzen 1:23 op wie de verantwoordelijkheid had om het evangelie aan elk schepsel onder de hemel te prediken. Wat ons betreft, vinden we in 2 Korintiërs 5:18 tot 20 en Efeziërs 3: 1 tot 11 een opdracht die veel groter voor ons is dan Mattheüs 28:19 en 20 of Markus 16:14 tot 18.

Het evangelie van het koninkrijk, dat niet het evangelie van de genade van God is (Handelingen 20:24), zal worden verkondigd nadat er een einde is gekomen aan de huidige bedeling van de genade van God. Deze bedeling van genade zal eindigen. Daarna zullen “de tijden van de Heidenen” vervuld zijn.

De bedeling van de genade van God begon niet op de dag van Pinksteren, of met de redding van Cornelius, of met iets dat de Twaalf predikten of deden. Het begon met het terzijde stellen van Israël, toen dat volk de onvergeeflijke zonde beging. Het begin van het einde van het nationale Israël was de boodschap van Stefanus in Jeruzalem en de boodschap van Paulus in Handelingen 13:46:

*“Hand. 13:46: Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelfde verstoet, en uzelfen des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen.*

En Hand. 18:6:

*“Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af, en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heengaan.*

Toen kwam het einde aan de religie, het einde van de besnijdenis en het einde van de verkondiging aan de besnedenen en het begin van de verkondiging van het evangelie van de onbesnedenen en het begin van de tijden van de Heidenen geestelijk, de bedeling van de genade van God voor de Heidenen. Daarna volgde de openbaring van "de bedeling van de verborgenheid".

Zie Ef. 3:9:

*“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*

Wat doet u met Efeziërs 3:9?

Let dan eens op de heerlijke Goddelijke Waarheid in Efeziërs 1:23 en Efeziërs 4:13:

*“Ef. 1:23 en Ef. 4:13: 1/23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.....4/13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;*

We zouden het woord "VOLHEID" benadrukken. Het lichaam van Christus is de volheid van Christus. Hier hebben we het hart van de verborgenheid. Zijn Goddelijke waarheid verschilt van de waarheid die in andere tijdperken aan de mensenzonen werd geopenbaard.