

Het Evangelie van Paulus.....”Nog nooit van gehoord!”

De aangehaalde teksten komen uit de Statenvertaling van 1946

De grote meerderheid van de gelovigen die heden ten dage in deze wereld zijn, zijn redelijk vertrouwd met de drie synoptische evangelieën en speciaal met het evangelie naar Johannes, anders gezegd: ze zijn redelijk vertrouwd met de vier evangelieën in het zogenaamde Nieuwe Testament.

Maar vergelijkenderwijs zijn er maar zeer weinigen die ooit hebben gehoord van een “vijfde evangelie”, ondanks het feit dat Paulus zelf tot drie keer toe de uitdrukking “Mijn evangelie” aanwendt in zijn eigen brieven die gericht zijn aan het Lichaam van Christus. (Romeinen tot en met Filémon).

“Rom.2:16:naar mijn Evangelie.....

“2Tim.2:8-9:naar mijn Evangelie.....

“Rom.16:25:naar mijn Evangelie.....

“**Rom.16:25:** Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, en de prediking van Jezus Christus naar “**mijn evangelie**”, naar de openbaring der **verborgenheid**, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;”.

Dit vers is van zeer grote leerstellige betekenis.

Wijlen W. R. Newell heeft gezegd: “Hij die onwetend blijft van de brieven van Paulus, of ze slechts oppervlakkig leest, zal niet gesticht (of gefundeerd) worden”.

De uitdrukking “**Mijn Evangelie**” is niet beperkt tot het evangelie der redding (behoudenis), uit genade door geloof, los van menselijke verdiensten, maar sluit de leer in, en de verheven hemelse positie, en de roeping, door God, in de huidige bedeling der Genade. Met andere woorden, het gehele geestelijke programma voor het leven van ieder lid van het “Lichaam van Christus”.

Dit is het evangelie, van Paulus, voor onze zaligheid:

“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, **indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.** 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”.

R0m.4:25: Welke (Christus) overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking”.

HET LICHAAM VAN CHRISTUS.....

“NOG NOOIT VAN GEHOORD”

Zo is ook het woord kerk een populaire uitdrukking over de gehele wereld, maar relatief gezien hebben maar weinigen ooit gehoord van de bovengenoemde karakteristieke titel (het Lichaam van Christus) welke is gegeven aan de door God geroepenen in de huidige bedeling der Genade. De gelovige, die het evangelie van Paulus erkent en begrijpt, zal tevens begrijpen dat het “Lichaam van Christus” een verborgenheid was (een geheiligd geheimenis of verborgenheid) verborgen in God (niet in de Schrift aanwezig) gedurende alle voorgaande bedelingen (Rom.16:25; Ef.3:5 en 9; Kol.1:26)

“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”.

*“Ef.3:5 en 9: 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest”.
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus”.*

“Kol.1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen”.

Het werd voor het eerst geopenbaard, door de opgestane Heer, aan en door de Apostel Paulus. Even tussen haakjes, dit is het geheim voor een schriftuurlijke benadering en toepassing van het boek Openbaringen. Dat gehele boek is profetie, gerelateerd aan de toekomst.

Iemand moet van de ware gemeente niet denken alsof het een door mensen gemaakte organisatie is, maar als een Goddelijke, geestelijke, organisatie. Kort gezegd, het is het werk van de Drie-enige God:

De Vader heeft ons, in Christus, voor de grondlegging der wereld, uitverkoren (Ef.1:3-4; 2Tim.1:9; Titus 1:2-3);

“Ef.1:3-4: 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde”.

“2Tim.1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen”.

“Titus 1:2-3: 2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 3 Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof”.

De Zoon heeft ons los gekocht, niet door Zijn leven, ook niet door Zijn voorbeeld, maar door Zijn bloed (Ef.1:7; Kol.1:14);

“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

“Kol.1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden”.

De Heilige Geest heeft ons verzegeld en gedoopt, NIET IN WATER, maar in “één Lichaam” (Ef.1:13; 1Kor.12:13). Er is slechts “Eén Lichaam” (Ef.4:4).

“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte”.

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt”.

“Ef.4:4: Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping”.

Want:

“Ef.5:30: wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen”.

Dit is het aller belangrijkste lidmaatschap. Voor een goed begrip van het “Lichaam van Christus” (welks is de ware gemeente) was het Gods welbehagen om dat te openbaren door Zijn gekozen vat, de Apostel Paulus.

ZIJN VERBORGEN KOMST.....

“NOOIT VAN GEHOORD”

De tweede komst van Christus, naar de aarde, is het populairste onderwerp in de Bijbel en in de christenheid, maar er zijn relatief gezien slechts weinigen die ooit of zelden iets hebben gehoord, in geschrift of vanaf de preekstoel, betreffende de komst van de Heer in de lucht, dus NIET naar de aarde, voor de leden van Zijn Lichaam. Dat is uitsluitend te vinden in het evangelie van Paulus en de volgende grote gebeurtenis in het programma van Gods Genade (1Kor.15:51-54; Fil.3:20-21; 2Kor.5:1; Kol.1:5 en 3:4; 1Thess.4:13-18).

“1Kor.15:51-54: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

”Fil.3:20-21: 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen”.

“2Kor.5:1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen”.

“Kol.1:5: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies”.

“Kol.3:4: Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”.

“1Thess.4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden”.

De geheime komst van de Heer, in de lucht, vóór de grote verdrukking, staat nog te gebeuren en kan elk moment plaats vinden. Daarentegen wordt Zijn tweede komst, naar de aarde, wanneer elk oog Hem zal zien, vooraf gegaan door de Anti-christ, de grote verdrukking, tekenen en wonderen, etc.

DE AUTORITEIT VAN PAULUS WORDT GENEGEERD

Heeft u ooit serieus en bezonnen nagedacht over de nu volgende zeer belangrijke vraag?

Als het Lichaam van Christus zijn historisch begin had in het begin van Handelingen hoofdstuk twee, zoals velen geloven en leren, dus op een Joodse feestdag, met de twaalf apostelen die alleen Israël bedienden: Waarom is dan nog de Apostel Paulus gezonden met zijn unieke boodschap, die hij heeft verkregen door openbaring, rechtstreeks van de Opgestane, Verheerlijkte Christus, zo'n zeven of acht jaar na het kruis? Alleen de Apostel Paulus kon zeggen: *”Weest mijn navolgers, gelijkewijs ook ik van Christus (1Kor.11:1; 2Tim.1:13; 1Thess.1:6; Fil.3:17; Fil.4:8-9; 1Kor.14:37; Rom.16:25).*

“1Kor.11:1: Weest mijn navolgers, gelijkewijs ook ik van Christus”.

“2Tim.1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is”.

“1Thess.1:6: En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes”.

“Fil.3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt”.

“Fil.4:8-9: Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; 9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn”.

“1Kor.14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn”.

“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”.

Aldus moet in de bedeling der *Genade Gods* (Ef.3:2) de gelovige Christus volgen, **niet** Mozes en de profeten, **niet** Johannes de Doper, ook **niet** de twaalf Apostelen waaronder Petrus, Jacobus en Johannes, maar de Apostel Paulus, het voorbeeld voor christenen (1Tim.1:15-16; 1Kor.4:15-16).

“1Tim.1:15-16: 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven”.

“1Kor.4:15-16: 15 Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld. 16 Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers”.

De brieven van Paulus, Romeinen tot en met Filémon, zijn essentieel voor ieder lid van het lichaam van Christus.

Een toevoeging van de vertaler van dit artikel.

Heeft u wel eens nagedacht over het volgende?
De Heere Jezus Christus zegt in Johannes 13:20:

*“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: **Zo Ik iemand zende**, wie dien ontvangt, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft”.*

En wie heeft de Heere Jezus Christus tot de Heidenen gezonden? De Apostel Paulus. Hij heeft niet Petrus, niet Jakobus en niet Johannes naar de Heidenen gestuurd, alleen Paulus. Het bewijs daarvoor? Zie:

“Hand.22:21-22:Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. 22 Zij hoorden hem nu tot dit woord toe; en zij verhieven hun stem, zeggende: Weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk, dat hij leve.

Paulus heeft zijn autoriteit van de opgestane Heer ontvangen. Uit het voorgaande blijkt dat zeer duidelijk. Indien iemand de Apostel Paulus niet erkent als de Apostel der Heidenen, dus als onze Apostel, die gaat rechtstreeks in tegen de woorden van de Heere Jezus Christus! En dat is nogal wat! Er is geen enkel excuus mogelijk, want:

*“2Tim.3:16: **Al de Schrift** is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust”.*

Als “**al de Schrift**” van God is ingegeven dan horen daar ook de aan ons gerichte brieven van de Apostel Paulus bij, te weten Romeinen tot en met Filémon. Het is maar dat u het weet, dan kunt u er rekening mee houden! “Al de Schrift” betekent Genesis tot en met de “Openbaring van Jezus Christus”. De nu volgende zin is belangrijk voor u om te onthouden: “De gehele Bijbel (al de Schrift) is **voor** ons geschreven, maar niet **alles** is aan ons geschreven ter gehoorzaming”.

We kunnen de hele Bijbel lezen vanuit deze gedachte. Met andere woorden: De gehele Bijbel lezen in het licht van de brieven van de Apostel Paulus aan ons. Dat is dan ook de reden waarom begonnen moet worden met de brief aan de Romeinen. Velen wordt geadviseerd om te beginnen met het evangelie van Johannes. Echter is dat evangelie niet aan ons gericht ter gehoorzaming, wel tot lering etc.

We maken gemakkelijk fouten door dingen in een tekst “in” te lezen die niet in de tekst staan. Vaak wordt beweerd dat het evangelie, voor ons, in Joh.3:16 staat. Bijna iedere christen kan die tekst uit het hoofd opzeggen. Echter is dat niet het evangelie voor ons, Christus was daar nog niet eens gekruisigd! Ons evangelie staat in 1Kor.15:1-4. Vanuit die tekst kunt u Joh.3:16 wel aanbevelen.

De christelijke leer, voor ons in deze tijd, is alleen te vinden in de brieven van de Apostel Paulus. Voor alles buiten deze brieven geldt:

“.....nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust”.

Einde citaat.

VERVLOEKT

Paulus zegt in Gal.1:8-9:

“8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd

hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt”.

De duidelijke afwezigheid van het “evangelie van Paulus” in de christelijke leer, en dat sinds de dagen van Paulus en door de eeuwen heen, geeft heden ten dage een duidelijke aanwijzing voor het religieus dilemma: het **bijbels analfabetisme**; de **verwarring in de denominaties** met zijn verdeeldheid en onderverdeling; de Liberalen met hun sociaal evangelie; de tegenwoordige afdrijvende en de compromitterende evangelischen; en de ontelbare culten waarvan er steeds meer verschijnen. En dit alles is het gevolg van het niet erkennen van de **autoriteit van Paulus** in het Woord van God. Het evangelie van Paulus is het tegengif voor alle ongezonde leer in de wereld.

Menigmaal horen we iemand zeggen: “Waarom wordt het evangelie van Paulus niet gepredikt als het zo eenvoudig is en alles zo duidelijk maakt?” Iemand heeft dat op de volgende wijze goed uitgedrukt: “Paulus pleit er voor om zelfs in fundamentele kerken te worden overwogen (Fil.4:9). “Ja hij pleit er voor dat de broeders over deze dingen gaan nadenken”(Fil.4:8).

“Fil.4:9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn”.

*“Fil.4:8: Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, **bedenkt** datzelve”.*

Iemand heeft terecht gezegd: “We moeten het woord ‘kerk’ uit onze gedachten bannen als we de waarheid omtrent het Lichaam van Christus willen begrijpen”. Bijgevolg is heden ten dage de zogenaamde ‘kerk’ in de wereld en de wereld is in de zogenaamde ‘kerk’.

Vertaler: L. H. Meijer.

E-mail : l.h.meyer@ziggo.nl