

Hoe worden we vervuld met de Geest

Berean Bible Church.

Door: Mike Tiry

Opmerking van de vertaler: Alle aangehaalde teksten komen uit de Statenvertaling van 1946.

Het meest gezegende bezit dat iedereen kan hebben (d.w.z. het eeuwige leven) wordt vandaag de dag aangeboden aan allen als een geschenk door Gods genade. Het wordt gratis aangeboden en ontvangen door geloof. God geeft het leven aan de gelovige. Hij:

“Ef.2:5-6: 5heeft ons levend gemaakt met Christus;6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Het volgende vers gaat verder door ons te vertellen wat Gods doel is met dit alles:

“Ef.2:7: Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

God ziet er naar uit om aan mensen en engelen de uitnemende rijkdom Zijner genade te laten zien. Alles wat we als gelovigen hebben, dat hebben we:

- 1 – In Christus.
- 2 – Door Zijn genade.
- 3 – En door het geloof in de werking door Zijn Woord.

“Ef.2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Verlossing van de straf op de zonde, door het verlossingswerk van Christus, is op zich een groots iets. Maar dat is slechts het begin van de zaligheid die de gelovige heeft door Gods genade. Dat is slechts de bevestiging van het gezegende leven dat we kennen als het eeuwige leven. Redding is nog maar het begin van de werking van God in de gelovige. De meeste gelovigen komen nooit veel verder dan deze elementaire kennis. Daarom zegt God:

*“Ef.5:14-18: 14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. 15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 16 Den tijd uitkopen, dewijl de dagen boos zijn. 17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, **maar wordt vervuld met den Geest;***

Te worden vervuld met de Geest is waarschijnlijk (of zou op zijn minst moeten zijn) het meest gezochte onderwerp in de Schrift. Het is ook één van de meest onbegrepen onderwerpen die in het Woord van God gevonden worden. Er zijn een overvloed van misvattingen over wat het is om te worden vervuld met de Geest. De overvloed aan misvattingen zijn er vooral omdat de mensen naar het tweede hoofdstuk van Handelingen gaan en concluderen dat de uitstorting van de Geest van God op alle vlees, zoals dat daar wordt beschreven, de norm is voor het Christendom van vandaag de dag. Daar, in Handelingen 2, was het vervuld worden met de Geest een automatische ervaring voor de

betrokken gelovigen. Ook hoorde daar het wonderbaarlijke fenomeen bij van het spreken in tongen/talen (Handelingen 2:4)

Maar wanneer we onze tekst in Efeziërs 5:18 beschouwen, vinden we dat het vervuld worden met de Geest niet wordt voorgesteld als een automatische ervaring, maar als een doel dat gelovigen aanspoort om het te bereiken. Ook is het een doel dat binnen het bereik is van iedere gelovige. We merken ook op uit deze passage in de brief aan de Efeziërs wat voor effect dat heeft op de gelovige als hij vervuld is met de Geest.

“Ef.5:19-20: 19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; 20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;

Als we deze passage in de brief aan de Efeziërs verder bestuderen vinden we dat het vervuld worden met de Geest elk aspect van de gelovige zijn interpersoonlijke relaties beïnvloedt en eveneens zijn houding ten opzichte van de taken en het vervullen van de door God gegeven rollen. Het produceert een harmonieuze relatie van vrouwen richting mannen en mannen richting vrouwen; van kinderen richting ouders en ouders naar kinderen, werknemers richting werkgevers, en visa versa. We zien dan het belang en het grote voordeel, voor de gelovigen, om te worden vervuld met de Geest.

Bij het vergelijken van Schrift met Schrift, van Efeziërs 5 met Kolossenzen 3, vinden we iets wat zeer interessant is. In Kolossenzen 3, vinden we het identieke effect omschreven:

“Kol.3:16:.....; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

De passage gaat verder over hetzelfde positieve effect op de interpersoonlijke relaties van mannen tegenover vrouwen en visa versa; van kinderen richting ouders en visa versa, van de werkgevers richting werknemers en visa versa. Echter is de bron van dit effect in Kolossenzen hoofdstuk 3 dat:

“Kol.3:16: Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid;.....”.

Het "wordt vervuld met den Geest" in Efeziërs 5:18 is iets dat hetzelfde effect tot gevolg heeft als "Het woord van Christus wone rijkelijk in u" dat doet in Kolossenzen 3:16. Het is dan ook eenvoudige logica: Als $A = C$ en $B = C$ dan: $A = B$.

Omdat het vervuld worden met de Geest dezelfde resultaten voortbrengt als het woord van Christus dat rijkelijk in ons woont, begrijpen we nu dat het Woord van Christus rijkelijk in ons te laten wonen het vervuld worden met de Geest is.

Als we bij Paulus komen, de apostel van de Heidenen, degene aan wie God ons onze instructies gaf voor de "bedeling der genade Gods" (Ef.3:2), dan vinden we dat de Heilige Geest de werkzame vertegenwoordiger is van God die in de wereld van vandaag werkzaam is.

Het heil dat God de Vader heeft ontworpen, en God de Zoon heeft volbracht, wordt bediend door de Heilige Geest. De Heilige Geest doet dit, door middel van het geschreven Woord, in het leven van mensen. We begrijpen nu hoe men kan worden vervuld met de Geest - door het Woord van Christus rijkelijk in ons te laten wonen in alle wijsheid. Overweeg de aansporing

dat we ons dit eigen kunnen maken in onze interpersoonlijke relaties. Overweeg eerst wat het Woord van Christus is. Uiteraard zou men kunnen zeggen dat "het Woord van Christus" de Bijbel is. En het is waar, de Bijbel is het Woord van Christus. De pagina's van de Schrift presenteren, van kافت tot kافت, Zijn karakter en Zijn persoonlijkheid, evenals het lijden dat Hij voor ons heeft verdragen en de heerlijkheid die was, is en zal zijn. Onze Heer vertelde de religieuze leiders van Israël:

“Joh.5:39: Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

En aan de discipelen op de weg naar Emmaus:

“Lukas 24:27:legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

Als we het Oude Testament bestuderen zien we Jezus Christus als het onuitgesproken onderwerp en de auteur van "Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie" (Openbaring 19:10). Het is zoals Petrus zei in het huis van Cornelius: "Dezen geven getuigenis al de profeten", (Handelingen 10:43). Alle oudtestamentische profeten spraken van verlossing die zich zou centreren in Jezus Christus.

Petrus spreekt hier over in I Petrus 1: 10-12:

“1Petrus 1:10-12: 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welke of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. 12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel gezonden is;.....”.

Petrus spreekt hier van redding, dat ook het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna omvat, waarover de profeten hebben gesproken. Ook Zacharias, de vader van Johannes de Doper, heeft daar over gesproken:

“Lukas 1:67-71: 67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; 69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; 70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;

We zien tot nu toe in alles wat we hebben bekeken dat de presentatie van de profeten, over Jezus Christus, betrekking heeft op de redding van Israël. Hij is, zoals wij Hem zien in de profetie, de Messias van Israël (Mattheüs 16:16).

*“Matth.16:16: En Simon Petrus, antwoordende, zeide: **Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.***

Wanneer we echter naar dat deel van de Schrift gaan dat wij kennen als de brieven van de apostel Paulus, Romeinen tot en met Filemon, dan vinden we dat het "Woord van Christus" veel meer voor ons is dan alleen de Messias van Israël.

Het woord voor "woord" in Kolossenzen 3:16 is het woord waar in de Engelse taal het woord "logica" vandaan komt.

*"Kol.3:16: Het **woord** van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.*

Het is verwijzing naar een logisch begrip van Christus, onder woorden gebracht op de bladzijden van de Schrift. God heeft in de brieven van de apostel Paulus een concept van Christus geopenbaard dat verschilt van het gepresenteerde concept in de Schrift vóór en na de brieven van Paulus. Paulus beschrijft het concept van Christus, zoals Hij wordt gepresenteerd in de profeten, als het kennen van Christus "...naar het vlees ..." (2 Kor. 5:16).

*"2Kor.5:16: Zo dan, wij kennen van nu aan **niemand naar het vlees**; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.*

Deze uitdrukking "naar het vlees" wijst simpelweg op het feit dat de profeten spraken van Christus als de Koning die op een fysieke troon zou heersen op aarde over een fysiek Koninkrijk door middel van het volk Israël.

Maar het feit dat het concept van Christus, zoals dat aan ons wordt gepresenteerd in de brieven van Paulus, anders is dan wat daaraan vooraf ging, blijkt duidelijk door de bewering van Paulus:

"Gal.1:15-17: 15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, 16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelve door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed; 17 En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren;.....".

Dit is een openbaring van Jezus Christus, die dateert van vóór de tijd van de openbaring van Jezus Christus in heerlijkheid zoals Johannes over Hem schrijft in het boek Openbaring (Openbaring 1:1) of Petrus (I Peter 1:13).

"Op.1:1: De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;

"1Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Dit is de openbaring aan Paulus:

Rom.16:25:de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid,.....;

En deze openbaring is uniek voor de brieven van Paulus want het is door hem dat de Heer het bekend heeft gemaakt (Efeze 3: 1-3).

“Ef.3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

Deze openbaring van Jezus Christus beschrijft de Heere Jezus als het hoofd (Kolossenzen 1:18) over de kerk die Zijn lichaam is (Efeziërs 1:22) om zo "een nieuwe mens" (Efeziërs 2:15) te vormen; een "nieuw schepsel" II Korintiërs 5:17. De gehele leer, waar Paulus naar verwijst in Romeinen 16:25 en Efeze 3: 3, is waarnaar hij verwijst in Kolossenzen 3:16 als "het Woord van Christus". Het beschrijft DE meest gezegende en bijzondere relatie waarbij elke gelovige is verbonden met Jezus Christus als ".....leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen".

Geestelijk gezien is het een relatie met Jezus Christus die zo dichtbij en zo nauw is dat, als we wandelen door het geloof in Zijn Woord (d.w.z. het Woord van Christus – de verborgenheid), Christus Zijn leven leeft door de gelovige. Het "woord van Christus" is dan een reeks instructies die in de brieven van de apostel Paulus staan. Deze informatie stelt de gelovige in staat om te denken zoals Christus denkt, om de wereld te zien zoals Christus de wereld ziet, om de geest van zonschap te hebben zoals Christus die heeft, en Gods plan en doel voor de mens te begrijpen zoals Christus die aangeeft. Kortom, we hebben de zin van Christus. (I Kor.2:16)

“1Kor.2:16: Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

Als de gelovige zijn hart en geest verzadigt met het woord van God, baseert hij zijn beslissingen, op de paden van het leven, op het Woord, en staat op de waarheid van het Woord, dan is hij vervuld met de Geest. Het Woord van God en de Geest van God zijn onafscheidelijk. Het Woord van God werkt nooit los van de Geest van God, noch werkt de Geest van God los van het Woord van God. **De gelovige kan niet worden vervuld met het Woord van God los van het bestuderen van het Woord van God, recht gesneden** (2Tim.2:15). God werkt in ons in drie opeenvolgende stappen:

Stap 1: God maakt ons tot een nieuw schepsel als we, individueel, het evangelie geloven dat Christus stierf voor onze zonden en de schuld volledig betaalde. (zie bijvoorbeeld 1Kor.15:1-4).

Stap 2: God onderwijst ons uit Zijn Woord, de Bijbel. Dit wordt door God gedaan als de gelovige het Woord van God ontvangt als: ".... **niet als het woord van mensen, maar als het is in de waarheid, het woord van God, dat ook werkt in u, die gelooft.**" (I Thessalonicenzen 2:13)

Stap 3: De Geest van God leidt de gelovige: "Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods". (Rom.8:14). Opmerking: De King James Bijbel heeft hier: "sons of God". Maar God kan niemand leiden totdat Hij hem heeft onderwezen vanuit Zijn

Woord. En Hij kan niemand onderwijzen totdat hij van die persoon een nieuw schepsel heeft gemaakt want:

“1Kor.2:14:.....de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Laten we nu eens verder kijken naar de vermaning van Kolossenzen 3:16:

“Kol.3:16: Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

King James Bijbel: *“Col.3:16: **Let** (laat) the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.*

Opmerking: Ik denk dat de King James Bijbel hier beter vertaald, want zie wat er nu volgt:

Merk op dat het zegt: *“Het woord van Christus wone rijkelijk in u”*. Het woord **"laat"** betekent voor ons dat overgave van onze kant nodig is, God red niemand tegen de wil van die persoon in. Hij rechtvaardigt ons niet tegen onze wil. Integendeel, hij geeft het eeuwige leven als een geschenk aan allen, maar verleent dat geschenk alleen aan degenen die in geloof reageren. Ook zal God een gelovige niet loyaal maken tegen de wil van de gelovige. Integendeel, Hij presenteert Zijn wil aan ons en wacht op ons om onze wil in overeenstemming te brengen met Zijn wil zoals Hij het ons heeft geopenbaard in de brieven van de apostel Paulus. Als we nederig toegeven aan de wil van God zoals dat geopenbaard wordt in het woord van God, recht gesneden (2Tim.2:15), dan neemt De Geest van God het geschreven woord van God en creëert het leven van Christus in de gelovige. De gelovige wordt vervolgens vervuld met de Geest zolang hij / zij leeft uit het Woord van God.

Het Woord van Christus is dus:

--Het Woord des Levens (Filip.2:16), want het creëert het leven van Christus in de gelovige.

*“Fil.2:16: Voorhoudende **het woord des levens**, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.*

--Het Woord van Zijn Genade (Hand.14:3; 20:32) want het is waarlijk “goed nieuws” voor de gelovige dat God vandaag de dag met ons handelt op basis van genade in de Bedeling der genade.

*“Hand.14:3: Zij verkeerden dan aldaar een langen tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere, Die getuigenis gaf aan **het Woord Zijner genade**, en gaf, dat tekenen en wonderen geschiedden door hun handen.*

*“Hand.20:32: En nu, broeders, ik bevele u Gode, en **den woorde Zijner genade**, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.*

--Het Woord der Waarheid (Ef.1:13) omdat er niets méér hoeft te worden gezegd.

*“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij **het woord der waarheid**, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

--Het Woord der Belofte (Rom.9:8) want het presenteert de belofte van God dat nimmer zal falen.

“Rom.9:8: Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.

--Het Woord van de Waarheid van het Evangelie (Kol.1:5) want het is het goede nieuws van de hoop voor ons weggelegd in hemelen.

“Kol.1:5: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;

--Het Woord des geloofs (Rom.10:8) omdat ons geloof kan rusten in de trouw van God.

“Rom.10:8: Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.

--Het Woord der verzoening (2Kor.5:19) want daarin handelt God met ons, om ons, die eens vijanden waren van God, met Zichzelf te verzoenen.

“2Kor.5:19: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

--Het Woord van Christus (Kol.3:16) omdat het Christus aan de wereld presenteert zoals God wil dat Hij vandaag aan de wereld wordt gepresenteerd.

“Kol.3:16: Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.