

Introductie eerste brief van Petrus

Door John Verstegen

We willen de eerste brief van Petrus begrijpen met betrekking tot de heiligen in de verdrukking. Laten we beginnen te lezen 1 Petrus 1:3-13.

“1Petrus 1:3-13: 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, 5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoeking; 7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; 8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welke of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. 12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. 13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Ons doel is om te begrijpen hoe elk van deze boeken, Hebreeën t/m Openbaring, de heiligen in de verdrukking toerust; wat het leerstellig punt is waardoor het boek (1Petrus) de gelovigen op de been houdt? 1 Petrus is ontworpen om de gelovige toe te rusten, tijdens de periode van verdrukking met onderwijs, zodat ze in staat zijn om het lijden en de beproevingen van die tijd te doorstaan. Waarmee gaat het boek 1 Petrus ze uitrusten? Wat is het dat hen in staat stelt om dat te doen?

Als u 1 Petrus leest is het duidelijk dat ze door de verdrukking gaan en dat ze extreem lijden en vervolging ervaren om hun geloof. Ik zou graag willen dat u, op dit punt, met mij mee gaat naar 1 Petrus 3:15. Ik wil beginnen met een illustratie, zodat we de ernst van de beproevingen begrijpen waarmee deze mensen geconfronteerd zullen worden. Ze zullen door de verdrukking gaan. Zij zullen grote ellende ervaren en Petrus herinnert hen aan twee belangrijke kwesties:

--Waarom ze lijden en dat ze lijden om der gerechtigheid wil. Ze lijden omdat ze de Heere Jezus Christus als hun Messias hebben aangenomen.

--Zich te richten op de heerlijkheid die volgt op het lijden.

We zullen dat patroon door heel het boek 1 Petrus zien. Ik wil beginnen met deze illustratie zodat we de intensiteit van het lijden kunnen begrijpen.

“1Petrus 3:14: Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd;

Zij lijden ter wille van de gerechtigheid en dan is er nog de terreur en de problemen die ze zullen ondervinden van de oppositie. In plaats van bang te zijn voor die terreur moeten ze niet verontrust worden, in plaats daarvan ...

“1Petrus 3:15-16: 15heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. 16 En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren.

Nu zou ik graag willen dat u zich voorstelt dat een ieder in deze kamer bij een groep trouwe Joden hoort die door de verdrukking gaan. We hebben de Heer Jezus Christus aangenomen als onze Messias; we hebben het boek Hebreeën begrepen. We hebben het fundament van die leer in onze ziel en we zijn bekend met de overgang van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond, etc. We zien dat we in Christus de grotere dingen hebben, de betere dingen.

Vervolgens hebben we het boek Jakobus begrepen en we hebben nu de bekwaamheid, de wijsheid van God, om het ware gelovige overblijfsel te onderscheiden van de afvallige leiders. We zijn dus samen verbonden als behorende tot het gelovige overblijfsel. En in het midden van onze samenkomst komt een grote groep schriftgeleerden en Farizeeën binnen en ze nemen ons allemaal gevangen. Ze komen binnen en beëindigen onze samenkomst en ze beginnen een ieder in deze kamer te bedreigen zeggende: "Als u de naam van de Here Jezus Christus niet verloochent zult u onthoofd worden".

Wat als ze naar een man en vrouw gaan en zeggen: "Wij zullen uw kind van u wegnemen omdat u schuldig bent aan kindermishandeling". U behoort nu tot de armen; u kunt niet kopen of verkopen, omdat u het merkteken van het beest niet heeft genomen. En dus bedreigen ze dat echtpaar, "Als u de Here Jezus Christus niet ontkent, zult u uw kind verliezen". Dat vers zegt dat u altijd bereid moet zijn: *“.....tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is.....”*. Wat zullen die man en vrouw doen? Ze zullen zeggen: "Het spijt me, dat kan ik niet doen, want ik weet dat er een heerlijkheid komende is". En zij, de schriftgeleerden en Farizeeën, zullen zeggen: "Ok, mooi zo". En zij nemen die man en onthoofden hem. En wat nu? Nu is die vrouw weduwe en het kind is zonder vader. Nu beginnen ze haar opnieuw te bedreigen en zeggen: "Luister, u heeft nog één kans, anders zult u uw kind nooit weer zien. We zullen het kind van u afnemen en wij zullen het indoctrineren in ons religieus systeem. U zult uw kind nooit weer zien. Het is zo makkelijk, stop dus gewoon met het volgen van Christus".

Kunt u zich de pijn in iemand zijn hart voorstellen om met een dergelijk besluit te worden geconfronteerd? Als u zich de intensiteit van het lijden kunt voorstellen als men, vanwege het hele volk, met zoiets temaken krijgt, dan kunt u zich de intensiteit voorstellen van het lijden waarmee de heiligen zullen worden geconfronteerd, omdat zij verbonden zijn met Jezus de Nazarener als de Christus en weigeren om deze valse god te volgen die beweert de Christus te zijn. Mijn vriend, plaats uzelf in hun schoenen en u zult een beter begrip van 1 Petrus krijgen.

Door het gehele boek 1 Petrus gaat het over de intensiteit van het lijden zoals dit volk nog nooit heeft ondervonden. Maar er komt heerlijkheid. Laten we eens kijken naar de zaak van het lijden en de heerlijkheid daarna. Houdt uw ogen gericht op de heerlijkheid. Weet waarom u lijdt; het is de reden voor de hoop die in jullie is. Richt u daar op en getuig daarvan.

“1Petrus 1:6-7: 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoeken; 7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

Daar is dus het lijden en de heerlijkheid daarna. Ziet u hier de verbinding? Ze lijden nu vanwege hun geloof maar de heerlijkheid is komende. Zie vers 10:

”1Petrus 1:10-11: 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welke of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.

Deze mensen zullen door dezelfde dingen gaan als waar Christus doorheen is gegaan, Hij heeft dat lijden ervaren en de heerlijkheid daarna. Ze zullen dus lijden in die periode van verdrukking maar de heerlijkheid komt daarna. Verlies dus niet het zicht op die heerlijkheid.

“1Petrus 1:19-21: 19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, 21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.

God heeft Christus uit de doden opgewekt zodat hun geloof en hoop op God zou zijn omdat ze door dezelfde dingen zullen gaan.

“1Petrus 1:22: Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

Ziet de verbinding van hun lijden en de heerlijkheid daarna.

“1Petrus 2:19: Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwaarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte.

Waarom verdraagt hij verdriet en lijdt hij ten onrechte? Vanwege zijn geweten voor God; die leer begint te stabiliseren in zijn ziel; hij wordt opgebouwd in de leer uit Hebreeën tot en met Openbaring. Dus vanwege zijn geweten voor God verdraagt hij verdriet en lijden. Kijk naar het resultaat:

“1Petrus 2:20: Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God.

Deze man zal niet het merkteken van het beest nemen en kan dus niet kopen of verkopen, dat is goed doen. Zij verwerpen het merkteken van het beest, maar nu kunnen ze niet zorgen voor hun familie. Wat zullen ze nu doen? Ziet u dat lijden hier? Als ze weldoen en er voor lijden,

en het geduldig verdragen, dan is dat genade bij God. God kijkt daar op neer en het is aanvaardbaar voor Hem. Let op de vergelijking:

“1 Petrus 2:21: Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

Hebben we niet dat hetzelfde voorbeeld gezien in hoofdstuk 1? Ze lijden en de heerlijkheid zal volgen. Verlies niet het feit uit het oog dat Christus leed en de heerlijkheid volgde. Dit zelfde zien we in hoofdstuk 2: het lijden en de heerlijkheid die daarna volgt.

“1 Petrus 3:14: Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil,.....”.

Zij lijden omwille van de gerechtigheid, maar de heerlijkheid zal daarop volgen.

“1 Petrus 4:14-18: 14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. 15 Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit; 16 Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele. 17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? 18 En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?”

Door het gehele boek van Petrus is het steeds maar weer dat er lijden is en heerlijkheid daarna. Ze gaan door een intensief lijden, maar houden hun ogen gericht op de heerlijkheid: begrijp waarom u lijdt en kijk uit naar die heerlijkheid.

“1 Petrus 5:6: Venedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

Te Zijner tijd, dat is in het Koninkrijk.

“1 Petrus 5:7-10: 7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. 10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.

Het punt, door het hele boek 1 Petrus, is dat deze mensen lijden en ze weten waarom ze lijden, omdat ze zich namelijk hebben geïdentificeerd met Christus. Ze lijden vanwege de gerechtigheid, maar Petrus vertelt hen niet uit het oog te verliezen van de heerlijkheid die daarna volgt.

Kijk naar dit principe in de brief aan de Hebreëen: Zij zullen lijden, maar de heerlijkheid zal volgen. Hebreëen 12 vertelt hen waarvoor Christus door het lijden is gegaan:

“Hebr.12:2: Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.

Dat is het principe waardoor ze in staat zijn om dat lijden te verdragen. Zij zullen zeggen: "Net zoals mijn Redder heeft geleden, Hij heeft het kruis verdragen en verachtte de schande." Waarom deed Hij dat? Om de vreugde die Hem voorgesteld was. En zo zullen ook deze heiligen, die door de verdrukking gaan, dat lijden verdragen. Hoe? Door hun ogen gericht te houden op de heerlijkheid die volgt, de vreugde die hen is voorgesteld als ze zullen deelnemen aan dat Koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Ziet u het voorbeeld hier in?

Er zijn sleutelteksten in de boeken 1 en 2 Petrus. Althans in mijn gedachten (van John Verstegen), ze vatten alles samen (ze zeggen op verschillende manieren hetzelfde), en het is uiteindelijk een zaak van het stabiliseren van hun hart in het geloof in het woord van God.

Zie bijvoorbeeld 1 Petrus 1:13:

“1Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands,”

Dat is een interessante gedachte, de lendenen van uw verstand.

We hebben allemaal lendenen, maar meestal denken we er niet aan als lendenen van het verstand.

“1Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

In de King James Bijbel staat:

*“1 Peter 1:13: Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope **to the end** for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;*

Dat is waar 1 Petrus voor is geschreven: opschortende de lendenen van hun verstand. Het is ontworpen om hun denken te ontnuchteren, hun denken te verhelderen, om hen te stabiliseren in de hoop zodat ze inderdaad hopen **tot het einde**, tot de openbaring van de Heere Jezus Christus. Kijk hoe hij dat zegt in hoofdstuk 2:

“1Petrus 2:21: Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

Wat was dat voorbeeld? Hij leed maar zag vooruit naar de vreugde, Hij heeft het kruis verdragen en zag vooruit naar de heerlijkheid. Dat is het voorbeeld.

“1Petrus 2:22: Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;

Hier is waarvoor 1 Petrus is geschreven, namelijk om hen toe te rusten en om het nu volgende te doen in het midden van het lijden:

“1Petrus 2:23: Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;

Dat is wat de Kleine Kuddes, het getrouwe overblijfsel, zal moeten doen. Zij moeten zich overgeven aan God die rechtvaardig oordeelt. De rest van het volk oordeelt niet rechtvaardig. De rest van het volk zal neerkijken op de Kleine Kuddes en zij zullen hen oordelen naar de verkeerde norm, de uiterlijke verschijning. Maar in plaats daarvan is 1 Petrus bestemd voor het gelovig overblijfsel om zich over te geven aan God die rechtvaardig oordeelt. Ga naar hoofdstuk 4; nadat hij spreekt over het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna en hoe Christus de beproeving heeft verdragen, enzovoort, zegt hij dat Hij dat deed door Zichzelf over te geven aan God, die betrouwbaar oordeelt. Hij deed dat door te kijken naar de vreugde die voor Hem lag.

“1Petrus 4:1: Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde;

Dat is wat het boek 1 Petrus doet, het wapend hen met dezelfde gedachten. Het boek van 1 Petrus rust hen uit met dezelfde leer, dezelfde gedachten die Jezus Christus had toen hij, voor de vreugde die voor Hem lag, de schande verachte en het kruis heeft verdragen. Ook zij worden geacht dat te doen ...

“1Petrus 4:19: Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.

Laat me terug gaan naar de afbeelding waarvan ik u heb gevraagd om er over na te denken. In die illustratie, zei ik tegen u: “Laten we doen alsof we, in de verdrukking, samen vergaderen met dat trouwe overblijfsel. Onze vergadering wordt onderbroken door een groep mensen, die vergelijkbaar zijn met Saulus van Tarsus, die gezag kreeg van de hogepriesters om mannen, vrouwen en kinderen te binden en ze gevangen en gebonden naar Jeruzalem te brengen. Toen de stemming werd uitgebracht, was het niet 52 voor en 48 tegen, nee, het was 100 vóór. De vraag was om hen te doden of te laten leven. Ze stemden voor om alle vaders te doden. Laten we de kinderen nemen en die indoctrineren en we zullen ons geen zorgen maken over de moeders, de weduwen, we zullen niet voor hen zorgen.

Stel u voor dat u wordt meegenomen om naar de galg te gaan en uw vrouw en kinderen blijven achter. Wat gaat u doen op dat moment? U moet uzelf overgeven aan Hem die de getrouwe Schepper is. Weet u wat de vrouwen zullen moeten doen? Zij zullen moeten wandelen door het geloof zoals ze nog nooit eerder hebben gedaan. Ze komen en proberen de kinderen weg te nemen. Laat mij u vertellen, dat het boek bedoeld is om de zielen te stabiliseren (standvastig maken) in die tijd. In de verdrukking zal het zeer intens zijn voor deze mensen. Het woord van God zal vandaag voor ons hetzelfde doen. Dat doet het woord van God in iedere bedeling. En als de zaken blijven zoals ze zijn, als de Heere vertoeft, dan kan het misschien op dezelfde manier gaan in het tijdperk van genade. Wat zal uw ziel stabiliseren (standvastig maken) als u ooit met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd? Het woord van God, de genade van God. Het boek 1 Petrus is ontworpen om hun denken te stabiliseren en om ze uit te rusten zodat ze inderdaad door het geloof hun ziel kunnen overgeven aan de getrouwe Schepper.

Het is echt belangrijk dat we veel dingen goed begrijpen: Petrus is duidelijk wie zijn publiek is, de timing, het scenario en de plaats.

U kunt zich misschien nog een vers uit Romeinen 11 herinneren waar Paulus zegt:

“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

Paulus is de apostel van de Heidenen (onbesnedenen). Petrus is de apostel van de besnedenen. Als Paulus nu een brief gaat schrijven, als de apostel van de Heidenen, aan wie gaat hij die brief dan schrijven? Natuurlijk aan de Heidenen. Als Petrus, de apostel van de besnijdenis (Israël), een brief gaat schrijven, aan wie gaat hij die brief dan schrijven? De Joden.

“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij (Petrus, Jacobus en Johaanes) zagen, dat aan mij (Paulus) het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;

Welk evangelie was aan Petrus toebetrouwd? Het evangelie van de besnijdenis, Welk evangelie was toebetrouwd aan Paulus? Het evangelie van de voorhuid (de onbesnedenen, de Heidenen).

Dus, als Petrus, als apostel, gaat schrijven aan een groep, raad eens aan wie hij gaat schrijven! De Joden, de besnijdenis.

“Gal.2:8: (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen);

Petrus is de apostel van de besnijdenis, zoals Paulus de apostel van de voorhuid is. Petrus is de apostel van het volk Israël, de Joden, net zoals Paulus de apostel van de Heidenen is. Dus als Petrus zijn brief gaat schrijven, raad eens aan wie hij gaat schrijven! Niet aan het lichaam van Christus, niet voor de bedeling der genade; hij zal schrijven aan degenen tot wie hij gezonden is. Hij werd gezonden naar dezelfde mensen, naar hetzelfde publiek waar ook de brief van Jacobus voor bestemd was, de Joden.

“1Petrus 1:1: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie,

“Jac.1:1:..... aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn:.....”.

Nu, waarom denkt u dat Petrus hen vreemdelingen noemt, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Is Pontus het huis van Israël? of Galatië?; of Cappadocië? Is Azië hun huis? Of Bithynië? Ze zijn vreemden in een gebied dat niet de hunne is. Zij zijn verstrooid als gevolg van een goddelijk oordeel. Het volk Israël is verstrooid onder de Heidense volken. Ze worden in 1 Petrus 1:1 vreemdelingen genoemd.

“1Petrus 2:11-12: 11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; 12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen;.....”.

Petrus schrijft aan Joden die zijn verstrooid onder de Heidenen en ze zijn vreemdelingen en bijwoners om dezelfde reden dat Hebreeën 11 de Oud Testamentische heiligen vreemdelingen en bijwoners noemt.

“Hebr.11:13: Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten (bijwoners) en vreemdelingen op de aarde waren.

Ziet u de verbinding tussen Hebreëen en de Oud Testamentische heiligen en tussen Hebreëen en 1 Petrus? Ze zijn vreemdelingen en bijwoners op de aarde. Wat ik wil zeggen is dat 1 Petrus niet is het geschreven aan Lichaam van Christus. Het boek van Petrus schrijft niet over de bedeling van genade. Het heeft niets te maken met wat God doet in de bedeling van genade, noch met het Lichaam van Christus. 1 Petrus is geschreven aan dezelfde groep mensen waaraan Jakobus heeft geschreven, namelijk aan de Joden die zijn verstrooid onder de Heidenen.

“1 Petrus 1:2: Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader,.....”.

Ga nu naar Mattheüs 24. Ik weet dat er een grote discussie is over de uitverkorenen, maar Petrus is nooit op dat argument ingegaan. Ik wil dat u iets opmerkt wat hij hier aangeeft. Ga naar Mattheüs 24, waar de Heere Jezus Christus spreekt het over de 70ste week van Daniël.

“Matth.24:24: Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Als iemand langs komt en u een teken of een wonder toont dan hoeft dat niet te betekenen dat dat het van God is. Alleen om het feit dat iemand een aantal wonderbaarlijk krachtige dingen kan doen betekent nog niet dat het van God komt. De Heere Jezus Christus gaf aan dat, in het bijzonder in die tijd, er valse Christussen en valse profeten zullen zijn. De tekenen en de wonderen in die tijd zullen zo spectaculair, zo overtuigend, zo krachtig zijn, dat, als het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden worden misleid. Omdat er sommigen zijn die krachtige tekenen of wonderen doen betekent nog niet dat God het doet. De tekenen, de wonderen en de krachten zullen zo overtuigend zijn dat, als het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen, de Kleine Kuddes, het overblijfsel, waar Petrus aan schrijft, misleid zouden worden indien het mogelijk ware.

Combineer nu deze twee dingen. Ga terug naar 1 Petrus.

---Aan de ene kant heb je getrouwe gelovigen die bedreigd worden met de dood van hun mannen, bedreigd worden met het wegnemen van hun kinderen en allerlei andere dingen.

---Aan de andere kant heb je de ontrouwen, die zich hebben aangesloten bij de alliantie van de Antichrist, die deze krachten hebben, tekenen en bedrieglijke wonderen doen om de rest van het volk te overtuigen dat zij de ware volgelingen van God zijn.

Dat zal een zeer moeilijke tijd worden. Een zeer moeilijke tijd om doorheen te komen. De boeken Hebreëen tot en met Openbaring zijn ontworpen om ze goddelijke wijsheid te geven om te onderscheiden wie deze tekenen werkelijk doet en wie het ware volk zijn.

“1Petrus 1:3: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop,.....”.

Sprak Hebreëen niet over een betere hoop, een nieuwe en levende weg? Dat is waar het hier over gaat. 1 Petrus veronderstelt dat u iets begrijpt van het boek Hebreëen en Jakobus. Ze zijn wedergeboren tot een levende hoop en niet door het bloed van stieren en bokken dat hun zonden niet kan wegnemen. Er is een levendige, een nieuwe en levende weg in de Heere Jezus Christus.

“1Petrus 1:4: Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u,

Gaat er een belletje rinkelen vanuit het boek Hebreëen? Ze zeiden dat ze hier niet een eeuwige stad hadden, maar ze zoeken de toekomstige. Dat is dat koninkrijk uit de hemel, dat is gereserveerd voor hen in de hemel, dat de Heere Jezus Christus terug zal brengen bij Zijn tweede komst om het op deze aarde op te richten.

De Heer Jezus Christus vertelde hen geen schatten te vergaren op aarde, maar in de hemel. Waarom? Omdat het hemels koninkrijk vanuit de hemel naar de aarde komt. Kom met me mee naar Johannes 14, Lucas 19 en Daniël 7 (Vergeet niet, er is een hoop in de hemelen voor hen weggelegd en het zegt dat het niet verdwijnt en dat het voor hen in de hemelen is weggelegd. Dat betekent niet dat ze zullen sterven en naar de hemel gaan en voor eeuwig in de hemel zullen zijn. Er is iets dat voor hen is weggelegd waarover de profeten hebben gesproken en geschreven):

“Daniël 7:13-14: 13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensens zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelve naderen. 14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natien en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

Daniël zag in een visioen het beeld van de Zoon des mensen (Jezus Christus) die naar de Oude van Dagen ging om de eigendomsakte van de aarde te ontvangen en de heerschappij en heerlijkheid. Hij kwam tot de Oude van Dagen en daar kreeg hij het gezag over het koninkrijk. Dan gaan we naar Lucas 19, kijk wat Hij doet:

“Lukas 19:12: Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.

De Heere Jezus Christus is daar op aarde, (Hij is de edelman) Hij zal naar een ver land gaan (de hemel) en hij zal de autoriteit ontvangen, dat de vervulling is van Daniël 7, en Hij zal terugkeren met dat koninkrijk om Zijn gezag op de aarde te vestigen. We gaan naar Johannes 14:

“Joh.14:1-3: 1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder.....”

In dit vers staat de tweede komst van de Heere Jezus Christus. Deze passage heeft niets te maken met de Opname; heeft niets te maken met het Lichaam van Christus om voor eeuwig met de Heer in de hemel te zijn. Deze passage heeft te maken met de vervulling van Daniël 7 en Lucas 19, waar de Heere Jezus Christus naar de Oude van Dagen gaat en het gezag, de

macht en de heerschappij over dat koninkrijk ontvangt en de eigendomsakte van de aarde en terug komt om dat volk voor Zichzelf te ontvangen in dat koninkrijk. Dat is de zaak waar het om gaat in 1 Petrus 1:4 en laten we zien hoe dit alles hier samenkomt:

*“1Petrus 1:4-5: 4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, 5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de **zaligheid**, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.*

U moet er aan denken als u het woord “zaligheid” (= redding of verlossing) leest u zich moet afvragen: "Wat betekent ‘zaligheid’ in dat vers"? Vaak spreken we als Christenen over redding in de bijbel, meestal wordt dan gedacht aan de redding uit de hel. Zo is het toch? Althans dat doen evangelisten en leraren vaak. Maar denk er aan dat redding in de Bijbel niet altijd betekent redding / verlossing uit de hel.

Er zijn verschillende soorten verlossing:

Verlossing van de straf voor de zonde (verlossing uit de hel)

Verlossing van de macht van de zonde in het leven van een gelovige

Verlossing van de aanwezigheid van de zonde (Opname)

Verlossing van afvallige leer (het terug gebracht worden naar het programma van de Wet).

Verlossing van de tirannie van onze emoties

Maar wat betekent de verlossing in dit vers, 1Petrus 1:5? We moeten niet automatisch aannemen dat verlossing altijd betekent gered van de hel. We moeten begrijpen wat verlossing betekent in dit vers?

*“1Petrus 1:5: Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de **zaligheid** (= verlossing), die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.*

Wanneer wordt het geopenbaard? De verlossing in dit vers is een verlossing die geopenbaard wordt en dat zal plaats vinden in de laatste tijd.

“1Petrus 1:6-7: 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoeken; 7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

Wanneer? Bij de verschijning van Jezus Christus; dat is de tweede komst. Petrus vertelt hen om gefocust te blijven op die verlossing en zich blijven verheugen in die verlossing, en indien nodig gaan ze door de beproeving van hun geloof. Dat is de periode van verdrukking; dat is het moment waarop ze door de beproeving van hun geloof zullen gaan, de veelvuldige verleidingen. Als u het boek 1 Petrus leest dan ziet u dat deze mensen door de verdrukking gaan, ze kunnen niet ontkomen aan de verdrukking. Als u uw leer neemt uit 1 Petrus, dan kunt u niet geloven in de Opname vóór de verdrukking omdat Petrus niet gelooft in een opname vóór de verdrukking en zijn toehoorders zijn niet onderwezen in een opname vóór de verdrukking. Trouwens, 2 Petrus zegt hetzelfde.

U kunt niet geloven dat 1 Petrus aan en over u is geschreven en tegelijkertijd geloven, als lid van het Lichaam van Christus, dat u opgenomen zult worden vóór de verdrukking. Wordt u opgenomen vóór de verdrukking? Jazeker, want dat heeft Paulus u geleerd en hij is vandaag

de dag uw apostel. Petrus schrijft aan Israël. Dus, ze gaan door de beproeving van hun geloof en die beproeving van hun geloof zal worden tot lof en eer, wanneer? Bij de openbaring van Jezus Christus. Het punt is dat ze door de verdrukking gaan.

“1Petrus 4:12: Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;

Waarom zou Petrus hen dat vertellen? Waarom zou Petrus zeggen: "Luister mensen, denk niet dat het vreemd is dat je door de verdrukking zult gaan". Alsof het iets vreemds en ongewoons is, alsof God hen had verlaten. Waarom zou Petrus zeggen: "U hoeft het niet vreemd te vinden"? Omdat hun dit alles hun leven lang is onderwezen. God laat Jakob door het vuur gaan en het red hem er uit.

Laat me u enige passages aanreiken uit Maleachi 3 en 4 en Joël 2. Het punt is, door het gehele Oude Testament, dat er gesproken wordt over de dag wanneer de Messias komen zal en het volk Israël door het vuur zal laten gaan. Hij zal komen als het vuur van een goudsmid. Hij zal het volk Israël zuiveren zoals zilver en goud wordt gezuiverd in het vuur. Toen kwam Johannes de Doper en zei: "*Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen*" (Matth. 3:2) en hij betoogde om te vluchten voor de toekomstige toorn. Predikte hij een nieuwe leer, een nieuwe boodschap? Nee, alles wat hij zei was gebaseerd op het Oude Testament. Vandaar dat het niet iets vreemds zal zijn dat deze mensen door het vuur zullen gaan. Het was geen verborgenheid; het was geen geheim, het was onderdeel van de leer die God hen steeds had voorgehouden.

Kent u nog anderen, in het Oude Testament, die door het vuur gingen en bewaard werden en niet verbranden? (Daniël 3) Zelfs niet het haar op hun armen. Een perfect type van Israël als ze door de periode van verdrukking gaan. Dat vuur wordt zo heet opgestookt dat de grote gespierde soldaten, die hen er in gooiden, verbranden. Zo erg gaat het worden.

“1Petrus 4:7: En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden.

“1Petrus 4:17: Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

Het punt is: "Het is tijd". Het punt is, wanneer u 1 Petrus leest, dat ze door de verdrukking gaan en zij kijken uit naar de tweede komst van Christus.

“1Petrus 1:9: Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.

Het gaat om de verlossing van hun zielen. Wanneer? Bij de openbaring van Jezus Christus, vers 7 geeft dat aan. Ze gaan de verlossing van hun zielen ontvangen bij de wederkomst van Jezus Christus. Let nu op wat hij gaat zeggen in vers 10:

“1Petrus 1:10: Van welke zaligheid (verlossing).....”.

We proberen nog steeds de vraag te beantwoorden: wat is de verlossing waarover wordt gesproken.

“1Petrus 1:10: Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;

De eerste vraag is: Hadden de profeten toegang om de redding, waarover Petrus schrijft, te bestuderen en te onderzoeken. Ik vraag niet of ze het begrepen. Ja, vers 11 zegt dat ze zochten op welke wijze en tijd het zou komen.

Vraag 2, is de genade in dit vers een geprofeteerde, gepredikte genade die bekend was of een niet-geprofeteerde, onbekende verborgen genade? Dit is niet de genade waarover Paulus predikt! Als Petrus in 2 Petrus zegt om te groeien in genade, zegt hij niet ga en leef door de leer van Paulus. Petrus spreekt van een geprofeteerde genade.

“Joh.1:17: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

Het is geprofeteerde genade die de Messias zou gaan brengen, dat konden de profeten bestuderen en leren.

“1Petrus 1:11: Onderzoekende, op welke of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.

Het punt is dat de verlossing in het vers een geprofeteerde verlossing is die zou verschijnen bij de tweede komst van Christus. Als u naar het Oude Testament gaat, waar de profeten zochten en er over schreven, dan was de enige soort verlossing die zou gaan gebeuren de verlossing die Christus met zich mee zou brengen wanneer Hij het koninkrijk der hemelen op aarde zou oprichten. Dat is de verlossing waar ze naar uitzien. Ze zien niet uit naar een soort opname om weg te gaan, ze zien uit naar de Heer die naar de aarde komt en Zijn Koninkrijk opricht.

“1Petrus 1:12: Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelf (de profeten) , maar ons..... (die unieke speciale generatie, de laatste generatie van Israël, die de vervulling van al deze dingen gaat zien] ...

Dat is Psalm 78:1-6:

1 Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk! neem mijn leer ter oren; neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds. 2 Ik zal mijn mond opendoen met spreuken; ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten, van ouds her; 3 Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. 4 Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. 5 Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israel; die Hij onzen vaders geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken; 6 Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen;

“1Petrus 1:12: Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.

Wat Petrus verder zegt in hoofdstuk 1 is dat ze het gelovig overblijfsel zijn.

“1Petrus 1:14: Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;

Vat dat samen met vers 18:

“1Petrus 1:18: Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is;

Waar deze mensen van zijn afgescheiden zijn de voormalige begeerlijkheden (verse 14) dat is de ijdele wandeling die ze, door de traditie, ontvangen hadden van hun vaderen. Waar ze van zijn verlost is de wet die was toegevoegd door de traditie van de Farizeeën, de schriftgeleerden en de oudsten. Denk aan Mattheüs 15: "En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting (traditie)". De Heere Jezus Christus doet de traditie weg en wat overblijft is de perfecte Wet van de vrijheid. Dat is waar deze mensen van zijn bevrijd, dat is de wet met alle tradities van de oudsten. Petrus herinnert hen daaraan in hoofdstuk 1, namelijk dat ze daarvan gescheiden zijn en zegt hen niet terug te gaan. Jullie hebben het woord van God. Hij eindigt het hoofdstuk door hen te vertellen dat ze zich moeten concentreren op het woord waardoor ze wedergeboren zijn. Het is het woord dat voor altijd blijft. Ga niet terug naar de ijdele traditie van de vaderen.

In hoofdstuk 2:1-11, herinnert Petrus hen eraan dat ze het getrouwe overblijfsel zijn, zij zijn die levende stenen, zij zijn degenen die gebouwd zijn op de Heere Jezus Christus. Zij zijn die unieke generatie.

“1Petrus 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Petrus herinnert hen er aan dat zij diegenen zijn.

Merk op hoe ook Petrus het woord van God recht snijdt:

“1Petrus 2:10: Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

Petrus gebruikt dezelfde uitdrukkingen als Paulus. Wat voor ons vandaag "maar nu" is, zal voor hen, in de komende eeuwen, "voorheen" zijn. Zelfs als u geen rekening houdt met de bedeling van genade, werken de uitdrukkingen nog steeds als wordt verwezen naar de tijd van Hosea toen Israël werd verstrooid. Petrus gebruikt dezelfde terminologie. Hij gebruikt, voor het recht snijden, dezelfde terminologie als Paulus. Zo spreekt hij over het feit dat zij het volk van God zijn, denk dus niet dat de anderen dat zijn.

“1Petrus 2:11-12: 11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; 12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.

Vanaf vers 12 tot het einde van hoofdstuk 3 vertelt Petrus hen dat zij de Kleine Kuddes zijn die daar onder de Heidenen zijn. Mattheüs 5 zegt dat ze het licht van de wereld zijn. Het is de vervulling van Deuteronomium waar staat dat Israël het licht voor de heidenen zal zijn. Petrus zegt hier dus, vervul hetgeen in Deuteronomium staat, vervul hetgeen in Mattheüs 5 staat:

“Matth.5:16: Laat uw licht also schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken”.

*“1Petrus 2:12: 12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen **in den dag der bezoeking**.*

Verder in 1 Petrus 2:18 spreekt hij tegen huisknechten. In 1 Petrus 3:7 tegen mannen. In 1 Petrus 3:8 voegt hij ze weer bij elkaar en zegt:

“1 Petrus 3:8: En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk;

Ga naar Mattheüs 17 en 1 Petrus 2.

Ik wil u iets bijzonders laten zien over hun gedrag onder de heidenen. Het punt is dat ze het trouwe overblijfsel zijn, maar waarom brengt hij al deze zaken ter sprake in 1 Peter 2: onderwerp uzelf aan alle menselijke inzetten, of de heersers, eer de koning, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Waarom al deze informatie over hun gedrag onder de heidenen?

In 1 Peter 2 zegt hij: *“houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen”*, dat is een getuigenis voor de Heidenen. Gehoorzaam de magistraten, onderwerp uzelf aan de autoriteiten, eer de koning, vreest God, enzovoort.

“Matth.17:24: En als zij te Kapernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet?

Wie verzamelde de schatting? Wat is schatting? Zijn het belastingen? Wie verzamelde de schattingen van de Joden? Waar ging het uiteindelijk naartoe? De Romeinen.

“Matth.17:24-26: 24 En als zij te Kapernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet? 25 Hij zeide: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der aarde, van wie nemen zij tollens of schatting, van hun zonen, of van de vreemden? 26 Petrus zeide tot Hem: Van de vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij.

Dan vertelt Hij hem om een vis te vangen en te betalen. Het punt is dat de actuele situatie van de zaken op de aarde zodanig waren dat het volk Israël de vrijgestelden van God waren? Maar op dat moment hadden de Heidenen het voor het zeggen. Op dat moment, hoewel Israël vrij was, moesten ze belasting betalen aan het toenmalige leiderschap. Wat ik hier zeg is dat de huidige stand van zaken, betreffende de Heidense heerschappij, slechts tijdelijk zou zijn. Desondanks nemen de Heidenen belasting van degenen die de huisknechten zijn en niet de

vrijgestelden zijn. Christus zegt: de kinderen zijn vrijgesteld, maar niet in het tegenwoordige wereld systeem. Ga heen en betaal voor nu. Begrijpt u het? Het is in 1 Petrus 2 een kwestie betreffende het getuigenis onder de Heidenen.

“1Petrus 2:12-16: 12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking. 13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende; 14 Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen. 15 Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; 16 Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.

Net als Mattheüs 17, zij zijn de vrijgestelden, maar vanwege de huidige situatie, in de periode van verdrukking, hebben de Heidenen nog steeds de overhand. Israël, ga voort en onderwerp u omdat er een dag komt dat Christus dat koninkrijk opricht op aarde en dan zal het totaal anders zijn.

Het boek 1 Petrus is geschreven om de heiligen toe te rusten om de periode van verdrukking te kunnen doorstaan met hun ogen gericht op dat koninkrijk, dat is de verlossing waarvan de profeten hebben geprofeteerd.