

Israël: Waar staat ze in de Bedeling der Genade?

Door: Mike Schroeder.

Dit is voor iedereen die het wil lezen, maar in het bijzonder voor mensen die naar zichzelf verwijzen als "genade gelovigen", een gemeenschap van christenen, waarvan ik deel uitmaak. Geen twijfel mogelijk, ik zal een "hater" worden genoemd en beschuldigd worden van "het zaaian van verdeeldheid onder de broeders" voor wat ik nu ga zeggen, maar ik ben belast met het spreken van de waarheid, ongeacht wie zijn veren er door worden opgeschud, dus hier komt het. Voor degenen die oren hebben, laat ze horen.

Net als elke andere homogene groep zijn de genade gelovigen het niet allemaal eens over elk punt van de leer. Iedereen die de discussies volgt op "social media" weet dat. Maar er zijn fundamentele leerstukken waarover alle genadegelovigen het eens zijn. Eén van deze is de overtuiging dat de wereld zich nu bevindt in, zoals de apostel Paulus daarnaar verwijst, "de bedeling der genade Gods". (Ef. 3:1-3). We zijn het niet allemaal eens over de exacte datum dat het is begonnen, maar iedereen (waarvan ik weet) is het erover eens dat het begon op een bepaald moment tussen 35 en 70 jaar na Christus, en dat het het programma en evangelie is dat God sindsdien voor de wereld heeft bestemd. Er wordt ook naar verwezen als: "de openbaring der verborgenheid", zie Rom.16:25-27:

"25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; 27 Den zelve alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Een andere fundamentele leer van deze bedeling is dat God niet langer onderscheid maakt tussen mensen op basis van hun geslacht, nationaliteit, religieuze overtuiging, of lichamelijke afkomst. Met andere woorden, de grond wordt in deze bedeling geëgaliseerd en niemand komt tot de Vader dan door de Zoon en het evangelie.

"Joh.14:6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

"1Tim.2:5-6: 5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

"1 Kor.15:1-4: 1Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Maar zo deed God het niet altijd, eertijds verkoos Hij voor zichzelf een volk, zie:

"Deut. 7:6: "Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn"

Alle Bijbel studenten weten wie dat waren; het volk Israël, ook bekend als de "twaalf stammen van Israël":

“Gen.49:28: Al deze stammen van Israël zijn twaalf; en dit is het, wat hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende; hij zegende hen, een iegelijk naar zijn bijzonderen zegen.

Een deel van Gods belofte aan het volk Israël was dat hij hen een land zou geven.....

“Gen.12:1 en 7: 1De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.....7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem aldaar verschenen was..

“Gen.15:7: Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeen, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten.

“Gen.17:8: En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.

.....en in die belofte heeft God gezegd:

“Gen. 12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Bovendien, onder het Nieuwe Verbond, dat behoort aan Israël.....

Jer. 31:31-34: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, lerer, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

.....zegt het:

"Jesaja 60:12: Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden"

Maar de genade leer leert dat de favoriete positie die het volk Israël eertijds bezat, en weer verkregen zal worden in een toekomstige tijd, niet actief is in de huidige bedeling (genade), omdat er, in Gods ogen, momenteel geen enkel volk is dat voorrang heeft boven alle andere volken. Zoals de apostel Paulus duidelijk zegt, sprekende tot de kerk van de huidige bedeling, het Lichaam van Christus.....

“Rom.7:4: Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

“Rom.12:4-5: 4 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; 5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.

“1Kor.12:13 en 27: 13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.....27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder..

“Ef.1:22-23: 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

“Ef.3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

“Ef.4:4 en 12: 4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;..... 4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;

“Kol.1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

“Kol.2:17 en 19: 17 Welke zijn een schaduw der toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.....19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom..

“Kol.3:15: En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.

.....het volk Israël is nu terzijde gesteld:

“Hosea 1:9: En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-Ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

“Rom.11:15-17: 15 Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? 16 En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. 17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelve plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,

Ze zijn op dit moment in een staat van "Lo-Ammi":

“Hosea 1:9: En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-Ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

Daarom is in de huidige bedeling een volk of natie, die een overheid vormt of vestigt.....

Onder het nieuwe verbond is Israël een regering, zie:

“Jes.9:6-7: 6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. 7 De Heere heeft een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israel.

.....en zich "Israël" noemt, niet het Israël dat door God beloofd is dat Hij zou vestigen in het oorspronkelijke land dat aan Abraham zijn zaad is beloofd. Met andere woorden, de regering die werd gevestigd op een deel van dat land, door middel van een reeks oorlogen

(rond de 15 tot nu toe), en die de mensen van dat land verdreef die daar gedurende vele eeuwen hadden gewoond,.....

Opmerking: De meeste Palestijnse Arabieren zijn ook nakomelingen van Abraham.

.....kan niet het Israël van God zijn; daarom zijn ze bedriegers wiens doel het is om de wereld ervan te overtuigen dat zij inderdaad iets zijn wat ze niet zijn. Tot nu toe zijn ze geslaagd in het verwezenlijken van hun doel, met name onder de Evangelische Christelijke gemeenschap.

Mijn punt is dit: ondanks het geloof van de Evangelische gemeenschap aangaande Israël, hoe is het mogelijk dat iemand die zichzelf een “genade” gelovige noemt zijn stem leent om, op sociale media, steun te verlenen aan deze oplichters die op dit moment dat land bezetten? Geloof u werkelijk, zoals de Evangelischen dat geloven, dat het Gods hand was in de repatriëring (naar het vaderland terug keren) naar Palestina met de Europese Joden in de eerste helft van de twintigste eeuw? (1948) En ook geloven zij dat Amerika onder een vloek komt als wij onze schenkingen niet voortzetten (in totaal tot nu toe enige honderden miljarden dollars).

De gebruikelijke reactie hierop is dat Israël een Amerikaanse bondgenoot is en als Amerikaanse burgers moeten we hen ondersteunen. Dit antwoord is bedrieglijk, want er zijn veel dingen die de Amerikaanse overheid ondersteunt en verdedigt waarop geen enkele ware genade gelovige “amen” kan zeggen, en de lijst is te lang om hier op te sommen. Mensen die denken dat ze hun politieke overtuigingen kunnen scheiden van hun vaste overtuiging aangaande het geloof zijn gewoon misleid.

Tot slot, of u nu gelooft dat we in de genade bedeling zijn (onder de genade), of dat we onder het Nieuwe Verbond zijn (onder de wet) - deze twee bedelingen kunnen niet gelijktijdig bestaan omdat hun leringen - met name wat betreft de redding en de erfenis – tegengesteld zijn aan elkander. Onder het nieuwe verbond is het ware Israël hersteld in het land en zal van daaruit de wereld regeren. Als dat nu het geval zou zijn dan moet iedereen Israël zegenen om door God gezegend te worden om te voorkomen dat men onder de vloek komt. Maar als het de eerste is, de genade bedeling, waarin er geen uitverkoren / begunstigde natie / of volk van God is, en we dan toch Israël ondersteunen dan liegen we tegen hetgeen we beweren de waarheid hierover te zijn, en zijn we ongehoorzaam aan God en zijn wil voor ons in ons leven, en de wil van God is: “*dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen*”, dat wil zeggen: “*dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij*”, zie de volledige teksten:

“1 Tim.2:3-4: 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

“Ef.3:1-9: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is,

naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;