

Kwaadspreken of Roddelen

Dit artikel is geschreven door Pastor John Fredericksen

Het op de juiste wijze reageren op kwaadspreken of roddelen

In oktober 2013 pleegde een twaalf jaar oud meisje, Rebecca of Lakeland, in Florida (USA), zelfmoord nadat ze door verscheidene tieners langere tijd was gepest. Na een aantal gebeurtenissen, waaronder boosaardige berichten via de sociale media aan en over Rebecca, heeft dat geleid tot dit tragisch einde.

Zelfs na haar dood gaf één van de meisjes gevoelloos toe dat ook zij Rebecca had gepest, ze schepte er zelfs over op en zei in krasse bewoordingen dat hetgeen er was gebeurd haar niet raakte.

Terwijl het voorgaande schokkend over mag komen is het tegenwoordig alledaagse praktijk geworden in onze samenleving. In feite komt het, in verschillende graden, zelfs voor in Christelijke kringen. Gelovigen van alle leeftijden laten zich meeslepen in het deelnemen aan verbaal pesten en roddelen en velen van ons staan de daders dat toe door te luisteren naar dingen waarover nimmer gesproken diende te worden. De Bijbel geeft ons het antwoord hoe een godvrezend Christen moet reageren op boosaardig uitgesproken woorden over iemand anders.

God zegt ons in Spreuken 25:23:

“De noordenwind verdrijft den regen, en een vergramd aangezicht de verborgen tong”.
(SV-‘77).

“The north wind driveth away rain: so doth an angry countenance a backbiting tongue.
(King James 1611).

=====

Opmerking van de vertaler:

De NBG-’51 vertaling zegt iets anders in Spreuken 25:23:

“De noordenwind verwekt stortregen, heimelijk gepraat toornige aangezichten”.

De NBG vertaling is geheel tegenstrijdig met de Staten vertaling en de King James Bijbel. De Statenvertaling zegt dat de noordenwind de stortregen verdrijft en de NBG vertaling zegt dat de noordenwind de stortregen verwekt. Ook de King James Bijbel spreekt over verdrijven “driveth away”. De rest van de zin moet een gevolg zijn van het begin. Het moet juist gaan over “verdrijven”. In het geval van de NBG gaat het over “verwekken”.

“De noordenwind verdrijft den regen, en een vergramd aangezicht de verborgen tong”.
(SV-‘77).

=====

Een broeder in Christus schreef het volgende over dit vers uit de Spreuken: De heler is zo goed als de steler. Zo is het met hem die oor verleent aan praatjes. Niets doet onder Gods volk zoveel kwaad als dit. Het verspreiden van geruchten die geen nut stichten en die pijn doen aan de persoon over wie zij verteld worden en het geloven eraan en verder verspreiden ervan is

beide een groot kwaad. Wanneer men de achterklapper “een vergramd aangezicht” toont en hem in de vreze Gods terechtwijst zal het kwaad in de wortel gestuit kunnen worden. Wanneer mensen met onvriendelijke verhalen over andere mensen aankomen, verhalen die het vertrouwen wegnemen, doet men verstandig ze te ontvangen in de geest die David toonde tegenover Rechab en Baëna. Want zulke mensen vermoorden goede karakters. (2Sam.4:5-12).

=====

Het woord “verborgen” of “backbiting” betekent het aanvallen van het karakter of reputatie van een persoon die niet aanwezig is of het lasterlijk spreken over iemand die afwezig is. Vaak wordt iemand die kwaad spreekt over een ander het oor gegund door te vergoelijken dat de dader een vriend is die een klankbord nodig heeft omdat hij zich gekwetst voelt en een raadsman nodig heeft. Maar zo’n aanpak is strijdig met de instructies in het Woord van God.

Boosaardige praat over iemand die niet aanwezig draagt niet bij aan een oplossing van het probleem. Onze verantwoordelijkheid zou moeten zijn om de schuldige partij te laten weten dat het verkeert is en dat we geen deel willen hebben aan zo’n gedrag. In 2Kor.12:20-21 waarschuwt de apostel Paulus dat hij krachtig op zou treden tegen degenen die een ander pesten of belasteren.

*“2Kor.12:20-21: 20 Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanig als ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt; dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten; 21 Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernedere bij u, **en ik rouw hebbe over velen**, die te voren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinigheid, en hoererij, en ontuchtigheid, die zij gedaan hebben.*

Paulus zou publiekelijk rouw hebben over velen. Wat denkt U? Zou het confronteren, op Gods manier, de kwaadspreker afschrikken om zulke zondige acties te ondernemen en zou dat misschien helpen in het gezond houden van de lokale kerk?

Als u zich schuldig heeft gemaakt aan het belasteren van iemand is dit de gelegenheid om uw Redder te verheerlijken. We stellen voor dat u deze acties onmiddellijk stopt en, of nu uit het verleden of tegenwoordig is, verontschuldigt u, zonder excuus, naar degene die u slachtoffer heeft gemaakt. We kunnen “of het probleem” of “de oplossing zijn”. Wat wilt u zijn?