

LASTERLIJKE AANKLACHTEN TEGEN “GENADE”

www.trustingthelord.com

Als Paulus de brief aan de Romeinen schrijft, aan de Heidenen te Rome, zet hij de conditie van het gehele menselijke ras uiteen. Met andere woorden, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De mensen aan wie Paulus de Romeinenbrief schrijft zijn zo religieus als het maar kan. Ze zijn Heidenen die zichzelf Joden noemen. Met andere woorden ze zijn Heidenen die een geloofsstatus hebben in wat Paulus noemt de Olijfboom in Romeinen 11.

Natuurlijk respecteert Paulus dat geloof en dankt zelfs God dat ze geloof hebben. Maar ze zijn geen bevestigde gelovigen. Ze noemen zichzelf Joden en ze roemen in de wet. Ze zijn precies eender als een groot deel van het hedendaagse religieuze systeem.

“Rom.2:17: Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God,

“Rom.2:18: En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet;

“Rom.2:19: En gij vertrouwt uzelfen te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn;

“Rom.2:20: Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet.

De toestand van deze Heidenen lijkt erg veel op de toestand van de Galaten. Eigenlijk zijn ze hetzelfde type mensen, maar met één verschil. De Galaten hebben de prediking en de leer van Paulus gehoord en zijn gelovigen geworden van de boodschap van genade van Paulus. Een boodschap van rechtvaardiging door het geloof; rechtvaardiging van alle dingen waarvan u niet kunt worden gerechtvaardigd door de Wet. De Romeinen, hebben het evangelie van Paulus nimmer gehoord. Paulus is nimmer in Rome geweest en zij hebben nog nimmer zijn boodschap gehoord. Het doel van de brief aan de Romeinen is dus om die Heidenen te brengen van waar ze op dat moment zijn, welks is hun geloofsstatus als zijnde geënt in de Olijfboom door hun verbondenheid met Israël, naar het bevestigd worden in hun geloof met een volledig begrip van de leer van het evangelie van Christus. En in Romeinen, evenals in Galaten, ziet u Paulus veel spreken over het verschil tussen wet en genade. Het verschil tussen de Galaten en de Romeinen is het feit dat de Galaten reeds gelovigen waren van het evangelie van Paulus. Ze waren, met andere woorden, alreeds geroepen in de genade van Christus. Maar zie wat er met hen gebeurt:

“Gal.1:6: Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;

Het andere evangelie in dat vers is de boodschap aan de besnedenen, het evangelie “van de besnedenen en toebetrouwd aan Petrus”, hetwelk voorheen werd verkondigd in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, en door Petrus in het boek Handelingen. Judaïsten probeerden de Galaten te verzoeken om hun terug te brengen onder de leer van Petrus, dus weer onder de wet. De Romeinen hadden Paulus nog nimmer horen prediken, ze roemden in de wet terwijl ze tegelijkertijd een geloof hadden. Eerder hebben we laten zien dat het geloof dat ze hadden in Jezus Christus is. Ze geloven dat Hij de Zoon van God is, en dat Hij is opgestaan uit de

doden. Met andere woorden, ze geloven het evangelie van God. En het doel van de brief van Paulus is om hen te brengen van het geloof dat ze NU hebben naar een volledig begrip van het evangelie van Christus. (De uitdrukkingen in de Bijbel zijn zeer specifiek. Het evangelie van God heeft niet dezelfde betekenis als het evangelie van Christus. Alleen Paulus predikt het evangelie van Christus, en hij noemt het “mijn evangelie”).

Als hij de brief aan de Romeinen opent begint hij met de autoriteit die hij heeft:

“Rom.1:1: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,

“Rom.1:2: (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).

“Rom.1:3: Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;

“Rom.1:4: Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:

Hij zegt dus dat hij is afgezonderd tot het evangelie van God, en hij bevestigt wat het evangelie van God is. In vers 2 is het het getuigenis van God. Het was door God beloofd door zijn profeten in de heilige Schriften, met andere woorden, in de Oud Testamentische Schriften. En het betreft Zijn Zoon, Jezus Christus, en het sluit het feit in van de opstanding uit de doden. In principe is het evangelie van God dezelfde waarheid als van Johannes 3:16, waar het gaat over de IDENTITEIT van de Zoon van God, Jezus Christus. Het gehele evangelie van Johannes gaat daar over, de identiteit van Christus was het doel waarom Johannes dat boek heeft geschreven. De reden waarom Johannes het evangelie schreef was om de Messias te identificeren. Met andere woorden, om Jezus Christus te identificeren. In Johannes 20, volgend op het verslag van de opstanding van Christus, schrijft Johannes:

“Joh.20:30: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;

“Joh.20:31: Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

De informatie die vervat is in Joh.3:16 is gelijksoortig aan de informatie in Romeinen 1 de verzen 1 tot en met 4, waar Paulus het het evangelie van God noemt. Dat is waar de Romeinen IN geloven. Maar, ondanks het feit dat ze dat geloven is alleen deze informatie niet voldoende om hen te bevestigen. Paulus geeft ze dus meer informatie. Hij geeft ze geopenbaarde waarheid welke alleen hij heeft ontvangen van de Heer. Het evangelie van God is informatie die ze al kennen en geloven en waar ze in staan, maar hij geeft hen de volheid van de zegen van het evangelie van Christus. (Alles wijst er op dat de Heidenen, aan wie de Romeinenbrief is geschreven, hoogstwaarschijnlijk een soort Messiaanse boodschap hadden ontvangen en geloofd. Er waren zeker Proselitiëten aanwezig in Handelingen 2 die de moord aanklacht, van Petrus tegen Israël, hebben gehoord Zie Hand.2:5-11).

“Rom.15:29: En ik weet, dat ik, tot u komende, met vollen zegen des Evangelies van Christus komen zal.

Deze Heidenen te Rome zijn dus Joodse proselieten, vermoedelijk zijn ze besneden, en ze noemen zichzelf Joden. En evenals in het boek Galaten spreekt Paulus veel over het besneden zijn en over het niet besneden zijn, en over Abraham en over de verbonden. De besnijdenis is het teken van het verbond dat God heeft gemaakt met Abraham in het boek Genesis. En de terminologie is Joods. Met andere woorden, de Joden noemden zichzelf de besnedenen en ze noemen anderen de onbesnedenen. En deze Heidenen te Rome zijn vertrouwd met deze Joodse uitdrukkingen. Paulus verklaart de aardse bediening van Christus als volgt:

“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

En dan legt hij zijn eigen bediening uit:

“Rom.15:16: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.

Deze Heidenen schijnen tot een staat van heiliging te zijn komen, hij zegt: “geheiligd door de Heilige Geest”, en we weten dat zij een geloofsstatus hadden, Paulus zegt dat ze zijn geënt in de Olijfboom. Ze zijn, met andere woorden, deelgenoot aan de wortel en de vettigheid van de Olijfboom, die Israël vertegenwoordigt, en zij zijn in het verleden verbonden met Israël, en zijn mensen die IN de verbonden der belofte zijn. Ze zijn geen vreemdelingen voor hen zoals de Efeziërs, of u en ik, dat wel zijn. Paulus verwijst naar de Efeziërs als vreemdelingen van het burgerschap Israëls, (Ef.2:11-12) maar de Romeinen zijn duidelijk wel VERBONDEN met Israël. Paulus zegt dus dat hij een dienaar is van Jezus Christus voor de Heidenen om het evangelie van God te BEDIENEN. Hoe bedient Paulus? Zie naar Romeinen 1:

“Rom.1:9: Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke;

Wat zegt Paulus dus wie hij dient? Hij dient het evangelie van Zijn Zoon. Hij bedient het evangelie van God door het dienen in het evangelie van Zijn Zoon. En wat is het evangelie van Zijn Zoon? Het is het evangelie van Christus. Het is het evangelie van Paulus. Met andere woorden, de openbaring van de verborgenheid waar God over heeft gezwegen in de Oud Testamentische Schriften.

“Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

“Rom.1:17: Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Deze Heidenen hebben een geloof, ze hebben een geloofsstatus. Hun geloof is blijkbaar in het evangelie van God. Maar Paulus wil ze vanaf die geloofsstatus, van dat geloof tot geloof in het evangelie van Christus brengen. Dat is wat hij zegt en dat is de reden dat hij deze brief heeft geschreven. Met andere woorden, van geloof IN Christus, dat is waar ze zijn als Paulus deze brief schrijft, tot het verstaan wat het geloof VAN Christus heeft bewerkt. Zoals hij zegt:

“Rom.1:15: Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

En HET evangelie waar Paulus over spreekt is MIJN evangelie, dat is het evangelie van Paulus, het evangelie van Christus. Paulus zegt dat hetgeen hij doorgeeft hij dat zelf ontvangen heeft en dat hij de eerste is die het ontvangen heeft. Zoals in 1 Korinthiërs:

“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

U kunt dus zien dat het evangelie van Paulus, het evangelie van Christus, meer informatie bevat dan alleen het feit dat Christus is opgestaan uit de doden. Het bevat meer informatie dan wat we zagen in de eerste vier verzen van het boek Romeinen wat Paulus het evangelie van God noemt. Het evangelie van Christus bevat ook het WAAROM van het kruis, namelijk het feit dat de reden van de dood van Christus was dat Hij stierf voor onze zonden. De Oud Testamentische Schriften beloofden het evangelie van God. Ze getuigden van de komende Messias, en de Oud Testamentische profeten profeteerden van het lijden van Christus en profeteerden eveneens van de heerlijkheid die daarop zou volgen. Maar wat ze niet wisten was het WAAROM. Ze wisten niet WAT het lijden van Christus betekende. Ze wisten ook niet op WELKE MANIER, of hoeveel tijd er zou verstrijken tussen het lijden en de heerlijkheid. Petrus vertelt ons dat:

“1Petr.1:11: Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.

Dus het WAAROM van het kruis, het feit dat Christus stierf voor onze zonden, en dat het gaat om al onze zonden, is de openbaring der verborgenheid die is geopenbaard aan Paulus. Hij noemt het “mijn evangelie”, en, naar het evangelie van Paulus, is redding een gift van God:

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

Paulus predikt dus iets wat tegengesteld is aan de werken der wet als middel tot redding. Het is tegengesteld aan hetgeen waar deze Heidenen te Rome in roemen. Dezelfde waarheid die u leest in 1Korinthiërs wordt zelfs nog vollediger uitgelegd in de Romeinenbrief:

“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Paulus predikt dus rechtvaardiging door het geloof ZONDER de werken van de wet, zoals hij zegt:

“Rom.3:28: Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

Overal waar Paulus heeft gepredikt was er een openlijke vijandigheid van de kant van het religieuze systeem, hetgeen in die tijd het Judaïsme was. De vijandigheid, van heden ten dage, komt van het fundamentalistische en confessionele religieuze systeem geleid door leiders die verblind zijn, die de waarheid van de genade van God niet kunnen zien en die constant

aandringen op werken om gered te worden of bekering, waterdoop, en goede werken om die redding te behouden. Een soort wetticisme, in de één of andere vorm, is bijna altijd aanwezig in het hedendaagse religieuze systeem. En vandaag de dag zijn er lasterlijke berichten tegen de boodschap van genade en tegen hen die leren en staan voor de genade boodschap. Ze noemen het goedkope genade, gemakkelijk geloof, we volgen Paulus in plaats van Jezus. Ze probeerden zelfs van de woorden van Paulus zelf, in het boek Galaten, waar Paulus duidelijk het verschil uitlegt tussen TWEE verschillende evangelieën, het ANDERE evangelie, alhoewel het een echte boodschap is, maar een boodschap van voorheen was, te beweren dat, indien u zegt dat er zoiets is als een ander evangelie, u vervloekt bent, of anders noemt u Petrus vervloekt. En zo gaat het maar door. Wat ze zich niet realiseren is dat de beschuldigingen niets nieuws zijn. Het is niet een nieuw iets. En de genade boodschap is niet, zoals ze zeggen, zoiets als een nieuwe uitvinding. Paulus werd zijn gehele leven, na zijn bekering, met dezelfde beschuldigingen geplaagd. Het lijkt alsof hij anticipeert over hetzelfde aan sommigen te Rome, want hij zegt:

“Rom.3:8: En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.

Is dat niet hetzelfde als u vandaag de dag hoort? Men zegt, als ik zou geloven wat jij gelooft dan zou ik een bank beroven. Ik zou overspel plegen. Ik zou enkel kwaad doen. Maar let op wat Paulus zegt. Welker verdoemenis rechtvaardig is! Paulus leert zeer zeker niet “Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome”. Wij leren niet dat, omdat we gered zijn uit genade en niet door werken, we bankrovers moeten worden, of overspeligen of oplichters. Dat is dwaze praat door verblinde, onwetende mannen. Onwetende religieuze mensen haten de boodschap der genade Gods. Het is nu hetzelfde als toen. (Ter zijde: onwetend is niet hetzelfde als dom. Er zijn vandaag de dag vele briljante theologen in de wereld die totaal onwetend zijn van het feit dat de boodschap van Paulus anders is als die van Petrus). Zie naar hetgeen er met Paulus gebeurde in Azië:

“2Kor.1:8: Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven.

De problemen waarover Paulus hier spreekt zijn eigenlijk begonnen in de synagoge van de Joden:

“Hand.19:8: En hij ging in de synagoge, en sprak vrijmoediglijk, drie maanden lang met hen handelende, en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods.

“Hand.19:9: Maar als sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van den weg des Heeren voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus.

Paulus moest dus de discipelen afscheiden, en, in het algemeen gesproken zult u uzelf voor het grootste deel AFGESCHEIDEN vinden van het religieuze systeem, als u zich ontdoet van al zijn wettische en ceremoniële rituelen en vasthoud aan de gezonde woorden die zijn toebetrouwd aan Paulus. Paulus verwacht dus lasterlijke tegenspraak. Het is echter niets nieuws voor hem. Ook niets nieuws voor ons. Omdat deze Heidenen te Rome het wetticisme van de Judaïsten kennen is dat het punt waarom Paulus zijn leer aan hen aanbied. Het boek

Romeinen is het langste boek dat Paulus heeft geschreven en bevat wat sommigen noemen Paulus zijn grootste geloofsverklaring.

“Rom.3:9: Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;

“Rom.3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

In het geval van Paulus is er geen verschil, beide, Jood en Heiden zijn onder de zonde. Er is niemand rechtvaardig, niet één. Dat is tegen het zere been van religieuze mensen. Ze zijn trots op zichzelf dat ze eerlijk en goed zijn in de ogen van hun familie en hun religieuze vrienden. Maar Paulus citeert een hele passage uit het boek der Psalmen en de conclusie is dat er niemand goed is. Er is niemand die goed DOET. Dan gaat hij recht op zijn doel af om deze mensen iets onder het verstand te brengen. Hij wil ze bevestigen. Hij wil ze, voor hun redding, tot geloof in Christus brengen, en geen geloof in het feit dat ze roemen in de wet:

“Rom.3:19: Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

Met andere woorden vertelt hij hen dat de wet zegt ZWIJG. De wet werd gegeven om te laten zien hoe beklagenswaardig uw religie en uw religieuze verdiensten in werkelijkheid zijn. Het werd gegeven om te ZWIJGEN en u te laten zien dat u schuldig staat voor God. In hoofdstuk 2 heeft hij reeds afgerekend met de degenen die roemen in de wet. Zie wat hij zegt:

“Rom.2:21: Die dan een anderen leert, leert gij uzelfen niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij?

De wet zegt “gij zult niet stelen”. Ik denk niet dat Paulus van plan was om hierop antwoord te krijgen want hij WIST wat het antwoord zou zijn. Heeft u OOIT iets gestolen? Heeft u ooit in uw leven iets kleins weggenomen dat u niet toebehoorde? Een stukje suikergoed uit de snoep fles in de snoepwinkel? Een mooie ballpoint die iemand vergeten had mee te nemen? Nietjes? Lijm? Tape? Een stuk gereedschap van het bedrijf geleend en “vergeten” het terug te brengen? Paulus vraagt dit, en hij is hier dooernstig, heeft u OOIT iets als dat gedaan? Ooit? En wat maakt dat u? Het maakt u een dief. De wet zegt “gij zult NIET stelen”, en als u het ooit wel hebt gedaan dan bent u een dief, net als de dief aan het kruis. Het loon van de zonde is de dood. Zonde is het overtreden van de wet. Grote zonden, kleine zonden, middelmatige zonden. Hele kleine leugens zijn eveneens onwaarheden want de wet zegt gij zult geen vals getuigenis geven. Al is de leugen nog zo klein, het is en blijft ZONDE. Zonde is het overtreden van de wet, en Jacobus schrijft in het boek Jacobus:

“Jac.2:10: Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.

“Rom.2:22: Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige?

Kortgeleden hoorde ik een man Gods de boodschap van genade fel bekritisieren. Lasterlijke woorden. En hij ging steeds maar door over overspel. Weer anderen noemen het overvallen van een bank en anderen zeggen overspel. Maar zij allen, zonder uitzondering, zeiden: als ik zo zou geloven als u dan zou ik alles doen waar ik zin in had. U predikt dus tegen overspel,

zegt Paulus. Begaat u overspel? Keek u OOIT naar iemand en ervoer een bewustzijn van LUST? De prediker op de preekstoel maakt zijn preek, doet de preek in zijn diplomatas, pakt zijn nieuwe bijbelvertaling, stapt in zijn BMW en vertrekt om te gaan preken. Hij parkeert zijn auto op de voor hem gereserveerde plaats, pakt zijn nieuwe bijbelvertaling en zijn diplomatas met preken en stapt uit zijn auto....en op dat moment komt er een mooi meisje om de hoek in een minirok! ZONDE IS HET OVERTREDEN VAN DE WET.

“Rom.3:20: Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

Mensen die beweren dat ze voor hun rechtvaardiging de wet houden weten niet waar ze het over hebben. De wet is nimmer gegeven om leven te geven. De wet is de “bediening der verdoemenis” zegt Paulus. Want door de wet is er....GEEN RECHTVAARDIGING...door de wet is de kennis van zonde. U KUNT NIET gerechtvaardigd worden door de wet te houden. Waarom niet? Omdat het zwak is door het vlees. De wet is niet zwak. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar u bent zwak. U bent zondig. Paulus zegt: Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde.

“Rom.7:7: Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.

Hier spreekt dus de grote Apostel Paulus. Paulus, de grootste christen die ooit heeft geleefd op de aarde, uitgezonderd Jezus Christus, en zie wat hij zegt: Hij erkent dat hij vleeselijk is, verkocht onder de zonde. Paulus erkent dat hij begeerde. En hoe staat het met u? Heeft u ooit gezondigd en bent u tekort geschoten aan de heerlijkheid van God? De bijbel zegt dat ALLEN daarin tekort schieten. Allen doen dat zonder onderbreking.

“Rom.7:8: Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood.

Weet u, religieuze mensen halen u onderuit en spreken lasterlijke woorden en zeggen dat u leert ” Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkome” waarvan ze ook Paulus beschuldigen, ze gebruiken Paulus zijn eigen woorden om u onderuit te halen:

“1Tim.6:3: Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,

“1Tim.6:4: Die is opgeblazen, en weet niets,.....”.

En ze gaan terug naar de woorden van Jezus in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes en zien daar dat Jezus geboren is onder de wet, dat hij de wet hield en dat hij andere mensen leerde om de wet te houden, en ze beweren dat Jezus is gekomen om ons te leren hoe we de wet moeten houden. Ze weten niets van de gezonde woorden van Paulus en begrijpen niet WAAR Paulus over spreekt in de volgende passage:

“Gal.1:11: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.

“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

Zie wat Paulus zegt over het houden van de wet:

“Gal.4:4: Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;

“Gal.4:5: Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

Als u nu verlost bent van het onder de wet zijn dan bent u niet meer onder de wet. Christus is het EINDE der wet, ter rechtvaardiging van hen die geloven. Sommigen kunnen dat niet begrijpen. Wet is ÉÉN ding. Genade is een andere.

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

“Titus 2:12: En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;

Genade is de leraar, niet de wet. En genade leert de mensen NIET om een bank te gaan beroven. Genade leert de mensen niet om te roven, om te verkrachten, om te plunderen en om te moorden. Als u heden ten dage door GOD wordt GELEERD, dan wordt u onderwezen in de genade van God, niet de werken der wet. Genade en wet zijn twee totaal verschillende, en van elkaar gescheiden, dingen. Ze kunnen niet worden vermengd. Wij stemmen in met de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus:

“Rom.3:21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

Ziet u wat dit vers zegt? Het zegt MAAR NU. Het spreekt niet over voorbije tijden. Het zegt MAAR NU. In de tijd hiervoor waren de mensen onder de wet. In de tijd hiervoor was Jezus onder de wet en hij hield de wet op volmaakte wijze, maar hij deed het niet voor u om u te leren hoe dat moet. De Heilige Geest werd NIET gegeven om de mensen te helpen de wet te onderhouden. Het zegt dus MAAR NU is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Merk op dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard ZONDER DE WET. Het zegt dat de rechtvaardigheid van God GETUIGENIS heeft van de profeten. Met andere woorden, in de tijd hiervoor was de Wet er als een getuige. Het was daar als de standaard van Gods eisen. Het was daar om de mensen duidelijk te maken wat zonde is. Het was daar om mensen duidelijk te maken dat ze een Redder/Verlosser nodig hadden. En Paulus vertelt dus hoe je hetgeen kunt verkrijgen dat vereist is, namelijk de rechtvaardigheid van God:

“Rom.3:22: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

De rechtvaardigheid van God is dus gemanifesteerd, Het is geopenbaard. WAAR? Het is geopenbaard in het evangelie van Christus:

“Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

“Rom.1:17: Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Van geloof IN Jezus Christus, dat is waar de Heidenen op dat moment staan in de Olijfboom, naar het GELOOF VAN CHRISTUS, door het evangelie van Christus, welks is de kracht Gods tot redding. Met andere woorden: het evangelie van Paulus, is de kracht die u zal bevestigen.

“Rom.3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Als er ook maar iets is om iemand te overtuigen dat het houden van de wet verwerping is en geen rechtvaardiging, dan moet het zijn hetgeen Paulus heeft geschreven aan deze mensen in Romeinen één, twee en drie. Waarom iemand zich vast wil houden aan de wet en de genade afwijst, is iets wat ik niet kan bevatten:

“Rom.3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Gelovigen die alleen hun vertrouwen op Christus stellen voor hun redding, en niet in hun eigen goedheid, of hun eigen goede daden, of in hun eigen bekwaamheid om recht te doen en de wet te houden, zijn gered uit genade, niet door werken. Gelovigen die zo handelen zijn OM NIET gerechtvaardigd uit Zijn genade.

“Ef.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

“Ef.2:9: Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Er is NIETS om in te roemen. U heeft niets gedaan om de genade van God te VERDIENEN. En als u eenmaal bent gered uit genade en door geloof is er NIETS dat u kunt doen om die redding te BEHOUDEN. Het is NIET door werken. Het is door het VOLBRACHTE werk van Jezus Christus. Welaan, er moeten goede werken zijn, waar zijn de goede werken?

“Ef.2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Er zijn dus goede werken waarin wij ZOULDEN wandelen. Niet om redding te verdienen. Niet om onze redding vast te houden maar omdat we er in ZOULDEN wandelen; en het is de genade, niet de wet, die ons leert wat we zouden moeten doen en hoe we het zouden moeten doen. We worden onderwezen door genade, niet door de Wet. We zijn gered uit genade en we zouden ook moeten wandelen in diezelfde genade, niet door wetticisme.

Dit alles nu, deze rechtvaardiging waarover Paulus spreekt in het boek Romeinen is, VÓÓR Romeinen 3:25. Een ieder die eerlijk is naar zichzelf ZOU, als men de bijbel gelooft, moeten begrijpen waarover het gaat. Redding is NIET iets dat u voor uzelf kunt verdienen en het is NIET iets wat u uit uzelf kunt VASTHOUDEN. God heeft ons niet een onderhoudsprogramma gegeven voor onze redding. De mensen die leren dat u uw redding kunt VERLIEZEN leren ook dat u het kunt VERDIENEN door eigen inspanning en het kunt behouden door uw eigen goedheid, en deze gaan ALTIJD buiten de leer van het lichaam van

Christus, buiten Romeinen tot en met Filemon dwalen ze rond met de werken der Wet teneinde het te bewijzen. Het zijn religieuze onwetende mensen met verblinde gedachten. Romeinen 3:25 is een probleem voor hen vanwege hun blindheid:

“Rom.3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

Ze springen met beide voeten op dat vers. Ze cijferen ALLES weg wat Paulus reeds heeft gezegd, en alles wat hij verder gaat zeggen over Abraham, over Adam, en over de ÉNE DAAD van twee mannen. De éne daad van Adam was ongehoorzaamheid tot de dood. De éne daad van Christus was gehoorzaamheid tot de dood. Ze beweren dus dat dit vers, Rom.3:25, alleen bewijst dat de zonden uit het VERLEDEN zijn vergeven. Ze willen hun verstand niet opschonen en gaan DENKEN. Wanneer gaf God Jezus Christus, wanneer deed Hij dat? Het was in het jaar 33. In het jaar 33, als de kalender tenminste juist is, stierf Christus aan het kruis. De bijbel zegt dat Hij stierf voor onze zonden. De bijbel zegt dat God Hem voor ons tot zonde heeft gemaakt. Het zegt dat God ons verzoende met Zichzelf in Christus, onze zonden ons NIET toerekenende maar in plaats daarvan onze zonden aan Christus toerekende, Hem heeft Hij tot zonde gemaakt VOOR ONS. Dus IN 33, toen Christus voor onze zonden is gestorven, hoeveel van UW zonden waren toen in het verleden? Niet één! Al onze zonden waren toekomstig. Uw gehele leven en alles wat u ooit zult doen of niet doen, het was alles in de toekomst, meer dan 1900 jaar in de toekomst dat Christus is gestorven VOOR onze zonden. Dus voor hoeveel van uw zonden denkt u waar Hij NIET voor is gestorven?

Hoe kunt u terug gaan en de geschiedenis veranderen. Hoe, het maakt niet uit WAT u in de toekomst doet, het maakt niet uit WAT u heeft gedaan en niet heeft gedaan uw leven lang, HOE kunt u de tijd ontrafelen en de geschiedenis ontvouwen en daarnaar terug gaan en zeggen dat Christus NIET is gestorven voor sommige van uw zonden? Hij spreekt niet over uw in het verleden gedane zonden. Hij spreekt over zonden die in het verleden zijn gedaan. Hij spreekt over de zonden die bedekt werden door het bloed op het verzoendeksel. Hij spreekt over de zonden waaraan voorbij werd gegaan vanwege het bloedoffer in Israël. Hij spreekt tot Heidenen die zichzelf Joden noemen en die roemen in de wet. Zij kennen de wet. Zij weten wat er plaats vond met de dierenoffers door het Levitische priesterschap. Hij zegt dat Jezus Christus die verzoening IS. Hij is de vervulling van hetgeen plaats vond in de tempel, achter het gordijn, op het verzoendeksel. Met andere woorden, al die offers onder de Wet van Mozes waren een type of een voorafschaduwing van hetgeen Christus heeft gedaan.

Met andere woorden, toen de Hogepriester achter het gordijn ging, met het bloed van dat dode dier, sprenkelde hij het bloed op het verzoendeksel, welke het deksel op de ark is, waarin de stenen tafelen, waarop de wet stond geschreven, zich bevonden, het was een bedekking, het was een verzoening voor de zonden van Israël. Eens per jaar, op de Grote Verzoendag, deed de Hogepriester dat. Wat Paulus zegt tegen deze wettische Heidenen is dat God RECHTVAARDIG was om aan de zonden van Israël voorbij te gaan. Hij was rechtvaardig door het zo te doen. Waarom? Omdat Jezus Christus de vervulling er van is. Met andere woorden, de Wet was ONZE (van Israël) tuchtmeester om ons tot Christus te brengen:

“Rom.3:26: Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Dus Jezus Christus zelf is het wettelijke en het rechtvaardigende middel waardoor God terecht aan de zonden van Israël, in het verleden, voorbij kon zien. Hij is de verzoening. Met andere woorden, God kan aan de zonden van Israël, die van het verleden, voorbij zien en Hij is rechtvaardig als Hij dat doet omdat Hij voorzien heeft in het uiteindelijke offer. Maar Paulus zegt meer dan dat, Paulus zegt dat wij, door Hem, DE verzoening hebben ontvangen. Niet een verzoening. Niet een tijdelijke, om eens per jaar de gepleegde zonden te bedekken, en zo jaar op jaar voortgaande. Maar wij hebben DE VERZOENING.

“Rom.5:10: Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

“Rom.5:11: En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

Ik hoop dus dat door deze bespreking u iets meer begrijpt over de Heidenen, die in de Romeinenbrief Joden worden genoemd, en hoe Paulus ze uit de Olijfboom brengt. Hij brengt ze van hun status van geloof IN Christus, naar het verstaan van het geloof VAN Christus, en geeft hen de geestelijke gave van het evangelie van Christus.

“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

“Rom.16:26: Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigens Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

“Rom.16:27: Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Ter verduidelijking:

Het geloof **IN** Christus en het geloof **VAN** Christus in één vers:

*“Gal.2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof **van** Jezus Christus, zo hebben wij ook **in** Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof **van** Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.*