

REGEERT GOD NU DE WERELD?

Door: Mike Schroeder

Als iemand beweert dat God nu de wereld regeert dan wordt de logische vraag gesteld: waarom is er dan zoveel lijden en onrechtvaardigheid in de wereld?

*“**Psalm 10:1-18**: 1 O HEERE! waarom staat Gij van verre? waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid?*

2 De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendige; laat hen gegrepen worden in de aanslagen, die zij bedacht hebben.

3 Want de goddeloze roemt over den wens zijner ziel; hij zegent den gierigaard, hij lastert den HEERE.

4 De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er geen God is.

5 Zijn wegen maken ten allen tijde smarte; Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem; al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan.

6 Hij zegt in zijn hart; Ik zal niet wankelen; want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn.

7 Zijn mond is vol van vloek, en bedriegerijen, en list; onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid.

8 Hij zit in de achterlage der hoeven, in verborgene plaatsen doodt hij den onschuldige; zijn ogen verbergen zich tegen den arme.

9 Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol; hij legt lagen, om den ellendige te roven; hij roofst den ellendige, als hij hem trekt in zijn net.

10 Hij duikt neder, hij buigt zich; en de arme hoop valt in zijn sterke poten.

11 Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten, Hij heeft Zijn aangezicht verborgen, Hij ziet niet in eeuwigheid.

12 Sta op, HEERE God! hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.

13 Waarom lastert de goddeloze God? zegt in zijn hart: Gij zult het niet zoeken?

14 Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den wees.

15 Breek den arm des goddelozen en bozen. zoek zijn goddeloosheid, totdat Gij haar niet vindt.

16 De HEERE is Koning eeuwiglijk en altoos; de heidenen zijn vergaan uit Zijn land.

17 HEERE! Gij hebt den wens der zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun hart sterken, Uw oor zal opmerken;

18 Om den wees en verdrukte recht te doen; opdat een mens van de aarde niet meer voortvare geweld te bedrijven.

“Psalm 89:11-14: 11 De hemel is Uwe, ook is de aarde Uwe; de wereld en haar volheid, die hebt Gij gegrond.

13 Het noorden en het zuiden, die hebt Gij geschapen; Thabor en Hermon juichen in Uw Naam.

14 Gij hebt een arm met macht; Uw hand is sterk, Uw rechterhand is hoog.

15 Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aanschijn henen.

“Psalm 118:27-29: 27 De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feest offer met touwen tot aan de hoornen van het altaar.

28 Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven; o mijn God! ik zal U verhogen.

29 Loof den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Kortgeleden keek ik door de home page op Facebook en kwam een foto, met onderschrift, tegen die daar door iemand was geplaatst. De foto toonde een uitgehongerd Afrikaans kind dat midden op een straat zat.

Boven de foto stond de volgende zin:

“Gelovigen: neem een aantal minuten de tijd en denk aan al de dingen die u zou doen als u God was”.

Onder de foto stond de volgende zin:

“Nadat u hier enige tijd over hebt nagedacht overdenk dan het feit dat u een God aanbid die dat niet doet.

“Gelovigen” (1) wat zeggen jullie hier op?

De meesten van u zullen reageren met schande en verontwaardiging op zulk een verklaring. U zou kunnen zeggen: “Wat weet deze halsstarrige dwaas over de God die ik aanbid?”.

Maar, in plaats van verontwaardigd te worden, zou u aan deze persoon kunnen uitleggen waarom God niet ingrijpt in de wereld om het onrecht en het lijden te verzachten van degenen die er het slachtoffer van zijn? Inderdaad, als Hij almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is

en, zoals de Psalmist zegt: de eigenaar van hemel en aarde is, waarom is er dan zo enorm veel kwaad in de wereld? Waarom vestigt Hij dan niet een nimmer eindigende vrede op aarde zoals de profeten hebben beloofd zoals Hij die vestigen zou onder het Nieuwe Verbond? (2) De goddelozen slaan en de volkeren regeren met een ijzeren staf? (3)

Het merendeel van de Christelijke theologen leren dat wij onder/in het Nieuwe Verbond zijn en de passages in de laatst genoemde teksten (Psalm 89 en psalm 118) zijn beschrijvingen van de condities onder het Nieuwe Verbond. Als dat het geval is, hadden deze condities dan niet van kracht moeten zijn de afgelopen 2000 jaar? In antwoord hierop volgen hier een tweetal uitleggingen van twee (zie A en B) verschillende leraren van het Nieuwe Testament:

=====

(A)-“Vrede is voor een speciaal volk, niet voor de mensen in het algemeen. De wereld denkt dat een persoon of volk recht op vrede heeft als ze vrede willen. Dat is de enige conditie van de wereld: als je in vrede wil leven, dan moet het je worden toegestaan om in vrede te leven. Zo ziet de wereld daar naar, maar dat is niet zoals God dat ziet.

God heeft een geheel andere kijk, en omdat God de enige echte gever van vrede is, moet de mens aan de condities van God voldoen of het daar zonder doen. Er is geen andere bron voor vrede. Mensen kunnen het voor geen enkele prijs kopen. God heeft het product en niemand anders heeft dat product. Als een mens vrede wil moet hij naar God gaan om het te krijgen:

“Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Matth.6:33).

“Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest” (Rom.14:17).

Wanneer zal de mens vrede vinden? Wanneer hij het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zoekt. Zelf rechtvaardiging is een probleem van de mens! De eerste moord op deze aarde werd gedaan om deze zelfde reden (Gen.4), en sindsdien zijn miljarden gestorven om dezelfde reden en zijn naar de Hel gegaan, en iedere generatie denkt dat ze een toverdrank hebben voor duurzame vrede. De mensen leren het nooit en de vrede komt nimmer omdat het vredeverdrag van God steeds wordt geweigerd. Zie Deut.23:6 en 2Kron.15:1-5”. (4).

En:

(B)-“De gemiddelde gelovige in Jezus Christus leert nimmer te bidden buiten de cirkel van hun persoonlijke behoeften of de behoeften van de familie. Als je suggereert te bidden voor iets zoals een nationale of een internationale zaak, kunnen ze zeggen: “Dat zou mooi zijn, maar het is alsof wordt gebeden: “Vrede op aarde, goede wil naar de mensen”. Het is zoiets als: “we hopen het”. Ze hebben geen enkele overtuiging dat hetgeen ze doen ook maar enig verschil maakt.

Er waren een massa mensen die, gedurende vele jaren, baden voor het oplossen van het probleem aangaande het IJzeren Gordijn en het is gebeurd. De Bijbel zegt dat we voor zulke zaken moeten bidden. Het vergt een bepaalde bereidheid van geloof om zulke zaken kenbaar te maken in het gebed. Dan, wanneer het gebeurd, zijn er mensen die terughoudend zijn, die zonder bijgeloof of zichzelf feliciteren, God prijzen omdat Hij heeft gedaan naar wat Hij heeft

gezegd dat Hij zou doen als Zijn volk hun positie in het gebed met vrijmoedigheid en geloof inneemt:

“En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen. (2Kron.7:14).

De oproep is niet aan de gehele maatschappij; God zegt: “Mijn volk”, dus tot hen van ons die Hem hun Redder noemen. Hij zegt niet, dat, als het gehele volk zich bekeert, Hij barmhartigheid zal tonen; Hij spreekt tot u en mij ons te bekeren betreffende onze harten en gedrag en bidt. De belofte van de kant van de Hemel is goed, er wordt gewacht op onze reactie. (5).

Einde citaten

=====

Als u de omhaal van woorden, in deze twee verklaringen, onderzoekt dan zeggen beide dat het de verantwoordelijkheid van de mensen is om vrede in de wereld te krijgen, specifiek door Christenen. De laatste verklaring citeert uit 2Kron.7:14 (geschreven aan Israël onder het Oude Verbond), en zegt vervolgens dat als alle Christenen zouden bidden voor wereldvrede, dat God, als een soort geest in een fles, tussenbeide zal komen en het goed maken. (6).

Met andere woorden, God wil vrede stichten op aarde maar zijn ongehoorzame recalcitrante volgelingen staan in de weg.

Dan zijn er de “Dominion theologen” die zeggen dat de Christelijke gemeente in feite één en dezelfde is als Israël onder het Nieuwe Verbond (7), of ook wel “geestelijk Israël”, en omdat Israël onder het Nieuwe Verbond de wereld regeert (zie Jes.9:6) zou de Christelijke gemeente over alle politieke systemen in de wereld moeten heersen. Daarom wordt er door zulke mensen veel druk uitgeoefend om Christenen in de politieke ambten, op ieder nivo, in de regering te krijgen.

Wat is het antwoord op deze beweringen? Laten we eerst ingaan op het idee dat God, zonder de medewerking van Christenen, niet in staat zou zijn om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen, en daarmee samen de beloofde vrede en gerechtigheid.

Er staat niets in de Schrift dat zegt dat God hulp van mensen nodig heeft, Christenen of anderen, om het Nieuwe Testament in werking te stellen. Het idee dat de mensen denken dat Hij hun assistentie nodig heeft om dat te doen zijn ongelooflijk arrogant.

Ten tweede, gelijkstelling van de vrede die tot individuele gelovigen komt, als ze tot God bidden, met de vrede waarvan wordt gesproken onder de volken onder het Nieuwe Verbond, is schaamteloos vergeestelijken van de Schrift (8). Vrede onder het Nieuwe Testament is een nationaal en wereldwijd verschijnsel, door God opgedrongen aan de wereld, of de wereld het nu leuk vindt of niet.

De bedeling der genade

Het probleem met deze verklaringen, en anderen zoals deze, is het feit dat ze de wereld in de verkeerde bedeling plaatsen (9). De wereld, of de Christelijke gemeente, is niet onder het Nieuwe Verbond.

Waar zijn we dan in? Wij leven in een “tussenzin”, geplaatst tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond waar, door de apostel Paulus, naar wordt verwezen als “*de bedeling der genade Gods*” (10).

In deze huidige bedeling is de wereld onder de genade van God, niet onder Zijn oordeel. God heeft zijn oordeel over de wereld opgeschort en biedt de wereld (alle individuen) redding aan uit genade, door het geloof. (11). Het is eveneens een periode waarin “de god van deze wereld”, Satan, vrij is om schade aan te richten en verwarring te zaaien onder de volkeren. (12).

Allereerst is het Nieuwe Verbond met Israël gemaakt, niet met de Christelijke gemeente. (13). Bovendien is de periode van het Nieuwe Verbond een periode van oordeel van God op aarde, waarin God straf zal uitdelen voor het kwaad dat wordt gedaan. (14) in die periode zal Satan gebonden zijn waardoor hij de volkeren niet meer kan verleiden. (15).

Dat betekent niet dat God het kwaad en de verdorvenheid, dat overvloedig in de wereld aanwezig is gedurende de laatste 2000 jaar, door de vingers ziet. In geen geval! Het betekent gewoon dat Hij momenteel niet ingrijpt om het te stoppen. Hij veroordeelt het, en dat zouden wij ook moeten doen. (16).

We moeten bidden: “...opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid”, (17) en moeten condities bevorderen, in de cultuur waarin we leven, zodat het evangelie dat we prediken “zijn loop hebbe” (18). En dat brengt ons tot het meest belangrijke deel van deze verhandeling: wat is “het evangelie” waarvan we willen dat het zijn loop hebbe? Het is eenvoudig dit: dat Christus is gestorven voor onze zonden...dat Hij is begraven...en op de derde dag weer is opgestaan...voor onze rechtvaardigmaking, (19) en dat een ieder, onder welke omstandigheden iemand ook verkeert, op elk moment in zijn leven, gereed kan worden voor de eeuwigheid, en als hij/zij dat gelooft is hij/zij gereed om naar de hemel te gaan; er op vertrouwend dat, door dit éne offer, Jezus Christus de prijs heeft betaald voor al hun zonden van verleden, heden en toekomstige. Heeft u dit ooit gedaan? Als dat niet zo is, waarom dan niet nu?

Uitwerking punten 1 t/m 19:

(1)- *De titel “gelovige” kan heel veel dingen betekenen. Ik zal dat verderop in dit artikel bespreken, het is echter voldoende om te zeggen, in algemene zin, dat ik spreek over mensen die beweren dat Christus hun Redder is.*

(2)- *“Jes.2:4: En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.*

*“**Jes.9:5-6**: 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;*

6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

*“**Jes.11:1-9**: 1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouden tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.*

2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.

3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.

4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijnsmonds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.

5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.

6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.

7 De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.

8 En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.

9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

(3)- “Op.19:15: En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.

(4)- Niet van toepassing.

(5)- Niet van toepassing.

(6)- Niet van toepassing.

(7)- Zie “Jer.31:31-34: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;

33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken”.

Zie: *“Hebr.8:8-11: 8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.*

10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken de Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen”.

(8)- Niet gerechtvaardigde gebruik van de Schrift, buiten de context om een standpunt overeind te houden.

(9)- Grieks: “oikonomia”.

(10)- *“Ef.3:1-2: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.*

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

(11)- *“Ef.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;*

(12)- *“2Kor.4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.*

(13)- *“Jer.31:31: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;*

(14)- *“Jer.23:5: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.*

“Jer.33:15: In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.

(15)- *“Op.20:2-3: 2 En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;*

3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.

(16)- *“Rom.12:9: De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.*

“Micha 6:8: Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglich te wandelen met uw God?

(17)- *“1Tim.2:2: Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.*

(18)- *“2Thess.3:1: Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u;*

(19)- *“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;*

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.