

Romeinen 13:1-7

Overheidsinstanties

www.midactstruths.com

“Rom.13:1-7: 1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. 2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. 3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; 4 Want zij is Gods dienaars, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienaars, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil. 6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. 7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, die gij de eer schuldig zijt.

Romeinen 13 geeft ons onze marsorders hoe we met elkaar om moeten gaan zowel binnen als buiten de kerk. Alles wat we doen moet worden gedaan in het kader van de liefde. We moeten niet alleen kijken naar onze eigen behoeften, maar ook naar de behoeften van anderen. We lijken nooit problemen te hebben als het gaat om onze eigen behoeften, maar als het gaat om na te denken hoe we liefde kunnen laten zien aan anderen dan falen we vaak.

“Filip. 2:3-4: 3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelf. 4 Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.

Rom.13:1 geeft ons de commandostructuur die God verordend. **Wij moeten degenen die in de regering zitten gehoorzamen en die in de regering zitten moeten God gehoorzamen.** Er is een conflict wanneer deze commandostructuur niet wordt gevolgd. Als we de overheidsregels en wetten niet volgen plaatsen we onszelf op gespannen voet met degenen die vanwege God aan de macht zijn. Wanneer de betreffende autoriteiten tegen God ingaan plaatsen zij zichzelf in een preciaire positie omdat ze hun neuzen optrekken voor God's wetten. Als degenen die in de regering zitten binnen de wetten blijven die God heeft verordend dan moeten we onze regering gehoorzamen. Wanneer ze buiten Gods verordeningen gaan en wetten maken die in strijd zijn met Zijn wil, zijn wij verplicht om God te volgen en niet de overheid.

Binnen onze eigen regering mogen we baby's doden in de baarmoeder, maar dit is niet in overeenstemming met Gods wet en dus moeten we geen abortus plegen omdat het legaal is. Petrus en Johannes kregen een conflict met hun regering toen hun geboden werd om te zwijgen over Jezus Christus. Hun antwoord was dat ze God meer moesten gehoorzamen dan mensen (Handelingen 5:29).

“Hand.5:29: Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen.

Gods wet overstijgt altijd de wetten van de mens.

“Romeinen 13:1: Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.

God legde het bestuur over de mensen in de handen van de mensen, maar God is degene die de wereldleiders doet opkomen en verdwijnen. Hij heerst, zelfs als het erop lijkt dat alles uit elkaar aan het vallen is.

We kunnen het tijdstip lokaliseren dat God het heersen over de mens uit handen gaf, namelijk na de zondvloed in Genesis, om over zichzelf te heersen. Hieraan voorafgaand regeerde God over de mensheid en nam direct actie wanneer dat nodig was. Bijvoorbeeld: nadat Kain Abel doodde, veroordeelde God Kain tot een nomadisch leven (Genesis 4:12). God stond ook niet toe dat de mensen de dood van Abel zouden wreken (Genesis 4:15).

Gon.4:12: Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde.

“Gen.4:15: Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom, al wie Kain doodslaat, zal zeventvoudig gewroken worden! En de HEERE stelde een teken aan Kain; opdat hem niet versloeg al wie hem vond.

“Gen.9:5-6: 5 En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen. 6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

De zondvloed is een voorbeeld hoe God toen rechtstreeks ingreep om zijn toorn uit te storten over de mensheid in reactie op hun boosheid. God vaagde persoonlijk allen weg die boosaardig werden bevonden in de wereld en die Zijn uitnodiging voor fysieke redding, door in de ark te gaan, afwezen.

Na de zondvloed delegerde God de taak, om te heersen over de mensheid, aan mensen die Hij daartoe opwekte. We kunnen dat zien aan de manier waarop Hij handelde met de goddeloze volken rondom Israël. Als de volken te boosaardig werden en weigerden om hun wegen te veranderen gebruikte God Israël om ze te vernietigen. Hij deed dat om Israël als volk zuiver te houden, vrij van invloeden die haar van God zouden verwijderen om heidense goden te dienen.

“Deut.7:1-2: 1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasiëten, en de Amoriëten, en de Kanaaniëten, en de Fereziëten, en de Hevitiëten, en de Jebusiëten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; 2 En de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn.

God zal opnieuw persoonlijk wraak uitoefenen op een boze wereld tijdens de Verdrukking als Hij Israël zuivert en de goddeloosheid straft.

“Maleachi 3:1-3: 1 Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heerscharen. 2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. 3 En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.

“Jeremia 25:31: Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen heeft Hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de HEERE.

“Joël 3:2: Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;

Daniël geeft ons een kijkje achter de schermen hoe God handelt met wereldleiders. God ontnam de boze koning Nebukadnezar zijn gezond verstand gedurende zeven jaar. Hij kreeg deze positie, als koning, van God maar hij heeft zijn macht misbruikt. Toen God tenslotte zijn verstand en zijn koninkrijk had hersteld realiseerde Nebukadnezar zich dat de God van Israël hem zijn gezag had gegeven (Daniël 4:28-37). Daniël, Petrus en Jezus benadrukten het principe om onszelf onder de heersende autoriteiten te stellen omdat God deze mensen in een positie van macht over ons heeft gesteld.

“1 Petrus 2:13: Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;

“Daniël 2:21: Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben;

“Johannes 19:11: Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde.

Jezus toonde Zijn respect voor de autoriteiten door de autoriteiten toe te staan om hun gerechtelijke procedure tegen Hem uit te voeren. Hij weersprak hen nimmer, zelfs niet als Hij valselijk werd beschuldigd. Paulus sprak zich nooit uit tegen een boze en onrechtvaardige overheid. Hij verontschuldigde zich ook toen hij zich, onbewust, uitsprak tegen Ananias, de hogepriester.

“Handelingen 23:1-5: 1 En Paulus, de ogen op den raad houdende, zeide: Mannen broeders! ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op dezen dag. 2 Maar de hogepriester Ananias beval dengenen, die bij hem stonden, dat zij hem op den mond zouden slaan. 3 Toen zeide Paulus tot hem: God zal u slaan, gij gewitte wand! Zit gij ook om mij te oordelen naar de wet, en beveelt gij, tegen de wet, dat men mij zal slaan? 4 En die daarbij stonden, zeiden: Scheldt gij den hogepriester Gods? 5 En Paulus zeide: Ik wist niet, broeders! dat het de hogepriester was; want er is geschreven: Den overste uws volks zult gij niet vloeken.

Met dit in het achterhoofd zien we dat we ons moeten concentreren op het dienen van de Heer en niet op het tegenspreken van de regering. Betekent dit dat we de regering moeten toestaan om alles, zonder beperking, te doen wat ze maar willen? Nee dus! We kunnen zeker meewerken in het veranderen van de regering, via legale middelen, voor het welzijn, maar we doen er waarschijnlijk veel beter aan door alleen betrokken te worden bij kwesties die invloed hebben op onze Christelijke wandel en bij eventuele belemmeringen om vrij te aanbidden en te getuigen.

*“**Romeinen 13:2-5:** 2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. 3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; 4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.*

Wanneer u het gezag van de regering weerstaat dan gaat u tegen de wil van God in. Als u de overheidsinstanties weerstaat dan brengt u veroordeling over uzelf. De enige keer dat u de overheid moet vrezen is als u de wet overtreed.

God heeft de regering ingesteld zodat wij in vrede kunnen leven. Stel je een wereld voor waar iedereen deed wat recht is in zijn of haar eigen ogen. **Dat heet anarchie.** God wist dat de mensheid een uitwendig (buiten de mens zelf) bestuur moest hebben voor een goed functionerende samenleving. De ongelovigen hebben de regering, terwijl de geredden de Heilige Geest hebben om hen in toom te houden. Als er geen bestuursorganen zijn dan zouden de mensen zonder Christus geen enkele vorm van controle hebben. Wanneer we de gezagsdragers gehoorzamen, gehoorzamen wij God en als we God gehoorzamen dan hebben we niets te vrezen.

Paulus geeft ons twee redenen om onszelf aan de autoriteiten te onderwerpen, namelijk om hun toorn te vermijden en omwille van ons eigen geweten. Als we een wet overtreden dan moeten we daarvoor boeten. We houden ook ons geweten zuiver wetende dat we niet schuldig zijn aan iets. Wanneer u een politieauto voorbij gaat terwijl u zich aan de maximumsnelheid houdt dan moet u dat kunnen doen zonder schuldgevoel. Als u hem echter voorbij gaat boven de maximumsnelheid dan kunt u in paniek raken en uzelf afvragen of hij u achterna gaat komen om u te bekeuren.

“Rom.13:6-7: 6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. 7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, die gij de eer schuldig zijt.

Een deel van het ons onderwerpen aan onze regering is het betalen van belastingen. Christenen die het gevoel hebben dat ze zijn vrijgesteld van het betalen van belastingen moeten de duidelijke instructies van Paulus lezen in deze passage.

Paulus zijn onderwijs loopt parallel met hetgeen Jezus leerde in:

“Mattheüs 22:21: Zij zeiden tot Hem:Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.

Sommigen kunnen zich afvragen of het gepast is om een goddeloze dictator te gehoorzamen. De Schrift maakt duidelijk dat we ze moeten gehoorzamen totdat ze eisen dat we iets moeten doen dat tegen God ingaat. De wereld is nog steeds beter af met een dictator die een land bestuurt dan met individuen die beslissen wat recht is in hun eigen ogen. Paulus leefde onder de dictator Nero en hij leefde onder Nero zijn bewind totdat Nero zijn door God gegeven autoriteit overschreed en Paulus op dat punt God gehoorzaamde.

“2Kor.11:32-33: 32 De stadhouder van den koning Aretas in Damaskus, bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen; 33 En ik werd door een venster in een mand over den muur nedergelaten, en ontvlood zijn handen.