

STOPPEN MET ZONDIGEN IN DE BEDELING DER GENADE

www.DougddSBG.com

De trein komt er aan. U denkt dat u sneller bent dan de trein. U heeft haast. U moet nog zoveel dingen doen. U zet het op een lopen om nog vóór de trein over te kunnen steken. Als u net tussen de rails bent wordt u door de trein aangereden.

Het is een zeer bekend verhaal. Het gebeurt bijna elke week. U kunt niet spelen met spoorweg overgangen.

Toen ik jong was, ongeveer 40 jaar geleden, werd me verteld dat ik voorzichtig moest zijn bij spoorwegovergangen. Ik kreeg de opdracht om te “STOPPEN” – “KIJKEN” & “LUISTEREN” voor ik zou oversteken. Chauffeurs van schoolbussen hebben vandaag de dag dezelfde opdracht als ze een spoorwegovergang moeten oversteken.

Zonde is voor de gelovige als die grote locomotief die er aan komt denderen. U kunt er niet mee sollen. Als u op zijn weg komt zal het effect op u hebben.

De mogelijkheid om te zondigen kruist uw pad vele malen per dag. We zijn geneigd om de scherpe kanten te vermijden door anderen toe te staan onze gemoedstoestand te bepalen. Liegen om de lieve vrede te bewaren, om relaties in stand te houden of gewoon uit gemakzucht. Als u gered (behouden) bent dan gaat zonde een probleem worden.

In deze studie willen we u helpen om te begrijpen dat, als u een gelovige bent, zonde niet langer een overheersende kracht in uw leven is. We gaan STOPPEN – KIJKEN & LUISTEREN naar wat het Woord van God heeft te zeggen over het stoppen van zondigen in de bedeling der Genade.

Allereerst: STOP – KIJK & LUISTER als we enige feiten betreffende u, redding, en zonde onderzoeken. Als u verloren bent, dus niet gered, en nimmer uw vertrouwen heeft gesteld in het volbrachte werk van Christus dan geldt deze informatie niet voor u en zal u geen nut doen.

Als u gered bent dan hebben de volgende feiten betrekking op u. U heeft ze misschien nimmer in werking gesteld, u heeft misschien nimmer van hen geweten of u heeft ze misschien niet geloofd, niettemin zijn ze waar.

FEIT: U BENT DOOD VOOR DE ZONDE.

FEIT: WIJ ZIJN LEVEND IN CHRISTUS.

FEIT: ZONDE WOONT IN UW VLEES, NIET IN UW GEEST OF ZIEL.

FEIT: U BENT GEESTELIJK BESNEDEN.

FEIT: U BENT MOMENTEEL VOLLEDIG TOEGERUST - HET ONTBREEKT U AAN NIETS.

FEIT: ZONDE IS NIET DE OORZAAK OM U IETS TE LATEN DOEN.

Laten we nu, in deze volgorde, naar deze feiten kijken.

FEIT: U BENT DOOD VOOR DE ZONDE.

Verzen:

“Rom.6:2:Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?”

“Rom.6:6-7: 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

Opmerking: Deze verzen zijn heel duidelijk. Van ons wordt, als gelovigen, gezegd dat we dood zijn voor de zonde en bevrijd zijn van de zonde. We zijn met de Heere Jezus Christus gekruisigd. Dat is een “positionele” waarheid met een praktische toepassing.

“Rom.6:9-10: 9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. 10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.

Toen Christus is gestorven zijn wij met Hem gestorven. Toen Hij de dood en haar macht bestreed waren wij daar met Hem. Toen Hij eens en voor altijd stierf voor de zonde waren wij daar met Hem. Heeft de dood macht over Christus? Nee! Heeft de zonde macht over ons? Nee! Waarom niet? Omdat wij “IN CHRISTUS” zijn. Wat Hij heeft daar delen wij in mee.

Deze informatie moet worden “geloofd” en “toegepast”:

Geloofd – *“1Thess.2:13: Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.*

Toegepast – *“Rom.6:11: Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.*

Het Woord van God wil op doeltreffende wijze werken in de gelovige. Gelooft u dat? Als u dat doet dan is de volgende stap dat u deze waarheid toepast op uw ziel door : “het uzelf aan te rekenen”, dat is er REKENING mee houden.

De kracht om in uw leven te stoppen met zondigen komt door te begrijpen dat u er alreeds vrij van bent en dan begint u te handelen zoals u bent.

Straks zullen we meer in detail gaan hoe dat in zijn werk gaat, maar nu moet u God op zijn Woord nemen. Dat is wat geloof is, God op zijn Woord nemen. Eenvoudig geloven dat wat Hij zegt waar is. God zegt klaar en duidelijk dat we bevrijd zijn van de zonde, we zijn dood voor de zonde, we zijn met Christus gekruisigd. De vraag is: “Gelooft u dat?”.

U kunt de zonde niet stoppen door:

--Uw zonden te belijden.

--Bidden voor vergeving.

--Zich schuldig voelen.

--Proberen het beter te doen.

U STOPT DE ZONDE door het toepassen van de gezonde leer. Let op wat Paulus zegt in:

“Rom.6:17-18: 17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.

Conclusie: Vanuit het oogpunt van God bent u “in Christus”. Als Hij u ziet dan ziet Hij Zijn Zoon. Zijn Zoon kan niet opnieuw sterven, zijn Zoon kan niet zondigen. U maakt deel uit van een totaal overwinningsprogramma “in Christus”. Maar in de praktijk heeft dat alleen effect als u de leer gelooft en daarna de leer toepast.

FEIT: WIJ ZIJN LEVEND IN CHRISTUS.

VERZEN:

“Rom.6:19: Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, also stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking.

Opmerking: God weet dat we zwakheden hebben. Zwak in gezondheid of lichaam, “in het vlees”. Hij heeft maatregelen genomen om te verzekeren dat, terwijl wij in het lichaam zijn, we kunnen zegevieren over de zonde. Paulus zegt:

“2Kor.4:7: Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;

Deze zwakke gesteldheid wordt overwonnen door onszelf gewillig over te geven om gerechtigheid te bewerken. Dat is alleen mogelijk doordat we “levend zijn in Christus”. Galaten 2:20 komt in gedachten.

“Gal.2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

We zijn op een punt gekomen om opnieuw een keuze te maken. Steken we de spoorwegovergang over zonder te “stoppen” - “kijken” - of te luisteren?

De keuze die we hebben is te leven in Christus of te leven in het vlees. En opnieuw onderwijst de Heilige Geest ons door Paulus:

“Rom.8:13: Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

En ook in:

“Rom.8:11: En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Conclusie: Wij maken deel uit van het overwinningsprogramma over de zonde. Deze overwinning vindt plaats op geestelijk nivo. Toen we er voor kozen om ons over te geven aan God om gerechtigheid te doen werd de kracht van God geactiveerd in de gelovige.

Rom.8:11 is de sleutel om deze waarheid te begrijpen. Het “*uw sterfelijke lichamen levend maken*” dit vers is niet toekomstig maar hedendaags. Het vindt plaats zo gauw we er voor kiezen om de gezonde leer toe te passen.

“Rom.8:11: En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Als we er mee STOPPEN om na te denken wat we nu gaan doen, kijk dan wie we zijn in Christus. En LUISTER naar het woord van God, de kracht van God is reeds woonachtig in onze zielen en is beschikbaar voor onze overwinning over de zonde.

FEIT: ZONDE WOONT IN UW VLEES, NIET IN UW GEEST OF ZIEL.

VERZEN:

“Rom.7:17-21: 17 Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

Opmerking: Uit deze verzen blijkt duidelijk dat de zonde in het vlees van de gelovige woont. In een ander gedeelte zullen we nog andere teksten overwegen.

Er is een oud spreekwoord dat zegt:

--We zijn gered van de straf voor de zonde.

--We zijn gered van de kracht van de zonde.

--We zullen gered worden van de aanwezigheid van zonde. (in de wereld en in onze lichamen).

Toen we ons vertrouwen op Christus stelden werden we, verleden tijd, gered van de straf voor de zonde welke is de geestelijke dood in de poel van vuur. We zijn nu, tegenwoordige tijd, gered van de kracht van de zonde zodat we nu iets kunnen wat we voorheen niet konden, namelijk God dienen. We zullen, toekomstige tijd, gered worden van de aanwezigheid van de zonde. Bij het wegnemen van de gelovige, beter bekend bij sommigen als de opname van de gemeente, zullen we uit deze zondige wereld worden opgenomen en gaan we naar een zondeloze omgeving. Dat is het moment waarop we ons nieuwe lichaam zullen ontvangen die zonder zonde zal zijn.

“Fil.3:21: Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.

1Kor.15 leert deze waarheid eveneens.

We hebben een nieuwe geest gekregen toen we gered werden. Onze ziel werd vrijgekocht zodat we kunnen zeggen dat we een nieuwe mens, of een nieuw schepsel zijn “in Christus”. Maar de zonde leeft in ons vlees en probeert ons weg te trekken van het pad van gerechtigheid met de belofte van fysiek genot, of verleiding. God heeft ons echter zodanig ontworpen dat we nee kunnen zeggen tegen het vlees. Onze geest en ziel kunnen wel degelijk bedorven worden door het vlees maar de zonde kan daaruit worden verwijderd, maar de zonde kan niet worden verwijderd uit het vlees. Het laatste deel van onze verlossing heeft te maken met het krijgen van een nieuw lichaam.

“Rom.8:23:.....maar ook wij zelfven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelfven, zeg ik, zuchten in onszelfven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

CONCLUSIE: Hier en nu hebben u en ik de zonde in ons wonen. We dragen het mee in ons lichaam, in ons vlees. Wanneer we zondigen dan is dat omdat we verzuimd hebben om de gezonde leer toe te passen. We zijn gestopt met denken en handelden ter plekke. Het is voor een gelovige niet mogelijk om deel te nemen aan een bekende zondige activiteit zonder daarvoor te hebben gekozen. De manier om zonde te stoppen is om in gedachten te brengen dat de zonde in onze lichamen woont maar geen controle heeft over onze wil.

FEIT: U BENT GEESTELIJK BESNEDEN.

VERZEN:

“Kol.2:10-11: 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;

“1Thess.5:23-24: 23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. 24 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.

OPMERKING: Hier is een test voor u. Ga naar iemand toe en zeg: “Volgens de Bijbel bestaan we uit drie delen, welke zijn dat?”. In negen van de tien keer, en misschien nog vaker, zal men zeggen:

Lichaam, ziel en geest. Ze zullen ze in die volgorde noemen. Het is interessant dat God deze volgorde omkeert zoals dat staat in 1Thess.5:23.

Waarom zeggen de mensen dat in de genoemde volgorde? Ik heb duizenden mensen die vraag gesteld en het NATUURLIJKE antwoord is: eerst het lichaam. We moeten ons hierover niet verbazen! Zelfs de “nog niet gevallen Eva” in de hof van Eden reageerde op dezelfde manier. We zijn gericht op het lichaam. We voeden het, we kleden het, we oefenen er mee etc. etc. Maar God keert deze volgorde om. Het is geest, dan ziel en dan lichaam. Geestelijke besnijdenis is iets dat plaats vond op het moment dat u uw vertrouwen in Christus stelde. U heeft het niet gevoeld maar het gebeurde. Geestelijke besnijdenis snijdt het vlees van uw lichaam weg van uw geest en ziel zodat u niet langer dienstbaar bent aan het vlees.

Laat me dat als volgt toelichten voor u:

Teken in gedachten drie cirkels op een horizontale lijn en laat de randen elkaar iets overlappen. Het lijkt dan op iets als het olympische symbool maar dan met maar 3 in plaats van 5 ringen.

Noem de eerste cirkel “geest”, de tweede “ziel” en de derde “lichaam”. (van links naar rechts).

Dit is de conditie van iemand die niet gered is.

De overheersende (dominante) cirkel is het lichaam. Het lichaam eist en wij leveren.

Teken in gedachten opnieuw drie cirkels maar laat de derde, het lichaam, niet overlappen maar laat spatie tussen lichaam en ziel.

Teken in gedachten een zwaard in die spatie.

Dit is de conditie van iemand die gered is.

Zijn vlees is weggesneden van zijn geest en ziel in overeenstemming met het Woord van God.

“Kol.2:10-11: 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;

Dit is het mechanisme van onze overwinning over de zonde! Toen Christus werd afgesneden werden wij met Hem afgesneden. Het resultaat was dat Hij niet meer sterft, het daadwerkelijke en praktische resultaat voor ons is de: “uittrekking van het lichaam der zonden”. Onze **geest** is niet langer dienstbaar aan het vlees en de zonde die in het vlees woont. Onze **ziel** is niet langer dienstbaar aan het vlees en de zonde die daar in woont. Ons **lichaam** is, door de toepassing van gezonde leer van Paulus onderworpen aan onze geregenereerde geest en ziel. Dat wil zeggen, het neemt de functie aan waarvoor het bedoeld was, namelijk de tabernakel van God.

“1Kor.3:16: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

“1Kor.6:19-20: 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

“2Kor.6:16: Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.

Dit doet iemand samen met Paulus zeggen:

“Rom.8:31-32: 31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

CONCLUSIE: God heeft de gelovige geestelijk besneden zodat hij kan functioneren zoals hij zou moeten functioneren. Maar heiliging blijft nog steeds een keus. We moeten de leer geloven en de leer toepassen. Als we in Christus zijn dan zijn we een nieuw schepsel (2Kor.5:17). Voor de regeneratie heerst de oude zondige natuur over geest en ziel. Maar nu we “in Christus” zijn besturen geest en ziel het lichaam. En nu begrijpen we ook Romeinen 12:1-2:

“Rom.12:1-2: 1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Het levende offer in het vers geeft UW LICHAAM aan!! En dat is zeker niet onredelijk.

FEIT: U BENT MOMENTEEL VOLLEDIG TOEGERUST
HET ONTBREEKT U AAN NIETS.

VERS:

“Kol.2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

OPMERKING:

U heeft alles al van de Heilige Geest, aan deze kant van de heerlijkheid, gekregen.

U heeft alreeds alle genade. U heeft de volledige openbaring van het Woord van God. U heeft deel aan het volledige overwinningsprogramma. U bent volmaakt “in Christus” en het ontbreekt u aan niets.

CONCLUSIE: God heeft u volkomen gemaakt in Hem, "in Christus". Als u eenmaal besloten heeft dat dit waar is, en uw geloof uitoefent, en er voor heeft gekozen om uw manier van denken ondergeschikt te maken en accepteren wie u bent "in Christus" dan zult u ontdekken dat zonde gestopt kan worden in het leven van de gelovige.

FEIT: ZONDE IS NIET DE OORZAAK OM U IETS TE LATEN DOEN.

VERZEN:

"Rom.5:14: Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.

"1Kor.10:13: Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.

OPMERKING: De passage "in de gelijkheid der overtreding van Adam" in Rom.5:14 heeft niets te maken met wat Adam deed maar HOE hij het deed, het was door te kiezen. Adam hoefde niet te zondigen. Er waren andere mogelijkheden. Hij koos er voor om te doen wat hij deed en zo ging de zonde door tot alle mensen. Adam, in zijn "nog niet gevallen toestand" moest een keuze maken. U en ik moeten vandaag de dag, in onze verlostte toestand, een keuze maken. Als we zondigen dan hebben we er voor gekozen om het te doen in het aangezicht van het totale overwinningsprogramma van God.

In 1Kor.10:13 staat de belofte van God dat we niet verzocht worden boven hetgeen we kunnen verdragen. Er is een manier om te ontkomen. De manier om te ontkomen is het toepassen van de gezonde leer in het hart (ziel) van de gelovige.

CONCLUSIE

Zonde laat ons geen dingen doen. Als een gelovige zondigt in de bedeling van genade dan heeft hij daar zelf voor gekozen.

Overwinning over de zonde wordt verkregen door de toepassing van de gezonde leer wetende wat God voor ons heeft gedaan en wetende wie Hij ons heeft gemaakt "in Christus".

TENSLOTTE

Gebaseerd op deze studie is overwinning over de zonde niet alleen mogelijk, het is een deel van het Paulinische plan voor het opbouwen van de gelovige. God heeft ons waarlijk deel gemaakt van het totale overwinningsprogramma "in Christus". Waarom niet vandaag beginnen met het opbouwen van de gezonde leer in uw ziel door het Woord van God. Lees hoofdstuk 6 van de brief aan de Romeinen vele keren. Mediteer over zijn waarheden en pas ze toe in uw leven.