

Teksten over het speciale apostelschap van Paulus

www.graceambassadors.com

Overdenk, als u dat wil, voor uzelf eerst de volgende tekst:

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo Ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. (Johh.13:20).

Vraag uzelf dan in alle eerlijkheid, zonder vooroordeel, af:

--Wie heeft de Heer naar de Heidenen gezonden?

--Wie moeten we navolgen in de leer?

Als u dat niet weet of er niet zeker van bent vindt u hierop het antwoord in de nu volgende pagina's.

Deze pagina's bevatten 53 verwijzingen die het speciale apostelschap van Paulus, dat hij heeft ontvangen van de Heer Jezus Christus, aan de Heidenen toont. Paulus zijn positie als de uitdeler van de instructies die hij van de Heer heeft ontvangen voor dit tijdperk, **de bedeling der genade Gods** (Efeziërs 3:2), worden grotendeels genegeerd door het reguliere Christendom.

Opmerkingen van de vertaler:

--Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1977 of eerdere uitgaven.

--De naam (Paulus) is in bijna alle teksten door mij ingevoegd.

--De brieven van Paulus omvatten Romeinen tot en met Filemon.

--De brieven Romeinen tot en met Filemon zijn als het ware onze privépost.

--Buiten onze privépost blijft gelden 2Tim.3:16: "AL DE SCHRIFT IS VAN GOD INGEGEVEN" en is tot: "lering"- "weerlegging"- "verbetering"- en "onderwijzing".

De verzen verschijnen in canonieke volgorde:

"Hand.9:15: Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze (Paulus) is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls.

"Hand.20:24: Maar ik (Paulus) acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelfen, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

"Hand.22:21: En Hij zeide tot mij (Paulus): Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.

"Rom.1:1: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,

"Rom.1:5: Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;

"Rom.2:16: In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn (Paulus) Evangelie.

"Rom.11:13: Want ik (Paulus) spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

“Rom.15:15-16: 15 Maar ik (Paulus) heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende, om de genade, die mij van God gegeven is; 16 Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.

“Rom.16:25-26: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn (Paulus) Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

“1Kor.1:1: Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder,”

“1Kor.1:17: Want Christus heeft mij (Paulus) niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.

“1Kor.3:10: Naar de genade Gods, die mij (Paulus) gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

“1Kor.4:9: Want ik (Paulus) acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot den dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den engelen, en den mensen.

“1Kor.4:15-16:15 Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik (Paulus) u door het Evangelie geteeld. 16 Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.

“1Kor.9:1-2: 1Ben ik (Paulus) niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onzen Heere, gezien? Zijt gijlieden niet mijn werk in den Heere? 2 Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het ulieden; want het zegel mijns apostelschaps zijt gijlieden in den Heere.

“1Kor.9:16-17: 16Want indien ik (Paulus) het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! 17 Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.

“1Kor.11:1: Weest mijn (Paulus) navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.

“1Kor.11:23: Want ik (Paulus) heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welchen Hij verraden werd, het brood nam;

“1Kor.14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk, die erkenne, dat, hetgeen ik (Paulus) u schrijf, des Heeren geboden zijn.

“1Kor.15:3: Want ik (Paulus) heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

“1Kor.15:9: Want ik (Paulus) ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb.

“1Kor.15:51-52: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

“2Kor.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, met al de heiligen, die in geheel Achaje zijn:

“2Kor.11:5: Want ik (Paulus) acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen.

“2Kor.12:11: Ik (Paulus) ben roemende onwijs geworden; gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn; want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben.

2Kor.12:12: De merktekenen van een apostel (Paulus) zijn onder u betoond in alle lijdzzaamheid, met tekenen, en wonderen, en krachten.

“Gal.1:1: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),

“Gal.1:8-9: 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

“Gal.1:11-12: 11 Maar ik (Paulus) maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

“Gal.1:15-16: 15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, 16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelve door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;

“Gal.2:2: En ik (Paulus) ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achtung waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

“Gal.2:6: En van degenen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij (Paulus) niet; God neemt den persoon des mensen niet aan; want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht.

“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij (Paulus) het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;

“Gal.2:8: (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij (Paulus) onder de heidenen);

“Gal.2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij (Paulus) gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

“Efeze 1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:

“Efeze 3:1-2: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

“Efeze 3:3: Dat Hij mij (Paulus) door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

“Efeze 3:7: Waarvan ik (Paulus) een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.

“Efeze 3:8-9: 8 Mij (Paulus), den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

“Kol.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder (de King James Bible zegt: “onze broeder”),

“Kol.1:24-26: 24 Die mij (Paulus) nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26

Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

“2Thess.3:9: Niet, dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden tot een voorbeeld, om ons na te volgen.

“1Tim.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, en den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is,

“1Tim.1:11: Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij (Paulus) toebetrouwd is.

“1Tim.1:15: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik (Paulus) de voornaamste ben.

“1Tim.1:16: Maar daarom is mij (Paulus) barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

“1Tim.2:7: Waartoe ik (Paulus) gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.

“2Tim.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is,

“2Tim.1:11: Waartoe ik (Paulus) gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zede Davids, naar mijn (Paulus) Evangelie;

“Titus 1:1: Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is;

“Titus 1:2-3: 2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 3 Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof:

Vraag uzelf nu opnieuw in alle eerlijkheid, zonder vooroordeel, af:

--Wie heeft de Heer naar de Heidenen gestuurd?

--Wie moeten we navolgen in de leer?