

VERKIEZING, VRIJE WIL en GENADE WAARHEID DEEL 1-3

Deel - 1

HET ONDERZOEKEN VAN DE WAARHEID OMTRENT UW REDDING

“Efeziërs 1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

INTRODUCTIE

Elke gelovige in Jezus Christus komt op een bepaald moment in zijn of haar leven tot deze belangrijke vraag: "Hoe ben ik een Christen geworden?" We vragen ons dan af: "Heeft God mij gekozen om Christen te zijn, of heb ik ervoor gekozen om er één te zijn uit eigen vrije wil?". De Bijbel wordt gebruikt om beide standpunten te ondersteunen (verkiezing en vrije wil). De Schrift spreekt zichzelf echter niet tegen, dus kunnen ze allebei niet correct zijn. We zullen naar enkele belangrijke verzen kijken om te bepalen wat de Bijbel over dit onderwerp leert.

Sinds het begin van de Protestantse Reformatie (zo'n 500 jaar geleden) is er veel discussie geweest over de vraag of God bepaalde personen kiest om gered te worden of dat Hij iedereen toestaat om zijn of haar eigen keuze te maken (vrije wil). Gerespecteerde theologen hebben beide partijen gesteund en het debat gaat maar door, en iedere partij is overtuigd van zijn gelijk. Iemand met een objectieve geest vraagt zich af of het meningsverschil misschien voornamelijk ligt aan het feit hoe we de verzen in de Bijbel interpreteren.

Christenen willen er zeker van zijn dat onze opvattingen gebaseerd zijn op een gedegen begrip van het Woord. Ook wij willen zeker weten dat we niet iets missen wat een correct begrip verhindert. Deel 1-3 gaan in op het onderwerp van hoe een persoon een Christen wordt, en laat zien dat er, in het algemeen, een ontbrekend derde gezichtspunt is. Die derde visie heeft betrekking op "het plan en het doel van God" voor het tijdperk van genade waarin we leven. De verzen die betrekking hebben op dit onderwerp kunnen met andere ogen worden bekeken, en deze opvatting helpt ons om een veel duidelijker begrip te krijgen.

Hoe denkt u over het volgende: als God al bepaalde mensen heeft uitgekozen om gered te worden, hoe weet je dan of jij één van de uitverkorenen bent? Hebben we hier invloed op?

HISTORISCHE ACHTERGROND

De hele kwestie van verkiezing en vrije wil kan verwarrend zijn, dus zullen we proberen te helpen met de gebruikte uitdrukkingen. De woorden uitverkoren, verkozen en uitverkiezing komen ongeveer 27 keer voor in de Bijbel (afhankelijk van uw vertaling), maar dezelfde Hebreeuwse en Griekse woorden worden nog vaker vertaald als uitverkiezen, kiezen en uitverkoren. De stam van de woorden in de oorspronkelijke talen voor uitverkorenen en verkorenen zijn dus hetzelfde. De vertalers gebruikten het woord dat zij het beste vonden.

De twee belangrijkste visies op dit onderwerp kwamen van Johannes Calvijn (1509-1564 A.D., een Franse theoloog) en Jacobus Arminius (1560-1609 A.D., een Nederlandse theoloog). Calvijn bevorderde het geloof dat God elke gelovige koos en vervolgens de persoon geloof gaf zodat hij of zij kon geloven. (Deze zienswijze wordt Calvinisme genoemd). Arminius promoveerde het geloof dat elke persoon een vrije keuze heeft om te geloven. (Dit is de Arminiaanse-weergave). Het verschil tussen de twee is als dag en nacht. Grote kerkgenootschappen en verschillende groepen hebben zich grotendeels ontwikkeld vanwege deze twee overtuigingen. Mensen zijn vervolgd vanwege hun overtuigingen; veel mensen zijn onder druk gezet om op een bepaalde manier te geloven om geaccepteerd te worden door een bepaalde kerk of groep.

Calvinisten geloven dat God, vóór de schepping, vooraf bepaalde dat Hij geloof zou geven aan bepaalde mensen, zodat ze konden geloven en dan gered konden worden. Er is een extreem Calvinistisch beschouwing, waarin wordt gesteld dat God vóór de schepping vooraf heeft bepaald om bepaalde mensen te redden en hen vervolgens geloof te geven nadat zij zijn geboren, zodat zij zullen geloven. Deze twee opvattingen zijn gebaseerd op het geloof dat God voorkennis heeft (Romeinen 8:29). Voorkennis betekent dat Hij tevoren weet wat er zal gebeuren; dus geeft God geloof aan hen waarvan Hij weet dat ze zullen geloven. Het wordt allemaal nogal erg verwarrend, maar we zullen een

begrijpelijke, schriftuurlijk correcte positie presenteren als we verder gaan met deze lessen.

HET BLOOTLEGGEN VAN PROBLEMEN

Een belangrijke bijbelse passage met betrekking tot dit onderwerp is Romeinen 8:29. Dit vers is te lang verkeerd begrepen; we vertrouwen erop de echte betekenis te leren.

“Rom. 8:29: Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

Het woord “verordineerd” (voorbested) betekent van tevoren kiezen of iets vooraf bepalen. Als gezinsleden bijvoorbeeld elk jaar op de eerste zondag in juni besluiten om een reünie te houden, hebben ze die hereniging voorbestemd, dat wil zeggen dat ze van tevoren hebben gekozen wanneer het zal plaatsvinden. Voorbestemd (verordineerd) betekent dat God vastbesloten is iets te doen vóór de werkelijke gebeurtenis. We durven niet tot de conclusie te komen dat God bepaalde mensen voorbestemde om Christen te worden toen ze nadien werden geboren.

Hoe denkt u over het volgende: Geeft het bovenstaande vers aan dat God bepaalde mensen heeft verordineerd tot behoud?

Diep vanbinnen, in uw hart, heeft u een innerlijk gevoel waardoor u zich afvraagt of God echt bepaalde mensen uit zou kiezen om gered te worden. Als Hij een paar kiest, zou dat betekenen dat Hij anderen verwerpt, en hen tot de hel veroordeelt. Dat concept lijkt zeker niet op een rechtvaardig God. Wij geloven dat de Heilige Geest ieder van ons de wijsheid (van het Woord) geeft om te weten dat het niet kan dat zo God werkt. Beschouw deze verzen:

“Joh. 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

“Rom. 10:13: Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

“2 Petrus 3:9b:..... niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

“1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

In de eerste twee verzen geven de woorden “een iegelijk” een sterk bewijs dat de redding van individuen niet geregeld was vóór de schepping. Het is duidelijk dat deze verzen zeggen: "Wie gelooft in Christus" kan worden gered, dus dit houdt in dat we een keuze hebben om te geloven of niet te geloven. Vervolgens geven de laatste twee verzen aan dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen gered wordt; wel, hoe kan dat waar zijn als Hij specifiek bepaalde mensen kiest? Als God ervoor kiest om het geloof van sommige mensen te ontkennen, hoe kan een rechtvaardig God dan mensen veroordelen omdat ze niet geloven?

BIJBELSE WAARHEID

Zoals eerder vermeld, kan het onderwerp van verkiezing en vrije wil niet goed begrepen worden vanuit slechts twee gezichtspunten. Het overwegen van slechts twee opvattingen (verkiezing en vrije wil) is als te denken dat je de Godheid volledig kunt begrijpen door het bestuderen van de Vader en de Heilige Geest, terwijl je Jezus Christus weglaat. De derde kritische kijk heeft betrekking op het algemene plan en doel van God voor het tijdperk van genade. (Ef. 3:2 zegt: “*de bedeling der genade Gods*”). We zullen zien dat God NIET bepaalde mensen koos om gered te worden, maar dat Hij bepaalde hoe mensen in onze tijd gered zouden worden en met welk doel.

Sommige mensen geloven dat God vóór de schepping bepaalde mensen koos om gered te worden, gebaseerd op het feit dat Hij tevoren wist (voorkennis) wie zou geloven door hun eigen vrije keuze. Waarom zou Hij ze moeten kiezen als ze toch zouden gaan geloven? Het is hetzelfde als te zeggen dat we bepaalde mensen zullen kiezen om Amerikanen te worden terwijl ze in Amerika worden geboren; er is echter geen reden om te kiezen, omdat ze van nature Amerikanen zijn. De kwestie van Gods keuze voor mensen, voordat ze geboren worden, komt van passages zoals:

“Ef. 1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

Dit vers wordt verkeerd begrepen alsof het betekent dat God elke gelovige kiest (verkiest), en dat Hij dat deed vóór de grondlegging der wereld.

De verkeerde gedachtengang over “verkiezing” is gebaseerd op slechts een klein, onvolledig gedeelte, in Efeziërs 1:4, terwijl het hele vers iets heel anders leert. Het onvolledig gedeelte is *"Hij heeft ons uitverkoren"*. Het gebruik van een onvolledige zin resulteert in een even onvolledig begrip. De volledige zin is *"Hij heeft ons uitverkoren in Hem"*. Het verschil is subtiel, maar de meer volledige zin geeft aan dat God koos HOE Hij ons zou accepteren, dat wil zeggen dat Hij het heilsplan koos vóór de grondlegging der wereld. Zijn gekozen heilsplan is gebaseerd op het zijn *"in Christus"*. De nadruk ligt niet op ons maar op de Heiland, de Redder.

Christus is het belangrijkste onderwerp in dit vers; om gered te worden moeten we “in Hem” zijn. De apostel Paulus noemt het "in Christus zijn" zo vaak, dat het moeilijk is om in te zien hoe mensen dit punt missen. Zes verzen, velen in de onmiddellijke context van Efeziërs 1:4, worden hieronder getoond, met ons vers vetgedrukt. Deze verzen geven aan hoe Paulus de uitdrukking *"in Christus"* gebruikt als een manier om een relatie met Christus te tonen die nieuw en bijzonder is in het tijdperk van genade.

1)- *“Ef. 1:3:Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening.....in Christus”.*

2)- *“Ef. 1:4: **Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem.....”.***

3)- *“Ef.1:6:door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde”*

De King James zegt in *“Ef. 1:6:wherein he hath made us accepted (geaccepteerd) in the beloved.*

4)- *“Ef. 1:7: In Welken (Christus) wij hebben de verlossing.....”.*

5)- *“Ef.1:10:..... alles tot één te vergaderen in Christus,.....”.*

6)- *“Ef. 1:11: In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn.....”.*

Efeziërs 1:4 leert niets over wie werd uitverkoren, het leert HOE iemand kan worden gered. Dit vers bevindt zich temidden van vele verzen die de zegeningen duidelijk maken die we vandaag hebben door in Christus te zijn. God koos een heilsplan, namelijk dat we in Christus moeten zijn. Als we het hele vers beschouwen, zoals we zouden moeten doen, dan leren we dat God, vóór de schepping, een plan heeft opgesteld en dat dat plan een doel had. Het doel van het heilsplan was dat we heilig en onberispelijk konden worden voor God, gebaseerd op Zijn liefde.

Hoe denkt u over het volgende: Is het goed nieuws voor u dat God heeft voorbestemd hoe mensen kunnen worden gered?

We kunnen dit derde gezichtspunt ook zien in Romeinen 8:29:

“Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

Dit vers leert ons Zijn doel om ons te redden, dat wil zeggen, zodat we gelijkvormig kunnen worden aan het beeld van Zijn Zoon. Gebaseerd op Zijn voorkennis, bepaalde God vooraf dat elke gelovige gelijkvormig zou worden aan het beeld van Zijn Zoon (gemaakt om te zijn zoals Hij). God wilde dat elke gelovige het karakter en de eigenschappen van Christus zou hebben, eigenschappen die bereikt worden door in Hem te zijn. Omdat de gelovige in Christus is, zal hij of zij opgewekt worden voor een leven in de hemel, net zoals Hij de eerste was die is opgestaan. Het komt hierop neer: het vooraf bepaalde plan van God was om iedereen te roepen (uitnodigen) om gered te worden, en zij die gehoor gaven aan de oproep zouden gerechtvaardigd en verheerlijkt worden (Romeinen 8:30).

God plande vanaf het begin om een middel tot redding voor de mensheid te verschaffen, van wie (de mensheid) Hij wist dat ze zouden zondigen. In het tijdperk van genade vereist dat plan dat we in Christus zijn, zodat we ons kunnen conformeren aan het beeld van Zijn Zoon. Het is Gods doel om ons te redden en ons te zegenen. Er is geen keuze voor bepaalde mensen, maar het kiezen van een plan en doel.

We kunnen zicht krijgen op deze zaak door de historische relatie tussen God en de mensen te onderzoeken. Duizenden jaren lang hadden wij mensen een verheven mening over onszelf. We beschouwden onszelf als belangrijk omdat onze planeet het centrum van alles was en omdat Christus hier kwam om te sterven. Toen ontdekten wetenschappers, zoals Copernicus, dat de zon het centrum van ons zonnestelsel was, dat de planeten rond de zon draaiden en dat er een veel groter universum bestond voorbij het zonnestelsel ...Deze ontdekkingen betekenden dat onze planeet en ons zonnestelsel nergens het middelpunt van waren. Het betekende ook dat de aarde bewoog; gelovigen gebruikten Bijbelverzen om (ten onrechte) aan te tonen dat de aarde niet kan bewegen. Veel Christenen vreesden dat de Bijbel zou worden aangevallen omdat de waarheid over de uitgestrektheid van ruimte en tijd hun interpretaties van de Bijbel in twijfel trok.

De hervormers leefden in een tijd dat de wetenschap lang bestaande overtuigingen teniet deed. De hervormers hadden vaak geen voeling met de wetenschap en ze begonnen pas iets te leren betreffende de waarheid van onze tijd. Als een voorbeeld van het feit dat hij geen contact met de wetenschap had, wordt Luther geciteerd betreffende hetgeen hij zei over Copernicus: "Deze dwaas wil de hele wetenschap van de astronomie terugdraaien, maar de heilige Schrift zegt ons ..." John Wesley zei dat het Copernicaanse systeem "neigde naar ontrouw". De Rooms-Katholieke kerk vond dergelijke overtuigingen de dood waardig. Wij zouden ook soortgelijke overtuigingen hebben gehad als we toen leefden, dus we moeten hun inzichten, in die tijd van de geschiedenis, respecteren.

Hoe denkt u over het volgende: Werd de Bijbel aangevallen door deze wetenschappelijke ontdekkingen, of werden interpretaties van de Bijbel aangevochten door feiten?

We moeten bereid zijn om verder te gaan dan de overtuigingen van de hervormers (Calvijn, Luther, Arminius, Zwingli, etc.), door het Woord van God te onderzoeken. De hervormers hebben grote vorderingen gemaakt aangaande het begrijpen van de Schrift; ze begonnen echter nog maar net iets van de verborgenheid te begrijpen (Efeziërs 3:2-6, Kol.1:26; Rom. 16:25). Ze

realiseerden zich niet volledig hoe het tijdperk van genade werkte met betrekking tot Gods eeuwige doel voor de mensheid. Het concept van God hoe Hij het heilsplan kiest, is hen misschien ontgaan.

Opmerking: Als u zover bent gekomen en niet overtuigd bent van wat er is geschreven, lees dan ook de delen 2 en 3.

NEEM TER HARTE

SAMENVATTING

De twee gemeenschappelijke overtuigingen over hoe iemand een gelovige wordt zijn:

(1) gekozen zijn door God, en:

(2) een "vrije wil" beslissing maken om te geloven.

Veel verzen worden gebruikt om elke overtuiging te ondersteunen, maar bij analyse is het duidelijk dat kleine zinnen uit hun context worden gehaald en er onjuiste conclusies worden getrokken. Als we naar de hele verzen kijken, niet alleen naar gedeelten uit een zin, zien we dat God iets heeft gekozen voordat de wereld begon, maar Hij koos niet voor bepaalde mensen. God koos de weg om gered te worden, dat is het plan voor redding voor onze tijd. Hij koos de manier waarop iedereen gered kan worden. Het plan is eenvoudig, een ieder moet "in Christus" zijn om gered te worden.

EVANGELIE

*"Ef.1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft **in Hem**, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;*

Gods gekozen plan voor redding is eenvoudig: iemand moet in Christus zijn. Ieder van ons kan "in Christus" zijn door geloof in Hem te hebben als Redder. De gelovige is één gemaakt met Christus en heilig gemaakt en zonder schuld. Dit alles is volgens Gods doel om ieder van ons in Christus te redden en te zegenen.

BEMOEDIGING

Het onderwerp van de verkiezing, de vrije wil en de genade-waarheid is moeilijk te begrijpen; wees niet ontmoedigd als je het nog niet begrijpt. De volgende les biedt een eenvoudige analogie die zeer nuttig is om dit onderwerp te begrijpen. Het onderwerp van uwe geloof is Jezus Christus. Hij zal u helpen om de waarheid van de Bijbel te kennen. Hopelijk wordt u, door uw geloof, aangemoedigd om het Woord van God te leren kennen. God kent uw hart en zal u zegenen op manieren die u nooit voor mogelijk had gehouden. Prijs de Heer voor uw geloof in Hem.

DEEL – 2

Gods perfecte heilsplan wordt duidelijk gemaakt door een eenvoudige analogie

“2Tim. 1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;

INTRODUCTION

Het doel en het plan vaststellen

God is niet de auteur van verwarring (1 Kor. 14:33), elke verwarring die we hebben komt uit onze eigen geest of uit een verkeerd begrip van Zijn Woord. God, volmaakt in alle opzichten, is zeer georganiseerd en grondig in alle dingen, ook in Zijn plan voor onze redding. Vanuit een antropomorfisch standpunt (een menselijke manier om naar de Almachtige te kijken om Hem beter te begrijpen), lijkt Hij op deze manier te werken. Eerst overdenkt Hij alle dingen voordat Hij iets doet. Een deel van het denkproces is om een doel (het gewenste doel) te ontwikkelen vóór elk te ondernemen actie. Met een doel in gedachten, ontwikkelt Hij vervolgens een actieplan. Dan, ten slotte, met het gewenste plan, activeert Hij het plan en vervult daarmee wat Hij oorspronkelijk voornemens was te doen. We hebben geen idee van de tijd die nodig is om te denken, een doel vast te stellen en te plannen; in de geest van God kunnen dezen allemaal ogenblikkelijk gebeuren. Alles op zijn plaats zetten en alles naar

wens laten werken is wat wij geschiedenis noemen (zowel de natuurlijke geschiedenis van het universum als de menselijke geschiedenis).

Merk op dat het doel en het plan aan de actie voorafgaan, zoals het geval zou zijn met elke wijze ontwerper of bouwer. Jezus zei over de noodzaak van een goede voorbereiding:

“Lukas 14:28-30: 28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? 29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. 30 Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen.

Deze lering ondersteunt de noodzaak van een zorgvuldige voorbereiding, zoals God vóór de schepping heeft gedaan.

Gods doel (verlangen) voor de mensheid omvatte dingen zoals het ons redden en ons zegenen. Dus, God plande onze redding, het eeuwige leven, en hoe Hij Zich door de geschiedenis heen zou openbaren, enzovoort. Zijn algemene plan omvatte alle mensen in alle eeuwen; het omvatte de gehele menselijke geschiedenis. Dienovereenkomstig omvatte Zijn plan verschillende manieren van redding in verschillende eeuwen. Bijvoorbeeld: de redding tijdens de periode van de Mozaïsche Wet was anders dan in de Eeuw van Genade (onze tijd). Geloof in God was, op elk moment in de geschiedenis, altijd het belangrijkste aspect van Zijn plan. Zijn specifieke plan voor ons in het “tijdperk van genade” is consistent met Zijn karakter en aard, en verdrijft elke notie van ongelijkheid of willekeur in zijn daden. Het feit dat Hij een doel en een plan heeft opgesteld voordat de wereld begon, wordt ondersteund door de Schrift:

“2 Tim.1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;

VOORBEELDEN VAN VERKIEZING IN DE BIJBEL

We moeten niet denken wanneer God verkiest (kiest) dat Hij bepaalde mensen selecteert voor behoud. Hier zijn drie voorbeelden:

1. Israël was Gods uitverkoren volk. God koos de Israëlieten, zij waren de uitverkorenen van God, maar werden ze allemaal gered? Zeker niet! Het uitverkoren volk was niet gekozen om gered te worden; in feite verwierpen de meeste Israëlieten God. Ze werden gekozen als een speciaal volk om aan de wereld de glorie te tonen van een volk die de ene, ware God volgde, dat ze als volk niet deden. U ziet: Israël werd gekozen, uitverkoren, voorgekend en geroepen, maar de meeste Israëlieten waren niet gered. Het is duidelijk dat uitverkoren en gekozen zijn niet van toepassing zijn op redding, maar op Gods plan en doel voor het uitverkoren volk. Het uitverkoren volk beantwoordde niet aan Gods doel, dus werd Israël uiteindelijk opzij gezet (haar toestand van vandaag). Toen Israël apart werd gezet, openbaarde God de verborgenheid aan Paulus (Romeinen 16:25, Efeze 3:1-10, Kol.1:25-27). Die verborgenheid introduceerde een plan voor de mensheid dat God geheim/verborgen had gehouden, maar dat plan was altijd al in zijn gedachten. Het betrof een nieuw tijdperk, de Eeuw van Genade (oftewel: de bedeling der genade Gods, Ef. 3:2).

2. Jezus heeft de oorspronkelijke 12 apostelen geroepen of gekozen; ze waren niet tot redding geroepen (Judas was niet gered). Ze werden geroepen voor een bediening wat een vooraf bepaald doel van God was.

3. In Romeinen 11:28 en 2 Timotheüs 2:10 worden de uitverkorenen genoemd, maar de context laat zien dat ze niet gered waren: 2Tim. 2:10:

“Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.

Het is dus duidelijk dat de uitdrukkingen uitverkoren en gekozen niet verwijzen naar Gods selectie van mensen tot behoudenis. Een persoon of een groep kan door God worden gekozen (uitverkoren), maar die uitverkiezing is niet tot redding maar tot iets anders. (1).

Discussie: Begint u het te begrijpen dat Gods uitverkiezing / kiezen niet voor redding is?

(1)- Sommige bijbelse karakters zijn mogelijk gekozen door God, zelfs vóór de geboorte; over het algemeen werden ze gekozen voor een specifiek doel (Galaten 1:15). Dit zijn uitzonderingen, geen argument voor het feit dat God iedereen kiest om gered te worden.

PRAKTISCHE ANALOGIE

We zullen nu een heel eenvoudige praktische analogie beschouwen om deze hele kwestie van verkiezing en vrije wil duidelijker te maken. Beschouw een onderzoeker, genaamd X, die in een testlaboratorium werkt. Een uiterst geheime overheidsinstantie heeft X ingehuurd om muizen te identificeren die de kleur rood verkiezen boven de kleur groen. Deze voorkeur voor de kleur rood moet onder alle omstandigheden van toepassing zijn. Degenen die niet de kleur rood prefereren, hebben geen waarde en hoeven niet te worden bewaard. Geen andere kleuren zijn van belang, alleen rood en groen. De muizen die rood prefereren, worden voor topgeheime doeleinden gebruikt. Met al het andere gelijk, moet X bepalen welke muizen, als de keus wordt gegeven, de voorkeur geven aan de kleur rood boven de kleur groen. Maar hoe?

Na een beetje nadenken, met het aan hem gegeven doel duidelijk in het achterhoofd, was X van plan om een heel eenvoudige doolhof te maken (zie hieronder).



Eén pad van het doolhof zou rood gekleurd zijn en één pad groen gekleurd. Met al het andere gelijk, was het doel van het doolhof om te bepalen welke muizen de rode route zouden kiezen en welke de groene route zouden kiezen. De muizen zouden één voor één losgelaten worden bij punt A en doorgaan naar punt B, waar ze een keuze moesten maken. Of ze konden de rode route nemen (als ze aan het einde kwamen zouden ze een kamer vol kaas binnengaan) of ze konden de groene route nemen (die eindigde in een kamer

vol hongerige katten). De muizen hadden geen idee wat aan het einde van elke route was; hun keuze van routes was alleen gebaseerd op de kleur die ze verkozen.

We merken op dat X eerst deze hele kwestie moest doordenken met betrekking tot het gegeven doel. Vervolgens was X van plan om het doolhof te maken en het testprogramma uit te voeren. Onze onderzoeker moest er goed over nadenken om er zeker van te zijn dat het doel van het testen eerlijk en onbevooroordeeld en juist was. X had gepland dat elke muis vele keren door het doolhof zou moeten gaan om ervoor te zorgen dat het altijd, onder verschillende situaties, de rode route selecteerde. Het testprogramma vereiste het omschakelen van de routekleuren, testen in warmte en koude, testen bij dag en bij nacht, enzovoort. Toen al deze dingen waren overwogen, maakte X het doolhof. Eindelijk was X klaar om met het testen te beginnen.

U ziet meteen dat er veel voorbereidingen nodig waren voordat er werd getest, en voordat alles gereed voor gebruik was. De gedachte, het doel, het plan en zelfs de uitkomsten waren allemaal vooraf bepaald voordat een muis het doolhof betrad. Elke muis die het doolhof betrad, maakte zijn eigen vrije keuze van de te volgen route. De uitkomst van elke keuze was vooraf bepaald voordat de muis het doolhof betrad - kaas of katten. De vooraf bepaalde (voorbestede) uitkomsten verhinderden echter geenszins de muizen om hun eigen keuzes te maken, inderdaad, het maken van onafhankelijke keuzes uit vrije wil maakte deel uit van het vooraf bepaalde plan.

Opdracht: Bespreek hoe een muis een vrije keuze kan maken, maar de uitkomst van die keuze al vooraf bepaald kan zijn.

De muizen die ervoor kozen om de rode route te gaan, ontvingen een beloning en konden "gekozen in rood" worden genoemd of "uitverkoren in rood" worden genoemd, omdat X deze rode route voor beloning koos. X koos niet welke muizen de rode route zouden nemen; elke muis maakte die keuze zelf. De muizen die de rode route hebben gekozen, kunnen "voorbested in rood" worden genoemd, omdat die kleurkeuze hun bestemming voorbestemde. De muizen maakten hun eigen keuze uit vrije wil; X heeft alleen bepaald wat er zou gebeuren op basis van die keuze.

BIJBELSE WAARHEID

HET DOOLHOF TOEGEPAST OP ONS

Nu zullen we de eenvoudige analogie hierboven toepassen op Gods Woord. Vergeet niet dat een eenvoudige analogie beperkingen heeft, dus strek deze analogie niet uit tot het punt van absurditeit in een poging om te ontkennen wat het leert. Een voorbeeld van te ver gaan zou zijn om te concluderen dat mensen (zoals de muizen) geen kennis hebben van het hiernamaals. Bewaar deze analogie binnen de beoogde grenzen.

In Gods doolhof (plan voor onze levens), hieronder weergegeven, komen alle mensen binnen op punt A (geboorte).

A

B

Keuze uit vrije wil



Op een bepaald moment in ons leven moeten we kiezen of we al dan niet willen geloven in Jezus Christus. Degenen die geloven, nemen een route genaamd "In Hem". Degenen die niet geloven, nemen de route genaamd "Niet in Hem". Degenen die geloven zullen naar de hemel gaan; zij die dat niet doen, zullen naar de hel gaan. De "niet in Hem" route kan worden weergegeven als

vele routes, maar eenvoud is hier gewenst. Let op, we hebben een vrije keuze, maar de uitkomsten van die keuze zijn vooraf bepaald (voorbestedmd).

Voordat we bij punt A binnengaan zijn de uitkomsten (hemel en hel) voorbestemd (vooraf bepaald). Hoewel de uitkomsten zijn voorbestemd, maken we nog steeds een keuze. God heeft niet voorbestemd wat onze keuzes moeten zijn. De soevereiniteit van God staat nooit ter discussie. De Soevereine had elke keuze kunnen maken als Hij dat wilde, maar Hij koos ervoor om ons een keuze te laten maken.

Vooraf bepaalde uitkomsten beletten ons niet om onze eigen keuzes te maken, inderdaad, het maken van onafhankelijke keuzes uit vrije wil maken deel uit van Gods plan.

Beginnend bij punt A en tot punt B, roept God ons (een uitnodiging voor iedereen), door ons hart te verlichten tot Zijn waarheid. Ook trekt Hij alle mensen naar Zich toe; de keuze om te geloven is echter de onze om te maken. De uitkomst van de keuze van elk persoon is vooraf bepaald, dat wil zeggen, de hemel en de hel zijn vooraf bepaalde uitkomsten. Zelfs als de verkeerde keuze wordt gemaakt, worden degenen die op de verkeerde route staan (niet in Hem) gewaarschuwd en krijgen ze de kans om zich, gedurende hun hele leven, om te keren. Degenen die op het juiste pad zijn (in Hem) worden naar het einde geleid, zij keren zich niet om.

Opmerking: een mens gaat slechts eenmaal in zijn of haar leven door het doolhof, niet zo vaak als een muis.

Onderzoeker X koos muizen in de rode route, maar had op andere manieren muizen kunnen selecteren. Wij denken dat God een andere methode voor onze redding had kunnen kiezen; Hij wist echter dat in onze tijd geen andere manier zou werken. Andere manieren werkten in het verleden, maar die wegen werkten slechts een beperkte tijd in afwachting van de dood van Christus. Op een bepaald moment in de geschiedenis moest Christus naar de aarde komen en sterven. Die dood was de basis voor de vergeving van zonden voor elke

gelovige van Adam tot de laatst te redden persoon. Als Christus niet zou zijn gestorven, zou niemand in de hele geschiedenis gered zijn.

Gods doel voor mensen is altijd geweest om een middel tot behoud te bieden en ons te zegenen. Zijn plan is altijd geweest om Christus te sturen, zodat Zijn bloed (dood) kon worden gebruikt om alle gelovigen te redden, ongeacht wanneer zij leefden. Kort na de dood van Christus openbaarde God Zijn nieuwe plan (de verborgenheid genoemd omdat Hij het geheim hield vanaf het begin der tijden). Gods nieuwe plan was specifiek bedoeld voor ons tijdperk van genade. Om redding te ontvangen moet elk persoon "in Christus" zijn. Het missen van het "in Christus" aspect is het missen van het punt van Efeziërs 1:4:

“Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

Voor onze tijd koos God ervoor dat redding gebaseerd zou zijn op het “in Christus” zijn.

God koos het heilsplan voordat de schepping begon. Hij overwoog alles, had een gepassioneerd doel (verlangen), zorgde ervoor dat het eerlijk en onbevooroordeeld was en zorgde ervoor dat het zou werken. Hij wist dat het alleen zou werken als we “in Christus” zouden zijn. Het zou alleen werken als de mens geen deel had aan de feitelijke oplossing voor de zonde; de oplossing moest door God worden verstrekt. We mogen echter voor die oplossing kiezen. Dus we zien dat de Bijbel niet leert dat God bepaalde mensen heeft uitgekozen om gered te worden; in plaats daarvan leert het dat God de manier voorbestemde (vooraf bepaald) waarop we allemaal gered moeten worden.

Hoe denkt u hierover: Het is geruststellend om te weten dat God rechtvaardig met ons handelt, dat wil zeggen dat Hij bepaalde mensen niet selecteert om gered te worden en daardoor anderen verwerpt. Iedereen kan zijn kind worden.

De bovenstaande discussie geeft aan dat de Calvinisten gelijk hebben dat God iets heeft uitgekozen, en de Armenianen hebben gelijk omdat Hij vrije keuze toestaat. De waarheid van genade trekt het allemaal samen en geeft een beter begrip van de Bijbel, dat is, God heeft een verlossingsplan gepland.

JUISTE EN VERKEERDE WEERGAVEN

Herinner Efeze 1:4:

“Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

Er wordt vaak beweerd dat de uitdrukking "Hij koos ons" betekent dat God mij koos. Dat is een onvolledige zin en heel misleidend, zoals we in de vorige les hebben besproken. Het citeren van slechts een deel van een zin, of in dit geval slechts een woordgroep, kan net zo destructief zijn voor de betekenis van de Bijbel als woorden toevoegen of woorden weglaten, waarvoor in de Schrift wordt gewaarschuwd.

Een beter begrip wordt gevonden door het hele vers te bestuderen, dat leert dat God het heilsplan heeft gekozen en dat plan vereist dat we “in Hem” zijn. Vóór de grondlegging van de wereld heeft God het plan (of, als u dat wilt, de weg of de middelen) vooraf bepaald voor onze redding. Hij koos ervoor dat we gered zouden worden en naar de hemel zouden gaan als we "in Hem" zijn. Dit is precies wat er staat: "Hij koos ons in Hem". Hij koos de methode van onze redding en die methode was "in Christus".

FOUT: God "heeft ons gekozen" - impliceert dat Hij bepaalde mensen koos om gered te worden

GOED: God "heeft ons gekozen in Hem" - geeft aan dat Hij de weg naar de zaligheid koos.

SAMENVATTING

De volmaakt georganiseerde God plande onze redding vóór de schepping. Omdat het woord “uitverkoren” wordt gebruikt in verband met redding, mogen we niet aannemen dat God bepaalde mensen heeft uitgekozen om gered te worden. Bedenk dat Israël Gods uitverkoren volk was, maar de meeste Israëlieten waren niet gered. Een analogie van muizen in een doolhof geeft aan dat een muis een vrije keuze kan maken van de te nemen route. De uitkomst van die keuze kan echter nog steeds worden voorbestemd. Op dezelfde manier heeft ieder van ons de keuze of we in Christus zullen geloven of niet, maar de uitkomst van die keuze is al bepaald (voorbestemd). De vooraf bepaalde

uitkomsten sluiten op geen enkele manier iemand uit om een persoonlijke keuze te maken; inderdaad, het maken van een onafhankelijke vrije keuze maakt deel uit van Gods plan. God wist dat de enige manier om gered te worden was, in het tijdperk van genade, om door geloof "in Christus" te zijn.

"2 Tim.1:9: Die ons heeft zalig gemaakt,naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;

God had een doel voor ogen voordat de wereld begon, dat wil zeggen, om u te redden door geloof in Jezus Christus. Tijdens uw hele leven roept hij u (nodigt u uit om te geloven), maar de uiteindelijke keuze is aan u. U kunt in Christus geloven of Hem verwerpen. De uitkomsten van die keuze zijn vooraf bepaald en u weet wat die uitkomsten zijn!

BEMOEDIGING

Prijs de Heer voor degenen die bereid zijn om met een nieuw inzicht naar Gods Woord te kijken. Als u in Jezus Christus gelooft, bent u "in Hem". God koos het heilsplan. Volgens dat plan wordt elke gelovige gekozen op basis van persoonlijk geloof in Hem. Dan bent u gezegend met alle geestelijke zegeningen. Het lijkt misschien niet alsof u gezegend bent omdat die zegeningen geestelijk zijn en u ze niet kunt voelen of aan anderen kunt laten zien. Die zegeningen worden u echter door God verzekerd als onderdeel van Zijn eeuwige doel voor u.

DEEL – 3

Hoe voorbeschikking, verkiezing en vrije wil tot genade-waarheid leiden

"2 Thess.2:13: Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;

Nabeschuwing Deel - 2

De volmaakt georganiseerde God plande onze redding vóór de schepping. Omdat het woord "uitverkoren" wordt gebruikt in verband met redding, mogen we niet aannemen dat God bepaalde mensen heeft uitgekozen om gered te worden. Bedenk dat Israël Gods uitverkoren volk was, maar de meeste Israëlieten waren niet gered. Een analogie van muizen in een doolhof geeft aan dat een muis een vrije keuze kan maken van de te nemen route. De uitkomst van die keuze kan echter nog steeds worden voorbestemd. Op dezelfde manier heeft ieder van ons de keuze of we in Christus zullen geloven of niet, maar de uitkomst van die keuze is al bepaald (voorbestemd). De vooraf bepaalde uitkomsten sluiten op geen enkele manier iemand uit om een persoonlijke keuze te maken; inderdaad, het maken van een onafhankelijke vrije keuze maakt deel uit van Gods plan. God wist dat de enige manier was, om gered te worden in het tijdperk van genade, om door geloof "in Christus" te zijn.

BIJBELSE WAARHEID

We zullen nu Gods eeuwige plan en doel beschouwen. Drie relevante verzen zullen worden besproken (het "onderstrepen" is toegevoegd om een woord of uitdrukking te benadrukken die later wordt uitgelegd). Deze drie verzen zijn ontleend aan de brieven van Paulus, specifiek geschreven voor het tijdperk van genade (*de bedeling der genade Gods volgens Ef. 3:2*). De woorden "wij en u" verwijzen naar degenen die al gelovig waren. Nu legt Paulus aan die gelovigen uit: "hoe" zij werden gered, en dat is op ons van toepassing.

1)-*2 Thess.2:13b: Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in (KJV: door) heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;*

Paulus vertelt de gelovigen dat hun redding het resultaat was van het geheiligd worden (apart gezet als heilig). In het begin lijkt dit vers te zeggen dat God hen tot redding koos, maar dit gezichtspunt is gebaseerd op het kiezen van slechts een gedeelte van de zin (verkoren heeft tot zaligheid) en niet om het hele vers proberen te bestuderen. Terwijl we het hele vers bestuderen, merken we op dat de Heilige Geest en het geloof beide betrokken zijn bij de redding. Het hele

vers maakt het duidelijk dat God de persoon niet heeft gekozen, maar de weg van redding:

*“.....verkoren heeft tot zaligheid, **in** (door) heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;*

Hij koos ervoor dat redding het gevolg zou zijn van (door) het apart gezet worden als heilig. Het woord “**in**” (door) in het bovenstaande vers legt uit dat heiligmaking het gevolg is van twee dingen, door de Geest en geloof.

Opmerking van de vertaler: Het “in” van de Statenvertaling is nogal onduidelijk, de King James vertaling is hier duidelijker in:

*“.....because God hath from the beginning chosen you to salvation **through** (door) sanctification of the Spirit and belief of the truth:*

Einde citaat

We zijn gered door heiligmaking; en we worden geheiligd door het geloof in de waarheid en door het werk van de Heilige Geest. Ter verduidelijking: heiliging en verlossing vinden plaats op het moment van geloof; dit is geen langdurig proces. De mensen die Paulus aansprak werden duidelijk niet gered door vóór het begin van de wereld te zijn gekozen. Hij zegt dat geloof vereist is, en dat ze niet konden geloven voordat ze bestonden. Dus redding vindt plaats op geloof, niet door vóór de schepping te zijn gekozen.

Overdenk het volgende: God koos hoe mensen gered kunnen worden, niet wie gered zou worden. Bespreek hoe dit past in de lering dat God wil dat we allemaal gered worden.

2)- *“2 Tim.1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;*

Paulus vertelde Timotheüs dat God personen redt en hun een roeping geeft (een missie), overeenkomstig zijn eeuwige doel en genade. Het hebben van een doel voordat de tijd begon, impliceert op geen enkele manier dat Hij iemand koos. Hij koos het doel en het heilsplan; het doel en het plan waren verzekerd voor iedereen die zou geloven. Een grootouder kan een voorbeeld zijn van het geven van iets goeds aan iemand vóór de geboorte. Een grootouder kan een

ongeboren kleinkind een som geld geven voor de universiteit. Het kleinkind krijgt dit geld op het moment dat de documenten worden ondertekend (het kind wordt mogelijk jaren later geboren), maar het feitelijke bezit vindt niet eerder plaats totdat het kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Het doel van de grootouder wordt werkelijkheid wanneer het kleinkind het geld ontvangt en naar de universiteit gaat.

Zoals de grootouder hierboven, werd Gods doel tot redding bevestigd voordat we werden geboren. Zodoende waren de zegeningen van God vanaf het begin verzekerd voor iedereen die later in Christus zou geloven. Zijn doel en genade worden werkelijkheid in ons leven als we geloven. Dat was zijn doel; Hij had echter heel wat werk te doen om het allemaal te bewerkstelligen (schepping, de dood van Christus op het juiste moment in de geschiedenis, het vaststellen van het tijdperk van genade, enz.). Dit vers onthult het doel en het plan van de zaligheid die vóór de schepping werd vastgesteld.

3)- *“Ef.1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;*

Het is duidelijk dat God iets heeft gekozen vóór de grondlegging der wereld. Nogmaals, mensen lezen onveranderlijk deze zinsnede als: “Hij koos ons” en veronderstellen dat dit betekent dat God bepaalde mensen koos. Die interpretatie is helemaal niet wat het hele vers leert. Het leert dat voordat de wereld begon, Hij ervoor koos dat redding gebaseerd zou zijn op het zijn in Hem: "Hij koos ons in Hem". De leer om “in Christus” te zijn is zo'n algemene leer van Paulus dat het moeilijk is te begrijpen hoe dit vers verkeerd kan worden begrepen. Paulus leert dat zij die op Christus vertrouwen “in Hem zijn” en degenen die in Hem zijn, zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen.

Wat zijn uw gedachten hier over: Sommige mensen zullen vol zelfvertrouwen zeggen: "Wel, ik werd door God gekozen". Sommigen tonen een gevoel van trots, maar dekken die trots vaak toe door te vermelden hoe onwaardig ze zijn. Wanneer een niet-gered persoon zo'n verklaring hoort, wat moet hij of zij dan denken?

MENSEN WERDEN NIET GEKOZEN

Het Woord van God is het niet eens met degenen die geloven dat bepaalde personen in Christus werden gekozen vóór de grondlegging der wereld.

“Ef. 2:11-13: 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.

Dit vers leert duidelijk dat de Efeziërs (en ieder van ons) zonder Christus waren en zonder hoop op een eerdere tijd in hun leven. Als ze zonder Christus waren en zonder hoop, hoe konden ze dan vóór de schepping tot behoud zijn gekozen? Als ze werden uitverkoren tot behoud voor de wereld begon, zou God zeker niet zeggen dat ze geen hoop hadden, zelfs als de mensen het op dat moment niet wisten. Verder bewijs komt van de laatste zin "Maar nu in Christus ...," wat aangeeft dat de redding van de gelovigen een recente gebeurtenis was (nu). Paulus zegt dat jullie, die eertijds verre waart, nabij geworden zijn door het bloed van Christus. U bent bekend met het volgende vers:

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig (gered) geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Dit vers leert dat iemand wordt gered door Gods genade (onverdiende gunst); alles wat Hij van ons vraagt is dat we geloof hebben in Jezus Christus. Helaas hebben sommige mensen dit vers verdraaid om een verkeerde kijk op verlossing te ondersteunen. Het gaat om de zin: "... en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit werken ...", verwijst dat naar gered of geloof? Als dit gedeelte verwijst naar geloof, dan is ons geloof de gave van God; als het verwijst naar gered, dan is redding de gave van God.

Als de uitdrukking verwijst naar geloof, zou die interpretatie een Calvinistisch beeld zijn van Gods keuze om gered te worden en dan de persoon te laten geloven. Een dergelijk standpunt wordt alleen ondersteund door dit vers te

verdraaien om vervolgens een verkeerde conclusie te trekken. Het vers leert niet dat geloof de gave van God is. Er zijn Griekse taalkundige redenen waarom dit niet het geval is (hier niet besproken). De zin: "... *het is Gods gave, niet uit de werken ...*", kan niet verwijzen naar geloof; niemand in de Bijbel heeft ooit voor geloof gewerkt. De brieven van Paulus staan echter vol met waarschuwingen tegen het proberen te werken voor redding. Logischerwijs verwijst de uitdrukking terug naar het woord "gered/zalig", omdat Paulus onderwees dat redding niet door werken geschiedt (Titus 3:5; Romeinen 3:20). Dus, redding is de gave van God: het is niet door ons doen of door onze werken. Redding is door geloof, wat een vrije keuze is om in Christus te geloven.

Opmerking: Romeinen 9:11-13 wordt vaak gebruikt om de mening te ondersteunen dat God mensen kiest om gered te worden. Deze verzen leren duidelijk niet de verkiezing van individuen.

"Rom.9:11-13: 11 Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; 12 Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen. 13 Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezaü heb Ik gehaat.

Het gedeelte: "*.....opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve,.....*" ondersteunt het onderwijs in deze lessen. God verkoos (koos) een doel dat zou standhouden (voltooid zijn); het doel in verband met volken niet met individuen. De meeste mensen in de uitverkoren natie, Israël, werden niet gered.

GENADE TRIUMFEERT

De hierboven besproken verzen (2 Thessalonicenzen 2:13; Ef.1:4; 2 Tim.1:9) leren dat God de middelen (de weg) tot redding heeft gekozen voordat de schepping begon. Een alternatieve manier om de vorige zin te benoemen, is: Hij heeft de middelen bepaald (vooraf bepaald) waardoor iemand vandaag kan worden gered. Dit maakte allemaal deel uit van Zijn algehele plan van verlossing voor de mensheid. God had een hartstochtelijk verlangen (doel), van tevoren voorbereid, en zorgde ervoor dat het eerlijk en rechtvaardig was, en pas toen begon Hij met de schepping. Duizenden jaren lang heeft Hij zijn

verlossingsplan uitgewerkt. Ten slotte bood Hij zijn specifiek heilsplan, voor het tijdperk van genade, aan.

Het plan van God voor onze tijd is dat Hij de verlossing koos die gebaseerd is op het "in Christus" zijn. Dit is genade-waarheid en zou gewaardeerd moeten worden als onderdeel van de voortdurende ontvouwing van de verborgenheid. Andere leerstellige overtuigingen in deze verzen (in)lezen vermindert hun kostbare waarheid. Pas nadat de verborgenheid was geopenbaard kon Zijn doel voor onze tijd plaats vinden. God heeft de geschiedenis bestuurd om dit exacte doel te bereiken. In andere eeuwen was Gods gekozen middel tot redding anders. Mensen werden gekozen op basis van geloof en gehoorzaamheid, zoals: God geloven en de Wet van Mozes volgen. De zonden van de gelovigen waren echter nooit vergeven, alleen bedekt (verzoend) omdat dierenoffers de zonde nooit konden vergeven, God zag ze nog steeds (Hebreeën 10:4-12). Vergeving van zonden komt alleen door de dood van Christus, het volmaakte offer. Na de dood van Christus was vergeving van zonden eindelijk mogelijk. Zijn bloed werd met terugwerkende kracht aangebracht, wat betekent dat Zijn bloed door God werd gebruikt om alle zonden van het verleden, die bedekt waren, te vergeven (Romeinen 3:25-26). Tenslotte werd de straf voor de zonde ter dood gebracht. Bij Zijn dood werden alle zonden van voorbije tijden weggewassen toen Zijn bloed werd toegepast. Toen dit gebeurde, werden de gelovigen uit het verleden feitelijk gered door Christus, omdat Zijn dood hun redding mogelijk maakte.

"In Hem" betekent in Christus zijn. De gelovige komt "in Hem" door een speciale doop - een geestelijke doop. Deze geestelijke doop plaatst ieder persoon in Christus (1Kor.12:13) wanneer hij of zij in Hem gelooft. De geestelijke doop is voor velen een nieuwe uitdrukking; het is geen waterdoop. Deze doop is een geestelijke handeling uitgevoerd door de Heilige Geest, waardoor wij één met Christus worden. Dus wanneer God naar ons kijkt, ziet Hij Christus. Het leven van Christus (dood, begraving, opstanding en positie in de hemel) wordt de onze omdat we in Hem zijn. Alles wat Hij is, worden wij! Deze geestelijke doop identificeert ons met Christus, dat wil zeggen, we worden één met Hem.

Ter overdenking: De geestelijke doop is voor veel mensen een nieuw idee. De Heilige Geest voert deze doop uit voor elke gelovige op het moment dat hij of

zij gelooft. U kunt het niet zien of voelen en er gaan geen toeters en bellen af als het gebeurt. Het is een stille operatie door de Geest, waardoor iemand één wordt met Christus. Dus wanneer God naar ons kijkt, ziet Hij ons "in Christus".

TOEPASSING VOOR ONS

De door Luther begonnen Reformatie gaat door, en 500 jaar lang is de bijbelse waarheid langzaam hersteld (waarheden zoals rechtvaardiging door geloof, de verborgenheid, de betekenis van het Apostelschap van Paulus, de Opname ...). Er is nog steeds waarheid te ontdekken in Zijn Woord, dus we moeten openstaan voor nieuwe inzichten, terwijl we tegelijkertijd niet onderhevig moeten zijn aan verkeerde ideeën. Wat in deze lessen wordt gepresenteerd, kan deel uitmaken van het herstelproces, namelijk: in volledige overeenstemming met de waarheid van de verborgenheid, het Woord recht gesneden onderscheiden, en een realistische manier bieden om de Bijbel te begrijpen.

Het is van vitaal belang om Gods doel voor vandaag te begrijpen. Voordat de schepping begon, had God een doel voor ogen en dirigeerde de hele schepping en alle geschiedenis naar dat doel. Het doel van de Eeuw van Genade was dat God het middel tot behoud koos dat gebaseerd was op het "in Hem" zijn. Om in Hem te worden gekozen betekent: dat Christus moest sterven, de verborgenheid geopenbaard (het was verborgen gehouden voor de mensen en voor Satan), en de nieuwe Eeuw geopenbaard (Ef.3:2-6, Kol.1:25-26). Alleen in onze tijd, met de inwonende Heilige Geest die ons in Christus plaatst, is het mogelijk dat dit allemaal plaatsvindt. Door dit onderwerp te begrijpen, krijgen we een glimp van Gods wijsheid van de schepping tot op deze dag:

"Rom. 11:33: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!"

NEEM TER HARTE

SAMENVATTING

Gods verlangen is altijd geweest om ons te redden en te zegenen. God had altijd een doel in gedachten en dirigeerde de hele geschiedenis naar dat doel. Hij werkte het allemaal uit zodat we gered konden worden. Het is niet consistent met het bijbelse onderwijs om te denken dat God bepaalde mensen

verkoos tot behoud. Dat onjuiste geloof is gebaseerd op het uitkiezen van onvolledige zinnen uit de Bijbel. Wanneer hele verzen worden bestudeerd, is de leer duidelijk; Hij koos hoe redding zou plaatsvinden. Als Hij individuen zou kiezen, komt de kwestie van een eerlijke, onbevooroordeelde en liefhebbende God in het geding. In plaats van individuen koos God een heilsplan voor ons allemaal. Het kiezen van het heilsplan betekent dat Hij vooraf bepaalde hoe redding zou plaatsvinden, en Hij deed dat voordat de wereld begon. Het plan van God voor onze tijd is gebaseerd op redding door "in Christus" te zijn, en in Christus zijn is een specifiek kenmerk van onze Genadetijd. Wanneer we in Christus geloven, zijn we in Hem.

"2Thess. 2:13b:.....dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in (door) heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;

God koos het heilsplan en de uitkomst van ons geloof. Het plan dat Hij koos, was om ons te redden door ons apart te zetten als heilig. De Heilige Geest zet ons apart als heilig wanneer we in Christus geloven. Wanneer we apart gezet zijn (geheilgd), zijn we "in Hem". Alles wat de almachtige God van ons vraagt is eenvoudig geloof in Jezus Christus als onze redder.

BEMOEDIGING

God wil dat iedereen de Zijne wordt, maar de keuze is aan u. Hij is billijk, rechtvaardig en behandelt ons allemaal gelijk. U kunt bij Hem horen en zekerheid hebben dat u veilig en geliefd bent. U bent geliefd door God en Hij wil u voor zichzelf. Als u eenmaal gelooft, word u een heel bijzonder persoon; u bent tenslotte in Christus en dat is hoe God u ziet. Wij prijzen de Heer voor uw geloof en verlangen om Hem te kennen. Als Zijn zoon of dochter bent u van grote waarde dat u op een bepaalde dag de wereld en engelen zult oordelen (1 Kor 6:2-3).

TENSLOTTE

Veel andere verzen hebben betrekking op dit onderwerp; er zullen er nog twee kort worden genoemd. De twee verzen komen uit de evangeliën (die er reeds waren vóórdat het tijdperk van de genade was begonnen).

1)- *"Matth. 22:14: Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.*

In deze gelijkenis droeg de niet gekozen man geen bruiloftskleed, dat wil zeggen, hij probeerde het koninkrijk binnen te komen op basis van zijn eigen gerechtigheid. Iedereen is uitgenodigd (geroepen) om redding te ontvangen. Individuen worden gekozen voor het koninkrijk gebaseerd op het geloof in Christus; dan zijn zij bekleed met Zijn gerechtigheid.

2)- *“Joh.15:16a: Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen,*

De gelovigen (vs. 3) werden uitgekozen om vrucht te dragen, ze werden niet gekozen om gered te worden. Eenmaal gered, brengt vruchtdragen God eer en creëert vreugde in het hart van de gelovige.