

WAT IS “WEDERGEBOORTE?”

www.trustingthelord.com

Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1946.

Ik zou deze studie willen beginnen door twee vragen te stellen. Daarna zullen we Bijbels bewijsmateriaal verzamelen dat we nodig zullen hebben om de twee vragen te beantwoorden, en dan, aan het einde van de studie wil ik u nog twee vragen stellen. Tussen nu en dan hoop ik dat datgene, wat we vanuit de Bijbel zien, ons zal helpen om de laatste twee vragen te beantwoorden. Hier zijn de vragen:

Wat is regeneratie? Wat is wedergeboorte? Ik ben er zeker van dat u, als u bent als ik, veel verschillende dingen heeft gehoord vanuit het religieuze systeem. Allemaal verschillende soorten leer afhankelijk van welke groep u lid bent of, welk “theologisch standpunt” u inneemt. Maar wat wij willen, waar wij naar op zoek zijn, is het BIJBELSE ANTWOORD. We zoeken niet naar een interpretatie. We hoeven niet een interpretatie te maken. We moeten tot een conclusie komen.

De meesten van ons weten waarschijnlijk dat Paulus, in zijn dertien brieven, Romeinen tot en met Filemon, nooit de uitdrukking “wederom geboren” noemt. De meesten van ons weten dat Petrus dat wel doet. We weten ook dat Paulus verwijst naar “*het bad der wedergeboorte*” (Titus 3:5), maar Petrus verwijst daar nimmer naar. Aan de andere kant gebruikt Jezus Christus de BEIDE uitdrukkingen “wederom geboren” en het woord regeneratie. Het woord regeneratie komt slechts twee keer voor in uw Bijbel, en de uitdrukking “wederom geboren” komt op twee plaatsen voor.

Buiten dit is er GEEN bijbels gebruik van deze twee termen. Alles dat anders is, zoals het Bijbels gebruik, komt van door de mensen gemaakte leer en het religieus systeem, niet van de Bijbel. En, zoals u weet zijn “complete” systemen van de zogenoemde “theologie” gebaseerd op, en gebouwd rondom één of twee zulke uitdrukkingen.

We hebben het religieuze systeem van: “regeneratie voor het tot geloof komen” dat in wezen zegt dat de mens zo totaal verdorven is dat hij niet in staat is om ook maar iets te geloven tenzij hij EERST geregenereerd wordt zo dat, als God iemand zendt om het evangelie met hem te delen, hij het kan geloven.

Opmerking van de vertaler: “Regenereren” betekent: Wedergeboren – herboren worden – herscheppen – vernieuwen - herleven”.

Einde citaat

Hij kan niet eerder geloven voordat hij EERST is geregenereerd. Voor die groep is het regenereren een zeer selectief en een zeer beperkte term, omdat, in hun visie, slechts bepaalde mensen ooit gered zullen worden, en ieder ander is reeds uitgekozen om naar de hel te gaan. Het meest extreme van deze manier van denken wordt genoemd: “het vijf punten calvinisme” en degenen die deze visie vasthouden plaatsen een ieder die deze visie niet met hen deelt in een afdeling die zij “Armenianen” noemen. Met andere woorden, als u niet een Calvinist bent dan bent u een Armeniaan.

Hun volgende stap is dat ze zo'n verschrikkelijk beeld schilderen van de Armenianen, dus wat u bent als u geen Calvinist bent, dat ze hopen dat u als vanzelf kiest voor het Calvinisme. Maar het feit is dat, als u een Calvinist wilt worden, u bijna een geheel nieuwe theologische taal moet leren van onbijbelse en uit meerdere lettergrepen bestaande woorden. Ik hoor ze nimmer het evangelie prediken maar meestal debatteren ze over theologische uitdrukkingen en, zoals ze zeggen "leerstukken van genade". Ik vermoed dat het niet zo belangrijk is voor hen om het evangelie te prediken en wel omdat ze denken dat alle Calvinisten zo wie zo voorbestemd zijn om gered te worden of ze dat al dan niet willen, want niemand van hen heeft een vrije wil.

Een andere zeer grote groep gebruikt het woord "regeneratie" nimmer. In plaats daarvan noemen ze zich "wedergeboren" Christenen. Miljoenen mensen beweren, volgens enquêtes, wedergeboren Christenen te zijn, in Amerika is dat de meerderheid van de bevolking. Jimmy Carter, de voormalig president, maakte het politiek correct een "wedergeboren" Christen te zijn.

Voor zover er documentatie is over het gebruik van de uitdrukking "wedergeboren", buiten theologische studies door mensen zoals degenen die schreven gedurende de Reformatie tijd, John Wesley en anderen, die spraken over regeneratie en de nieuwe geboorte enzovoort, lijken de vroegste publicaties blijkbaar te zijn geweest in een krant genaamd de Reno Evening Gazette in oktober 1913. In de krant staat dat "Christian Science (dat is de religie die is begonnen door Mary Baker Eddy) de mens de mogelijkheid geeft om wedergeboren te worden". De eerste verwijzing die specifiek "wedergeboren Christenen" noemt is de Decatur Illinois, Evening Herald van december 1928.

Ik kan me, in mijn jonge jaren, niet herinneren dat ik ooit de uitdrukking "wedergeboren" of "wedergeboren Christen" heb gehoord. Ik kan me het gebruik van die uitdrukking niet herinneren terwijl ik in Baptisten, Methodisten, Presbyteriaanse en Pinkster kerken ben geweest. Maar in de zestiger jaren van de vorige eeuw begon voor het eerst de Oecumenische Beweging, de evangelische vernieuwing, in de Verenigde Staten en daarna rond de gehele wereld. Er waren de "Jesus People" en iets aangaande de Christelijke tegencultuur. Voormalig president Jimmy Carter zei, in een interview met de Playboy, dat hij "wedergeboren" was.

Wat is REGENERATIE? Wat is WEDERGEBOORTE? Jezus Christus vertelde Nicodemus, in Johannes drie: "*Gijlieden moet wederom geboren worden*": Eigenlijk zei de Heer "*Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet ZIEN* (Joh.3:3). Het ziet er dus naar uit dat een heleboel mensen het Koninkrijk van God willen ZIEN, want miljoenen mensen zeggen vandaag dat zij voldoen aan de eisen omdat zij WEDERGEBOREN zijn.

"Joh.3:3: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Kijk nu goed naar vers 7:

*"Joh.3:7: Verwonder **u** (Nicodemus) niet, dat Ik **u** gezegd heb: **Gijlieden** moet wederom geboren worden. (Statenvertaling 1946).*

Heeft u de woorden "U" en "Gijlieden" opgemerkt? Ze staan daar met een bedoeling.

Met andere woorden, de Heer zegt in vers 7 “dat Ik u gezegd heb”, tot jou Nicodemus. Ik spreek specifiek en direct TOT U. En dan zegt Hij GIJLIEDEN. Met andere woorden, een groep mensen de hele groep, jullie allemaal, in de context is dat een verwijzing naar het gehele huis Israels.....GIJLIEDEN moet wederom geboren worden.

Invoeging door de vertaler, overgenomen uit een ander artikel:

Voor de moderne lezer mag dit onbelangrijk zijn omdat de meesten van ons niet de belangrijkheid begrijpen van de contrasten in de Bijbel van “U”, “GIJ”, “GIJLIEDEN” en “ULIEDEN”. Enig onderzoek hiernaar levert een grote beloning op.

“U” en GIJ” en “GIJLIEDEN en ULIEDEN” zijn respectievelijk de enkelvoudige en de meervoudige vorm. Terwijl ons modern Nederlands het voornaamwoord “gij” gebruikt voor zowel enkel als meervoud waren de oude vertalingen in staat om onderscheid te maken tussen enkelvoud (U en GIJ in het Engels resp. THEE en THOU) en meervoud (GIJLIEDEN EN ULIEDEN in het Engels resp. YE en YOU).

Aldus verwijst “U en GIJ” naar een enkeling, terwijl “GIJLIEDEN EN ULIEDEN” naar een groep verwijst. Ditzelfde onderscheid wordt gemaakt in vele moderne talen en, nog belangrijker, het wordt gebruikt in de Griekse taal van het Nieuwe Testament.

Opmerking: In de Statenvertaling van 1977 en eerdere uitgaven is het bovenstaande niet altijd consequent doorgevoerd!

In de King James Bible van 1611 is één en ander wel consequent doorgevoerd.

Einde citaat

Maar we hebben nog steeds de vraag, of vragen, open staan waar we mee zijn begonnen. Wat is regeneratie? Wat is wederom geboren worden? Maar ik denk dat we er achter zullen komen dat ze beide hetzelfde zijn. De één met een veel bredere betekenis dan de andere, maar het gaat over het zelfde en beide zijn ze gerelateerd aan DEZELFDE GEBEURTENIS. Maar in eerste instantie wil ik u laten zien dat we Petrus zijn gebruik van het woord moeten elimineren, want in 1Petrus, spreekt Petrus over een totaal verschillend iets dan waar Jezus Christus over spreekt in Johannes drie.

*“1Petrus 1:3: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid **ons** heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.*

“1Petrus 1:4: Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

“1Petrus 1:5: Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.

Let op dat Petrus zegt ”**ons** heeft wedergeboren”. Waartoe zijn ze wedergeboren? Tot een levende hoop zegt hij. En hoe zijn de wedergeboren TOT die hoop? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij zegt dat de hoop waartoe hij is wedergeboren een erfenis is. Het is in de hemelen bewaard, en dat hij, en de betrokkenen, in de kracht Gods bewaard worden, tot wat? Tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. Volg het nu volgende nauwgezet. ALS God hen heeft doen wedergeboren dan geloof ik

dat “weder” een “voorheen” heeft. Met andere woorden, we moeten er achter zien te komen waar God ze heeft laten geboren worden. Kijk nu naar:

“Exodes 4:21: En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, dat gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan.

“Exodes 4:22: Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel.

“Exodes 4:23: En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden!

Hier in Exodes is dus de eerste GEBOORTE en Petrus zegt dat ze WEDERGEBOREN zijn tot een levende hoop. Wat was Israëls hoop in het boek Exodes? Het was de erfenis. Het was het Koninkrijk. Het was een NATIONALE erfenis van het Koninkrijk zoals in:

“Gen.12:2: En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!

Bedenk nu wat de Heer heeft gezegd aan de leiders van het volk Israël in Matth.21. Hij heeft hen een gelijkenis verteld uit het boek Jesaja.

In feite liet Hij hen zichzelf veroordelen, en toen zei Hij:

“Matth.21:43: Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.

Let op dat Hij de leiders, van het afvallige volk Israël, heeft gezegd dat het Koninkrijk van hen zal worden weggenomen. En dat het aan EEN VOLK gegeven zou worden. Wie is dat volk?

Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.

Wie zijn dus dat Kleine kuddeken? Het zijn de “ons” uit 1Petrus 1:3:

*“1Petrus 1:3: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid **ONS** heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.*

Waar hopen ze op? Waar staat het mee in verband? De opstanding van Jezus Christus uit de doden. Waarom was, volgens de prediking van Petrus, Jezus Christus opgestaan uit de doden? Het was om Koning te worden in het Koninkrijk.

“Hand.2:29: Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.

“Hand.2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;

U kunt dus zien dat Israël, de zoon van God, in Exodes hoofdstuk vier is GEBOREN. In feite was het door het bloed van het Pascha. De Israëlieten kwamen door het bloed, met andere woorden, ze kwamen uit het huis, waarin zij waren toen de doodsengel VOORBIJ GING, ze kwamen dus uit het huis en door het water van de Rode Zee. Het stelt de “geboorte” voor. Ze werden geboren. Het gehele huis Israëls werd geboren in het boek Exodes. En Petrus zegt dat zij, de mensen waaraan hij schrijft, WEDERGEBOREN zijn tot dezelfde levende hoop. Die hoop was verlossing van hun vijanden, inclusief dood, erfenis van het beloofde land en de Koning en het Koninkrijk. Met andere woorden, ze zijn opnieuw geboren, ze zijn WEDERGEBOREN zoals Petrus deze uitdrukking gebruikt in DEZE toepassing.

“1Petrus 1:22: Hebbende dan uw zielen gereinigt in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

“1Petrus 1:23: Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Hij zegt: “door het woord van God”. Wat was dat woord dan? Het was de belofte die aan de vaders was gedaan:

“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaders;

Hij BEVESTIGDE de beloften. Wat waren die beloften? Erfenis. Abraham keek uit, zegt de Bijbel, naar een STAD met fundamenteën. Abraham geloofde in de opstanding. Petrus geloofde ook in de opstanding. En Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Ze hebben nu een LEVENDE HOOP. Hun hoop op het Koninkrijk der Hemelen op aarde. Dit moet ons dus het idee geven waarover Petrus sprak toen HIJ de uitdrukking “wedergeboorte” gebruikte. Het is een heenwijzing naar het opnieuw geboren worden van het volk Israël. Ze zijn opnieuw verwekt. Met andere woorden, het is de kleine kudde van geroepen gelovigen uit het afvallige volk Israël. Het is een “wedergeboren” volk, die uitzien naar de komende Koning en het Koninkrijk. Met andere woorden, ze zien uit naar de wederoprichting aller dingen.

*“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten **van alle eeuw.***

King James Bijbel:

*“Act. 3:21: Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets **since the world began.***

Dat woord, WEDEROPRICHTING, betekent letterlijk RECONSTRUCTIE, en dat is precies wat er zal gebeuren bij de tweede komst van Christus. We hebben geen “bewijstekst” nodig. Met andere woorden, omdat het woord hetzelfde is hoeft u niet door de hele Bijbel te gaan om alle plaatsen te zoeken waar dat woord wordt gebruikt om er vervolgens een “leer” van te maken. Het woord en de spelling van het woord, enzovoort, kunnen hetzelfde zijn. Maar het gebruik van het woord is misschien NIET hetzelfde. En in 1Petrus gebruikt hij NIET de uitdrukking “wedergeboren” op dezelfde manier als de Heer het gebruikt in Johannes drie. Voordat we nu naar Johannes drie gaan laat ons eerst naar dat andere woord kijken:

WEDERGEBOORTE. Jezus Christus gebruikt het woord één keer en Paulus gebruikt het één keer. Paulus zegt in Titus:

“Titus 3:3: Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.

“Titus 3:4: Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,

*“Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door **het bad der wedergeboorte** en vernieuwing des Heiligen Geestes;*

King James Bijbel: (ingevoegd door de vertaler).

*“Titus 3:5: Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the **washing of regeneration**, and renewing of the Holy Ghost;*

Einde citaat.

“Titus 3:6: Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

Wat is over ons uitgegoten? Is de Heilige Geest OVER ons uitgegoten? Hebben wij de zalving van de Heilige Geest ontvangen zoals de Joden met Pinksteren in Handelingen twee? Nee, dat hebben we niet! Wij hebben die zalving niet. Het idee dat Paulus hier presenteert is dat wij gedoopt zijn DOOR de Geest, niet MET de Geest. En uit de brief aan de Efeziërs weten we dat er slechts ÉÉN doop is.

“Ef.4:5: Een Heere, een geloof, één doop,

We weten dus dat de éne doop, waarnaar Paulus verwijst, de doop DOOR de Heilige Geest is in het lichaam van Christus en niet de doop VAN de Heilige Geest zoals men zegt. Met andere woorden, het is niet de doop MET de Heilige Geest die Jezus Christus vervulde in Handelingen twee.

Er wordt gezegd “VERNIEUWING des Heiligen Geestes”. Hoe kan iemand, zoals Paulus dat omschrijft, die: onwijs is, ongehoorzaam is, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende, ooit de Heilige Geest hebben GEHAD en dat wij nu VERNIEUWD kunnen worden met de Heilige Geest. We hadden nimmer de Heilige Geest om mee te beginnen. Hoe kunnen we er dan mee vernieuwd worden? Dat woord vernieuwing betekent letterlijk herstellen. Nu wil ik dat u ergens over na gaat denken. Waar waren al uw zonden toen Christus stierf?

“2Kor.5:19: Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

God verzoende ons, in Christus, met Zichzelf en Hij deed dat door ons onze zonden NIET toe te rekenen. Als ze ons niet zijn toegerekend, wie zijn ze dan wel toegerekend? Ze werden toegerekend aan Jezus Christus.

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Waar waren dus al uw zonden toen Christus stierf? Ze waren op Hem. Hij is zonde gemaakt voor ons. Als God Hem zo, beladen met onze zonden, uit de doden op zou wekken, dan zou Hij niet opgenomen kunnen worden in de hemel. Er moest dus een vernieuwing plaats vinden. Hij zegt: *“door het bad der wedergeboorte”*. Hij zegt niet dat God op u het bad der wedergeboorte uitstortte, hij zegt door HET BAD der wedergeboorte. Er is dus een BAD bij betrokken. Met andere woorden een DOOP. Herinnert u zich wat de Heer zei met welke doop Hij gedoopt moest worden?

“Lukas 12:50: Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij!

Het was dus een doop in de dood en het was UW DOOD die Hij stierf. Hij deed het in uw plaats. Daar is Hij dus, aan het kruis. Hij zei: *“Het is volbracht”*, en Hij boog het hoofd en stierf. En Hij was dood. Hij was dood gedurende drie dagen en drie nachten. Zijn lichaam was in het graf en zijn ziel ging naar de lagere delen van de aarde, in de hel. Is dat nu het einde? Nee! Hij was GEREGENREERD. HET bad der wedergeboorte. Niet gewoon een bad maar HET bad, waarvan? VAN DE WEDERGEBOORTE. Het gebeurde in het werk aan het kruis.

Paulus verwijst er naar als *“der werking Gods”* in Kol.2:11-12.

Het woord *“REGENERATIE”* betekent *“RENOVATIE”*. Het betekent *“VERNIEUWING”*. Dat klinkt als: *“Wedergeboorte!”*. Hier is Hij dan, Hij is dood. Zijn lichaam was in het graf en zijn ziel in de hel. Er moest iets gebeuren. Dus, na drie dagen en drie nachten is Hij wedergeboren. Het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heiligen Geestes gebeurde. Hij had de Heilige Geest. U en ik hadden nimmer de Heilige Geest om er mee vernieuwd te worden. Hij had dat wel. Hij was de eerste die OPGEWEKT is uit de doden. Wat is opwekken? Zie nu naar:

“Hand.13:32: En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt (opgewekt) heeft.

“Hand.13:33: Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

In de King James Bijbel staat: (ingevoegd door de vertaler)

“Acts 13:32: And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers,

*“Acts 13:33: God hath fulfilled the same unto us their children, **in that he hath raised up Jesus again;** as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.*

Opmerking Ziet u het verschil tussen: **“als Hij Jezus verwekt heeft”** en **“in that he hath raised up (opgewekt) Jesus AGAIN”**

Einde citaat

Paulus zegt dat Hij VERWEKT werd. Heden heb Ik U gegenereerd. Welke dag was dat? Het was de dag dat Hij werd opgewekt uit de doden.

“Kol.1:15: Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.

“Kol.1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Laat me u een regeneratie laten zien en dan zullen we spreken over DE REGENERATIE. In Genesis, tussen vers één en vers twee van hoofdstuk één, gebeurde iets rampzaligs. Er gebeurde iets tussen de schepping van Hemel en Aarde in vers één en de conditie die we in vers twee zien. De aarde, niet de wereld, maar de aarde was zonder vorm en leeg (woest en ledig). Petrus noemt het kort in 2 Petrus.

“2Petrus 3:5: Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

“2Petrus 3:6: Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

De AARDE werd in de dagen van Noach overstroomt, maar daar verwijst Petrus hier niet naar. “Wereld” is niet hetzelfde als “aarde”. “Wereld” is een geordende inrichting van dingen. Het woord is KOSMOS. Dat omvat alles, inclusief de bewoners, als die er waren. Maar de AARDE is iets anders. Aarde betekent grond. Het betekent land, aarde en dergelijke dingen. De aarde verdween niet met de zondvloed. De mensen verdwenen. De vloed nam hen allen weg. De aarde was er nog steeds. De aarde bleef ongeveer één jaar nat maar was er nog steeds. En de duif bracht een olijfbblad mee. Het olijfbblad was er nog. Het verdween niet. Ook de aarde was er nog steeds. Maar de wereld die toen was, in Genesis 1:1 verdween. Gelovigen in Christus verdwijnen niet. Ze hebben eeuwig leven. Zie naar de REGENERATIE in Genesis.

“Gen.1:2: De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

“Gen.1:3: En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

“Gen.1:4: En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

“Gen.1:5: En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

De avond en de morgen waren de eerste dag. De mensen spreken van “de Joodse tijdrekening”. Waar zouden ze dat vandaan hebben? Hier is uw voorbeeld. Er zijn dus Dag en Nacht (licht en duisternis) en de avond en de morgen zijn de eerste dag. En dan:

“Gen.1:6: En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

“Gen.1:8: En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.

Kijk nu zeer zorgvuldig naar deze DERDE DAG:

“Gen.1:11: En God zeide: Dat de aarde uitschiet grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was also.

Heeft u gezien dat de bomen vrucht dragen NAAR HUN AARD. Let op het volgende vers.

“Gen.1:12: En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vrucht dragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Zie naar al de dingen die tevoorschijn komen en vruchten voortbrengen. Zegt u dat iets? De AARDE BRACHT VOORT, heeft u dat gezien?

“Gen.1:13: Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

Ga nu naar de eerste brief aan de Korinthiërs:

“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

*“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt **ten derden dage**, naar de Schriften;*

*“Gen.1:13: Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, **de derde dag.***

Zie nu wat Paulus verderop zegt in genoemde brief:

“1Kor.15:35: Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?

“1Kor.15:36: Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;

“1Kor.15:37: En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen.

“1Kor.15:38: Maar God geeft hetzelfde een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.

Ga weer terug naar Genesis:

“Gen.1:12: En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vrucht dragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

“Gen.1:13: Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

REGENERATIE is dus letterlijk WEDERGEBOORTE. Het is VERNIEUWING. Het is RENOVATIE.

Zie naar het boek Openbaring:

“Op.1:18: En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

Ik weet dat er nu sommigen zijn die zullen vragen: “wat bedoelde Paulus, in de eerste Korinthe brief als hij zegt dat hij ontijdig is geboren?”. Eigenlijk is dat niet wat hij zegt.

“1Kor.15:5: En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.

“1Kor.15:6: Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.

“1Kor.15:7: Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.

*“1Kor.15:8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, **als van** een ontijdig geborene, gezien.*

De King James Bijbel zegt: (van de vertaler).

*“1Cor.15:8: And last of all he was seen of me also, **as** of one born out **of** due time.*

Hij zegt dus ALS VAN iemand die ontijdig is geboren, hij zegt niet dat hij ontijdig WAS geboren. Wanneer was dan de juiste tijd? De engelen hebben hierop een antwoord:

“Hand.1:10: En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

“Hand.1:11: Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Niemand heeft Jezus gezien nadat ze Hem zagen opvaren in de hemel. En de twee engelen zeiden dat Hij OP DEZELFDE WIJZE TERUG ZOU KOMEN. Met andere woorden, dat is het moment dat ze Hem weer zouden zien. Ze wisten dat Hij in de Hemel was gearriveerd vanwege hetgeen gebeurde in Handelingen 2:

“Hand.2:33: Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

Maar Paulus zag de Heer DAARNA. (Paulus verklaart: “Ben ik niet een apostel?..... Heb ik niet Jezus Christus, onzen Heere, gezien?” (1Kor.9:1). De Heer te hebben gezien NA Zijn opstanding was een voorwaarde om een apostel te zijn). Maar Petrus, en de twaalven hebben de Heer na de hemelvaart NIET meer gezien. Het was niet de juiste tijd. De juiste tijd wordt verteld door Petrus in Handelingen drie:

*“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der **wederoprichting** aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.*

Maar, onbekend bij Petrus of bij iemand anders, onbekend bij de Profeten van de Bijbel of bij iemand op deze planeet, maakte de Heer een niet geplande, niet geprofeteerde verschijning

AAN PAULUS op de weg naar Damascus. Vandaar dat Paulus zegt dat het was ALS VAN iemand die ontijdig is geboren. Wat zou de juiste tijd dan zijn? Het is de tijd van de wederoprichting aller dingen. Wederoprichting is reconstructie en dat zal de tijd zijn van wat? REGENERATIE.

“Matth 19:25: Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?”

“Matth.19:26: En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Het is ONMOGELIJK voor een mens om zichzelf te redden, hij heeft een Redder nodig.

“Matth.19:27: Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden?”

Kijk nu goed naar:

“Matth.19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.

Daar is het woord WEDERGEBOORTE. Daar staat het én daar staat WANNEER het is. Wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, en op dit moment zit Hij NIET op de troon zijner heerlijkheid. Hij zit in de troon van Zijn Vaders heerlijkheid. Hij bestuurt en regeert momenteel NIET op de troon van David. De troon van David is niet en is ook nooit in de Hemel geweest.

“Op.3:21: Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

Hier is het WANNEER de Zoon des Mensen op ZIJN TROON zal zitten. Dat is het moment WANNEER DE REGENERATIE IS:

“Matth.25:31: En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

Met andere woorden alle Koninkrijks heiligen die “bleven volharden” in de leer van de apostelen zullen uit de doden worden opgewekt, wederom geboren worden, om het Koninkrijk binnen te gaan. Wij hoeven ons dus geen zorgen te maken over het wederom geboren zijn, of wat we zouden moeten doen om wederom geboren te worden, of dat we wederom geboren moeten zijn voordat we al dan niet kunnen geloven of iets dergelijks. Het BAD der wedergeboorte gebeurde met Jezus Christus, Hij werd VERNIEUWD met de Heilige Geest en het gebeurde in ZIJN dood, begrafenis en opstanding, voor u. Wat God over u heeft UITGESTORT is zijn vriendelijkheid en liefde EN GENADE.

“Titus 3:6: Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

“Titus 3:7: Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

Het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heiligen Geestes is gebeurd met Jezus Christus, in Jezus Christus, in zijn dood, begrafenis en opstanding. DE REGENERATIE is bij de tweede komst van Christus.

Maar nu komt het waar u en ik inpassen:

“1Kor.15:50: Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkeit beërft de onverderfelijkeit niet.

“1Kor.15:51: Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

Denk hier eens over na. Wij leven in een lichaam van vlees en bloed. Het is een VERNEDERD LICHAAM volgens Paulus in de brief aan de Filippenzen maar we zullen allen veranderd worden:

“Fil.3:21: Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.

Daar is dus UW regeneratie. Daar is UW nieuwe geboorte. En we zijn niet eens aan Johannes drie toegekomen.

NICODEMUS (Joh.3:1-13)

“Joh.3:1: En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;

Hij was dus een overste van de Joden. Met andere woorden, hij is lid van het Joodse Hooggerechtshof, het Sanhedrin, en hij is een Farizeeër. De Farizeeërs geloofden in de opstanding:

“Joh.3:2: Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

Vanwege de tekenen, want de Joden verlangen een teken (1Kor.1:22), vanwege al deze Messiaanse tekenen die Nicodemus heeft gezien, gelooft hij.

*“Joh.3:3: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand **wederom** geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.*

Maak u niet druk om het woord WEDEROM. In het Grieks is dat woord “another”. Het draagt het idee van “opnieuw”, of: van boven. Griekse woorden hebben in sommige gevallen verscheidene verschillende betekenissen. De betekenis van een GRIEKS woord wordt bepaald door de context waarin het wordt gebruikt. Maar wij lezen geen Griekse woorden. Wij lezen Nederlandse woorden. U kunt op geen enkele manier leren wat een Nederlands woord betekent door te kijken naar de definities van Griekse woorden. U kunt in de concordantie

kijken om naar de verschillende manieren kijken waarop het woord wordt gebruikt. Maar de concordantie heeft geen definities van Nederlandse woorden. Voor dat doel is het niet bedoeld. Er zijn veel “het zou wel eens zo kunnen zijn” theologen die altijd trachten om een dieper begrip te verkrijgen door naar het onderliggende Grieks te gaan.

Het woord is WEDEROM. Het zegt niet: “van boven”. Het zou kunnen zeggen “van boven” als dat het is wat het betekent, maar omdat dat niet hetgeen is wat het betekent, zegt het dat niet. Het zegt niet “van boven” het zegt WEDEROM. Om WEDEROM GEBOREN te worden zou u AL EERDER GEBOREN moeten zijn.

Het onderliggende Griekse woord voor het woord “benaarstigen”, in 2Tim.2:15 draagt ook het idee van ijverig zijn. Het draagt het idee van werken. Maar ik kan ijverig zijn en ik kan ook werken, of ik zou tegelijkertijd ijverig kunnen zijn EN werken, en nog steeds niet “studeren”.

*“2Tim.2:15: **Benaarstig** u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

Opmerking van de vertaler:

De King James Bijbel vertaalt 2Tim.2:15 als volgt:

*2Tim.2:15: **Study** to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.*

De vertalers van de Statenvertaling hebben dus voor “benaarstigen” (beijveren) gekozen terwijl de vertalers van de King James Bijbel voor “studeren” hebben gekozen. Nu is het natuurlijk wel zo dat, wil een arbeider niet beschaamd worden, hij het Woord der waarheid recht moet snijden; dat kan de arbeider alleen doen als hij het Woord ijverig bestudeert.

U kunt niet naar een Grieks woordenboek gaan om achter de betekenis van een Nederlands woord te komen. Als u de betekenis van het Nederlandse woord “studeren” niet weet dan moet u dat opzoeken in een Nederlands woordenboek. Een Grieks woordenboek geeft u de betekenis niet. Dus zegt hij WEDEROM GEBOREN.

“Joh.3:4: Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?”

Dat is een te rechtvaardigen vraag. Hij is niet sprakeloos. Hij probeert het te begrijpen en de Heer staat op het punt om hem te helpen.

“Joh.3:5: Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Als een mens niet eerst uit water wordt geboren kan hij niet wederom geboren worden. Wederom geboren worden betekent voor de tweede keer geboren worden. Het zegt: Ten einde wederom geboren te worden moet je daarvoor reeds geboren zijn geweest. Alle mensen zijn uit water geboren. Water is de natuurlijke wijze waarop MENSEN geboren worden. Alle vlees is geboren uit water. Alle vlees, of schaaldieren, of pluimage komen door het water, het water van een NATUURLIJKE GEBOORTE. Er is een natuurlijk LICHAAM.

“1Kor.15:44: Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

Engelen hebben geen natuurlijk lichaam. Engelen zijn niet uit water geboren. Mensen wel. Engelen kunnen niet wederom geboren worden. Alleen mensen kunnen dat. Vissen worden geboren uit water. Maar hij heeft niets gezegd over het wedergeboren worden van vissen. Vogels met veren zijn uit water geboren, maar hij zei niets over vogels, schaaldieren of pluimage, hij zei: een mens.

Denk hier over na, als een mens wordt geboren uit water, wat is dat dan? Dat is de EERSTE GEBOORTE. Als een mens wordt geboren uit water EN Geest, wat is hij dan? Dan is hij wederom geboren.

“Joh.3:6: Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Het eerste gedeelte van vers vijf harmonieert met de eerste helft van vers zes, en de tweede helft van vers 5 harmonieert met de tweede helft van vers zes. Een mens wordt geboren uit water, hij is geboren uit het vlees. De acties van twee personen, een man en een vrouw, resulteert in een mens geboren uit het vlees. Maar de tweede helft van BEIDE verzen is dat wat geboren is uit de Geest (hoofdletter G). *“Hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest”*. Er is een NATUURLIJK lichaam en er is een GEESTELIJK lichaam.

“1Kor.15:45: Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

“1Kor.15:46: Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

Wat er het eerst was is de natuurlijke mens, geboren uit het vlees, en DAARNA, wederom geboren, dat wat geestelijk is.

*“Joh.3:7: Verwonder u niet, dat Ik **u** gezegd heb: **Gijlieden** moet wederom geboren worden.*

King James Bijbel:

*“John 3:7: Marvel not that I said unto **thee**, **Ye** must be born again.*

(In de Engelse taal: “Thee” en “Thou” = Enkelvoud; “Ye” en “You” = Meervoud).

Hier hebben we het “U” en het “Gijlieden” weer. Met andere woorden: Ik heb U (Nicodemus) gezegd dat GIJLIEDEN, jullie allen, het gehele huis Israëls WEDEROM GEBOREN MOET WORDEN. Realiseert u zich dat er voor deze mensen geen OPNAME is? Ze hadden niet de belofte van de OPNAME.

Zij waren GETUIGEN. Letterlijk betekent dat woord MARTELAAR. Hun werd kracht gegeven. De kracht om te lijden. Hun werd kracht gegeven om te VOLHARDEN TOT HET EINDE. Zoals het was voor degenen in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, de “gijlieden” waarover hij spreekt in het vers, ZO zal het ook zijn voor hen in de Verdrukking NA de Opname van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Op.12:10: En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

“Op.12:11: En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

De uitspraak in Joh.3:16 dat: “*een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve*”, is een verwijzing is naar VERDERVEN in de hel. Allen verwachten om te sterven om daarna af te dalen naar de Hel en wederom geboren te worden.

Opmerking van de vertaler: Denk er aan dat de hel uit twee afdelingen bestond, zie het verhaal van de rijke man en Lazarus. Zij die in Hem geloofden gingen naar “de schoot van Abraham”.

In ons geval kan de Opname op ieder moment gebeuren, en wij die nog leven kunnen, zullen in een oogwenk worden opgenomen en veranderd, ons vernederd lichaam wordt dan veranderd zonder dat we de dood ervaren. Gerechtig zijn we reeds gestorven in Christus aan het kruis. Maar zo gaat het die mensen niet. Het “gijlieden” waar over wordt gesproken in Johannes hoofdstuk drie is Israël. En de enige manier waardoor zij het Koninkrijk kunnen binnengaan is door de dood. Daarom zegt hij in Johannes dat GIJLIEDEN wederom geboren moeten worden. Paulus zegt niet zoiets. Paulus zegt: “*Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen*” (1Kor.15:51). Zij hadden die hoop, om niet te sterven, niet. (De Opname is een gebeurtenis die behoort bij het Lichaam van Christus. Het is een gebeurtenis waar alleen Paulus over schrijft).

“Joh.3:8: De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

De opstanding van Jezus Christus is HET voorbeeld van hetgeen waarover hij hier spreekt. Dat is wat Petrus bedoelde toen hij zei: “Die.....ons heeft wedergeboren, TOT EEN LEVENDE HOOP”. De hoop van Petrus was de hoop op de opstanding om het Koninkrijk binnen te gaan. Denk eens aan het blazen van de wind. U weet niet waar hij vandaan komt en u weet niet waar hij heengaat. En we spreken hier niet over weersvoorspellingen. De weerman voorspelt het weer en soms heeft hij gelijk en soms zit hij er naast. Dat is niet hetgeen de Heer hier zegt. Hij vergelijkt de wind met de geest. Ademhaling wordt in de Bijbel eveneens vergeleken met geest. De Heer zegt dat het als zodanig is. Zie hier naar een voorbeeld nadat Christus was opgestaan uit de doden:

“Joh.20:26: En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!

Dat kunt u niet doen. Een “wedergeboren “ Christen kan niet plotseling in een kamer staan waarvan de deuren zijn gesloten.

“Lukas 24:13: En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een plek, dat zestig stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus;

“Lukas 24:14: En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren.

“Lukas 24:15: En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging.

Zestig stadiën is ongeveer de lengte van veertig voetbalvelden. Open veld in beide richtingen en plotseling is Hij daar en loopt met hen op. Een “wedergeboren” Christen kan dat niet doen.

“Lukas 24:30: En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun.

“Lukas 24:31: En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.

En plotseling is Hij weer verdwenen. Dat geboren is uit het vlees is vlees, maar dat geboren uit de Geest is geest. Zie opnieuw naar:

“Joh.3:8: De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; also is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

Ik kan u vertellen waar u vandaan komt en ik kan u vertellen waar u heen gaat. Met andere woorden, ik kan de weg afkijken en ik zie u aankomen. Ik kan u zien aankomen en ik kan u zien vertrekken. U kon Hem niet zien. Hij verdween gewoon.

“Joh.3:9: Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?

“Joh.3:10: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israel, en weet gij deze dingen niet?

Een leraar van Israël zou deze dingen moeten weten. Abraham geloofde in de opstanding. God had hem beloofd dat zijn vermenigvuldigde zaad een groot volk zou worden, en toen de Heer hem zei dat hij zijn zoon moest offeren, zijn ENIGE zoon, Izak, op het altaar, pakte hij het mes en het hout en zadelde de ezel en ging heen. Ik bedoel, hij GELOOFDE dat God zijn zaad tot een groot volk zou maken en als hij Izak offerde op het altaar dan MOEST God hem opwekken uit de dood. Ik geloof dat hij dat geloofde, zie:

“Gen.22:5: En Abraham zeide tot zijn jongeren: Blijft gij hier met den ezel, en ik en de jongen zullen heengaan tot daar; als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren.

Deze Nicodemus nu was een leraar van Israël, zaad van Abraham. Vermoedelijk werkte hij op basis van de beloften aan de vaders. Abraham geloofde in de opstanding. En Job deed dat ook:

“Job 14:14: Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat mijn verandering komen zou.

Heeft u dat opgemerkt? MIJN VERANDERING.

“Job 19:25: Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;

“Job 19:26: En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen;

Als nu wormen dit lichaam gaan vernietigen, geloofde Job dan in REGENERATIE?
Zie wat Daniël is verteld:

“Dan.12:13: Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.

Dus een leraar van Israëel, die gelooft in de beloften, zou deze dingen moeten weten zegt de Heer.

“Joh.3:10: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israel, en weet gij deze dingen niet?

“Joh.3:11: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan.

“Joh.3:12: Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?

“Joh.3:13: En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.

Er is dus een MENS opgevaren in de Hemel. Het is David niet:

“Hand.2:34: Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand.

De Heer is dus opgevaren naar de Hemel en volgens Petrus zou de Hemel Hem ontvangen tot de tijd der wederoprichting alle dingen. Wederoprichting is reconstructie. Zie nu naar dit woord, het woord gegeneerd:

“Psalm 2:7: Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd.

Wanneer was Hij gegeneerd? Blijkbaar was Jezus gegeneerd in de opstanding. Hij was wederom geboren.

“Hand.13:33: Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd.

Nu nog een aantal gedachten en dan sluiten we af met de twee laatste vragen. Bekering is niet wederom geboren worden. Jezus Christus hoefde zich niet te bekeren. Hij is zonder zonde, geboren uit een maagd, Zoon van God. U kunt niet zeggen dat Jezus Christus was bekeerd. Hij was niet bekeerd en hij hoefde niet gered te worden. Gered worden of zich bekeren is niet wederom geboren worden. Het voorbeeld van de nieuwe geboorte is dus Jezus Christus. Hij IS de eerstgeborene UIT de doden.

“Rom.1:4: Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:

Hij is bewezen de Zoon van God te zijn, hoe, en wanneer? IN ZIJN OPSTANDING.

“Psalm 2:7: k zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd.

EERSTGEBORENE is de eerste die is gebaard. Het betekent de oudste. Het Griekse woord voor EERSTGEBORENE is PROTOTOKOS. En dat is exact zoals Christus wordt genoemd:

“Kol.1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Naar Christus wordt verwezen als LEVEND GEMAAKT:

“1Kor.15:22: Want gelijk zij allen in Adam sterven, also zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

“1Kor.15:23: Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

Dus ieder man zal levend gemaakt worden, wanneer? Naderhand. Met andere woorden, BIJ ZIJN KOMST. Dit is een verwijzing naar de komst van Christus voor Zijn gemeente, maar er zijn dan nog sommige leden van het lichaam van Christus die, als dat gaat gebeuren, nog in leven zijn. De Opname en de Tweede Komst, naar de aarde, zijn gescheiden door een periode van op zijn minst zeven jaren (de tijd van de verdrukking) Paulus zegt dus:

“1Kor.15:51: Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

In de brief aan de Romeinen zegt Paulus:

“Rom.8:17: En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeefgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

“Rom.8:18: Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarden tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

“Rom.8:19: Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods (zonen van God).

Wat is dus de verwachting van de kinderen (zonen) van God? Opstanding! In ons geval zal dat zijn bij de Opname van de gemeente.

“Rom.8:20: Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;

“Rom.8:21: Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

Joh.3:13 zegt dat er een MENS in de Hemel is. Het vers zegt eveneens dat NIEMAND is opgevaren naar de Hemel behalve die éne man. Het is een verwijzing naar de Zoon des mensen die uit de Hemel is nedergedaald. Jezus Christus is dus de eerstgeborene, het eerst uit de doden GEBOREN.

“Rom.8:29: Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

Wij hebben dus, om zo te zeggen, een vooraf bepaalde bestemming. We zijn voorbestemd gelijkvormig te zijn aan het beeld van Christus. Johannes zegt hetzelfde met betrekking tot het priesterschap van Israël:

“1Joh.3:2: Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Johannes maakt een rechtstreekse verwijzing naar wat David zegt in het boek der Psalmen:

“Psalm 17:15: Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken.

We zijn deze studie begonnen met twee vragen en we hebben gezegd dat we de studie zouden beëindigen met twee vragen. De vragen aan het begin waren: Wat is regeneratie? Wat is wederom geboren? En ik hoop dat dit alles u op zijn minst wat stof tot nadenken geeft. Hier zijn dan de twee afsluitende vragen:

WANNEER is de regeneratie? WANNEER is de wedergeboorte?

Vertaler: L. H. Meijer.

E-mail: l.h.meyer@ziggo.nl