

## Waardoor komt de afvalligheid

*“2Kor.5:18-21: 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*

*“2Kor.6:1-4: 1 En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben. 2 Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid! 3 Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worde. 4 Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,*

Ons doel moet, in alle dingen, door God worden beproefd. We zijn werkers samen met God.

We zijn ambassadeurs, geen priesters, met een boodschap dat God ons de zonde niet toerekent en Zijn toorn richtte tegen Zijn Zoon om aan Zijn gerechtigheid te voldoen. De uitdaging voor ons is: *“...als dienaars van God, maken we onszelven in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden”*.

*“1Kor.3:8: En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.*

Er is een beloning voor ons werk in de bediening. God zal ons deel erkennen, dat is om Zijn Zoon door ons te laten leven.

*“1Kor.3:9-10: 9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik (Paulus) als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.*

Wij arbeiden samen met God om een bouwwerk te bouwen.

*“1Kor.3:17: Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.*

U bent een gebouw (een tempel). De tempel is het waar God leeft en woont en Zichzelf openbaart. Hij doet dit vandaag de dag in de lokale vergadering. De lokale vergadering (bestaande uit gelovigen) is het huis van God, een pilaar en vastigheid der waarheid

*“1Tim.3:15: Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.*

We moeten arbeiden, een gebouw bouwen van waar God Zichzelf kan manifesteren op aarde. Dit gebouw is een splinternieuw gebouw, niet een gebouw dat alreeds bestond. De Apostel

Paulus heeft het gebouw niet ontworpen, dat deed God. Paulus zegt echter dat hij de bouwmeester is, degene aan wie het bouwplan werd gegeven. Evenals in het geval van constructiewerken moeten alle werken de goedkeuring verkrijgen van de inspecteur, ons werk moet overeenkomen met de goedkeuring van God.

Ons individueel deel wordt goed bevonden als we samen met God arbeiden (d.w.z. doen wat God vandaag wil dat we doen).

### Waarom Afvalligheid Verschijnt

In 2 Timotheüs, staan vier redenen, en de antwoorden, waarom afvalligheid verschijnt zodat u niet het slachtoffer wordt van deze valse leer en uw werk niet wordt goedgekeurd door God. Als uw werk de goedkeuring van God niet krijgt dan gaat uw werk op in rook. De dingen die wel de goedkeuring hebben van God blijven eeuwig bestaan.

### Het verlaten van de boodschap die door de Apostel Paulus aan ons is gegeven.

*“2Tim.1:15: Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes.*

Allen die in Azië waren hebben zich van Paulus afgewend, niet van God, niet van Jezus Christus of de Bijbel. Dat betekent dat u, zelfs als u de Heere Jezus Christus dient, het Woord predikt en dingen uit de Bijbel doet, niet goed wordt gekeurd als dienaar van God.

We moeten het juiste programma volgen en het juiste materiaal gebruiken om te worden goedgekeurd. Het antwoord is om de gezonde woorden vast te houden, namelijk de dingen die Paulus leerde.

*“2Tim.1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.*

Timotheüs wordt strijdend in Efeze achtergelaten. Paulus is zich bewust van zijn tranen en moedigt Timotheüs aan om door te gaan. God komt tussenbeide door de gebeden van zijn hem, Hij komt niet tussenbeide met betrekking tot de omstandigheden. Paulus herinnert Timotheüs aan zijn familie, zijn roeping, de kracht van God en de leer. Paul daagt Timotheüs uit om voort te gaan en niet toe te staan dat emoties, druk en vervolging zijn manier van denken gaat beïnvloeden; hebbende een gezonde geest. De kracht van God is de prediking van het kruis. Wij vinden die kracht in het Woord van God.

*“2Tim.1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, vóór de tijden der eeuwen;*

Wij zijn betrokken bij het eeuwige doel van God, dat is begonnen vóór Genesis 1:1. Paulus vertelt ons om door het leven te gaan met de eeuwigheid voor ogen. In Romeinen 8 heeft Paulus al gezegd dat het lijden van vandaag de dag niet opweegt tegen de heerlijkheid die komen gaat (Rom.8:18).

Paulus zegt vast te houden aan de gezonde woorden, het voorbeeld en de blauwdruk die door de Apostel Paulus werden vastgelegd. Wees voorzichtig en verander dat voorbeeld niet. We moeten ons, in het geloof, vasthouden aan de gezonde woorden; het werk van de bediening gebeurt door het geloof. We moeten een gezonde geest hebben, ons niet laten leiden door emoties, gevoelens en omstandigheden zodat die gaan dicteren wat we moeten doen.

### Die van de waarheid zijn afgeweken.

*“2Tim.2:18: Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof.*

Fygellus en Hermogenes wisten van de waarheid van God met betrekking tot de opstanding maar ze plaatsten het op de verkeerde plaats. De opstanding is een Bijbelse waarheid, maar wat zij er over zeiden klopte niet. Afvalligheid gebeurt ook vandaag, want mensen hebben soms iets dat in de Bijbel staat, maar ze zetten het vervolgens op de verkeerde plaats. Zo plaatsen ze bijvoorbeeld het Lichaam van Christus in de aardse bediening van Jezus Christus, of in de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen, of in het boek Hebrëen. Of ze nemen de hoop van Israël en maken het de hoop van het Lichaam van Christus.

### Afvalligheid gebeurt wanneer mensen de Bijbelse waarheden herdefiniëren.

Paulus schreef terwijl Fygellus en Hermogenes nog in leven waren; zij hebben de opstanding zelf dus gemist. Misschien hebben ze de waarheid van de opstanding genomen en die geherdefinieerd.

### Enige Bijbelse waarheden die mensen vandaag de dag opnieuw definiëren:

- De Bijbel.
- De Verkiezing.
- De gave van het spreken in tongen (talen).
- Het Evangelie van het Koninkrijk.
- Het Koninkrijk der hemelen.
- De Wonderen.
- De Gebeden.
- De Voorbeschikking.
- De Gemeente, het Lichaam van Christus
- De Lokale Gemeente.
- De waterdoop.

Waarom herdefiniëren mensen Bijbelse waarheden? Meestal is het om een religieuze traditie te behouden of te onderbouwen wat zij geloven. Het antwoord hier op is om de dingen in de Bijbel daar te laten aan wie zij behoren.

*“2Tim.2:15: **Benaarstig u**, om uzelfven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

De King James Bijbel zegt het aldus: *“2Tim.2:15: **Study** (studeren) to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.*

Vandaag de dag heeft de kerk weinig getuigenis omdat ze afgedwaald is van de waarheid of de waarheid opnieuw heeft gedefinieerd.

## De Waarheid weerstaan

*“2Tim.3:8: Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alsoo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.*

Verwerpelijk betekent: niet goedgekeurd.

Jannes en Jambres waren de twee magiërs die hun staven neerwierpen toen Aäron de zijne neerwierp, ze zeiden dat zij ook hetzelfde konden doen. Mensen verzetten zich tegen de waarheid door te kijken naar de dingen die ze doen, of gedaan hebben, en zullen uw boodschap weerstaan. Mensen zullen de waarheid meestal tegenstaan omdat ze denken *“dat de godzaligheid een gewin zij”* (1Tim.6:5).

*“1Tim.6:5: 5 Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.*

Het antwoord hierop is om het einde van Jannes en Jambres in herinnering te brengen: de staf van Aäron verslond hun staven. Het was twee tegen één; ze hadden in staat moeten zijn om de staf van Aäron te verslinden. Het probleem is niet de kwantiteit van het werk, maar de kwaliteit.

## Het niet verdragen van de gezonde leer

*“2Tim.4:1-4: 1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.*

Mensen zullen de gezonde leer niet meer verdragen, maar gaan op zoek naar leraren die hun eigen begeerten zullen vervullen. Ze willen fabelen horen en verhalen. In plaats van de waarheid van het Woord van God te horen willen ze verhalen horen over wat er met iemand is gebeurd, of wat iemand heeft gezien. Zij geven er de voorkeur aan om te luisteren naar leraren die persoonlijke ervaringen gebruiken om te bevestigen wat ze verkondigen.

Degenen die de gezonde leer niet verdragen zullen hun waarheid en begrip baseren op persoonlijke ervaring en persoonlijke meningen. Als u ze zou vragen om u een vers aan te wijzen ter ondersteuning van wat ze zeggen, zullen ze alleen maar in staat zijn om u te vertellen wat ze gezien of meegemaakt hebben. Dat geeft hen een goed gevoel en de gezonde leer gaat daar vaak tegenin. Degenen die de gezonde leer niet verdragen vervangen die leer door persoonlijke ervaring. Ze denken dat dat de waarheid is omdat ze het ervaren hebben en ze wandelen als ongelovigen.

*“Ef.4:17-19: 17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten; 19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.*

Als een gered persoon kunt u wandelen in de ijdelheid van uw gemoed. Als u de gezonde leer overboord gooit, zal het vervangen worden door menselijke standpunten en verkeerde leer, enz. Als dat gebeurt wordt uw geestelijk leven afgesloten, u loopt in de duisternis en het vlees neemt het over. Aangekomen zijnde op dat punt zal iemand datgene wegduwen waarvan hij weet dat het de waarheid is en de dingen achterna gaan die het vlees tevreden stellen.

Het antwoord hierop is, voor degenen die de waarheid hebben weerstaan, ze te onderwijzen en het werk van een evangelist doen.

*“2Tim.2:24-25: 24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen; 25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gawe tot erkenenis der waarheid;*

We moeten hen die de waarheid weerstaan instrueren in zachtmoedigheid, niet als een olifant in een porseleinkast. Wanneer iemand van de waarheid afwijkt werkt deze zichzelf tegen, tegen zijn eigen belang in.

*“2Tim.4:5: Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.*

Met degenen die zich hebben afgekeerd van de waarheid moeten we niet zodanig mee bezig zijn dat we de verlorenen vergeten: doe het werk van een evangelist. Te vaak richten we ons op degenen die zich bevinden in het religieuze systeem; en in het midden van de afval degenen vergeten die verloren zijn.

Dit zal u helpen om de waarheid niet te weerstaan, want als u weer terug gaat naar waar u zelf vandaan bent gekomen en nu weet waar u de eeuwigheid zult gaan doorbrengen, zal het ertoe leiden dat u uw eigen redding waardeert.