

Waarom heeft God de duivel geschapen? (1)

Door: Pastor J. C. O'Hair

De listen van Satan (2)

Door: Pastor Ricky Kurth

De duivel en de Verborgenheid (3)

Door: Pastor J. C. O'Hair

Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1946.

God heeft de duivel geschapen, maar niet zoals hij vandaag de dag is. De Bijbel, dat is het Woord van God, zegt het zo en dat is voldoende en onherroepelijk. Waar is de man of vrouw in wiens geest deze vraag “waarom” niet is opgekomen?

Volgens de bijbel is de duivel een wezen, een persoon, een geest. Hij is niet een mythe. Hij is een echt individu. Er is maar één duivel, hoewel er veel demonen zijn. Er wordt over hem gesproken als de Slang, de Draak, de Beélzebub en Satan. Er is maar één boek dat zijn ware geschiedenis bevat en dat Boek is de Bijbel.

De duivel van de Bijbel is een persoonlijke duivel. Hij staat aan het hoofd van alle kwade krachten. Want alles wat in de wereld is is niet van de Vader; Satan is direct of indirect verantwoordelijk voor: de lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven. Hij is eveneens de superieure regisseur van alle religieuze systemen die door de Bijbel worden veroordeeld, en in veel van deze systemen werkt hij in de naam van God en Christus. Hij is een slimme vervalser.

De duivel wordt beschuldigd van de misdaad van het misleiden van de hele wereld. Iemand die de hele wereld kan misleiden moet heel wijs en sluw zijn; alles wel beschouwd is dat teveel voor de kracht en de wijsheid van eelke sterfelijke dan ook. Er wordt van hem gezegd dat hij een lasteraar is, een

tegenstander, zoekende wie hij kan verslinden, een leugenaar en een moordenaar vanaf het begin. Satan betoverde Eva door zijn subtiliteit. De Christen wordt gewaarschuwd en geïnstrueerd betreffende zijn listen en vurige pijlen. Alleen degenen die bewaard worden door die Ene, die Satan overwonnen heeft in leven en dood, en beschermd worden door de geestelijke wapenrusting die Hij aanbiedt, kan standhouden tegen de wereldheerser van de duisternis in de hemelse gewesten. Alleen het schild van het geloof zal zijn vurige pijlen doven. Geen enkel wapen zal hem overwinnen, behalve het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God en voortdurend gebed. Versterkt u dus tegen deze tegenstander; de Christen wordt opgedragen hem vastberaden, in het geloof, te weerstaan.

De duivel is de god van deze eeuw. Hij is den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Als de god van deze eeuw verblind hij het verstand van hen die niet geloven, opdat het glorieuze evangelie van Christus, die het beeld van God is, hen niet beschijne. Hij is de overste van deze wereld, verantwoordelijk voor alle kwade krachten, evenals de demonische geesten. Maar Christus heeft hem door Zijn dood en opstanding overwonnen:

“Hebr.2:14: opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

“Kol.2:15: En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd.

De meest verraderlijke aanvallen van Satan tegen God en Zijn gerechtigheid en Zijn Kerk worden bereikt door zichzelf te transformeren tot een engel van het licht. Hij oefent zo'n volledige invloed uit over zijn misleide godsdienstige onderdanen waardoor ze zich voordoen als dienaren van Christus, als dienaars van gerechtigheid en zend hen uit in de naam van het Christendom om een andere Jezus en een ander evangelie te verkondigen. Dezulke zijn valse apostelen en bedrieglijke arbeiders, en degenen die hun kwaadaardige wegen volgen zijn vele. Zij werken vanaf de zogenaamde Christelijke preekstoelen (2 Kor. 11:13-15).

De duivel is verantwoordelijk voor alle zonde, ziekte, verdriet, lijden, misdaad, armoede en dood op deze aarde. Eeuwig vuur is bereid voor de duivel en zijn engelen. Onbekeerde mensen bieden hem aan. Hij wordt aanbeden door miljoenen. Hij gebruikt zijn verdoemelijke religieuze opiaten om velen in de verloren wereld te misleiden. Hij heeft de overhand in de samenleving, handel,

politiek, onderwijs en religie. De dagelijkse kranten van alle landen zijn bijna uitsluitend onder zijn controle. Zijn dienaren in scholen, hogescholen en seminaries zijn verdoemelijk en schaden het merendeel van degenen die onder hun bediening zijn. Hij heeft secten, afdelingen, vijandschap, twist, scepticisme, ongeloof en wereldsgezindheid in de kerk van Jezus Christus gebracht. De verschrikkelijke duisternis, de vreselijke degeneratie, de onuitsprekelijke verdorvenheid van de heidenwereld is het gevolg van zijn werk. Vandaag zijn meer dan driekwart van de inwoners van de wereld heidense aanbidders, terwijl echtscheiding, geweld, lust, hebzucht, egoïsme, zelfrechtvaardiging, intellectuele en religieuze trots, zelfmoord, moord en andere misdaden de ongoddelijke eeuw kenmerken die God benoemd als deze tegenwoordige boze eeuw, dit komt ook voor in zogenaamde Christelijke landen.

De mensen zijn meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods en boze verleiders gaan van kwaad tot erger.

We kunnen alle optimisme bedenken die denkbaar is om de dingen er mooier uit te laten zien dan ze in werkelijkheid zijn maar het feit blijft dat deze wereld in een trieste toestand verkeert. De asielen, gevangenissen en ziekenhuizen zijn gevuld met een lijdende mensheid; om maar niet te spreken van het lijden en sterven van de schepping. Gods Boek beschrijft de huidige toestand als een zuchtende schepping en verklaart duidelijk dat de hele wereld in het boze ligt (Rom. 8:22; I Johannes 5:19). Maar u zegt dat deze dingen altijd op deze aarde geweest zijn. Zeker, maar niet in deze mate.

Satan zou graag alles naar zijn hand zetten voor wat deze huidige eeuw betreft. Maar het gordijn gaat nu nog niet naar beneden. Dit is de dag van de macht van Satan. Dit is de dag van de mens. Deze eeuw gaat snel naar Satan zijn man, die wetteloze, die de Heer Jezus zal zenden naar de poel des vuurs wanneer Hij bij zijn komst de duivel als zijn gevangene op zal sluiten.

De duivel heeft de schepping van God in een staat van chaos gebracht en in sommige gevallen heeft hij het meesterwerk van de Schepper, die naar Zijn eigen beeld is geschapen, bijna onherkenbaar gemaakt. Wat de zichtbare resultaten tot nu toe betreft heeft de duivel een succesvolle oorlogvoering tegen gerechtigheid en waarheid gevoerd; alhoewel miljoenen van het menselijk ras door zijn verderfelijke en vijandige werk ten val zijn gebracht, zijn er velen die van zijn kracht en vloek verlost zijn.

Nu terug naar de vraag. De verborgenheid is: waarom zou God, die deze grote vijand zou kunnen belemmeren en vernietigen, hem toestaan om door te gaan met zijn verraderlijk en verdorven werk? We zijn omringd door zoveel verborgenheden dat we niet kunnen nalaten om deze vraag vaak te stellen. Waarom deze wereld? Waarom mensen? Waar gaat het allemaal om? Waarom deze zuchtende, lijdende schepselen in de wereld? Waarom is er een duivel?

Waarom heeft God de duivel toegestaan om al deze eeuwen te rebelleren, te lasteren en Hem tegen te staan? God heeft een uiteindelijk doel. Hij heeft nu zeker een doel. Hij werkt alle dingen naar den raad van Zijn wil, en ofschoon wij Zijn wegen niet kunnen begrijpen, want Zijn wegen zijn onnaspeurlijk, kennen we Hem goed genoeg om te weten dat het alles voor de glorie van Zijn Zoon is, door wie en voor wie alle dingen zijn geschapen.

De God van de Bijbel is alwetend. Daarom wist Hij het einde vanaf het begin. Hij voorzag deze huidige boze eeuw en wist dat geweld de aarde zou vullen en dat de mensen, die door Satan zijn bedrogen, ondergedompeld zouden worden in grote verdorvenheid. Hij had Satan kunnen vernietigen alvorens hij het werk Zijner handen zou verwoesten; maar het was niet Zijn wil om dat te doen. Wij kunnen ons alleen aan de wil van de onfeilbare God onderwerpen, en zien wat dat betreft op dit moment door een donker glas.

God heeft alle dingen geschapen door Jezus Christus (Efeziërs 3:9). Het Woord dat vlees is geworden heeft alle dingen geschapen; daarom moet Hij de Gezalfde Cherub hebben geschapen, en is toen vlees geworden met het doel om dit gevallen wezen, en zijn macht over de mensheid, te vernietigen. De morgenster (in de King James Bible wordt hij Lucifer genoemd) viel als gevolg van rebellie en overtreding. Hij viel door trots. Hij viel uit de hemel (Lukas 10:18; Jesaja 14:12-15; Ez. 28:14-18). Hij was bedorven door zijn wijsheid en schoonheid. Hij was niet tevreden met de hoogste plaats die God een hemels schepsel kon geven. Hij wilde de plaats van de Schepper. Hij zou dan zijn als de Allerhoogste God. De Gezalfde Cherub was volmaakt op de dag dat hij werd geschapen en werd daarom niet geschapen als een zondig schepsel. Alle zonde kwam door de vele "Ik wil's" van dit wezen. Nogmaals, waarom? Waarom heeft God hem niet zodanig geschapen zodat hij niet kon zondigen?

Wij kennen niet de volledige geschiedenis van deze boosaardige, maar we hebben de geschiedenis van zijn oorsprong, koers en bestemming. We weten dat elke ervaring met de gevallen mens, waarmee hij in de Bijbel in verband wordt gebracht, overeenkomt met zijn betrekking tot ons vandaag de dag, en alleen degenen die de waarschuwingen in acht nemen en de voorzorgsmaatregelen die in het Boek worden uiteengezet kunnen zijn trucs begrijpen en zijn kracht overwinnen. Hij werd in de woestijn ontmoet en overwonnen door de Zoon van God, die de enige hoop en kracht van ieder individu is in zijn conflict met deze machtige vijand.

Omdat de Gezalfde Cherub in de hemel tot God gezegd heeft: "Ik wil", heeft de ware Gezalfde, God in menselijke gedaante, de beker in de Hof gedronken toen Hij zei: "Uw wil geschiedde" en de werkzaamheden op Golgotha afrondde. Omdat Lucifer (de Morgenster) als de Allerhoogste God wilde zijn, heeft de allerhoogste God de gelijkenis van een zondig mens aangenomen om de gevallene te verslaan.

Waarom heeft God de mens niet zo sterk gemaakt dat hij de verleiding van de Slang zou kunnen weerstaan? We weten dat, als Eva en Adam het schild van het geloof hadden gebruikt en gehoorzaam waren geweest aan Zijn wil, de zonde nooit door Adam in de wereld zou zijn gekomen. Moeten we zeggen dat God Adam toestond om te zondigen, zodat Hij Zijn wil zou kunnen uitvoeren? Terwijl we weten dat aan het Kruis de Zoon van God werd overgegeven volgens de vaste raad en voorkennis van God; dat Hij vóór de grondlegging van de wereld werd gedood, deze woorden zijn zeer duidelijk: *"Jac.1:13: Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.* (zie ook Hand.2:23 en 1Petrus18-20).

Door de eeuwige eeuwen heen laat God een aantal zondaren zien die door genade zijn gered: *"Ef.2:7: Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.* De Vader heeft bepaald dat Zijn geliefde Zoon, de Zoon van Zijn liefde, in alle dingen de voorrang moet hebben. Hij is vóór alle dingen en door Hem bestaan alle dingen. Hij is aangesteld als erfgenaam van alle dingen. Om de vreugde die voor Hem lag, verdroeg Hij het Kruis. Hij verdroeg vernedering, verwerping en dood om, door Gods oneindige genade, een wereld van zondaars in wanhoop en volkomen verderf te verlossen. Niets anders dan de

genade van God kan een lid van het menselijk ras verlossen. Er is geen genezing voor de geestelijke ziekte van de mens behalve het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Geen vlees zal ooit in Gods aanwezigheid roemen. Gered door genade moet het pleidooi zijn van iedereen die dat erfgoed, dat onvergankelijk is en niet vervaagt, zal genieten.

Rom.8:8:..... die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Dat is Gods oordeel. De mensen moeten om niet gerechtvaardigd worden. (Rom.3:24). In mijn vlees, of in de natuurlijke mens, woont geen goed (Rom.7:18). De natuurlijke gerechtigheid van de mens is een belediging voor God. Zelfrechtvaardiging is zonde en moet door Gods genade vergeven worden voordat het individu voor God aanvaardbaar kan zijn. Genade is beschreven op vele manieren, maar geen van hen is voldoende om de volledige betekenis en kracht van de overvloedige genade van de God van alle genade uit te drukken. Een schrijver heeft de genade omschreven als het geven van een waardevol cadeau aan iemand die failliet is. We horen vaak de uitdrukking: "God helpt degenen die zichzelf helpen". Dat is geen genade. God verleent zijn goddelijke kracht aan de machteloze en hulpeloze zondaar die zich zijn eigen zwakte en wanhoop realiseert en de genade, vergeving en kracht van God zoekt. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, vergeeft en bekrachtigt de zondaar door Jezus Christus, die door de genade van God de dood voor elk mens heeft geproefd, dat is genade. Onverdiende gunst? Ja, en meer.

De mens, zonder de val, dus zonder zonde, zou geen herstel nodig hebben; daarom zou hij geen genade nodig hebben. Voor Zijn eigen heerlijkheid heeft God het menselijk ras toegestaan om in een geestelijk faillissement te worden gedompeld. Maar Zijn goedvinden vermindert niet de verantwoordelijkheid van Satan, noch de verantwoordelijkheid van de mensen. Geen zonde, geen genade. Genade is voor zondaars. Allen zijn zondaars; allen hebben genade nodig. Geen genade, geen redding; alleen eeuwige scheiding van God.

Het faillissement werd door Satan veroorzaakt. Hij verleidde Eva door zijn slimheid. Toen zondigde ook Adam, en door één man kwam de zonde in de wereld, en hebben allen gezondigd. Als Satan niet door te zondigen was gevallen, zou de mens nooit gezondigd hebben, want hij zou nooit de suggestie van zonde hebben gekend. De mens had zondeloos en rechtvaardig kunnen blijven, zelfs toen hij door de duivel werd verzocht, maar dat deed hij niet.

Satan had zondeloos en gehoorzaam kunnen blijven, maar hij deed het niet. God had Satan en de mens kunnen formeren zodat ze niet konden zondigen, maar dat deed Hij niet. U kunt Gods gerechtigheid ontvangen als een vrije gift van Zijn genade, en door de Heer Jezus Christus is het goddelijke beeld hersteld. Misschien wilt u dat niet? Waarom niet? Dat is de vraag. Eén antwoord is: Satan (2 Kor. 4:3-4). U zult nooit gered worden tenzij u het verlangen daartoe heeft.

Als u overeenstemt met het tegenwoordige plan van God, u onderwerpt aan Zijn wil en de Zoon van God laat heersen in uw leven, zult u in Zijn glorie delen nadat Hij Satan heeft gezonden naar de poel van vuur. Dan en alleen dan zal Hij u alle geheimen laten weten die u moet weten, en al de “waaroms” beantwoorden waarvan Hij denkt dat u ze zou moeten weten.

(2) De listen van Satan

Door: Pastor Ricky Kurth

*“2Kor.2:10b-11:opdat de satan over ons geen voordeel krijgje; Want zijn gedachten zijn **ons** niet onbekend.*

Steeds wanneer ik dit vers lees, heb ik zin om te vragen: “Wat bedoel je met ons” Paulus?”. De meeste Christenen zijn verschrikkelijk onwetend aangaande de listen van Satan, met name de specifieke list die Satan hier in de context gebruikt.

De Korinthiërs hadden nagelaten om een hoereerder uit hun midden weg te doen (1 Kor. 5:1,2), blijkbaar trots op de vrijheid om te zondigen die ze dachten te genieten onder de genade. Paulus zijn woorden in de eerste Korinthe brief zorgden er voor dat ze zich zo schaamden dat zij de man alsnog uit hun midden wegdeden - maar toen kwam er een ander probleem naar boven. Nadat de hoereerder berouw had, weigerden ze hem terug te laten komen! Dus de specifieke Satanische list, waarvoor Paulus ons in deze context waarschuwt, is extremisme. Eerst waren ze te tolerant, en daarna waren ze te streng!

Voorbeelden van extremisme in het Christendom zijn er in overvloed. De Korinthiërs waren te vleselijk, maar de Galaten waren te wettisch. Sommige mannen verzaken hun door God gegeven rol, als hoofd van het huis, te

accepteren, terwijl anderen het "hoofdschap" te ver doorvoeren en beledigende tirannen worden. Sommige vaders disciplineren hun kinderen te weinig, en anderen teveel.

Extremisme beïnvloedt zelfs onze Bijbelstudie. Sommige Christenen nemen de Bijbel niet letterlijk, maar anderen nemen het te letterlijk en weigeren God het recht te geven om stijlfiguren te gebruiken, zoals de Heer zei: "Dit is mijn lichaam" (Matth. 26:26). Sommige gelovigen snijden het Woord helemaal niet recht, terwijl onze Handelingen 28 broeders het te veel verdelen. Tenslotte lijken een aantal van onze genadebroeders te zeggen dat God vandaag de dag niet in ons leven ingrijpt, maar dat gaat ook te ver.

Als dispensationalisten weten we dat God de Rode Zee voor ons niet zal splijten, ons niet met manna uit de hemel zal voeden, of ons levend en ongeschonden zal bewaren in een vurig brandende oven, zoals Hij in het verleden gedaan heeft. Maar terwijl God niet meer op deze openlijke manier in ons leven ingrijpt, is Hij nog steeds achter de schermen actief, zoals Hij in het Boek van Esther was.

Gods naam wordt niet eens in het boek Esther genoemd, maar Zijn voorzienende werk op de achtergrond is onmiskenbaar. In Esther 3 kwam een slechte man, genaamd Haman, tot een machtspositie in het koninkrijk van Perzië (3:1). Toen een Jood, genaamd Mordechai, weigerde om voor hem te buigen (vers 2), was Haman woedend en vastbesloten om alle Joden te doden (vers 5,6). Hij overtuigde de koning om een brief naar de verre hoeken van het koninkrijk te sturen met het bevel om op een bepaalde dag alle Joden te verdelgen (vers 13).

Wat stond God te doen? Het antwoord is dat Hij daar al iets aan gedaan had. God had, in de hoofdstukken 1 en 2, op voorhand gewerkt om de voormalige koningin te verdrijven en te vervangen door Mordechai's nicht Esther. Omdat we nu terug kunnen kijken zien we duidelijk dat God al op voorhand had gewerkt om een Joodse in een positie van invloed te plaatsen, zodat ze op haar plaats zou zijn in het paleis, gereed om deze gevaarlijke bedreiging, voordat het werd uitgevoerd, te weerstaan. God had de dronkenschap van de koning niet veroorzaakt (Ester 1:10), noch de ongehoorzaamheid van de vorige koningin tegen haar man die tot haar scheiding leidde (1:12), maar Hij kon met hun zonden werken om zijn doeleinden te bereiken (vgl. Ps. 76:10).

De enige vraag was: zou Esther haar invloed gebruiken om haar volk te redden? Toen Mordechai haar vroeg om in te grijpen (Esther 4: 7,8), legde zij uit dat het haar eigen leven in gevaar zou brengen (vers 9-11). Haar neef reageerde op dit excuus met een opmerkelijke geloofsverklaring:

“Esther 4:14a: Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezer tijd, zo zal den Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan;.....”.

Mordechai is zo vol vertrouwen in de macht van God om achter de schermen te werken, dat hij haar vertelt dat God op de één of andere manier Israël zal redden, met of zonder haar. Maar dan wordt hij filosofisch en zegt:

“Esther 4:14b:.....en wie weet, of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt.

Mordechai dacht dat hij de hand van God zag in Esther's bestijging van de troon, maar hij kon er niet zeker van zijn omdat God in die tijd niet hoorbaar sprak tegen de verstrooide Joden.

En dit is precies onze situatie vandaag de dag. Zoals God werkt op de achtergrond, in plaats van op de voorgrond van ons leven, denken we dat we in een bepaalde omstandigheid de hand van God aan het werk zien, maar we kunnen er niet zeker van zijn, want God spreekt ook niet hoorbaar tot ons. Maar er is iets dat Paulus in het Boek Filemon zegt dat ons verzekert dat Hij aan het werk is onder ons, net zo zeker en op dezelfde manier als in de dagen van Esther.

Het Boek Filemon gaat over een slaaf genaamd Onesimus die wegliep van een Christelijke slaaf-eigenaar genaamd Filemon, die de Apostel Paulus ontmoette en gered werd (Filemon 10-12). Toen Paulus deze slaaf naar zijn meester terugzond, werd hij ook filosofisch en schrijft hij aan Filemon:

“Filemon:15: Want veellicht is hij (Onesimus) daarom voor een kleinen tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben.

Net als Mordechai dacht Paulus dat hij de hand van God zag in de gebeurtenissen rondom Onesimus, maar hij kon er niet zeker van zijn.

Maar deze woorden van de apostel van genade, die ons op deze manier herinnert aan de woorden van Mordechai, leren ons dat God vandaag de dag, onder de genade, op dezelfde manier werkt zoals Hij in Mordechai's dag gewerkt heeft.

Nu moeten we hier even pauzeren om te benadrukken dat God Onesimus niet heeft laten weglopen, want dit was een zonde (Kolossense 3:22), en God laat nooit iemand zondigen. Maar we weten uit het verhaal, in het Oude Testament, van Jozef dat God met de zonden van mensen kan werken om zijn doel te bereiken. De broeders van Jozef waren jaloers op hem, ze haten hem en hebben hem als slaaf verkocht (Gen. 37:4,8,11,28), maar God was in staat om met deze zonde te werken om Abrahams zaad te redden van de hongersnood die Hij had voorzien (Gen. 41:29,30; 50:20).

We kunnen niet begrijpen hoe God op deze manier meer kan bewerken dan wij kunnen begrijpen, bijvoorbeeld hoe God werkte toen Hij Jozef een type van Christus maakte. Jozef en de mensen om hem heen leefden eenvoudig hun leven, maakten ontelbare vrije keuzes en volwassen besluiten. Toch werkte God door alles heen om meer dan honderd types van Christus te creëren. Hoe heeft God dit bereikt? Dat weten we niet. Maar wanneer God de mens aanraakt is er een element van verborgenheid dat we niet kunnen verklaren. We kunnen bijvoorbeeld niet uitleggen hoe Christus volledig God en volledig mens kan zijn, maar we geloven dat dit zo is. We kunnen ook niet begrijpen hoe de Bijbel door mensen geschreven is, maar ook door God, maar we geloven dat ook dat het geval is geweest. Evenmin kunnen we verklaren hoe de mannen, die rondom Jozef waren, beslissingen hebben genomen op basis van hun eigen egoïstische belangen, en hun talloze beslissingen tezamen Jozef op vele manieren een type van Christus hebben gemaakt.

Op dezelfde manier beschouwt God de gelovigen vandaag de dag volwassen zonen te zijn (Gal. 4:7) en verwacht daarom dat we intelligente beslissingen nemen, op basis van Zijn Woord, als we reageren op de besluiten van anderen over ons en de omstandigheden die zich in ons leven voordoen. Op de één of andere manier kan God door dit alles heen werken om Zijn doel te bereiken. We kunnen dit geïllustreerd zien in de manier waarop God vandaag de dag Zijn meest fundamentele doel bereikt, namelijk Zijn wil dat alle mensen gered worden (1 Tim. 2:4).

Ons begrip van Gods voorzienende werk vandaag de dag beïnvloedt ons begrip hoe God het evangelie naar de mensen krijgt die het willen horen en geloven. Romeinen 1:19 en 20 zeggen dat ongelovigen "zonder excuus" zijn om te weten over het bestaan van God, maar deze kennis is niet genoeg om hen te redden. Wanneer een gewillige ziel in een primitief land echter positief reageert op het getuigenis van de schepping, dan werkt God voorzienend om het evangelie naar hem toe te brengen. Een missionaris, die net begint, maakt een vrije keuze over zijn dienstveld, maar God heeft door hem gewerkt om het evangelie naar de verre man te brengen die hem wil horen en geloven. Aangezien er niet genoeg zendingen zijn om alle mensen te bereiken, kan God niet alles aan het toeval overlaten.

We weten, vanwege Psalm 25:12,14, dat dit het is zoals God in Oud Testamentische tijden gewerkt heeft:

“Psalm 25:12 en 14: 12 Wie is de man, die den Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg, dien hij zal hebben te verkiezen.....14 De verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken.

Hier legt David uit hoe in zijn dagen, als iemand de Heer vreesde, God hem Zijn verbond zou tonen - en het verbond was het middel tot redding in die dagen.

We weten, uit het voorbeeld van Onesimus, dat dit ook is hoe God vandaag werkt. Heeft u zich ooit afgevraagd waarom deze slaaf wegliep van een gelovige meester? Blijkbaar had Filemon Christus niet met Onesimus gedeeld, zodat God met de ongehoorzaamheid van de slaaf gewerkt heeft om hem te krijgen naar iemand die dat wel zou doen.

Deze verklaring van Gods voorzienende werk in onze tijd is de enige die de ongelovige, die het evangelie nooit hoort, “zonder excuus” laat bij het oordeel voor de Grote Witte Troon. God zal hem er simpelweg aan herinneren dat hij, en alle andere mensen, het getuigenis van de sterren hoorden, want:

“Psalm 19:1-3: Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 2 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. 3 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.

De ongelovige zal dan alleen zichzelf beschuldigen door dit getuigenis te verwerpen waarvan de aanvaarding een reeks gebeurtenissen vanuit God zou hebben ingeleid die hem het evangelie zou hebben gebracht.

Gods voorzienend werk om het evangelie tot aanstaande gelovigen te krijgen bewijst dat zijn directe betrokkenheid in ons leven niet is opgehouden toen de overgang naar de bedeling van genade voltooid was. Terwijl andere voorbeelden van Gods interventie in de laatste brieven van Paulus als de laatste voorbeelden van een overgangperiode beschouwd worden, is de noodzaak om het evangelie naar gewillige zielen te krijgen een noodzaak die door de hele bedeling is voortgezet. We kunnen hieruit alleen concluderen dat, als de noodzaak voor de ingreep van God doorgaat in de hele bedeling, dan dienen de voorzienende middelen waarmee God het evangelie aan de mensen brengt ook blijven functioneren door geheel onze bedeling.

Maar, als God vandaag achter de schermen werkt, hoe kunnen we er zeker van zijn wat Hij in een bepaalde omstandigheid doet in ons leven? Het antwoord is, dat kunnen we niet. Als zelfs Paulus er niet zeker van was wat God in Filemon 15 deed, dan kunnen wij dat zeker niet. Wat moeten we dan doen? We kunnen alleen besluiten trouw te zijn, in een bepaalde situatie, aan de geopenbaarde wil van God, net als Paulus.

En wat gebeurt er als we dat niet doen? Dan zal "verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan" (Esther 4:14). Maar, evenals Mordechai, moeten we ons in een bepaalde situatie afvragen: "wie weet, of ik niet op een tijd als deze in deze situatie gekomen ben". Het is een gezegende waarheid dat, terwijl God ons graag zou gebruiken, Hij ons niet nodig heeft. Maar Hij heeft iemand nodig. Waarom niet besluiten om de persoon te zijn die God kan gebruiken om redding en kennis van de waarheid te brengen aan degenen die het zo wanhopig nodig hebben? God plaatst ons vooreerst allemaal in posities waar we door Hem kunnen worden gebruikt. De enige vraag is, zoals het met Esther was, zullen we onze positie, om invloed uit te oefenen, gebruiken om Hem te dienen? Terwijl Esther bang was voor haar leven, zijn wij bang dat mensen ons niet mogen! God helpt ons om de geestelijke kracht te verkrijgen om onze angsten te overwinnen en voor Hem te leven.

(3)

De duivel en de Verborgenheid

Door: Pastor J. C. O'Hair

De meeste Christenen weten meer over de duivel dan ze weten over "De Verborgenheid of ook wel het Geheimenis". Toch weten ze niet meer over de duivel dan zij zouden moeten weten. Zij zouden meer over hem moeten weten, zodat zij naar waarheid met Paulus kunnen zeggen: "*Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend*" (2 Kor. 2:11). Elke Christen zou zeker meer moeten weten over "De Verborgenheid". God wil dat elke Christen "De Verborgenheid" kent en het bekend maakt aan anderen (Efeziërs 3:9). U zegt: Dan zou het niet meer "De Verborgenheid" zijn. Zo is het niet. Waarom zou deze goddelijke waarheid na meer dan 2000 jaar nog steeds een verborgenheid zijn voor zover het negenennegentig procent van de mensen van God betreft? Kunt u deze vraag beantwoorden? Het is waar dat de duivel wil dat niemand dat begrijpt en dat niemand deze goddelijke waarheid te bestudeert. Maar wordt de wil van God niet méér door Christenen begeert dan de wil van Satan? Overtreft de macht van God niet de macht van de duivel? Satan is machtig. God is almachtig. Echte geestelijke Christenen weten dat Gods macht de macht van Satan overtreft.

Maar laten we een inventarisatie doen. Als we de wereldwijde politieke situatie nemen, de nood van de naties, eveneens van de zogenaamde Christelijke naties, dan zijn er velen op de rand van faillissement en vernietiging, dan mogen we ons verbazen dat Satan, na 2000 jaar Christendom, zo'n macht heeft. Maar we geloven dat Satan wist waar hij over sprak in Lukas 4:6 toen hij de Heer Jezus vertelde dat de koninkrijken van de wereld onder zijn controle waren. De Heer had gelijk toen Hij de Satan "*de overste dezer wereld*" noemde (Joh.12:31).

Als we de vele miljoenen mensen van de wereld godsdienstig beschouwen, en zien wat de duivel hen aan heeft gedaan, dan zeggen wij Amen tegen de verklaring in I Johannes 5:19, "*de gehele wereld ligt in het boze*". In zijn misleidingen, om zondaars weg te houden van het reddende evangelie van Christus, wordt Satan "*de god dezer eeuw*" genoemd (2 Kor.4:3,4). Om zijn doel te bereiken met mensen die de één of andere zogenaamde Christelijke religie willen hebben, transformeert de duivel zich in een engel van het licht en geeft zijn knechten de opdracht om te doen alsof ze gezanten zijn van Christus (2 Kor.11:13-15).

Laat ons nu beschouwen wat de duivel heeft gedaan met de leden van de kerk die leden zijn van het Lichaam van Christus, de enige kerk van God van vandaag de dag. Let op de instructies van God in Efeziërs 4:3-6:

"Ef.4:3-6: 3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; 5 Een Heere, één geloof, één doop, 6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

Overdenk dit- "de enigheid des Geestes". Waar wordt het gevonden? Eén geloof, één hoop uwer roeping, één doop. Eén Lichaam.

Hoeveel sekten en denominaties zijn er? Vele honderden. Hoeveel lichamen? Eén Lichaam. Zie Efeziërs 1:20-23:

"Ef.1:20-23: 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst; 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Christus is in het hemelse. Christus is het éne Hoofd van Zijn enige Kerk, welke Zijn lichaam is, *"de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult"*.

Het maakt niet uit hoe loyaal ijverige sektariërs hun christelijk kerken ook mogen verdedigen, de student van het Woord van God weet dat "denominationalisme" absoluut onschriftuurlijk is.

Er is één, en slechts één, ware Bijbelkerk en die Bijbelkerk wordt genoemd: het Lichaam van Christus, *"de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult"*.

Leden van het Lichaam van Christus zijn met Christus gezeten in de hemel en worden gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus (Efeziërs 2:6 en 1:3).

Eén reden waarom God wil dat alle mensen "De Verborgenheid" zien, wordt uitgedrukt in Efeziërs 3: 10,11:

"Ef.3:10-11: 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

De Verborgenheid is goddelijke waarheid met betrekking tot "het hemelse" en "Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere". Door de Schrift te onderzoeken, vinden we dat deze goddelijke boodschap niet de vervulling is van profetie, maar een geestelijk programma is dat God voorbestemd had vóór de grondlegging van de wereld.

We hebben gezien hoe Satan politiek werkt als "de overste dezer wereld"; hoe hij, als "de god dezer eeuw", de ongelovige verblind om hem weg te houden van het evangelie van verlossing.

In Efeziërs 6:11-20 leren we van de geestelijke goddeloosheid van Satan in de hemel, zijn tegenstand tegen de boodschap en de boodschapper van "De Verborgenheid", goddelijke waarheid over de hemel. Zie Efeziërs 6:11,12:

"Ef.6:11-12: 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

En let op Efeziërs 6:19,20:

"Ef.6:19-20: 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

Waarom was Paulus een Romeinse gevangene? Hoor zijn eigen woorden: voor "de verborgenheid van het evangelie." Lees dit opnieuw in Kolossenzen 4:3-4 en hoor zijn getuigenis in Efeziërs 3:1-3:

"Ef.3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft

bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

Zie Gods Woord in Efeziërs 3:9:

“Ef.3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de (bedeling) gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God,.....”.

Hier zien we dat "de bedeling der genade Gods" en de bedeling van de verborgenheid met elkander verbonden zijn. Deze glorieuze waarheid werd door openbaring bekend gemaakt aan de Apostel Paulus, die de gevangene van Jezus Christus was voor de Heidenen. Waarderen we wat hij voor ons heeft geleden? Laten we naar het Boek gaan en proberen om de boodschap te begrijpen waarvoor hij leed.

Terwijl Paulus wist dat de religieuze mensen tegen "De Verborgenschap" gekant waren en vastbesloten waren dat hij die goddelijke waarheid niet zou verkondigen, wist hij dat hij niet worstelde tegen vlees en bloed; en dat zijn echte tegenstander de duivel was als de heerser van de duisternis.

Paulus schreef in 2 Korinthiërs 4:3 en 4 dat Satan de gedachten heeft verblind. Maar let op zijn verzoek om een zeer specifiek gebed in Efeziërs 1:17,18:

“Ef.1:17-18: 17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

Paulus wou geen gedachten verblinden aangaande "De Verborgenschap". Hij wist dat er een speciale geest van wijsheid en openbaring nodig was om die bijzondere glorieuze waarheid te begrijpen.

Ja, de duivel slaagde er in om Paulus in de gevangenis te krijgen voor "De Verborgenschap", geketend als een boosdoener in kettingen. Maar uit zijn gevangenis schreef hij: "Het Woord van God is niet gebonden".

God wil dat u deze glorieijke waarheid weet en bekend maakt ... die meer dan twintig eeuwen geleden geen verborgenheid had hoeven te zijn.

Vertaald door: l.h.meyer@ziggo.nl