

Want de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad

Door: Mike Schroeder (www.agbsf.com)

Dit is ontleend aan een vers in 1 Timotheüs 6:10, die in zijn geheel luidt in de Statenvertaling:

*“1 Tim. 6:10: Want de **geldgierigheid** (= geldzucht) is **een wortel** van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken.* (Statenvertaling).

In de King James vertaling staat:

*“1 Tim. 6:10: For the **love of money** is **the root** (= de wortel) of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.*

We hebben hier gelijk een verschil tussen de Staten vertaling en de King James Bible waarin respectievelijk staat “**geldgierigheid**” en “**Love of Money**” = “**liefde voor geld**” en “**een wortel**” en “**the root**” = “**de wortel**”.

Opmerking van de vertaler: De nu volgende 4 regels zijn cruciaal in de uitleg, de hier gegeven uitleg is gebaseerd op de tekst, 1 Tim. 6:10, in de King James Bible.

Dit vers is vaak verkeerd geciteerd, en dus misbruikt, door de verwijdering van de eerste vier woorden, (**for the love of**) waardoor geld zelf de wortel van alle kwaad wordt. Als dit het geval is, dan maakt iedereen, ook mensen die op straat leven, zich schuldig aan het bezitten en koesteren van kwaad omdat zowat iedereen één of andere vorm van geld bezit.

Laten we eerst eens kijken aan wie dit wel en niet is geadresseerd. Het is gericht tot degenen die deel uitmaken van de gemeenschap van gelovigen, dat wil zeggen, leden van de kerk, het lichaam van Christus, niet de hele wereld. En het vers stelt in zijn geheel duidelijk dat "de liefde voor geld", en niet het geld zelf, het ding is dat ervoor zorgt dat degenen van "het geloof" ervan afdwalen en “zichzelf met vele smarten doorstoken” hebben.

((De meeste extreem rijke mensen in de wereld gaan die weg en blijven zo, want ze hebben het geld lief, wat ze er voor kunnen kopen, en de macht en invloed die het hen geeft over andere mensen. Deze liefde voor geld en het “begeren naar” wordt in veel gevallen gekenmerkt door een aantal zeer meedogenloze acties tegen andere mensen, die hen (de andere mensen), vaker wel dan niet, verdriet kan bezorgen, omdat de extreem rijke mensen een geweten hebben ontwikkeld dat 'met een heet ijzer is dichtgeschroeid' (1 Tim. 4:2) en worden er dus relatief onaangetaast door. Inderdaad, tenzij het wordt geërfd, zouden ze nooit het niveau van rijkdom kunnen bereiken dat ze hebben met een geweten dat hen anders informeerde.))

Dit verdriet is misschien niet openbaar in dit leven, maar het meeste zal zeker voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, waar iedereen, in het Lichaam van Christus, verantwoording over zichzelf moet afleggen.

Ten tweede, laten we enkele feiten over geld vaststellen. Geld is simpelweg een ruilmiddel voor iets anders, zowel materieel als immaterieel. Het is daarom noch goed, noch kwaad; het is gewoon zo. Binnen de historische context van het vers, dat wil zeggen, toen het werd geschreven, zou geld een gouden, zilveren of koperen munt zijn geweest, of "scrip" (een geschreven document, inwisselbaar voor geld) . **1**

In moderne tijden worden gouden, zilveren en koperen munten niet langer in omloop gebracht voor ruildoeleinden, noch is de papieren valuta (scrip) in deze metalen inwisselbaar. Moderne munten zijn nu een combinatie van veel goedkopere metalen, namelijk tin, koper en nikkel, en hebben op zichzelf geen intrinsieke waarde, zoals de 'edelmetalen' dat gewoonlijk wel hebben. Tegenwoordig maakt fysiek geld van welke aard dan ook snel plaats voor "digitaal" geld, dat wil zeggen slechts cijfers op een computerscherm.

Hoe men ook wil karakteriseren wat geld is, iedereen, ook die van de geloofsgemeenschap, heeft er min of meer iets mee. Zonder dit is het vrijwel onmogelijk om in de moderne samenleving te bestaan. De vraag blijft dan: wat zou het betekenen dat je er "liefde" voor hebt? Kun je simpelweg "rijk zijn in deze wereld", dat wil zeggen aanzienlijk meer geld hebben dan nodig is voor basisbehoeften, bijv. voedsel en onderdak, kwalificeren als "liefhebben"? Niet noodzakelijk. Zelfs als je, in wat routinematig wordt aangeduid als de "één procent"-vermogenscategorie, dat wil zeggen activa / inkomen hebben die iemand financieel gezien kwalificeert om deel uit te maken van de top 1% van de samenleving, niet noodzakelijk betekent dat hij / zij schuldig is aan het liefhebben of begeren van geld. Het is een feit dat zowat iedereen "begeert" naar meer geld, tenminste zolang we het aan dingen kunnen besteden. Is er bovendien ooit iemand helemaal tevreden met wat hij heeft? Hebben we niet allemaal gevoelens van onzekerheid gekoesterd in tijden dat het geld een beetje mager was? Maar, zei de apostel Paulus niet in zijn brief aan de Filippenzen (hoofdstuk 4 verzen 11,12), dat hij had geleerd tevreden te zijn in welke financiële toestand hij zich ook bevond en dat impliciet degenen onder ons, die leden van het lichaam van Christus zijn, dat ook zouden moeten zijn?

Merk op dat de apostel in die passage van de Schrift zegt dat hij "geleerd had tevreden te zijn" met welke toestand hij ook aantrof, hetzij in overvloed of in gebrek. Met andere woorden, dit is niet iets dat vanzelfsprekend voor ons is; het moet worden geleerd, en het wordt zelden geleerd buiten het ervaren van financiële deprivatie op een bepaald punt in iemands leven. Daarom, wanneer (niet als) dit op onze weg komt - of de staat van gebrek ten gevolge van ons eigen doen is of niet - moeten we er niet overdreven op reageren, maar het beschouwen als een leerervaring en een kans om onze situatie effectiever te gebruiken om God te dienen.

Dit alles gezegd hebbende, laten we de Schrift onderzoeken voor het antwoord op het vermijden van de fout om het vermeerderen van geld en bezittingen, die geld vormen, het middelpunt en de drijvende kracht in ons leven te maken.

Ten eerste moeten we ervoor zorgen, als leden van het lichaam van Christus, dat we onze instructies (met betrekking tot alles wat we doen en zeggen) uit de juiste bedeling nemen, namelijk '*de bedeling der genade Gods*' **2** omdat ze beslist verschillen van de instructies (leer) die in andere bedelingen werden gegeven.

In mijn boek, "85 bladzijden in de Bijbel", verdeel ik de Bijbel, Genesis tot en met de Openbaring, in elf dispensaties/bedelingen, waarvan ik er één noem als "de bedeling van de eerste advent". Die bedeling zou de bedeling zijn die wordt uiteengezet in wat gewoonlijk de vier evangeliën worden genoemd: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Dit zijn de verslagen, zoals opgetekend door de mannen wier namen hun titels zijn, van de eerste verschijning van de Heer op aarde als de mens Jezus Christus, waaronder de kroniek van zijn geboorte, zijn driejarige aardse bediening, zijn dood, begraving en opstanding uit de dood, en zijn laatste 40 dagen op aarde voordat hij naar de hemel opsteeg. Laat me absoluut duidelijk zijn over wat er in de vier evangeliën staat geschreven voor de gehoorzaamheid van het geloof: **het is geen leer voor de kerk, het lichaam van Christus**, en dit zal zeker de secties omvatten over het bezitten van geld en de dingen die met geld worden gekocht, zoals volgt:

“Matth. 10:1 en 5-10: En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen.

5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.

6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.

7 En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

8 Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.

9 Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels;

10 Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig.

(Zie ook de parallele passages in Markus 6; Lukas 9 en 10).

Hierin staat, in niet mis te verstane bewoordingen, dat de 12 GEEN goud, zilver of koper (geld), of “scrip” (een geschreven document, inwisselbaar in geld) mogen hebben op de hun toegewezen missie om het “evangelie van het koninkrijk” te prediken aan “de verloren schapen van het huis Israëls”, maar zullen voor hun levensonderhoud / overleving volledig afhankelijk zijn van de liefdadigheid van anderen. Eerder, in Mattheüs 6, kregen ze de instructie zich niet bezig te houden met de noodzakelijke levensbehoeften:

“Matth.6:19: Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;

Matth. 6:25-28: 25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?

26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?

28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;

“Matth. 6:31-33: 31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Ze mochten niet alleen geen geld hebben, maar ze moesten ook niets vooruit plannen of iets van materiële aard voor toekomstig gebruik verschaffen.

Ik heb horen zeggen dat deze instructies alleen voor de "missionaire" klasse van Christenen zijn. Als we kijken naar passages zoals Mattheüs 19:21 die zeggen dat iedereen die een discipel van Christus wilde worden, moest voldoen aan al deze vereisten met betrekking tot geld en materiële bezittingen, dan is het blijkbaar niet alleen voor de missionaire klasse van Christenen. Maar zelfs als het richtlijnen waren voor mensen die naar het buitenlandse zendingsveld zijn geroepen, ken ik niemand die in lijn is met hen, omdat alle andere landen eisen dat zendingen uit andere landen worden 'afgevaardigd', dat wil zeggen, ze moeten de regering laten weten dat ze een bron van inkomsten hebben die voldoende is om hun en hun gezin te laten overleven voordat ze het land binnen mogen.

De bedeling der genade Gods

Dit is waar we ons nu in de wereld bevinden op de Bijbelse tijdlijn **3** En de instructies voor de gehoorzaamheid des geloofs, **4** of de leer ervan, staan in de 13 "recht gesneden" brieven van de apostel Paulus. **5** De bedeling der genade Gods is een onderbreking in de profetische tijdlijn. (Bekijk dit in "tijdlijnen" te vinden op de website www.agbsf.com).

In deze brieven staat geen instructie om alles wat je hebt te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven **6** of om geen geld in je bezit te hebben. Nee. In feite wordt ons geboden om te werken voor de kost, en daardoor voor onszelf en onze gezinnen te zorgen. **7** Dit omvat zeker het "aanleggen" van toekomstige voorzieningen voor uzelf en uw huishouden, wat een directe schending zou zijn van het gebod om niet voor uzelf schatten op aarde te vergaren... "in Mattheüs 6:19. **8**

Hoewel ons nu wordt geboden om geld en "dingen" in deze wereld te hebben, en zeker om van de vruchten van ons werk te genieten, is de manier, waarop we het gebruiken en beschouwen, van het allergegrootste belang. Er staat in passages als Romeinen 12:13; 2 Kor. 9:7; 1 Tim. 6:17 dat we de vruchten van ons werk edelmoedig moeten delen met andere heiligen, in het bijzonder de leraren in de kerk die werken in het woord en de leer. **9** En het belangrijkste is dat we niet toestaan dat het najagen van geld en rijkdom zo'n prioriteit voor ons wordt dat we goddeloze, ongewenste dingen doen om het te krijgen, **10**

Mike Schroeder (www.agbsf.com)

Naschrift:

Ben je gered? Jezus Christus - "die geen zonde kende" - en zijn offerdood aan het Kruis, heeft de weg gebaad voor "iedereen die gelooft ... om met God verzoend te worden. De geschiedenis heeft aangetoond dat alles wat de mens in de wereld heeft bereikt, slechts tijdelijk kan zijn. De Bijbel zegt dat individuele mannen en vrouwen zonder enige twijfel kunnen weten dat ze gered zijn en op weg zijn naar de hemel, en daarom absolute en blijvende vrede hebben, ongeacht wat er in de wereld gebeurt, door op Jezus Christus en zijn dood te vertrouwen. het kruis voor hun eeuwige redding. "... Geloof in de Heer Jezus Christus, en u zult behouden worden." Heeft u dit gedaan? Zo nee, waarom niet nu?

1 Zie: Matth. 10:9-10; Markus 6:8; Lukas 9:3;10:4

2 Efeziërs 3:2

3 Zie Efeziërs 3:1-3 voor de hele passage waaruit de zin is overgenomen

4 Zie: Rom. 16:25-26

5 Lees het artikel getiteld "Rightly Dividing Paul's Epistles", gearchiveerd op deze site (www.agbsf.com), voor de uitleg van wat dit inhoudt.

6 Matth. 19:21; Markus 10:21; Lukas 18:22

7 1 Thess. 4:10; 2 Thess. 3:10; 1Tim 5:8

8 De traditionele Christelijke theologie, die probeert de geboden in de evangeliën toe te passen op de huidige bedeling, moet de overgrote meerderheid ervan veranderen in een beeldspraak, oftewel de geschriften 'vergeestelijken' die letterlijk moeten worden genomen.

9 1 Tim. 5:17

10 Dit zou in aanmerking komen voor wat de Schrift 'vuil gewin' noemt (1 Tim. 3: 3; 3: 8; Titus 1:7; 1 Petrus 5:2), of voor geld dat op frauduleuze wijze is verkregen, dat wil zeggen door te stelen of anderen te bedriegen., openlijk of heimelijk, of winst maken ten koste van hen, dat wil zeggen, hen enige schade of verlies toebrengen. Dit omvat natuurlijk het achterhouden of verdraaien van de waarheid van het evangelie met als doel 'gewin' te maken van mensen (Zie: Rom. 1:18; 2 Kor. 12:17-18) of het onderdrukken van ons getuigenis uit angst om geld verliezen.

Vertaal door:

L. H. Meijer.

l.h.meyer@ziggo.nl

www.bedelingdergenade.nl