

Wat betekent: “voor de doden gedoopt worden”

“1Kor.15:29: Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?”

Het is onmogelijk om alle van elkaar verschillende uitleggingen hier weer te geven die gesuggereerd zijn betreffende dit omstreden vers. Eén opmerkelijke weergave zegt dat in die tijd er een gewoonte was om de waterdoop te ondergaan ten behoeve van een reeds gestorven persoon om aan een dergelijk persoon een geestelijk voordeel toe te kennen. Of zo'n gewoonte vroeger heeft bestaan kan niemand met zekerheid zeggen omdat de Bijbel nergens naar zo'n gewoonte verwijst. Echter kunnen we met vertrouwen zo'n praktijk verwerpen omdat het tegen de leer van de Schrift is dat de bestemming van een persoon kan worden veranderd nadat hij is gestorven.

“Hebr.9:27: En gelijk het den mensen gezet is, éénmaal te sterven, en daarna het oordeel;

Verdedigers van deze uitleg reageren door te zeggen dat Paulus niet expliciet goedkeuring geeft aan deze praktijk van de waterdoop voor de doden maar gewoon opmerkt dat het in feite gebeurde. Paulus veroordeelt deze praktijk echter niet en dus, als deze uitleg correct is dan gebruikt Paulus een praktijkvoorbeeld dat niet alleen onschriftuurlijk maar ook duivels is omdat hij dan de mogelijkheid suggereert van behouden te worden na de dood. Wij geloven dat deze uitleg meer problemen dan oplossingen aandraagt.

We hebben deze uitleg niet genoemd vanwege zijn waarde maar om te laten zien dat, als iemand zichzelf niet beperkt tot de schriften om tot een uitleg te komen, er geen grenzen zijn met de conclusie die iemand kan trekken. Het vervolg van dit artikel zal worden gewijd aan twee mogelijke uitleggingen van de schrift en wij geloven dat dat ondersteund kan worden zonder terug te grijpen naar historische gewoontes of andere bijkomende buitenbijbelse zaken.

UITLEG - 1

In het overwegen van de mogelijke betekenis van het dopen voor de doden is het leerzaam om twee andere in de Bijbel voorkomende passages te noemen die beiden verwijzen naar dopen en de dood.

“Rom.6:3-4: 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

“Kol.2:11-12: 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;

12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

Deze passages geven duidelijk aan dat vandaag de dag de gelovige in de dood van Christus is gedoopt en daarom deel heeft met Hem in Zijn opstanding.

“2Tim.2:11: Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven;

Als 1Korinthiërs 15 naar de dood verwijst dan is het logischer wijze een verwijzing naar Jezus Christus.

“1Kor.15:12-13: Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?

13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt.

“1Kor.15:15-16: 15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden.

16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.

“1Kor.15:20-21: 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

Als dus 1Kor.15:29 verwijst naar de doop voor de doden dan is het redelijk om het te beschouwen als een doop in de dood van Christus. Met dit in het achterhoofd maakt 1Kor.15:29 duidelijk dat, indien Christus niet uit de doden is opgestaan, dan heeft het geen zin om, door geloof, in zijn dood gedoopt te worden. Het voorgaande komt dicht bij hetgeen eerder werd gezegd in dit hoofdstuk:

“1Kor.15:14: En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof

“1Kor.15:17: En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

Als Jezus Christus niet uit de doden is opgestaan dan is het geloof van de gelovige en het dopen in zijn dood zinloos en leidt tot niets.

UITLEG - 2

Een alternatieve uitleg kan worden afgeleid uit het bestuderen van het vers dat direct volgt op 1Kor.15:29.

“1Kor.15:29-30: 29 Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?

30 Waarom zijn ook wij alle ure in gevaar?

Het is leerzaam om op te merken dat op andere plaatsen in de geschriften van Paulus, waar hij vaak de “waarom” vragen stelt, de vragen vaak hetzelfde onderwerp betreffen en terug verwijzen naar dezelfde zaak.

“Rom.14:10: Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

“1Kor.6:7: Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?”

*“1Kor.10:29-30: 29 Doch ik zeg: om het geweten, niet van uzelfen, maar des anderen; want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van een ander geweten?
30 En indien ik door genade der spijze deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen, waarvoor ik dankzeg?”*

Het is dus de praktijk van Paulus, in het gebruik van tweevoudige “waarom” vragen, evenals in het nauwe verband tussen de verzen 29 en 30 van 1Kor.15, te suggereren dat het dopen voor de doden overeen komt met het alle uur in gevaar zijn. Eén betekenis van het woord “dopen” in de Bijbel is het omschrijven van een beproeving of lijden.

“Lukas 12:50: Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij!”

Naderhand maakt Christus, aan het einde van zijn aardse bediening, een gelijksoortige opmerking.

*“Matth.20:22-23: 22 Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.
23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linker hand staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.*

Zie eveneens:

*“Markus 10:38-39: 38 Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word?
39 En zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: Den drinkbeker, dien Ik drink, zult gij wel drinken, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word;*

Wat Paulus hier in 1Kor.15:29 zegt is dus duidelijk. Als Christus niet is opgestaan uit de doden dan is er voor Paulus, en andere gelovigen, geen reden om te lijden onder de vervolgingen en beproevingen die ze vanwege hem hebben ondergaan. Dit komt overeen met wat Paulus zegt in het direct daarop volgende verzen:

“1Kor.15:31-32: Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen roem, dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere.

32 Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.

Deze beschouwing, dat het vers verwijst naar een gebeuren namens de overleden Heer, strookt met het gebruik van de passage “voor de doden” in de Schrift hetgeen betekent het ondernemen van actie namens een gestorven persoon (Lev.19:28; 21:1; Deut.14:1; 26:4; 2Sam.14:2; Jer.16:7; 22:10; Ezechiël 24:17).

Conclusie

De lezer kan zelf beoordelen welke van deze twee uitleggingen zijn voorkeur heeft of de lezer kan beide uitleggingen afwijzen en tot een andere uitleg komen. Wat we hopen in deze studie duidelijk te hebben gemaakt is dat het voor de gelovige niet nodig is te zoeken naar gewoontes en autoriteit buiten de Schrift om 1Kor.15:29 uit te leggen omdat het woord van God zelf in alles voorziet dat nodig is voor de uitlegging.

Columbus Bible Church.