

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven?

www.DougDoddSBG.com

Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrennen?

Veel mensen geloven dat ze naar de hemel gaan omdat ze in God geloven, kerkdiensten bijwonen of omdat ze proberen een goed leven te leiden. Maar deze mensen hopen slechts dat ze naar de hemel gaan, ze weten het niet, ze hebben geen zekerheid. De Bijbel leert dat u zeker kunt weten of u eeuwig leven heeft.

“1Joh.5:13: Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God”.

Maar hoe kan iemand weten of ze goed genoeg zijn om naar de hemel te gaan? Het antwoord hierop is dat uw eeuwige bestemming niets te maken heeft met het feit hoe goed u bent. De Bijbel leert dat niemand goed genoeg is om naar de hemel te gaan.

“Rom.3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;

Rechtvaardigheid wordt gedefinieerd als: “De standaard van God voor volmaaktheid”. En volgens de Bijbel komt niemand toe aan die standaard.

*“Rom.3:23: Want zij hebben **allen** gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;*

Iedere ongehoorzaamheid aan de wet van God is zonde. Of u het wel of niet toegeeft, u weet dat u heeft gezondigd.

Heeft u bijvoorbeeld ooit een leugen verteld? Dan heeft u tegen de wet van God gezondigd. Zie:

“Exodes 20:16: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste”.

Bent u, toen u een kind was, ooit ongehoorzaam geweest aan uw ouders? Zie:

“Deut.21:18-21: 18 Wanneer iemand een moedwilligen en wederspannigen zoon heeft, die de stem zijns vaders en de stem zijner moeder niet gehoorzaam is; en zij hem gekastijd zullen hebben, en hij naar hen niet horen zal, 19 Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats. 20 En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper. 21 Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve; en gij zult het boze uit het midden van u wegdoen; dat het gans Israel hore, en vreze”.

Heeft u ooit op een zaterdag gewerkt?

Dan bent u ongehoorzaam geweest aan de wet van God. Zie:

“Exodes 20:8-11: 8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het maakt niet uit hoe goed u bent in vergelijking met uw broeders en zusters, uw vrienden, of andere mensen. Omdat u een zondaar bent komt u niet toe aan Gods standaard van volmaaktheid en bent u onwaardig om naar de hemel te gaan. In feite zal uw zondige natuur beoordeeld worden door God.

De Bijbel zegt dat Christus, met zijn engelen, uit de hemel geopenbaard zal worden:

“2Thess.1:8-9: 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte”.

Dit oordeel is het loon dat u bent verschuldigd voor uw zonden:

“Rom.6:23: Want de bezoldiging (loon) der zonde is de dood,”.

We weten allemaal dat bezoldiging (loon) iets is wat we verdienen. Door onze zonden hebben we de dood verdiend.

Nu zou u zich af kunnen vragen: “Als iedereen een zondaar is en de zonde de dood verdient, hoe kan dan nog ooit iemand naar de hemel gaan?”

Ik ben blij dat u dat vraagt!

De tweede helft van Rom.6:23 geeft het antwoord op uw vraag:

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere”.

Dit vers zegt dat het eeuwige leven een genadegift is. Kunt u een gift verdienen? Moet u ook maar iets doen voor een gift?

Absoluut niet!

Ziet u, het eeuwige leven kan niet worden verdiend, het moet aangenomen worden als een vrije gift.

“Ef.2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme”.

“Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes”.

“Rom.4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid”.

Geloof is gewoon geloven wat God heeft gezegd. God, die een liefhebbende Vader is, wil een relatie met u. Aangezien u van Hem gescheiden bent door uw onrechtvaardigheid wil Hij uw geloof rekenen voor rechtvaardigheid zodat u een persoonlijke relatie met Hem kunt hebben.

“Fil.3:9: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;

Maar hoe heeft God voorzien in deze gift van het eeuwige leven? En als het eeuwige leven een vrije gift is die ik kan ontvangen, hoe ontvang ik dat dan? Als God mijn geloof wil rekenen voor rechtvaardigheid, waar moet ik dan geloof in hebben?

“Rom.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren”.

Als de Bijbel zegt “dat Christus voor ons is gestorven” betekent dat dat Jezus Christus in onze plaats is gestorven. We zagen eerder dat de bezoldiging (loon) voor de zonde de dood is. Christus heeft dat loon alreeds voor u betaald.

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”.

Jezus Christus kende geen zonde. Omdat Hij God was zondigde Hij nimmer. Omdat Hij geen zondaar was, was Hij het loon, de dood, niet verschuldigd om te betalen. Maar Hij koos ervoor om te sterven om uw schuld te betalen zodat u gerechtvaardigd, of rechtvaardig verklaart, kon worden door God.

“1Kor.15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”.

Deze verzen laten opnieuw zien dat Christus niet voor zijn eigen zonden is gestorven maar voor ONZE zonden. Hij had helemaal geen zonde waarvoor Hij moest betalen en dus koos Hij er voor om voor uw zonden te betalen. Dat is de manier waarop God zijn liefde voor ons toonde. Hij stierf voor ons zodat wij gerechtvaardigd konden worden en het eeuwige leven ontvangen als een vrije gift.

Wat moet iemand dus doen om deze gift te ontvangen? Het antwoord is zeer eenvoudig.

*“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid **gehoord** hebt; in Welken gij ook, nadat gij **geloofd** hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte”.*

De King James Bijbel zegt:

*“Ef.1:13: In whom ye also **trusted**, after that ye **heard** the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye **believed**, ye were sealed with that holy Spirit of promise,*

(Hier worden drie dingen genoemd: “vertrouwen” - “horen” – “geloven”.

Als u dit vers zorgvuldig leest dan ziet u dat er twee dingen zijn (in de Statenvertaling) die als resultaat hebben dat iemand wordt verzegeld met de Heilige Geest, dat gebeurt op het moment als u gered wordt.

1)-Horen.

Vandaag heeft u het evangelie gehoord dat Christus stierf voor uw zonden en dat redding een vrije gift is.

2)-Geloven.

Geloof u het evangelie? Geloof u dat u een zondaar bent en dat u uw redding niet kunt verdienen?

3)-Vertrouwen. (alleen in de King James Bijbel).

Er is een subtiel, maar belangrijk, verschil tussen geloof en vertrouwen. Er zijn veel mensen die geloven dat Jezus Christus is gestorven. Maar veel van deze mensen proberen nog steeds om God te behagen met hun werken. Het evangelie vertrouwen betekent dat u het besluit heeft genomen om geheel en al afhankelijk te zijn van het offer van Christus aan het kruis als de volledige betaling voor uw zonden.

Wil u de beslissing, om Hem te vertrouwen, niet direct nemen?

Als u die beslissing heeft genomen wilt u misschien bidden tot God en Hem danken voor de gave van het eeuwige leven waar Hij voor u in heeft voorzien. Maar bedenk dat u bent gered door uw vertrouwen te stellen in het evangelie, niet door het opzeggen van een gebed. God is bezorgd om de conditie van uw hart, niet om enige woorden die u zegt. Als u God wil danken voor deze gift maar niet goed weet hoe u tot Hem moet bidden dan kunt het nu volgende gebruiken **als een leidraad**.

Hemelse Vader,

Ik weet dat ik een zondaar ben.

Ik weet dat ik als zondaar de dood verdien.

En ik weet dat ik het eeuwige leven niet kan verdienen of mijn weg naar de hemel kan bewerken.

Maar ik geloof dat U stierf, voor mijn zonden, aan het kruis en mijn schuld hebt betaald zodat ik het eeuwige leven als een vrije gift heb ontvangen.

Ik heb besloten om op U te vertrouwen als mijn Redder om die gift te ontvangen.

Ik dank U dat u voor mij bent gestorven en voor Uw vrije gift van het eeuwige leven.

In de naam van Jezus,

Amen.

“Rom.8:38-39: 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere”.

De Bijbel zegt dat u nu verzegeld bent met de Heilige Geest en lid bent van het Lichaam van Christus. Niemand, zelfs uzelf niet, kan u nu scheiden van de liefde van God. U kunt nu weten, gebaseerd op het Woord van God, dat u het eeuwige leven heeft. En omdat u niets heeft gedaan om het eeuwige leven te verdienen hoeft u geen enkele lijst met regels en reglementen te volgen om het eeuwige leven te behouden.

Laat me de vraag herhalen die ik u in het begin heb gevraagd:

Weet u waar u de eeuwigheid door zult brengen?

Uw antwoord kan nu een luide **JA** zijn!

Als u nu plotseling zou sterven en God u vragen zou: “Waarom zou Ik u in mijn hemel toe moeten laten?”. U kunt nu, met vertrouwen dat is gebaseerd op de autoriteit van het Woord van God, zeggen: ***OMDAT CHRISTUS VOOR MIJN ZONDEN IS GESTORVEN!***

=====

Als u de Bijbel, recht gesneden, bestudeerd houdt er dan rekening mee dat het alleen in de brieven van de apostel Paulus is (Romeinen tot en met Filemon) dat u vindt: de “leer”, “plicht” en “bestemming” voor de gemeente, het Lichaam van Christus. Laar u niet misleiden door de leer van de religie, traditie en verzuiling.