

Wie u werkelijk bent

“2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden”.

Door: Richard Jordan

Grace Impact Ministries

Begrijpen wat het betekent om een "nieuw schepsel in Christus" te zijn is absoluut noodzakelijk om te genieten van het overvloedige leven van de vrijheid waarin Jezus Christus heeft voorzien voor elke gelovige.

We leren hoe we de gemeenschappelijke valkuilen kunnen vermijden, met betrekking tot een slecht zelfbeeld en zelf-veroordeling, als we beginnen met onszelf te bekijken vanuit Gods perspectief - in plaats van uit het perspectief van de mens.

Zekerheid, vertrouwen en vastheid zal ons dagelijks leven karakteriseren als we groeien in het goed begrijpen waarin God, voor ons, heeft voorzien in Christus.

We moeten bij het begin beginnen: Wat betekent het om een nieuw schepsel te zijn en welk effect heeft dat op mijn leven?

In Christus

Terwijl het dispensationeel mogelijk is om "in Christus" te zijn, hetzij op basis van het **profetische** programma, zie Gen. 22:18 en Jesaja 45:25:

*“Gen.22:18: En **in uw zaad** zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.*

*“Jesaja 45:25: Maar **in den HEERE** zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad van Israel.*

of het programma van de **Verborgenheid**, zie Efeziërs 2:13 en 3:6:

*“Ef.2:13: Maar nu **in Christus Jezus**, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.*

*“Ef.3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte **in Christus**, door het Evangelie;*

De uitdrukking op zich, in Christus, is eigenlijk een woord van verlossing, zoals 1 Kor. 15:22 aangeeft:

*“1Kor.15:22: Want gelijk zij allen in Adam sterven, also zullen zij ook **in Christus** allen levend gemaakt worden.*

In de huidige bedeling van genade, wanneer we op de Heer Jezus Christus ons vertrouwen stellen als onze Verlosser, doopt de Heilige Geest ons direct "in Christus" en dus in Zijn Lichaam. Het "in Christus" zijn wordt vaak aangeduid als een positionele waarheid. De doop van 1 Kor. 12:13 wordt dus terecht gezien als het werktuig tot positionele waarheid:

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.

Er is veel religieuze verwarring rond het onderwerp van de doop, maar in de Schrift is de belangrijkste kwestie achter de doop “totale identificatie”. Dit is iets dat ogenblikkelijk gebeurt met elke gelovige op het moment dat we ons vertrouwen op Christus stellen: Wij zijn dan volledig geïdentificeerd met Jezus Christus.

Het is “in Christus” dat we: “Gezegend zijn met alle geestelijke zegening” (Ef.1:3).

Het is “in Christus” dat we: “in Hem volmaakt zijn” (Kol.2:10).

Het is “in Christus” dat we: “in alles rijk zijn geworden in Hem” (1Kor.1:5).

Het is dus “in Christus” dat we "nieuwe schepselen." zijn gemaakt.

We zijn niet langer “in Adam”; we zijn nu “in Christus”.

Toen we uit Adam stapten naar “in Christus”, stapte Hij uit de hemel in ons en maakt ons tot een “nieuw schepsel” - een lid van het Lichaam van Christus de "nieuwe mens".

De oude schepping

Om onze nieuwe identiteit als nieuwe schepselen in Christus te begrijpen, moeten we misschien beginnen met Adam en de “oude dingen” waarvan we ooit onderdeel van uitmaakten.

Paulus zet het verhaal van de oude schepping voort in Rom. 5 door te beginnen waar de Bijbel begint met de eerste mens, Adam:

*“Rom.5:12-14: 12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgedaan is, in welken allen gezondigd hebben. 13 Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. 14 Maar **de dood heeft geheerst** van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.*

Wat er mis is gegaan met de oude schepping is dat de eerste mens zondigde. Paulus noemt dit in bijna elk vers:

Rom.5:15-19:

15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

16 En niet, gelijk de schuld was door den één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.

17 Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

18 Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.

19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

Ieder persoon die wordt geboren in deze wereld is "in Adam." Zo is het gehele ras beïnvloed door de zonde van Adam en Paulus identificeert ten minste drie gevolgen die we allemaal van hem erven:

Rom.5:18-19; 21:

18 Zo dan, gelijk **door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis;** alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.

19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens **velen tot zondaars gesteld zijn geworden,** alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

21 Opdat, gelijk de **zonde geheerst heeft tot den dood,** alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

“Verdoemenis”, “dood”, “tot zondaars gesteld”, dat is wat we van Adam krijgen. We worden geboren met dezelfde natuur, en het lot, dat Adam bezat na zijn val.

Iedere grafsteen op alle begraafplaatsen is een getuigenis dat Gods Woord waar is. Omdat wij allen gezondigd hebben werkt de dood in ons allen. De dood heerst als koning over de oude schepping. En dat is meer dan alleen de fysieke (lichamelijke) dood, want Openbaring 21: 8 verklaart:

“Op.21:8: Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

De erfenis van Adam is dat we van nature zondaars zijn. We zondigen omdat we zondaars zijn, het is onze aard om dit te doen. De zonde heerst, het is onze meester, wij zijn slaven van de zonde.

Het getuigenis van de Schrift is duidelijk: Wij zijn “dienaren van de zonde”, Rom.6:17 en 20:

“Rom.6:17 en 20: 17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;..... 20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid.

In Johannes 8:34 zegt Jezus Christus:

“.....Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde.

De zonde is gekomen en omvatte ons zo strak dat het de oude schepping ruïneert. Egoïsme, woede, liegen, egocentrisme, lust, stelen, boosheid, bitterheid, hebzucht, slechte gedachten, en trots. De Bijbel noemt het zonde en het domineert zo de oude schepping, dat deze dingen worden gezien als normaal menselijk gedrag. Mensen doen ze de hele tijd. We denken er verder niet bij na, want: "zo zijn de mensen".

Precies: Zonde domineert de oude schepping - het is de baas en niemand ontsnapt er aan. In Adam erven we verdoemenis, de dood en een zondige natuur die alleen kwaad kan voortbrengen. Dit is onze identiteit in Adam; het is zoals we zijn in de oude schepping.

Het nieuwe schepsel

Het "nieuwe schepsel" is een unieke Paulinische uitdrukking en is de tegenhanger van de oude schepping. Collectief gezien is "de nieuwe mens", van Ef. 2: 13-15, het Lichaam van Christus. Maar dit collectieve, dispensationeel gebruik, heeft zijn bijbehorende impact op elke individuele gelovige. De context van 2 Kor.5:17 is duidelijk dispensationeel: onze opdracht als "ambassadeurs van Christus. "

“2Kor.5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Paulus legt dus de nadruk op onze individuele deelname aan deze grote taak, het is daarom des te belangrijker: "...... indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel". In de oude schepping werden we geïdentificeerd met Adam ... zijn leven, zijn manier van denken en handelen, zijn onafhankelijke houding. Adam was alles en in allen. Wanneer we in de nieuwe schepping zijn komen: "is Christus alles en in allen", Kol. 3:11:

*“Kol.3:11: Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar **Christus is alles en in allen.***

Christus is nu ons leven, Kol.3:4:

*“Kol.3:4: Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, **Die ons leven is**, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.*

Hij is ons gevoelen (Fil. 2: 5) en onze wandel (Ef. 5: 2).

*“Fil.2:5: **Want dat gevoelen zij in u**, hetwelk ook in Christus Jezus was;*

*“Ef.5:2: **En wandelt in de liefde**, gelijkewijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelfven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.*

Het is Christus, die gestalte in ons krijgt. (Gal. 4:19).

*“Gal.4:19: Mijn kinderens, die ik wederom arbeide te baren, **totdat Christus een gestalte in u krijgje.***

We hebben: "Christus aangedaan" (Gal. 3:27)

*“Gal.3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, **hebt gij Christus aangedaan.***

Zijn daden, zijn houding, zijn manier van denken. We hebben een hele nieuwe manier van leven in Christus:

*“Gal.2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, **maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.***

In plaats van de verdoemenis van Adam hebben we de gerechtigheid van Christus (2 Korintiërs 5:21).

*“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, **opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.***

In de plaats van de verdoemenis van Adam hebben we de gerechtigheid van Christus (2 Korintiërs 5:21.); in plaats van de dood van Adam hebben we het leven van Christus (Rom. 6:23) en in ruil voor de slavernij van de zonde van Adam hebben we glorieuze vrijheid in Christus ontvangen. (Rom. 6: 6-7)

*“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, **opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.***

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

“Rom.6:6-7: 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

In Rom.6:3-4 staat:

“3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkewijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, also ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

In Christus zijn we nu gemachtigd om "te wandelen in nieuwigheid des levens." De "oude dingen" - verdoemenis, dood, verslaafd aan de zonde zijn voorbijgegaan en nu hebben we de gerechtigheid, het leven en de vrijheid in Christus. Het is absoluut noodzakelijk dat we onze nieuwe identiteit in Christus erkennen, dat we begrijpen wie God ons heeft gemaakt in Christus. Het is pas als we dit heerlijke feit erkennen dat ons gedrag kan worden veranderd.

We kunnen nooit hopen "het Christelijke leven te leven." Het is een onmogelijke taak. Alleen Jezus Christus kan het leven. Vandaar dat Paulus de nadruk legt op "Christus in u." Het leven van Christus is in ons geplaatst, zodat het door ons kan leven. We hebben niet alleen een verandering in ons gedrag nodig; we hebben een totaal nieuwe identiteit nodig. En dat is precies wat we hebben in Christus.

Als we leren om naar onszelf en onze omstandigheden te kijken vanuit Gods perspectief, vinden we het geheim van Rom. 12: 2:

“Rom.12:2:maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds,”

De sleutel tot een "veranderd" gedrag is "de vernieuwing van uw denken" - het ontwikkelen van een geheel nieuwe denkrichting. Ons gedrag verandert als we de oude, inferieure, nietswaardige manier van denken wegdoen en in plaats daarvan een nieuwe manier van denken instellen ... denken als God denkt. Dit is de sleutel tot het leven als een nieuw schepsel, de kracht van de levende God werkt dan in ons.

LEREN VLIEGEN

Deze transformatie wordt geïllustreerd, echter onvolmaakt, door het verhaal van de rups die wilde vliegen. In veel opzichten lijkt de heer Rups veel op ons. Rupsen zijn veel benen en een mond! Ze brengen hun hele leven kruipende door en vernietigen vegetatie en fruit. Maar ze kunnen niet vliegen! De heer Rups verlangde er echter naar om te vliegen. In feite probeerde hij herhaaldelijk om dat te doen met behulp van elk idee en suggestie dat hij kon bedenken om zijn doel te bereiken. Eerst klom hij naar de top van zijn favoriete plant, vol vertrouwen liep hij naar het einde van een takje en sprong, hij geloofde met heel zijn hart dat hij het kon doen! Tot zijn grote ergernis dook hij snel naar de grond waar hij met een harde klap neerkwam.

Na een lange periode van revalidatie en herstel ging de heer Rups opnieuw op weg om zijn doel te bereiken. Deze keer had hij dus een aantal maanden de tijd gehad om de dingen verder te analyseren. Om het te realiseren moest hij iets doen om aan de wet van de zwaartekracht te ontsnappen, hij begon onderzoek te doen en zocht naar ideeën. Na het lezen over deltavliegen, bestelde hij een deltavlieger en kit. Na het aanbrengen van de kit, aan de top van zijn plant, zette hij zijn kleine deltavlieger in elkaar, bond zich vast in zijn harnas en liep weer naar het einde van de tak. Richtte de deltavlieger in de wind onder de juiste hoek; de heer Rups sprong weer vanaf het uiteinde van de tak.

Voor één spannend moment was hij zo blij toen een opwaartse luchtstroom hem daadwerkelijk een beetje optilde. Maar het werd al snel duidelijk dat zijn richting wederom in de richting van de aarde was. Omlaag, omlaag ging hij, onderwijl peinsde hij over zijn probleem, "De wet van de zwaartekracht heeft me elke keer te pakken!" Het maken van iets minder dan een "zachte" landing had tot gevolg dat een menigte zich verzamelde.

Een toeschouwer, die de klacht van de heer Rups hoorde over het voortbestaan van de wet van de zwaartekracht, stapte naar voren en zei: "Ik weet wat je nodig hebt - een benzinemotor! Het werkt altijd".

Na het verzamelen van alle benodigde apparatuur, ging hij weer naar de top van de plant. Hij maakte een set vleugels van een groot blad, bond die vast aan de motor, startte de motor en daar ging hij!en hij kwam in een duizelingwekkende, oncontroleerbare draaiende beweging. Hoewel de rit opwindend was, haar uiteindelijke richting was dezelfde als alle voorgaande. Lang voordat de benzine op was, crashte de heer Rups zonder pardon in de zijkant van een boom en zonk verdrietig naar de begane grond. Mislukken leek zijn lot te zijn.

Toen hij probeerde de brokken bijeen te rapen, naderde een vreemdeling om te zien of hij kon helpen. Na het aanhoren van de verschillende uitvindingen van de heer Rups zei de vreemdeling: "Uw probleem is simpel: Als u wilt vliegen, dan moet u een nieuw schepsel worden". "Dat kan niet," zei de heer Rups. Het antwoord daarop was: "Maar er kan een wonder in uw leven gebeuren, u kunt gloednieuw worden gemaakt!" Een beetje geschokt door een dergelijk idee, antwoordde de heer Rups.: "Een nieuw schepsel? Maar hoe kan ik dat worden! "

We onderbreken ons verhaal voor een moment om te zeggen dat we in precies dezelfde situatie verkeren: Geboren als leden van de oude schepping, kunnen we niet vliegen. We zijn niet in staat om te ontsnappen aan: "de wet van de zonde en dood". Al proberen we het met alle mogelijke inspanning, en geven alles wat we hebben, en zijn we zo innovatief als mogelijk is, dan zijn we nog steeds door de slavernij aan de zonde gebonden.

Wat hebben we nodig? We moeten nieuwe schepsels worden ... door uit Adam en in de Heere Jezus Christus te komen. Niemand kan dat zelf doen. Het is een wonder dat alleen God kan bewerken.

We gaan terug naar meneer Rups: op een dag klimt hij op datzelfde takje en begint een huisje te bouwen dat "pop" wordt genoemd. Dan kruipt hij naar binnen, sluit de deur en gaat slapen ... en dan gebeurt er een wonder!

We kunnen, voor een aantal weken, aan de buitenkant niets zien, maar dan op een dag begint de cocon te bewegen. Al snel barst de cocon open en wat komt er naar buiten? geen rups, maar een nieuw schepsel: er is een wonder gebeurd en een prachtige vlinder komt tevoorschijn.

Bedenk dat hetzelfde schepsel uit de cocon komt, maar het is compleet anders. De rups kruipt alleen en slijt zijn dagen met het kauwen op planten en verpest fruit. De vlinder vliegt, nipt de nectar uit de bloemen en bestuift ze zodat er meer fruit komt.

En dit is precies hoe wij zijn. In Adam waren we fruit vernielers, geestelijk dood voor God en gebonden aan de zonde. Op een dag stelden we ons vertrouwen op Christus. We begrepen uit het Woord van God dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft om voor onze zonden te sterven, we stopten er mee om te proberen onszelf te redden en vertrouwden eenvoudig op wat Hij voor ons heeft gedaan op Golgotha voor onze vergeving en verlossing.

Dus werden al onze zonden vergeven, God rekende ons rechtvaardig voor Hem en Hij gaf ons de gave van het eeuwige leven, maakte ons levend in Christus. Op dat moment dat we ons vertrouwen op Christus stelden werden we nieuwe schepselen. De eerdere verdoemenis, dood en slavernij werden ingeruild voor gerechtigheid, leven en vrijheid in Christus.

Dit alles gebeurde toen we ons vertrouwen stelden op Christus. We voelden het niet, zagen het niet, maar het gebeurde gewoon. Het is een geestelijke zegen die op dat moment de onze werd. Nu moeten we leren leven als een nieuw schepsel in Christus.

Laten we terugkeren naar de heer Rups. Hij is weer op dat takje, maar nu is hij een mooie vlinder. Hij is dezelfde persoon, maar hij is anders. Hij is een vlinder. Nu moet hij leren denken en handelen als een vlinder.

Terwijl hij de verandering beschouwt in zijn leven, is onze vriend een beetje onzeker hoe het nu verder moet. "Dit is allemaal nieuw voor mij. Hoe doe ik dit? Ik wil echt vliegen. Ik denk dat ik weet hoe. Ik heb het in het verleden met veel inspanning geprobeerd ". Dus loopt hij naar het einde van zijn takje en springt. Tot zijn grote teleurstelling en verschrikking valt hij opnieuw meteen naar de grond.

"Ik begrijp het niet! De wet van de zwaartekracht is nog steeds op mij van toepassing. Ik moet harder proberen. Ik weet wat ik moet doen - mijn deltavlieger! ". Dus pakt hij de deltavlieger, draagt het naar de top van de plant en zet de deltavlieger opnieuw moeizaam in elkaar, en maakt het gereed om weg te varen in de lucht. Als hij echter van de tak stapt vertelt zijn ervaring hem wat zijn hart steeds vreesde ... het werkte gewoon niet. Hij gaat opnieuw naar beneden. Niets blijkt te werken, de wet van de zwaartekracht houdt hem, hoe hij ook tracht zichzelf ervan te bevrijden, nog steeds tegen.

Wederom was hij wanhopig. Wat gaat er verkeerd? Nogmaals pijnigde hij zijn hersenen voor een antwoord. "Ik heb het! De benzinemotor! Dat is wat ik nodig heb; meer kracht!" Maar het resultaat was nog steeds hetzelfde. Het extra vermogen maakte het alleen maar erger waardoor de crash verwoestender was dan ooit tevoren.

Terwijl hij te midden van de laatste wrakstukken zat, was hij neerslachtig, verslagen en doodmoe van het proberen te vliegen en de mislukkingen, zijn verstand bleef vragen: "Wat is er met mij? Ik dacht dat ik een nieuw schepsel was, een vlinder. Vlinders worden geacht om te kunnen vliegen, maar alles wat ik probeer mislukt. Het is gewoon onmogelijk voor mij om te vliegen! De wet van de zwaartekracht is te veel voor mij".

Na een tijdje kwam dezelfde vreemdeling en vroeg: waarom zit onze vlinder zo diep in de put? Als hij zijn frustraties uitstort, begint de vreemdeling te lachen. "Wel, u bent geen rups meer - u bent een vlinder! God heeft u iets nieuw gegeven in uw leven: Kijk op uw rug! Dat zijn vleugels. U bent gemaakt om te vliegen! "

"Maar hoe zit het dan met de wet van de zwaartekracht?" vraagt de heer Vlinder sarcastisch. "Kijk er naar! Ziet u hoe uw vleugels gevormd zijn? Ze zijn ontworpen op een speciale manier, zodat, wanneer de lucht over hun bovenkant passeert, er een vacuüm wordt gecreëerd waardoor u wordt omhoog gezogen in de lucht. De zwaartekracht werkt nog steeds, maar de nieuwe vleugels die God u heeft gegeven hebben een nieuwe wet, de wet van de aerodynamische lift en het overwint de wet van de zwaartekracht. Probeer het!"

"Nou," aarzelt meneer Vlinder, "Ik heb dit nooit eerder gedaan. Ik weet alles over de wet van de zwaartekracht, maar ik zal de wet van de aerodynamica moeten vertrouwen om het te overwinnen". Hij gaat weer op de tak. Deze keer spreidt hij gewoon zijn vleugels uit en klapt ze van nature in de wind. Plotseling verlaten zijn voeten de tak en hij vliegt! Wat is er

gebeurd? De heer Vlinder heeft gestopt met het denken als een rups en is begonnen te denken als de vlinder die hij in werkelijkheid is.

Christen vriend, zolang we blijven denken als een oude schepping en vasthouden aan onze oude manieren, onze menselijke kracht en vindingrijkheid, zolang we ons vertrouwen stellen in het vlees, zijn ook wij gedoemd te mislukken. "De wet van zonde en dood" zal ons vast houden.

Het is wanneer we beginnen te denken als een nieuwe schepping zijn wij in Christus en beginnen we te vliegen. De heer Vlinder kon niet vliegen als hij dacht als een rups. Hij moest leren om te zijn wie hij was - een nieuw schepsel. Zo is het ook met ons. We moeten leren denken als een nieuw schepsel die we zijn in Christus.

Dan zal Rom. 8:2 een realiteit zijn in de details van ons leven:

"Rom.8:2: Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Evenals de wet van de zwaartekracht, sleept "de wet van de zonde en dood" ons naar beneden ongeacht hoeveel we er tegen strijden. Het is alleen "*de wet des Geestes des levens in Christus Jezus,*" die ons vrij maakt, zodat we niet hoeven neer te storten om te zondigen. Het bevrijdt ons van onze oude gewoonten, onze oude manieren, zodat we kunnen wandelen in nieuwheid des levens. Waar we ook mee mogen worstelen, het antwoord is hetzelfde: Christus leeft in ons. Het is alleen door dit "uitgewisseld leven" dat we kunnen beginnen met de verandering in het leven waar we naar verlangen.

De Heere Jezus Christus is door Zijn Geest in ons komen leven om ons in staat te stellen te wandelen in nieuwheid des levens in onze huizen, onze huwelijken, met onze kinderen, op het werk, in de kerk, wanneer we steeds, in elke situatie, ons zelf zijn. En hoe hoog kunnen we dan vliegen? Rom. 6:11-13 geeft ons een idee:

*"Rom.6:11-13: 11 Alzo ook gijlieden, **houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt** in Christus Jezus, onzen Heere. 12 **Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam,** om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. 13 **En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelfven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde,** en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.*