

Gebedsvragen

Door: Pastor Kevin Sadler (Berean Bible Society)

WIE kan bidden?

We kunnen allemaal bidden. Je hebt geen voorganger of geestelijk leider nodig om voor je te bidden. God wil dat je bidt en persoonlijk je verzoeken bij Hem brengt. Bidden heeft geen formule. Het hoeft niet perfect gedaan te worden met bepaalde woorden of zinsdelen zodat God het kan horen of beantwoorden. God hoort niet alleen je woorden, maar ziet ook in je hart en kent je emoties.

Tot WIE bidden we?

We bidden tot God: *“Kol. 1:3: Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende;*

We bidden tot God de Vader: *“Rom. 8:15: Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! En:*

“Gal. 4:6: En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

We eren Christus' getrouwheid en vergoten bloed dat ons vrije, vrijmoedige, vertrouwelijke toegang tot de Vader heeft gegeven: *“Ef. 2:18: Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. En:*

“Ef. 3:12: In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem. En:

“Ef. 3:14: Om deze oorzaak buig ik mijn knie”n tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,

Voor WIE bidden we?

We bidden voor alle mensen: *“1 Tim. 2:1: Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;*

We bidden dat ongelovigen gered worden: *“Rom. 10:1: Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid.*

We bidden voor de noden van gelovigen: *“Ef. 6:18: Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;*

En ons wordt geleerd om specifiek te bidden voor leiders in de regering: *“1 Tim. 2:2: Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.*

Voor WAT bidden we?

We bidden voor alles.

Voor elke geestelijke behoefte: *“Kol. 1: 9-11: 9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; 10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;*

We bidden voor lichamelijke behoeften: *“Rom. 1:9-10: 9 Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke; 10 Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven wierd, door den wil van God, om tot ulieden te komen. En:*

“Fil. 1:19: Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus.

Dit alles is een kwestie van gebed.

We danken voor alle dingen: *“Ef. 5:20: Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;*

En brengen elk verzoek tot God: *“Fil. 4:6: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;*

En we moeten bidden en God danken voor ons voedsel: *“1 Tim. 4:4-5: 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.*

WANNEER bidden we?

We bidden "altijd": *Ef. 6:18: Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; En:*

"zonder ophouden": *1 Thess. 5:17: Bidt zonder ophouden.* Dat betekent dat we altijd moeten bidden en een getrouw, doorlopend gesprek met God hebben.

We bidden wanneer we bezorgd zijn: *Fil. 4:6-7: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.*

We bidden wanneer we Gods tussenkomst nodig hebben: *2 Kor. 12:7-8: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.*

En we bidden in alle omstandigheden: *1 Thess. 5:18: Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.*

WAAR bidden we?

We bidden overal en altijd. We bidden niet alleen in de kerk. "Altijd bidden": *Efeziërs 6:18: Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;*

Dat betekent dat we bidden waar we ook zijn, in het openbaar of privé. We kunnen altijd overal bidden in de rust van ons hart en onze gedachten.

HOE bidden we?

We bidden met een geest van dankzegging en lofprijzing tot God: *1 Thess. 1:2: Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;* En:

Ef. 3:21: Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Er is ook geen vereiste houding voor gebed. De Bijbel noemt verschillende gebedshoudingen: *Ef. 3:14: Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,* En:

"1 Tim. 2:8: Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Maar geen van beide voorbeelden wordt voorgeschreven om het altijd zo te doen.

WAAROM bidden we?

We bidden omdat God ons in Zijn Woord zegt om te bidden: *Kol. 4:2: Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelfde met dankzegging;*

We bidden omdat God bekwaam is in alles: *Ef. 3:20: Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.*

En God is het Die gebeden beantwoordt, en dingen naar Zijn wil kan veranderen. We bidden omdat het ons dichter bij God brengt en ons geloof in Hem en onze liefde voor anderen vergroot. We bidden omdat het ons verandert.