

Respect

De afname van respect, voor wet en orde, lijkt toe te nemen

Staatsman Benjamin Franklin zei: "Niets is zeker, behalve sterven en belastingen." Humorist Will Rogers voegde deze grap toe: "Het enige verschil tussen sterven en belastingen is dat de dood, elke keer als het Congres bijeenkomt, niet erger wordt".

Over staatslieden gesproken, zoals die in het Congres, zei de apostel Paulus tegen Titus:

"Titus 3:1: Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;

De uitdrukking "overheden en machten" beschrijft hier posities van leiderschap in regeringen in Bijbelse dagen. Deze titels klinken ons vreemd in de oren omdat we in onze regering hier in de Verenigde Staten geen dergelijke benamingen hebben. Maar dan, de titel "premier" klinkt ons ook vreemd in de oren, en dat is de naam van de leider van de Canadese regering. "Kanselier" klinkt ons even vreemd in de oren, maar de leider van Duitsland draagt die titel. En veel kleinere leiders in andere landen hebben titels die ons ook onbekend in de oren klinken.

Ik vraag me af of het woord "overheden" afgeleid zou kunnen zijn van de "hoofdmannen" die in die dagen werden geroepen om over mensen te oordelen (Handelingen 25:22-23). Paulus werd voor de koning en deze voornaamste mannen gebracht, want hij had er eerder mee ingestemd hun zijn zaak te laten horen en zich aan hun oordeel te houden:

"Hand. 25: 10-11: 10 En Paulus zeide: Ik sta voor den rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden; den Joden heb ik geen onrecht gedaan; gelijk gij ook zeer wel weet.

11 Want indien ik onrecht doe, en iets des doods waardig gedaan heb, ik weiger niet te sterven; maar indien er niets is van hetgeen, waarvan dezen mij beschuldigen, zo kan niemand mij hun uit gunst overgeven. Ik beroep mij op den keizer.

Paulus was bereid om zelfs tot in de dood aan die overheden onderworpen te zijn. Dat is belangrijk om te onthouden in deze tijd, waarin de afname van het respect voor heersers, en voor recht en orde in het algemeen, aan alle kanten lijkt toe te nemen.

Maar Paulus was bereid om onderworpen te zijn aan hogere machten omdat hij begreep dat die machten door God waren verordend, zoals hij aan de Romeinen schreef:

"Rom. 13:1: Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.

De enige reden waarom iemand enige legitieme autoriteit over iemand anders heeft, is dat ze hun macht van God hebben gekregen. Ouders hebben geen gezag over hun kinderen omdat ze groter zijn dan zij zijn, maar omdat God hen macht over hun kinderen gaf toen Hij zei: "Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht" (Ef. 6:1). De macht van ouders was door God verordend.

Wie heeft jou tot rechter gemaakt?

Evenzo hebben mannen geen macht over hun vrouw omdat ze sterker zijn dan hun vrouw, maar omdat God hun deze macht heeft gegeven toen Hij zei: "Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen

onderdanig, gelijk aan den Heere" (Ef. 5:22). Als een man tegen zijn vrouw zegt: "Ik denk dat we dit moeten doen", en zij zegt: "Ik denk dat we dat in plaats daarvan moeten doen", wie zal dan zeggen wat ze moeten doen? God zegt dat de man dat zegt. Als je de Bijbel weggooit, heeft een vrouw net zoveel recht als haar man om het laatste woord te hebben over wat een stel moet doen.

In dat opzicht is het een beetje zoals abortus en homoseksualiteit. Als je de Bijbel eenmaal hebt weggegooid, wie zal dan zeggen dat één van deze dingen verkeerd is? Maar de Bijbel zegt dat ze ongelijk hebben, dus we weten dat ze ongelijk hebben. En we weten dat de regering macht over ons heeft, omdat de Bijbel dat ook zegt.

En die macht weerstaan is een serieuze zaak, zoals Paulus de Romeinen vertelde:

"Rom. 13:2: Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

Het is een serieuze zaak om weerstand te bieden aan een verordening van God. Kinderen die hun ouders niet gehoorzamen, verzetten zich tegen de verordening van God, net als vrouwen die zich niet aan hun man onderwerpen. En weerstand bieden aan de macht van de regering is ook weerstand bieden aan de verordening van God.

En er zijn altijd consequenties verbonden aan het weerstaan van Gods macht. Kinderen die het doen krijgen een pak slaag! Als vrouwen zich tegen de verordening van God verzetten, kan dat een huwelijk verlammen. Paulus zegt dat: *"Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams" (Ef. 5:23)*, waarbij hij het huwelijk met een fysiek lichaam vergelijkt. Als een fysiek lichaam niet meer reageert op zijn fysieke hoofd, hebben we daar een woord voor. We noemen het verlamming. Een huwelijk kan eveneens verlamd raken als een vrouw niet langer reageert op haar geestelijke hoofd, haar man. Als geen van beide echtgenoten het laatste woord heeft om dit of dat te doen, treedt verlamming in.

En we weten dat er ook consequenties zijn aan het weerstaan van de macht van God in de regering, want Paulus vertelde de Romeinen:

"Rom. 13:2:en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel (of: verdoemenis) halen.

Het "oordeel/verdoemenis" hier is niet tot het eeuwige oordeel/verdoemenis. We weten dat er meer dan één soort oordeel in de Bijbel staat, want de Heer waarschuwde de hypocriete religieuze leiders van Zijn tijd dat ze op weg waren naar *"Gij slangen, gij adderengebredsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" (Matth. 23:33)*. Als alle verdoemenis tot de hel zou leiden, had Hij niet "van de helse" hoeven toe te voegen. Die kwalificerende zin houdt in dat er andere vormen van verdoemenis zijn die niet tot de hel leiden.

Waarom een veelvraat zijn voor straf?

Het woord "verdoemen" betekent gewoon iemand tot straf veroordelen. De regering kan je niet tot de hel veroordelen, maar ze kunnen je wel tot straf veroordelen als je een misdaad begaat, inclusief de doodstraf:

"Gen. 9:6: Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

De mens is gemaakt naar Gods beeld, dus als je een mens doodt, tref je het beeld van God! En God zegt dat iedereen die dat doet, zelf door de regering ter dood moet worden gebracht. En toen God de regering die ultieme macht gaf, veronderstelt dit tevens dat de regering ook de door God gegeven autoriteit heeft om de mensen tot gevangenisstraffen te veroordelen, hen snelheidsboetes op te leggen en andere lagere straffen toe te passen.

Daarom vertelde Paulus de Romeinen dat, als je onze heersers niet gehoorzaamt, je bang moet zijn voor onze heersers:

“Rom. 13:3-4: 3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;

4 Want zij is Gods dienaress, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienaress, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet

Paulus zegt dat je moet vrezen voor de heersers, van de regering, omdat ze "dienaren" hebben die rondgaan om hun wetten te handhaven. We kennen ze als politieagenten, en de "zwaarden" die ze tegenwoordig dragen, bestaan uit wapens en tasers en dergelijke. Ze zijn niet volmaakt, maar Paulus zegt dat een politieagent "de dienaar van God" is, en ik ken ook geen enkele prediker, op de preekstoel, van God die perfect is.

Maar als Paulus zegt: *"Maar indien gij kwaad doet, zo vrees"* - wie zal zeggen wat het kwaad is? Het antwoord is: de overheid. En we vinden het niet altijd leuk wat ze hierover zeggen, toch? Toen ik een jongen was, harkten we elke herfst de bladeren in onze tuin en verbrandden ze in een vreugdevuur. Maar dit is tegenwoordig in veel gemeenten tegen de wet. Veel mensen trekken zich niets aan van deze uitspraak, hoewel ik moet bekennen dat ik er geen last van heb, aangezien ik niet de moeite neem om bladeren te harken. Ik probeer niet de natuur te belemmeren!

Misschien denk je: "Maar de Bijbel zegt niet dat het verbranden van bladeren slecht is." Dat is waar, maar toen je een tiener was en je ouders zeiden dat je om elf uur thuis moest zijn, zei de Bijbel dat ook niet. Maar toen God je ouders macht over je gaf, gaf Hij hen het recht om zulke regels te maken. En toen Hij de regering macht over jou gaf, gaf Hij hen de macht om regels te maken over zaken als het verbranden van bladeren.

Het spreekt voor zich

Er zijn meestal redenen voor de dingen die de overheid zegt die je wel en niet kunt doen. Toen ik een schildersbedrijf had, kreeg ik telefoontjes van mensen die zeiden dat het dorp waarin ze woonden hen dwong om de buitenkant van hun huizen te schilderen. Ik kwam erachter dat de reden waarom dorpen zulke uitspraken deden, was om te voorkomen dat de waarde van onroerend goed zou dalen, dus het was eigenlijk in het belang van de huiseigenaar om zijn huis te laten schilderen.

Veel van mijn klanten hielden niet van die verordening, maar velen van hen hielden er waarschijnlijk ook niet van om te horen dat ze om elf uur thuis moesten zijn toen ze tieners waren. Maar dat was ook in hun belang. Zelfs als een wet niet in uw belang is, is het waarschijnlijk in iemands belang, en gevoelig zijn voor de belangen van de huiseigenaren in uw gemeenschap maakt deel uit van het gehoorzamen van Paulus' instructie om *"Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen"* (Rom. 12:18).

God heeft altijd gewild dat Zijn volk in elke bedeling aardse heersers gehoorzaamde. De wijste man die ooit heeft geleefd, adviseerde het volk van Israël:

“Prediker 8:2-3: 2 Ik zeg: Neem acht op den mond des konings; doch naar de gelegenheid van den eed Gods.

3 Haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht; blijf niet staande in een kwade zaak; want al wat hem lust, doet hij.

Dat betekent dat, als de koning iets beveelt dat je niet bevalt, je niet snel moet zeggen: "Ik ga gewoon ergens anders wonen, buiten zijn zicht". Je kunt dat doen als je wilt, je moet alleen niet te haastig zijn om het te doen. Dat komt omdat de stad waar je kiest om te wonen misschien niet hetzelfde probleem heeft waaruit je probeert te ontsnappen, maar nadat je bent verhuisd, kun je ontdekken dat er andere wetten zijn waar je niet om geeft. In een stad waar je je huis niet moet schilderen, mag je misschien geen bladeren verbranden, en omgekeerd.

Salomo ging verder met adviseren,

“Prediker 8:3-4: 3 Haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht; blijf niet staande in een kwade zaak; want al wat hem lust, doet hij.

4 Waar het woord des konings is, daar is heerschappij; en wie zal tot hem zeggen: Wat doet gij?

Salomo's raad hier is om niet in een kwade zaak stand te houden. Dat wil zeggen, als je iets slechts doet (iets waarvan de koning zegt dat het slecht is), ga er dan niet mee door - zeg niet: "Ik ga het doen, het kan me niet schelen wat de koning zegt". Je kunt zo, koppig zijnde, een standpunt innemen als je wilt, maar de koning heeft de door God gegeven macht om dan met je te doen wat hij wil.

Niets kwaads gewaar worden

Salomo besluit zijn advies door iets te zeggen dat veel lijkt op iets wat Paulus eeuwen later schreef:

“Prediker 8:5: Wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden; en het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten.

Paulus deelde hetzelfde gevoel toen hij schreef:

“Rom. 13:3: Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben.

Zoals je kunt zien, is het altijd waar geweest dat, als je doet wat de regering zegt, je aan hun goede kant zult blijven - net zoals het gehoorzamen van je ouders je aan hun goede kant hield toen je jong was. Ik werd gered toen ik 14 was, en ik was geen bijzonder slecht kind geweest. Maar toen ik hoorde dat de Bijbel zei dat ik mijn ouders moest gehoorzamen, besloot ik dat ik alles zou doen wat mijn moeder zei dat ik moest doen, zonder te aarzelen of tegenspraak. En weet je wat? Mijn leven is een stuk makkelijker geworden. Mijn moeder begon tegen mijn jongere broer te schreeuwen in plaats van tegen mij. De arme jongen wist nooit wat hem overkwam! En u zult ook gelukkiger zijn als u besluit de regering te gehoorzamen.

Misschien denk je: "Hier in de Verenigde Staten hebben we geen koning zoals het koninkrijk Israël had, en we zijn geen onderdanen!" Dat is waar, maar daarom zegt God ons om "onderworpen te zijn" aan onze heersers (Titus 3:1). Hij wist dat niet alle naties tijdens de bedeling van genade door koningen zouden worden geregeerd.

Iemand anders zou bezwaar kunnen maken: "We zijn hemelburgers, dus we zijn vrij van de wetten die door aardse regeringen zijn gemaakt". Nou, geloof het of niet, dat is waar. Maar kijk eens wat Petrus daarover zei:

"1 Petrus 2:13-16: 13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;

14 Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.

15 Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;

16 Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.

Al Gods kinderen in elke bedeling zijn vrije mannen en vrouwen geweest, maar door te weigeren zich aan de verordeningen van mensen te onderwerpen, is geestelijke vrijheid gebruiken als een mantel voor boosaardigheid. Petrus raadde zijn lezers aan om zulke onderwerping niet te zien als het dienen van de koning, maar eerder als het dienen van de God die de koning of gouverneur zijn macht heeft gegeven. Dit is vergelijkbaar met hoe Paulus geredde dienstknechten vertelde dat ze vrije mensen waren voor zover het God betreft:

"1 Kor. 7:22: Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus....."

.....maar dat ze hun meesters moesten dienen:

Ef. 6:5-7: 5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus;

6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte;

7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen;

Als men zou beweren: „Het was gemakkelijk voor mensen om Salomo te gehoorzamen, hij was door God aangesteld om koning over Zijn volk te zijn, en hij was de wijste koning die ooit heeft geleefd.” Dat is waar, maar we weten dat het dienen van Salomo geen sinecure was, want toen zijn zoon Rehabeam zijn plaats innam, vroegen zijn onderdanen of hij de onderdrukkende belastingen van zijn vader wilde verlagen. Als je je afvraagt waarom Salomo zijn volk zo zwaar belastte, vergeet dan niet dat hij 1000 vrouwen moest onderhouden!

Niet – geredde heersers

Maar Gods advies om de regering te gehoorzamen veranderde niet toen Gods volk werd veroverd door een niet - geredde koning genaamd Nebukadnezar. Toen dat gebeurde, zei God tegen hen:

"Jeremia 27:17: Hoort niet naar hen, maar dient den koning van Babel, zo zult gijlieden leven; waarom zou deze stad tot een woestheid worden?"

Nebukadnezar was een "niet – geredde" heiden, maar God zei tegen Zijn volk dat ze hem toch moesten gehoorzamen. Jeremia redeneerde als het ware: "Waarom rebelleren en hem een excuus geven om

meer van ons te doden en verdere vernietiging over onze stad te brengen?" Dit is een belangrijk advies, want de dag kan komen dat onze eigen natie wordt veroverd door een vreemde mogendheid. Als dat zou gebeuren, zou je je, als je dat zou willen, kunnen aansluiten bij een ondergrondse verzetsbeweging. Maar Gods advies zou zijn om de nieuwe koning te gehoorzamen en verder verlies van mensenlevens en eigendommen te voorkomen.

Toen Paulus Titus vertelde om gelovigen eraan te herinneren "magistraten te gehoorzamen"

"Titus 3:1: Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;....."

.....is dit vooral opmerkelijk als we bedenken wat bepaalde overheden Paulus aandeden! Ze sloegen hem onterecht en zetten hem gevangen (Handelingen 16:19-24), en toch adviseert hij ons om ze te gehoorzamen.

"Hand. 16:19-24: 19 Als nu de heren van dezelve zagen, dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas, en trokken hen naar de markt voor de oversten.

20 En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn.

21 En zij verkondigen zeden, die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen noch te doen, alzo wij Romeinen zijn.

22 En de schare stond gezamenlijk tegen hen op; en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geselen.

23 En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden den stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou.

24 Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in den binnensten kerker, en verzekerde hun voeten in de stok.

En vergeet niet hoe Paulus reageerde op hun harde behandeling. Met zijn voeten vast in de blokken in het innerlijke van Filippi's gevangenis, zong hij "Gode lofzangen" (Handelingen 16:25). Dus als de regering je ooit ten onrechte onderdrukt, is het goddelijke wat je moet doen: er niet over klagen, en het is zeker niet om de wapens op te nemen tegen de door God gegeven macht van de regering. Wat u moet doen, is God blijven prijzen, dat wil zeggen, als u zowel in uw daden als in uw leerstelling Paulinisch wilt zijn.

Er zijn een paar verzen die het conservatieve christendom volledig lijkt te zijn vergeten. De eerste is:

"Spreuken 24:21: Mijn zoon! vrees den Heere en den koning; vermeng u niet met hen, die naar verandering staan;

Dit is geen verbod op het vreedzame soort verandering dat kan worden bereikt door te stemmen. Het is een waarschuwing tegen het zondige soort verandering dat mensen proberen teweeg te brengen door subversieve activiteiten.

Een ander vers dat tegenwoordig bijna vergeten lijkt, is:

"Prediker 10:20: Vloek den koning niet, zelfs (niet) in uw gedachten, en vloek den rijke niet in het binnenste uwer slaapkamer; want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren, en het gevleugelde zou het woord te kennen geven. Zie de tekst in de King James Bible:

Wauw. Vervloek de koning niet, en denk er niet eens aan om de koning te vervloeken!

Als die verzen vandaag onder Gods volk zouden worden gehoorzaamd, zou het de wind uit de zeilen nemen van een groot aantal politiek ingestelde christelijke ministeries die lijken te zijn vergeten dat we geroepen zijn om vissers van mensen te zijn, niet om de vijver op te ruimen. Maar als elke genadegelovige acht begint te slaan op deze goddelijke instructies, kunnen we samen van de genadebeweging een leider maken op dit gebied van de leer, net als in alle andere.

Terwijl het respect voor wet en orde overal om ons heen steeds verder afbrokkeld, rekent God op ons om het tij te helpen keren. Wie gaat daarin met mij mee?