

IS DE BIJBEL NIET MEER VAN DEZE TIJD

Anders gesteld: Is de Bijbel anachronistisch?

Anachronistisch betekent: “Niet passend in de huidige tijd, niet passend in de tijdsvolgorde” of: “In strijd met de heersende tijdrekening”.

Hoe denkt u, die dit leest, daar over? Bent u van mening dat de Bijbel, het Woord van God, niet meer in deze tijd past? Als u dat vindt dan heeft u een heel groot probleem!

DE BIJBEL IS NIET ANACHRONISTISCH!

De Bijbel is een tijdloos Boek maar er moet wel worden gekeken naar: “wat” aan “wie” en “wanneer” en “waarvoor” iets is geschreven. De Bijbel noemt dat “*het recht snijden*”, zie 2 Timotheüs 2:15:

“Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

De King James Bible is in dezen nog duidelijker:

“2 Tim. 2:15: Study (bestuderen) to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

De brieven Romeinen tot en met Filémon, van de apostel Paulus, zijn als het ware onze privé post in de bedeling der genade Gods (is de tijd waarin wij leven – Efeziërs 3:2). Dit betekent niet dat we de rest van de Bijbel niet hoeven te lezen en bestuderen! Integendeel! Want 2 Tim. 3:16 zegt:

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Als wordt gesproken over de Hebreeuwse brieven dan worden daarmee bedoeld “De brief aan de Hebreeënen” tot en met “de Openbaring van Jezus Christus”. Deze brieven hebben betrekking op Israël in de toekomstige Verdrukking.

In uw Bijbel staat voordat de Bijbel begint met Genesis: “Oude Testament” (of Oude Verbond”) en vóór “Mattheus” staat: Het Nieuwe Testament” (of het Nieuwe Verbond). Beide uitdrukkingen zijn niet juist!

Het oude Verbond is begonnen met het geven van de Wet (Exodes 20). Het Nieuwe verbond is toekomstig. Beide verbonden hebben betrekking op Israël, zie: Rom. 9:4:

“Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;

Voor ons, als leden van het Lichaam van Christus, staat geschreven in:

*“2 Kor. 3: 6: Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, **niet der letter, maar des Geestes**; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.*

Zie voor de uitleg: “bekwame dienaars van het N.T” op www.bedelingdergenade.nl onder “artikelen”. De “King James Bible” vertaald met respectievelijk: (“des geestes” en “de geest”. Dus met een kleine “g”. De reden daarvoor leest u in het genoemde artikel.

--Attentie: Elk vers in onze Bijbel werkt op drie niveau 's:

--Historische info.

--Geestelijke info.

--Leerstellige info. (toepassing).

Tegenwoordig worden de Bijbelse normen, ten onrechte, van alle kanten aangevallen. Ook door veel mensen die zich Christen noemen. Waarom doen zulke Christenen dat? Omdat ze niet weten wat er in de Bijbel staat en er blijkbaar ook niet de behoefte aan hebben. Ze hebben zo hun eigen, wereldse, gedachten. De Bijbel geeft ons een voorbeeld hoe we moeten reageren op hetgeen ons, door predikanten of voorgangers, of wie dan ook, wordt verteld.

Dat **voorbeeld** staat in Handelingen 17:10-11:

“10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden;

*11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, **als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.***

Als u deze methode ook wilt volgen moet u natuurlijk wel kennis van de Bijbel hebben! Als u dat niet heeft dan waait u met alle winden van leer mee. De Satan vindt dat prima want u kunt de inhoud van de Bijbel, met name het evangelie der genade Gods, zie 1 Kor. 15: 3-4, met niemand delen waardoor u vruchteloos bent.

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

VALSE LERAREN

Een engel des lichts

“2 Kor. 11:14-15: 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Hoe herkent u, dat hetgeen u wordt verteld door Christenen, Bijbelse waarheid is? Want de Satan is altijd actief achter de schermen, hij heeft zo zijn eigen dienaars! Valse leraren die de waarheid verdraaien. In verschillende denominaties wordt de waarheid verdoezeld omdat velen niet willen worden gewaarschuwd volgens de Bijbelse normen. Vaak wordt zogenaamd: “water bij de wijn gedaan” om de lieve vrede te handhaven en de gemeente bijeen te houden waarbij soms ook de financiën een rol spelen.

Laat u niet misleiden door de veel voorkomende uitdrukkingen, ook van Christenen, als het om de Bijbel gaat:

Ze gebruiken dan de volgende uitdrukkingen betreffende de Bijbel:

--Niet meer van deze tijd.
--Dat moet nu toch kunnen.
--Het is een ouderwets Boek.
--Daar kun je niet meer mee aankomen in deze moderne tijd.
--Daar kan ik niets mee.
--De "wetenschap" zegt iets anders.
--Maar onze predikant/voorganger zei....
--Mijn ouders zeiden.....
--Volgens de evolutieleer.....
--Maar Freud zei.....
--Men zegt dat.....
--Ik heb gehoord dat.....

MAAR WAT ZEGT DE BIJBEL, HET WOORD VAN GOD?

U bent echter zelf verantwoordelijk, u kunt, als u zich als Christen moet verantwoorden, niet de schuld geven aan anderen. Ware Christenen moeten voor de rechterstoel van Christus verschijnen. De Bijbel is daar heel duidelijk over in 2 Kor. 5:10 en in Rom. 14:10:

"Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

En:

"Rom. 14:10: Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

Opmerking: Voor de rechterstoel van Christus gaat het NIET over onze behoudenis maar over onze beloning; iemand die niet behouden is komt niet voor de rechterstoel van Christus. Mensen die, bij leven, niet behouden zijn komen uiteindelijk voor de grote witte troon volgens Openbaring 20:11-15. Voor die troon is alleen veroordeling!

Voor de rechterstoel ontvangen we, als Christenen, onze beloning volgens 1 Kor. 3:9-15:

"9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

Waarmee bouwt u, die dit leest, op het door de apostel Paulus gelegde fundament, Jezus Christus?

Om stand te houden moet u de gehele wapenrusting Gods aandoen

Ef. 6:11-17:

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omléidingen des duivels.

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;

16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

U moet heel goed nadenken over vers 12:

De duivel heeft zijn eigen "leger". Ze zijn niet van vlees en bloed. Er wordt naar hen verwezen als "overheden, machten, geweldhebbers der wereld.....". De duivel is "de god van deze eeuw" en hij werkt vandaag de dag op volle kracht. Het is zijn doel om de geest van hen die niet geloven te verblinden en het geloof te neutraliseren van degenen die geloven.

*"2 Kor.4:4: In dewelke **de god dezer eeuw** (de duivel) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.*

l.h.meyer@ziggo.nl