

Drie onrust veroorzakende passages in de brieven van Paulus

Door: Justin Johnson

--Probleempassage #1: 1Korinthiërs 6:9-10

--Probleempassage #2: Efeziërs 5:5-6

--Probleempassage #3: Galaten 5:21

De meest verbazingwekkende uitspraken over redding, uit genade en zonder werken, zijn te vinden in de brieven van Paulus. Wat een bevrijding is het voor zondaars om te leren dat God vrijelijk redding aanbiedt uit genade door het geloof in het volbrachte werk van Christus. Zie: Ef 2:8-9 en Gal 5:1:

"Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

"Gal. 5:1: Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

U kunt zelf NIETS doen om redding van God te verdienen of te verkrijgen.

Niettemin zijn er een paar passages in Paulus zijn brieven die nieuwe gelovigen herhaaldelijk verontrusten over de vraag of hun zonden ongedaan kunnen maken wat God hen uit genade heeft geschonken.

Voor de religieus ingestelde vrucht-inspecteurs zijn 1 Korinthiërs 6:9-10, Efeziërs 5:5-6 en Galaten 5:21 test-teksten of je verlost/gered bent, en als je niet slaagt voor de test, wordt één van deze verklaringen gegeven:

"Je bent in de eerste plaats nooit een Christen geweest".

"Een Christen zou deze dingen nooit doen".

"Geloof zonder werken is dood".

"Je moet tot inkeer komen om (opnieuw) in het reine te komen met God".

Er zijn geen testen om te zien of je verlost/gered bent.

Laten we duidelijk zijn. Als deze drie passages spreken over voorwaarden of kwalificaties voor redding, dan zal er in het koninkrijk van God niemand anders zijn dan alleen Christus.

Een blik op de brede reikwijdte van zonden die in deze passages worden genoemd, diskwalificeert iedereen zich behalve die zelfingenomen zijn in hun eigen waanideeën.

Het zou ook betekenen dat uw redding uit genade niet door geloof is, maar door uw volharding in het doen van goede werken voor de rest van uw leven. Deze beschreven redding valt onder de verbondsrelatie van Israël, maar niet in deze bedeling van genade. Zie: Markus 13:13; Lev 18:5:

"Markus 13:13: En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

“Lev. 18:5: Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de Heere!

Nee, deze passages zijn geen testen van redding of lidmaatschap van het lichaam van Christus.

Geen erfrechtelijke voorwaarden

Om het voor de hand liggende probleem met “het maken van testen of iemand gered is” te vermijden, wordt soms gesuggereerd dat deze drie passages voorwaarden en kwalificaties stellen aan uw erfenis, zegeningen of niveaus van heerlijkheid in de hemel.

Hoewel het waar is dat het werk van de heiligen door Christus zal worden beoordeeld met betrekking tot beloning of verlies, kunnen deze passages daar ook niet naar verwijzen.

1 Kor. 6:10 zegt dat de onrechtvaardigen het koninkrijk niet zullen beërven, er staat niet dat ze ‘niet zoveel’ beloningen zullen hebben of "verlies zullen lijden" zoals 1 Kor 3:15 dat doet bij het beoordelen van de heiligen.

“1 Kor. 6:10: Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.

“1 Kor. 3:15: Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.

Ef 5:5 maakt duidelijk dat die zondaars “geen erfenis” hebben. Het is niet ‘minder erfenis’, maar geen enkele erfenis. Dit zou dan ook in strijd zijn met Ef 1:3, Ef 1:18 en Ef 3:6 die beschrijven dat de geredden "alle geestelijke zegeningen" hebben, "de rijkdom van de heerlijkheid van deze erfenis", en als "mede-erfgenamen" volgens de verborgenheid.

“Ef. 5:5: Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

“Ef. 1:18: Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

“Ef. 3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

Hoewel deze passages zeker bedoeld zijn om verkeerd denken en handelen onder de heiligen te veroordelen, kunnen ze niet verwijzen naar gelovigen aan wie een erfenis uit genade is beloofd, zelfs als we verlies lijden vanwege slecht functioneren (zie 2 Kor. 5:10) voor de rechterstoel van Christus.

Er blijft een vraag over. Waarom waarschuwt Paulus gelovigen voor wat er gebeurt met ongelovigen die in hun vlees leven?

Uw positie begrijpen

Iets dat vaak over het hoofd wordt gezien, in de instructies van Paulus aan de heiligen, is het verschil tussen onze **positie** en onze **conditie**. Het wordt ook wel redding/behoudenis (positie) en dienstbaarheid (conditie) genoemd.

Uw redding, status, of positie in Christus wordt uit genade door het geloof ontvangen. Deze nieuwe positie in het lichaam van Christus heeft je identiteit veranderd, dat wil zeggen wie je bent.

Je bent geen zondaar meer, maar een heilige (Rom. 5:19). Je bent niet meer in Adam, maar in Christus (Rom. 5:17). Je bent niet langer een dienaar van de zonde, maar een dienstknecht van de gerechtigheid (Rom. 6:17-18).

Zie hieronder de genoemde teksten:

“Rom. 5:19: Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

“Rom. 5:17: Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

“Rom. 6:17-18: 17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.

Deze nieuwe identiteit is als de functietitel die je op je eerste werkdag krijgt. Je hebt nog geen werk verricht, maar je hebt een nieuwe identiteit gekregen; je zit in een nieuwe **positie**.

Wat zou er gebeuren als je op dag twee in je nieuwe functie je oude baan zou verrichten en niet je nieuwe functie? Ongetwijfeld zal je baas je eraan herinneren dat je die positie niet langer bekleedt en het werk moet doen dat bij je nieuwe positie hoort.

Of jij nu wel of niet handelt volgens de privileges, voordelen of beschrijving van jouw nieuwe positie, toch wordt dat jouw conditie, dienst of wandel genoemd. Het betreft jouw functioneren in Christus.

Alle drie de verontrustende passages proberen het functioneren, het gedrag of de dienstbaarheid van gelovigen te corrigeren door hen eraan te herinneren wie ze zijn en wie ze niet zijn.

'Onthoud je positie. Onthoud wie je bent, niet wie je was. Wandel in overeenstemming met wie je nu bent in Christus.'

Als jij je positie kent, worden deze probleem passages in het juiste perspectief geplaatst. Laten we ze allemaal bekijken.

Probleempassage #1.

“1 Korintiërs 6:9-10: 9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? 10 Dwaalt niet; noch hoereers, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.

Het is heel duidelijk dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Hoewel u vóór uw redding in de positie van een onrechtvaardig persoon bent geweest, ben je nu, na op het evangelie te hebben vertrouwd, uit genade door het geloof tot gerechtigheid van God in Christus gemaakt : 2 Kor 5:21:

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Let op het vers direct na de verontrustende passage die onderscheid maakt tussen wat de Korinthiërs waren en wat ze nu zijn in Christus.

“1 Kor. 6:11: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;

Ze waren onrechtvaardig, maar nu zijn ze gerechtvaardigd en geheiligd. Wat ze waren was niet wat ze nu zijn in Christus, en het had niets te maken met hun gedrag. De reden dat Paulus de onrechtvaardigen veroordeelt, is dat de Korinthiërs zich gedroegen als onrechtvaardigen alsof het acceptabel gedrag was in hun nieuwe positie.

“Stop met onrechtvaardige dingen te doen. Dat is niet meer wie je bent! Die dingen zijn verwerpelijk”.

Probleempassage #2

“Efeziërs 5:5-6: 5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

Wat een angstaanjagend vers, en terecht! De zonde verdient alle toorn, en de toorn van God wordt geopenbaard over alle zondaars. Zie:

“Rom. 1:18: Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

De vraag blijft, ben je een kind der ongehoorzaamheid of niet? Is dat je titel? Is dat jouw standpunt?

De religieuze ingestelde wil je laten geloven dat, als je ongehoorzaam bent, dat betekent dat je een kind der ongehoorzaamheid bent. Dat was onder de wet het geval, maar onder de genade niet meer. Nu kun je gerechtvaardigd worden uit genade door het geloof in Christus zonder werken en zonder de wet. Dit is de verborgenheid van Christus!

Let op de verzen die onmiddellijk volgen op de veroordeling van de kinderen der ongehoorzaamheid.

“Ef. 5:7: Zo zijt dan hun medegenoten niet.

Doe niet met hen mee? Wie zijn zij? Niet de geredde Efeziërs. Maar waarom?

“Ef. 5:8: Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.

Ze waren kinderen der ongehoorzaamheid en duisternis, maar nu zijn ze veranderd. Ze hebben een nieuwe positie in Christus! Elk gered lid van het lichaam van Christus is een kind van het licht, en Paulus leert hen te wandelen volgens hun nieuwe taakomschrijving, ontvangen en verzekerd uit genade zonder werken.

“Ef. 4:1: Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;

Probleem Passage #3

“Galaten 5:21: Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Net als de vorige twee passages, plaatst het kennen van je positie deze verontrustende passage ook in de juiste context.

De Galaten hadden de Geest en redding ontvangen door geloof, maar ze werden overgehaald om onder de wet te wandelen. Er is een verschil tussen wonen en binnenlopen. **Er is een verschil tussen positie en conditie.**

De Galaten dachten dat de enige manier om de veroordeling van de zonde, na de redding, te vermijden was om terug onder de wet te gaan, maar de wet bracht veroordeling. Paulus wijst hen een betere weg aan: "Wandel door de Geest" (Gal 5:16).

“Gal. 5:18: Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

Als ze werkelijk uit genade door het geloof gered zijn, dan leven ze niet in het vlees, maar in de Geest en niet onder de wet.

Als er één ding is waarvoor we niet veroordeeld kunnen worden onder genade, dan is het het werk van ons vlees. De macht van de wet om het vlees te veroordelen werd verwijderd toen het met Christus werd gekruisigd. Zie: Gal 2:20; Gal 5:24; Rom. 6:6; Rom. 7:4.

“Gal. 2:20: k ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Gal. 5:24: Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

“Rom. 6:6: Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

“Rom. 7:4: Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

De vermaning die Paulus de Galaten geeft in hoofdstuk 5 is te vinden in Gal 5:25:

“Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

Maar hoe weet u of u naar de Geest of naar het vlees wandelt?

Ze konden zien of hun vlees of de Geest de oorlog betreffende hun wandel aan het winnen was door wat er "uit" hen kwam. De werken van het vlees waren geopenbaard en worden door God veroordeeld. De vrucht van de Geest is waar geen veroordeling is. Zie: Rom. 8:1 en Gal 5:23.

“Rom. 8:1: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

“Gal. 5:23: Tegen de zodanigen is de wet niet.

Als de Galaten de Geest door geloof ontvingen, dan leefden ze door de Geest. Ze moesten naar de Geest wandelen om de vrucht van de Geest te tonen. Elke poging om onder de wet te wandelen zou hun veroordeelde vlees versterken, veroordeling brengen en de verwerpelijke werken van het vlees openbaren.

Conclusie

Deze passages hebben de genadegelovigen een tijdje verontrust en het is tijd om ze tot rust te brengen. Ze zijn misschien moeilijk, maar niet onmogelijk. Er is geen reden om de rijkdommen van Gods genade op te offeren door te veronachtzamen wie je bent in Christus en hoe je gered bent.

Vergeet niet wie Christus jou heeft gemaakt en hoe dat mogelijk was. Het is het kruis van Christus dat al het werk heeft gedaan dat nodig is voor jouw redding, en de kracht van de opstanding van Christus die jou een hemelse plaats met Christus garandeert.

De reactie op zonde, voor de gelovige, is om te stoppen met te leven zoals je was, en te gaan leven volgens wie je bent, door geloof, in Christus.

Nu is het onze plicht om te voldoen aan de hoge roeping die we vrijelijk door Hem hebben ontvangen.