

## **DE GROOTSTE GEVER**

PASTOR T. LESAN

Zoals aardse ouders er behagen in scheppen om aan hun kinderen te geven, zo scheidt God er behagen in om te geven aan de schepselen die Hij heeft gemaakt. De Heer Jezus bevestigde dit toen Hij zei:

*“Matth. 7:11: Indien dan jij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!*

Jezus' apostelen voegden hier ook hun getuigenis aan toe en verklaarden dat God:

*“Hand. 14:17: Hoewel Hij nochtans Zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goed doende van den hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid.*

De Schepper van hemel en aarde schenkt rijkelijk wat we nodig hebben om te leven en is zelfs betrokken bij de kleinste details van ons leven. Elke “adem” die we nemen, elke “beweging” die we maken, is alleen mogelijk dankzij Hem (Handelingen 17:24-28).

*“Hand. 17:24-28: 24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;*

*25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;*

*26 En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;*

*27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.*

*28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.*

En God is oneindig veel genereuzer dan wij! In schril contrast met onze natuurlijke neiging om alleen goed te doen aan degenen die de gunst teruggeven, stort God zonder uitzondering zegeningen uit over iedereen:

*“Matth. 5:45:..... want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.*

Zelfs degenen die God verwerpen - die afgoden aanbidden of eer bewijzen aan de evolutionaire drie-eenheid van tijd, toeval en natuurlijke selectie - mogen deelnemen aan Zijn genadige voorzieningen. Elke dag. Geheel gratis. Door zulke feesten van goedertierenheid te organiseren, wil God ons ertoe brengen om Hem, de enige levende God, te 'zoeken' en uiteindelijk te 'vinden' (Handelingen 17:27). Ben je al begonnen met zoeken?

## **DE GROOTSTE GAVE**

De zegeningen van deze schepping zijn inderdaad niet van deze wereld. Toch is er nog meer. Uit Gods gulle hand kunnen we nog een geschenk ontvangen, een geschenk dat zo kostbaar is dat Hij kosten noch moeite heeft gespaard om het voor ons gereed te maken. Alle rijkdommen van de aarde samen

zijn slechts stof in de schaduw van haar alles overtreffende pracht. De weergaloze voordelen ervan reiken veel verder, dan het vermogen van vlees en bloed, om in te schatten. De meest verlichte geesten kunnen de eindeloze waarde ervan slechts vaag bevatten. Toch drukt de Bijbel het in slechts twee woorden uit:

*“Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het **eeuwige leven**, door Jezus Christus, onzen Heere.*

Eeuwig leven! Een heerlijk bestaan met de glorieuze God van het universum voor altijd. Dat is zonder twijfel het grootste geschenk van allemaal. Het is tragisch dat een groot aantal valse en tegenstrijdige leringen eeuwenlang deze essentiële waarheid hebben verhuld. Eén van de meest voorkomende misvattingen over het eeuwige leven is dat vrijwel iedereen het zal krijgen. Het heersende beeld van God is dat van een alles-tolererende grootvaderfiguur die zich bekommert om niets anders dan zoveel mogelijk mensen door "de parelwitte poorten" te verwelkomen, ongeacht ons bezoedeld gedrag of zelfs ongeloof. Zeer weinigen accepteren de realiteit van de 'hel' als een plaats van eeuwige veroordeling (zie 1 op bladzijde 4) en zelfs de meesten van degenen die dat wel doen, denken dat blijkbaar alleen bijzonder slechte exemplaren zoals Hitler of Stalin - of hun persoonlijke vijanden - daar daadwerkelijk zullen eindigen.

=====

Gehoord van iemand:

“Een liefdevolle God zal niet één van zijn schepselen verloren laten gaan”.

Dat wordt de leer van de “al-verzoening” genoemd; het is een on-Bijbelse leer waar velen zich aan vast klampen. Het ontbreekt daarin echter aan een persoonlijk geloof in het evangelie der genade Gods. Zie:

*“Ef. 2:8-9: 8 Want **uit genade** zijt gij zalig geworden **door het geloof**; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme”.*

Er staat “**door het geloof**”. Door wat geloof? Zie:

*“1 Kor. 15:3-4: 3 .....dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Waarvoor is Christus opgewekt?

*“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt **om onze rechtvaardigmaking**.*

Door het geloof, ons persoonlijk geloof, zijn we gerechtvaardigd en ziet God ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus.

=====

Een andere foutieve, hoewel wijdverbreide, opvatting zou 'weegschaaltheologie' kunnen worden genoemd, het idee dat God op een dag al onze daden zal 'wegen' en, als het goede opweegt tegen het slechte, ons in de hemel zal laten. Met dit begrip in gedachten houden we intuïtief een logboek bij van alle keren dat we naar de kerk zijn geweest, hebben gebeden of oudere dames hebben geholpen de straat over te steken. Naarmate het aantal stijgt, kunnen we bijna zien dat de "goede" kant van de weegschaal zwaarder wordt, totdat we uiteindelijk een zekere mate van zekerheid krijgen dat we de test zullen doorstaan. Zeker, sommigen van ons worden enigszins verontrust als we nadenken over de slechte dingen die we hebben gedaan. Op meer verlichte momenten kunnen we ons zelfs afvragen:

"Wat als het geven van een dubbeltje of zelfs honderd dollar aan de dakloze man op straat niet genoeg zal zijn om de leugen teniet te doen die ik mijn baas vorige week heb verteld?" Maar dan sussen we snel ons door de Geest geprikkelde geweten met vergelijkingstherapie. "Natuurlijk zondig ik. Maar dat doet iedereen ook. En bovendien ben ik minstens zo goed als de meeste mensen die ik ken, zo niet beter. Dus ik zal waarschijnlijk toch wel OK zijn".

Ik ben heel bekend met zulke valse overtuigingen, omdat ik er zelf ook aan vasthield. Ondanks dat ik opgegroeid ben met wekelijks naar de kerk gaan en talloze verhalen en preken uit de Bijbel gehoord heb, kende ik de Bijbel eigenlijk helemaal niet goed. Pas toen ik 17 was, begon ik Gods Woord serieus te nemen en te lezen - niet alleen voor een paar gehaaste minuten voordat ik af en toe aan de beurt was om les te geven in de jeugdgroep van de kerk, maar vaak (uiteindelijk dagelijks) en eigenlijk om te leren voor mezelf. En ik ontdekte al snel dat wat God in Zijn Boek zei over Zijn gave van het leven heel anders was dan mijn lievelingstheorieën.

In het bijzonder leerde ik dat God niet automatisch bijna iedereen in de hemel zou accepteren en dat de hel niet was gereserveerd voor slechts enkelen die ik als buitengewoon slecht beschouwde. Ik leerde ook dat God niet alleen liefdevol was, maar ook heilig en rechtvaardig. Daarom kan Hij onze slechte daden niet eenvoudigweg over het hoofd zien of ze op de één of andere manier tenietdoen. Hij moet het kwaad straffen. Vanwege onze zonde is ieder van ons van hem gescheiden:

*"Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;*

Het juiste perspectief is cruciaal. Als we mensen van dichtbij bekijken, zien we veel verschillen: grote neus...te mager...schattige blonde...coole schoenen! Maar heb je ooit naar beneden gekeken vanaf de top van een hoog gebouw? Vanaf daar zien we er allemaal uit als zwarte stippen die rondlopen. Deze analogie hielp me te begrijpen wat onze "goedheid" is in Gods ogen. **Hij beoordeelt ons niet op basis van hoe we ons met anderen vergelijken, maar op hoe we ons met Hem vergelijken.** Zelfs degenen die we bewonderen als morele reuzen, zoals Moeder Theresa of Mahatma Gandhi, zijn slechts mieren wanneer ze worden bekeken vanuit de hoogten van Gods heiligheid. Zoals het vers hierboven zegt, is het Zijn heerlijkheid waaraan we 'te kort komen', niet de normen van de mensen om ons heen.

Het maakt dus niet uit hoe we onszelf zien of hoe anderen ons zien. Het enige dat telt is hoe God ons ziet, en de Bijbel spreekt duidelijk Zijn oordeel uit: schuldig. We zijn allemaal even schuldig aan verraad tegen de Hemelse Kroon, en we verdienen allemaal Zijn straf:

*"2 Thess. 1:9: .....het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,*

Toen ik eenmaal de ontvullende realiteit begreep dat de hel echt was, dat ik het verdiende om daar te zijn vanwege mijn zonde, en dat ik er elke dag dichterbij kwam, pas toen begon ik de majesteit van Gods geschenk te waarderen:

*"Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.*

In plaats van God het rechtvaardige "loon" of straf voor mijn zonden te ontvangen, zou ik voor altijd de grenzeloze zegen van een hemels huis kunnen krijgen, en dat als een "genadegift", helemaal gratis! Waarom gratis? Omdat Jezus Christus ervoor betaalde door voor onze zonden te sterven:

*"Rom. 3:23-24: 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;*

*24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;*

Zijn onbegrijpelijke verlies was mijn oneindige winst:

*"2 Kor. 8:9: Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid uwer liefde beproevende.*

*9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.*

Vroeger had ik altijd gedacht dat ik me moest laten dopen, naar de kerk moest gaan, mijn gebeden moest zeggen, anderen moest helpen en goed genoeg moest zijn om door God geaccepteerd te worden. Maar nu realiseerde ik me dat God mij het eeuwige leven gratis aanbood. Het enige wat ik hoefde te doen, was het door geloof accepteren, niet langer op mezelf vertrouwen, maar alleen op de Heer Jezus Christus en Zijn dood en opstanding. Dit deed ik uiteindelijk met veel gretigheid, en wat een verschil maakte het! De zekerheid van Gods vergeving, een niet aflatende hoop voor de toekomst zonder angst voor de hel, de vreugde van God persoonlijk te kennen en Zijn liefde te ervaren - zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Decennia later verwonder ik me nog steeds over het wonder van Zijn reddende genade.

Laten we, terwijl we deze maand (november) op DANKDAG aan tafel zitten, er een punt van maken om onze Schepper te bedanken voor het kostbare geschenk van het fysieke leven en alles wat Hij voortdurend geeft om het in stand te houden. En laten we nogmaals onze diepste dankbaarheid uiten voor het grootste geschenk van allemaal: het eeuwige leven in Jezus Christus.

*"2 Kor. 9:15: Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.*

**(1)**-- De Heer Jezus waarschuwde vaak voor de hel, zie:

*"Matth. 5:22: Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.*

*"Matth. 5:29-30: 29 Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.*

*30 En indien uw rechterhand u ergert, houdt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.*

*"Matth. 10:28: En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.*

*"Matth. 18:9: En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.*

*"Matth. 23:33: Gij slangen, gij adderengebroidsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?*

Een andere naam voor de plaats van eeuwige veroordeling is de "poel des vuurs", zie:

*"Op. 19:20: En het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.*

*“Op. 20:10-15: 10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.*

*11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloten, en geen plaats is voor die gevonden.*

*12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.*

*13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.*

*14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.*

*15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.*

*“Op. 21:8: Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.*