

De kracht van godsvrucht

God zou ons willen laten leven als Zijn eigen heilige bezit, los van dit wereldsysteem, maar godsvrucht is tegenwoordig uit de mode. Religieuze leiders in steeds grotere aantallen vertellen ons dat, om de wereld te winnen, we er deel van moeten uitmaken en, om de mensen van de wereld te winnen, moeten we met hen communiceren in de dingen die ze doen en de plaatsen waar ze naartoe gaan. Maar de gelovige kan geen indruk maken op de wereld door zich eraan te conformeren. En zelfs als hij zou kunnen, zou deze benadering nog steeds in strijd zijn met de Wil van God, want Zijn Woord spoort ons aan:

”Rom. 12:2: En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Het is ware godsvrucht, consequente scheiding van God en deze wereld, die het diepst indruk maakt op de verlorenen voor wie we getuigen.

Ware godsvrucht oefent een enorme geestelijke kracht uit. Het zorgt ervoor dat mensen zwoegen en offeren, ja om te lijden en te sterven voor Christus en voor anderen. Het oefent een diepgaande invloed uit op degenen met wie het in contact komt. Een waarlijk godvruchtige gelovige zal het respect van andere gelovigen winnen en hen door zijn voorbeeld aanmoedigen om een godvruchtig leven te leiden, terwijl tegelijkertijd zijn godvruchtigheid de verlorenen zal overtuigen, zodat ze ofwel boos zullen worden of zich tot Christus zullen wenden voor redding.

Daarom zegt:

*“2 Tim. 3:12: En ook **allen**, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden”.*

Vleselijke christenen denken niet graag na over het woord "allen" in deze passage, maar het is er en staat als een berisping voor hun gebrek aan toewijding aan God. Zij hebben "een gedaante van godzaligheid" maar ontkennen "maar die de kracht derzelve verloochend hebben".

“2 Timotheüs 3:5: Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Pastor Cornelius R. Stam.