

Het onderscheiden van de “uitdelingen” van God

Door: Mike McGlathery

DEEL 1.

DE BIJBEL

Bij het bestuderen van wat God aan ons en voor ons uitdeelt, ontdekken we dat de Heer de werkingen van God bestuurt. Gods wijsheid is veelzijdig, met twee grote onderverdelingen.

“Gen. 1:1: In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

In 1 Korintiërs 12:6* zien we dat de werkingen van God meervoudig zijn, niet slechts één werking door de gehele geschiedenis heen. God koos ervoor om een reeks stadia te doorlopen in de voltooiing van zijn tweedelige, algemene operatie. Daarom moeten de werkingen van God voor elke specifieke tijd worden bepaald, om de bediening van de Heer op dat moment te geloven en te begrijpen.

()-“1 Kor. 12:6: En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.*

Om Gods huidige werking te begrijpen en eraan mee te werken, moeten we het onderscheiden van zijn eerdere werkingen en uit Gods woord de verschillen ontdekken die specifiek zijn voor Gods bestuur in het universum van vandaag de dag door deze huidige werking. De Bijbel gebruikt verschillende termen bij het verwijzen naar werkingen en bedieningen, zoals:

--dag,

--tijd,

--tijden,

--een werk,

--jaar,

--bedeling,

--werking,

--bediening,

--voorheen,

--ver weg zijn nabij gemaakt,

--toekomstige eeuwen,

--week,

--eeuwen.

Laten we lezen in:

*"1 Kor. 12:3: Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; **en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.***

Opmerking: King James Bible is veel duidelijker dan de Statenvertaling:

KJV Bible zegt: *"1 Corinthians 12:3, Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: **and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.***

Dat was Paulus. Paulus is degene die zei, op de weg naar Damascus, dat Jezus de Heer is. Nadat Jezus had gezegd:

"Hand. 9:4: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?

"Hand. 9:5: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.

Zei Paulus:

"Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?"

Paulus zei: *"Jezus (is) den Heere"*.

Onthoud dat 1 Korintiërs 12:3 zei dat:

"en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest".

Saulus van Tarsen, Paulus, was begonnen te spreken door de Heilige Geest.

Lees verder in:

*"1 Kor. 12:4: En er is **verscheidenheid der gaven**, doch het is dezelfde Geest;*

Er waren dus GAVEN.

*"1 Kor. 12:5: En er is **verscheidenheid der bedieningen**, en het is dezelfde Heere;*

Er waren **gaven** en **bedieningen**.

*"1 Kor. 12:6: En er is **verscheidenheid der werkingen**, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.*

Er waren dus **GAVEN**, en **BEDIENINGEN**, en **WERKINGEN**.

Ziet u dat "gaven" de uitwerking zijn van, wat dan ook op dat moment, de "bediening" is? De Heilige Geest stelt middels 'gaven' in mensen, mensen in staat om de 'werking' van God te 'bedienen'.

Ziet u dat de "bedieningen" op een bepaald moment de uitwerking is van Gods "werkingen" op dat moment? Elke opeenvolgende "WERKING" van God bepaalt de "BEDIENING", "BEDELING" of "HUISHOUDING" van de Heer van die werking, die wordt uitgewerkt door de "gaven" van de Geest van die bediening of die bedeling.

De gave van "tekenen", van Korinthe, waren een uitwerking van het toedienen of uitdelen van het "evangelie van Christus". Die uitdeling vond plaats in het "lichaam van Christus" voordat Christus het

"*evangelie der genade Gods*" uitdeelde voor alle mensen binnen hetzelfde lichaam van Christus. Er is geen gave van tekenen dat aan Israël kan worden getoond nadat Israël aan het einde van Handelingen was verblind, afgebroken en terzijde gesteld. Die WERKING van God had het Loammi van Israël UITGEWERKT.

Paulus' hofmakerij van individuele Israëlieten, tijdens Israëls vermindering, was een bedeling van het evangelie van Christus" (1 Korinthiërs 9:17-18), zijnde "een werk" dat Israël niet zal geloven, hoewel het hen was verteld (Handelingen 13:41, Habakuk). 1:5).

Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt.

*"1 Kor. 12:4-7: 4 En er is **verscheidenheid der gaven**, doch **het is dezelfde Geest**;*

*5 En er is **verscheidenheid der bedieningen**, en **het is dezelfde Heere**;*

*6 En er is **verscheidenheid der werkingen**, doch **het is dezelfde God**, Die alles in allen werkt.*

7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

Openbaren is tonen. De openbaring van de Geest is het tonen van de Geest. Als in het lichaam van Christus het tonen van de Geest aan ieder mens is gegeven, dan is aan ieder mens de Geest getoond.

Hoe wordt ons de Geest van God vandaag de dag getoond? Hoe horen we wat de Geest vandaag openbaart?

"2 Sam. 23:2: De Geest des Heeren heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest. (Profetie)

"Joh. 6:63: De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

De woorden van de Zoon van God zijn geest.

"Op. 1:16: En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.

"Ef. 6:17: En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Het zwaard van de Heilige Geest is het woord van God, de Bijbel. De Heilige Geest spreekt door het woord van God, wat God uit zijn mond spreekt en is opgeschreven.

"1 Tim. 4:1: Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

Hoe vaak heb je niet gehoord: Geloof de Bijbel, niet de leraar? Dat is het waar 1 Timotheüs 4:1 het over heeft.

"sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

Tegenwoordig is de Bijbel de openbaring van de Geest die aan ieder mens wordt gegeven. Dus ons wordt verteld het te BESTUDEREN (2 Tim. 2:15), en het woord van God rijkelijk in ons te laten wonen (Kolossenzen 3:16), want het is in staat om ons op te bouwen (Handelingen 20:32). Het openbaren van de Geest wordt aan ieder mens gegeven, maar weinigen BESTUDEREN het om te ontdekken wat de Geest VANDAAG OPENBAART (1 Kor. 12:7).

Bedenk hoe de Geest vandaag spreekt. De Geest spreekt het woord van God door de mond van God die we vandaag hebben als de Statenvertaling.

"1 Tim. 4:1: Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

Ze wijken af van het geloof, denkend dat ze zich vastklampen aan het geloof door het woord van God, terwijl de duivel het heeft vervangen door de leugen.

Spreuken 30:5 zegt dat:

"Alle rede Gods is doorlouterd (rein; zuiver); Hij is een Schild dengenegen, die op Hem betrouwen.

1 Petrus 1:25 zegt dat:

"Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

"Daarom", zoals 1 Petrus 2:2 zegt:

".....zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;

Laten we, met dit alles in gedachten, het er allemaal over eens zijn dat wat telt is wat God tot ons heeft gezegd in de Bijbel, wat hij voor ons op schrift heeft gesteld, om stand te houden en te blijven volharden. Hij beloofde dat hij zijn geïnspireerde woord zuiver voor ons zou bewaren, in feite voor eeuwig zuiver.

Dus beschikken we ergens over zijn foutloze woord vandaag. Zijn woord bevat geen enkele fout. Gods woord is zuiver. Als je een boek vindt dat zegt dat het een Bijbel is, maar er staat een enkele fout in, dan is het NIET de Bijbel. Gods Bijbel is tegenwoordig in de wereld beschikbaar.

Ten eerste kunnen we het eens zijn met de Bijbel, over het vasthouden aan de Bijbel en wat de Bijbel zegt. De term, EEN RELATIE MET Christus, of met God hebben, is EEN CLICHÉ. Het is iets dat NIET in de Bijbel staat. Velen van ons hebben het horen prediken als de enige manier om tot God te komen of zoiets. Maar wat God zegt is wat telt, toch? Kunnen we, is wat ik vraag, het daar allemaal over eens zijn? Kunnen we ermee instemmen om te accepteren wat de Bijbel ZEGT, en als het niet in de Bijbel staat om de bron te heroverwegen; waar we het geleerd hebben, en om te heroverwegen waarom we vasthouden aan iets dat NIET in de Bijbel staat. Laten we ons dan vasthouden aan wat AAN ONS in de Bijbel staat geschreven.

Het principe is dat God GEEN fouten heeft gemaakt. Hij heeft NIET iets uit de Bijbel gelaten waarover we zouden moeten speculeren. Als hij het niet in de Bijbel zegt, mogen we NIET verder gaan dan wat er staat. We moeten alleen alles geloven wat hij zegt, tegen wie hij het zegt. **(Zie *)** Kunnen we het daarover eens zijn? Kunnen we het er allemaal over eens zijn om te accepteren wat de Bijbel zegt en niet verder te gaan dan wat de Bijbel zegt, kunnen we het er allemaal mee eens zijn om te heroverwegen wat we geloven, als we kunnen zien dat de Bijbel iets anders zegt dan hetgeen ons is verteld? Kunnen we het daarover eens zijn?

(*) Miles Coverdale, 1535:

Dan zal het u enorm helpen om de Schrift te begrijpen, als u niet alleen opmerkt wat er wordt gezegd of geschreven, maar ook van wie en tot wie, met welke

woorden, op welk tijdstip, waar, met welke bedoeling, onder welke omstandigheid, rekening houdend met wat eraan vooraf gaat, en wat er daarna komt.

Als anderen praten over dingen die NIET in de Bijbel staan, zullen we het vooral moeten hebben over wat de Bijbel wel zegt. We moeten de buitenbijbelse dingen, die ze zeggen, gewoon wegdoen en er niet te veel aandacht aan besteden. Kunnen we dat afspreken? Let op wat de Bijbel zegt. Dat is in ieder geval mijn visie. Dat is in ieder geval mijn benadering; wanneer ZIJ iets ZEGGEN dat NIET in de Bijbel kan worden bevestigd, dat je niet in de Bijbel, OF IN DE BIJBEL VOOR ONS, kunt bevestigen, negeer het dan.

“1 Tim. 4:1: Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

DEEL--2.

Het “recht snijden” – deel 1

Begrijp je wat ik bedoel als ik zeg dat er een groot verschil is in de Schrift? Een deel van dat verschil is hetgeen werd geopenbaard en geprofeteerd in het Oude Testament over de komst van Christus, en wat Jezus Christus zelf profeteerde over zijn terugkeer naar de aarde om in Israël te regeren?

Er is een verschil tussen DAT WAT GEPROFETEERD WAS, en WAT GEHEIM WERD GEHOUDEN, als een verborgenheid dat aan Paulus werd geopenbaard, en ALLEEN AAN PAULUS. Begrijp je dat er een absoluut verschil is tussen wat WERD VERTELD en wat NIET WERD VERTELD? Begrijp je wat ik bedoel als ik dat zeg?

Hier is een vers uit Handelingen 3 vers 21, dat verwijst naar wat werd "*gesproken door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.* (ook wel: "*SINDE DE WERELD BEGON*"). Dat heeft te maken met Israël, en de komst van het koninkrijk, enz.

Israël werd het evangelie aangeboden dat Petrus predikte. Dat is hetzelfde evangelie dat Johannes de Doper predikte en dat Jezus predikte toen hij tot zijn eigen volk kwam (Johannes 1:11, Markus 1:14-15). Petrus was niet in het lichaam van Christus dat later, geopenbaard aan Paulus, kwam en waarvan Paulus het eerste lid was.

Ik denk dat een beginpunt zou zijn om tot overstemming te komen dat we begrijpen dat sommige dingen in de Bijbel zijn gesproken of geschreven in het woord van God, maar dat ze NIET AAN ONS zijn geschreven. Bijvoorbeeld Noach in Genesis 6:14. Moeten we ons aan dit gebod van God houden?

“Gen. 6:14: Maak u een ark van goferhout;.....”.

Welnu, we gaan niet naar onze achtertuin en beginnen met het bouwen van een ark, drie voetbalvelden lang, toch? Dat doen we niet omdat HET NIET TOT ONS IS GESPROKEN.

Er werd tot Noach gesproken.

We moeten aandacht schenken aan wie God aanspreekt als hij beloften of verbonden sluit. Hij zal al zijn beloften en verbonden houden aan degenen met wie hij ze heeft gesloten. Maar niet aan mij alleen omdat ik toevallig een Bijbel pakte en de woorden las die hij zei en die belofde aan iemand anders.

Laten we het er allemaal over eens zijn dat we moeten bepalen tot WIE elke uitspraak is gedaan? Dat heet "voornaamwoord identificatie".

Na de Toren van Babel en het verwarren en scheiden van de talen, riep God Abraham in Genesis 12, en deed hij beloften aan hem, en aan zijn zaad, en die beloften werden bevestigd door Abrahams zoon Izak, niet door Ismaël.

Daarna werden ze bevestigd door Abrahams kleinzoon, door Izak, die Izaks zoon Jacob was, niet door Izaks andere zoon, Ezau. Dus God deed die beloften en bevestigde ze vervolgens aan het zaad van Jakob. En deze beloften en verbonden werden bevestigd aan de 12 stammen. Bijvoorbeeld: "Ik zal zegenen wie u zegenen".

Kunnen we even de tijd nemen om ze te bekijken? We zullen in Genesis hoofdstuk 12 kijken. In die eerste drie verzen worden verschillende dingen gegeven die fundamentele beloften zijn die door God aan Abraham en aan zijn zaad zijn gedaan, of, later, in feite blijken te zijn gedaan aan de kinderen van Israël.

Voordat Abrams naam veranderde in Abraham, zei God:

*"Gen. 12:1: De Heere nu had tot Abram gezegd: **Ga** jij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, **naar het land**, dat Ik u wijzen zal.*

Dus God zei tot Abram dat hij zijn land moest verlaten en NAAR EEN LAND moest GAAN en dat GOD HET HEM ZAL TONEN; En God zei tot Abram:

*"Gen. 12:2: En Ik zal u tot **een groot volk maken, en u zegenen**, en uw naam groot maken; en wees een zegen!*

Dus hij zegt: GA UIT het land waar je bent, namelijk het land en de verwanten en het huis van je vader. En hij zegt om naar een land te gaan dat Ik je zal laten zien, en het:

EERSTE wat hij zegt is Ik zal van u tot EEN GROOT VOLK maken.

TEN TWEDE: IK ZAL U ZEGENEN.

TEN DERDE: zal ik uw NAAM GROOT maken.

TEN VIERDE: u zult een zegen ZIJN.

"Gen. 12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Dan zegt Genesis 12:3 het VIJFDE ding: *"En Ik zal zegenen, die u zegenen"*.

En de ZESDE is, *"en vervloeken, die u vloekt"*.

En dan het ZEVENDE, *"en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden."*

Dus zeven verbonden sloot de Heer hier met Abram, en het was afhankelijk van Abram om te DOEN wat er in Gen. 12 vers 1 staat:

*"De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga jij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, **naar het land**, dat Ik u wijzen zal.*

Nou, dat deed hij toch? Hij vertrok en ging naar Haran, en Terach, zijn vader stierf daar. Toen kwam hij in het land genaamd Kanaän.

*“Gen. 13:14-15: 14 En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts. 15 Want al dit land, dat gij ziet, **zal Ik u geven**, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid.*

Welnu, de grenzen van het land dat hij zag, zijn aangegeven in de Schrift.

“Gen. 15:18-21: 18 Ten zelfden dage maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath: 19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet, 20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten, 21 En den Amoriet, en den Kanaaniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.

Dus de grenzen van de natie Israël zullen enorm zijn. Het gaat omhoog naar Syrië, naar Irak en naar beneden naar Egypte. Dus het is NIET wat het nu is. God gaat zorgen voor een land. Hij zal het aan het zaad van Abraham geven, door Izak heen en door Jakob. God had gezegd, dit land:

“Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid”.

Het is nu NIET van hen. Het is dus NOG NIET GEGEVEN, anders zou het er nu nog zijn.

Het zal dus nog steeds in de toekomst zijn dat hij het aan hen zal geven. Nu, Israël was een volk die zijn Messias had verworpen bij Zijn kruisiging. Toen ze de met de Heilige Geest vervulde Stefanus stenigden, lasterden ze de Heilige Geest en vielen ze als een kostbare schat, een heilig volk en een koninkrijk van priesters. Israël werd nooit meer het koninkrijk aangeboden zoals Christus en Petrus hun het koninkrijk hadden aangeboden.

We kunnen zien hoe het koninkrijk was aangekondigd als zijnde nabij. Kijk in het eerste hoofdstuk van Markus waar Christus het koninkrijk predikte.

“Markus 1:14: En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods.

Wat was het evangelie van het koninkrijk van God? Het was wat Jezus zei.

“Markus 1:15: En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.

Met andere woorden, geloof dat *“De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen”*.

Dat was het evangelie van het koninkrijk. Dat was het goede nieuws, dat het "nabij gekomen" was.

Dus wat moesten ze doen? ZICH BEKEREN! Met andere woorden, ze waren afvallig. Er waren er maar weinig die nog geloofden dat God Zijn verbonden met Israël zou nakomen. Denk aan Simeon en Anna in de tempel in Lukas 2, verzen 25 tot en met 38, kort na de geboorte van Jezus. Ze geloofden, maar ze waren zeldzaam.

De Schriften waren consistent dat Hij zou komen. Daniël had 69 van de 70 weken bestemd om de Messias binnen te brengen. Micha had gezegd dat Hij in Bethlehem Efrata geboren zou worden. Jesaja zei dat Hij uit een maagd geboren zou worden. Er waren veel Schriftplaatsen over Zijn komst.

Jesaja 53 vers 11 zegt: *“door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen”*.

ATTENTIE:

Jesaja 53:11 spreekt alleen over de ongerechtigheden van Israël.

Dat laat zien dat Hij werd verwacht. Hij kwam maar hij werd afgewezen door de religieuze hiërarchie en door de meerderheid van het volk Israël. Maar ze kregen nog steeds het koninkrijk aangeboden.

Dat was toekomst vanaf het moment dat Hosea het profeteerde. Maar dat is wat er gebeurde tijdens het boek Handelingen. We kunnen het lezen in Handelingen 28. Paulus stond daar in Rome onder huisarrest, en toch riep hij de Joden bijeen om hun deze boodschap te geven. Hij vertelde hen dat DAAR HOOP, HUN ENIGE HOOP het evangelie was dat Christus aan hem had geopenbaard, dat hij predikte, waarvoor hij in de gevangenis zat, waarvoor hij geboeid was. Die uitspraak van Paulus betekende het einde van Gods roeping van de individuele Jood die in Israëls verbonden was. Vanaf dat moment, tot nu toe, roept God alleen mensen, van welk ras dan ook, in het lichaam van Christus door het evangelie der genade Gods.

“Hand. 28:20: Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken; want vanwege de hope Israëls ben ik met deze keten omvangen.

Paulus was gevangen genomen omdat hij had gepredikt dat Christus uit de dood was opgewekt, EN DAT HIJ VOOR ALLE MENSEN HUN ZONDEN WAS GESTORVEN, en dat hun zonden vergeven konden worden (**Zie ***). Hij predikte het evangelie der genade Gods aan hen, namelijk dat zij gered konden worden van Gods toorn door te geloven dat Christus stierf voor hun zonden.

(*)—*“Hand. 3:19-21: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.*

Dus gaat Paulus verder, en hij zegt in Handelingen 28:25:

“En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, (of één boodschap).

En dit is wat hij zei:

“namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaders,

Hand. 28:26: Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan.....”

Paulus zei niet: "je luistert niet als ik tegen je praat." Paulus zei: "Dit is wat er met u gaat gebeuren omdat u God al die eeuwen niet hebt geloofd, uw Messias niet geloofd en mijn evangelie van Christus aan u niet geloofd." Paulus zei: "Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan". Het is een innerlijke blindheid, een geestelijke blindheid, een echte blindheid. En dat is wat we vandaag zien, nietwaar, als je met een Jood probeert te praten over het woord van God? Dan is het alsof ze doof of blind zijn.

*“Hand. 28:26-27: 26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, **en geenszins bemerken.***

*27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, **en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen,.....”***

Met andere woorden, ze waren HET PUNT GEPASSEERD. God ging, volgens Zijn wil, verder met iets anders.

*“Hand. 28:27:**hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien**,en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze.*

“Hand. 21:36: Want de menigte des volks volgde, al roepende: Weg met hem!

DEEL 3.

Het recht snijden – deel 2

Israël was het punt gepasseerd, niet op dat moment, maar tegen die tijd. De Heer had nog steeds individuele gelovige Joden toegestaan om deel uit te maken van de kleine kudde, zoals in:

“Hand. 21:20: En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet.

Maar omdat dat verminderde, werd Israëls deur van kansen langzamer gesloten. Later, hier in Handelingen 28, ontvingen individuele Israëlieten HUN LAATSTE SPECIALE AANBIEDING om deel uit te maken van het lichaam van Christus. Laten we doorgaan met de geïnspireerde woorden van Paulus, de natie Israël verzegeld in hun verwerping en blindheid.

“Hand. 28:28: Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.

Dat was Paulus die sprak. Hij was Christus' enige apostel van de Heidenen. Hij was al naar de Heidenen gezonden, maar tijdens Handelingen gaf Christus hem "een werk", in Handelingen 3:41 en Habakuk 1:5,

“Hand. 13:41: Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt.

Dat werk werd in 1 Korintiërs 9:17-18 ook wel "een bedeling van het evangelie" genoemd. Dat werk en die bedeling beperkten NIET het evangelie van verlossing, of het effect ervan, maar Christus beperkte wel het zenden van Paulus met die reddende boodschap tijdens dat "werk", tijdens die "bedeling van het evangelie van Christus". Tijdens dat "werk", en die "bedeling van het evangelie", zond Christus Paulus met het evangelie naar de Joden en naar de Grieken die het wilden geloven, en van wie Christus Paulus vijf keer verlostte volgens Handelingen 26:16-17 .

Dat werk werd in 1 Korintiërs 9:17-18 ook wel "een bedeling van het evangelie" genoemd. Dat werk en die bedeling beperkten NIET het evangelie van verlossing, of het effect ervan, maar Christus beperkte wel het zenden van Paulus met die reddende boodschap tijdens dat "werk", tijdens die "bedeling van het evangelie van Christus". Tijdens dat "werk", en die "bedeling van het evangelie", zond Christus Paulus met het evangelie naar de Joden en naar de Grieken die het wilden geloven, en van wie Christus Paulus vijf keer verlostte volgens Handelingen 26:16-17 .

Dat "werk" was ook bedoeld om Gods genade jegens het ongelovige Israël te begrenzen. Het was voor de verachters, die niet wilden geloven maar zouden omkomen, zoals God had geprofeteerd in:

“Habakuk 1:5: Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden.

Laat u alstublieft niet in de war brengen door de Bijbelse term "Grieks". Grieks betekent NIET Heiden. Het woord Grieks is specifiekler dan het woord Heiden. Het woord Grieks betekent NIET "alle Heidenen". De Bijbel zegt "alle Heidenen" wanneer het "alle Heidenen" betekent. De term "alle Heidenen" met betrekking tot de zending van Paulus komt pas in de Bijbel voor na Handelingen 28:29, in Titus 2:11 en 1 Timotheüs 2:4-6. De eerste hint van de verspreiding van het evangelie der genade Gods, dat aan alle mensen wordt uitgebreid, is in:

"Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

Ja, de 'vrome Grieken' in die periode waren Heidenen. Maar volgens de Bijbel (in Handelingen 17:1-4), waren de "vrome Grieken" Heidenen die Israël hadden gezegend volgens Genesis 12:3. Volgens de geschiedenis waren de "vrome Grieken" ook Heidenen die de wijsheid en kennis VAN GOD zochten. De "vrome Grieken" kwamen naar de synagogen om over God te leren, omdat ze de God van Abraham vreesden en omdat ze geloofden dat God Zijn verbonden met Israël zou nakomen.

Dus de "vrome Grieken" waren degenen die Israël zegenden die onder de verbonden kwamen die aan Abraham waren gegeven. Zo kwamen de "vrome Grieken" in het huishouden van Israël. De "vrome Grieken" waren Heidenen die geloofden dat God met de mensen werkte door Israël en het komende koninkrijk van Israël.

Dus nadat Paulus aan Israël had voorgelezen over Jesaja's vloek van de terzijdestelling van Israël, uit Jes. 6:9-10, zegt de Bijbel:

"Hand. 28:29: En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbenden onder elkander.

Er staat dat de Joden vertrokken. Dat waren drie verzen vanaf het einde van het boek Handelingen. Het boek Handelingen sluit omdat er niets meer over de Joden te horen is. De Joden werden verblind, afgebroken, afgesneden en weggeworpen. God werkte niet langer met de mens door Israël. Zij zijn niet meer Gods volk, en God is niet hun God.

Er is echter een belofde toekomst voor Israël. Het is duidelijk dat God zijn beloften niet zal breken. Maar als dat werkelijkheid wordt betekent het dat God hen weer bij elkaar zal brengen in "het land".

Onthoud dat al die dingen die in Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes gebeurden, met Israël gebeurden, de afstammelingen van Abraham via Izak en Jakob. En dat zijn wij NIET, toch? Ik ben het niet, en jij bent het niet. Ze zijn noch aan de Heidenen, noch aan het lichaam van Christus geschreven.

Zelfs die fysieke afstammelingen van Jakob die er nog zijn, zouden nu God moeten zoeken, zoals de Heidenen God moeten zoeken. Ze kunnen niet tot God komen op de manier waarop ze toen, voordat ze werden verworpen, dat wel konden, zoals in Hosea 1:9 staat dat dat zou gebeuren, en, zoals we lezen aan het einde van Handelingen, gebeurde dat ook.

Paulus werd door God geïnspireerd om Jesaja's vloek van verwerping te lezen die eeuwen daarvoor in Jesaja was geprofeteerd, dat ze in de toekomst zouden worden verworpen. Daar kreeg Paulus wat hij hun voorlas. We zien het daar in:

"Jes. 6:9-10: 9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet.

10 Maak het hart dezès volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.

De tijd daarvoor was voorbij. God hield dit geheim en stuurde zijn Messias om aan het kruis te sterven en voor ieders zonden te boeten, en hij moest dat geheim houden.

Hij verblindde dezen, Zijn volk.

Dit had geen schok mogen zijn voor Israël. Jesaja was ongeveer 700 jaar voordat Jezus naar de aarde kwam, en toen werden ze gewaarschuwd in de profetie van Jesaja 6:9-10.

“Jes. 6:9-10: 9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet.

10 Maak het hart dezès volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.

Zelfs vóór Jesaja zei David het. In Psalm 69:22-25 waarschuwde David de mensen dat ze verworpen zouden worden als ze hun ogen zouden blijven verblinden en God niet zouden volgen.

“Psalm 69:20-26: 20 De versmaadheid heeft mijn hart gebroken, en ik ben zeer zwak; en ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen; en naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden.

21 Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven; en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven.

22 Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot volle vergelding tot een valstrik.

23 Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien; en doe hun lenden gedurig waggelen.

25 Stort over hen Uw gramschap uit; en de hittigheid Uws toorns grijpe hen aan.

25 Hun paleis zij verwoest; in hun tenten zij geen inwoner.

26 Want zij vervolgen, dien Gij geslagen hebt; en maken een praat van de smart Uwer verwonden.

Zelfs lang daarvoor, aan het begin van het volk, zei Mozes het in Deuteronomium 29:24-28:

24 En alle volken zullen zeggen: Waarom heeft de Heere aan dit land alzo gedaan? Wat is de ontsteking van dezen groten toorn?

Wat betekent de ontsteking van deze groten toorn?

*25 Dan zal men zeggen: Omdat **zij** het verbond des Heeren, des Gods hunner vaderen, hebben verlaten, dat Hij met **hen** gemaakt had, als Hij **hen** uit Egypteland uitvoerde;*

*26 En **zij** heengegaan zijn, en andere goden gediend en zich voor die gebogen hebben; goden, die **hen** niet gekend hadden, en geen van welke **hun** iets medegedeeld had;*

27 Daarom is de toorn des Heeren ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al dezen vloek, die in dit boek geschreven is.

*28 En de Heere heeft **hen** uit hun land uitgetrokken, in toorn, en in grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Hij heeft **hen** verworpen in een ander land, gelijk het is te dezen dage.*

Maar door hun hele geschiedenis heen werden ze gewaarschuwd dat ze zouden vallen, verblind en verworpen worden als ze hun God NIET GELOOFDEN. Maar ze negeerden het gewoon. Het was alsof Israël God uitdaagde door te zeggen: "Nou, we zijn nog niet weggeworpen (dus waarom zullen we ons zorgen maken)."

“2 Petrus 3:3-4: 3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

Maar toen gebeurde het, in het boek de Handelingen van de Apostelen, viel en verminderde Israël, en werd verblind/verhard en verworpen.

De mensheid zou geen toegang tot God hebben gehad, ware het niet dat onze liefhebbende en genadige God een ander deel van Zijn tweedelige plan had, dat hij al in Handelingen 9 had geïntroduceerd, en dat Paulus achtereenvolgens begon te prediken in Handelingen, hoofdstuk 9, en vervolgens 11, dan 13, dan 20.

Kijk naar Kolossenzen 1:18:

“Kol. 1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

In verband met Israël is Christus de eerstgeborene uit de doden om hun Messiaanse koning in het land te zijn. Maar aan ons is het land toch niet beloofd? Dat was alleen aan Israël beloofd. Degenen onder ons die in het lichaam van Christus zijn, door te geloven in het evangelie van Christus die voor onze zonden gekruisigd is, wordt de hemel beloofd, terwijl aan Israël nooit de hemel is beloofd.

Het eerste deel van Kolossenzen 1:18 vertelt ons ONZE verbinding met Christus.

“Kol. 1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is,...”.

Voor ons is Christus het Hoofd. Voor Israël is Christus de aardse Koning. Hij is dezelfde persoon, en Hij stierf aan het kruis voor beide groepen mensen. Maar voor hen stierf hij aan het kruis en stond weer op om de reden die Petrus in Handelingen 2:25-30 vertelt, vooral in vers 30:

“Hand. 2:25-26: 25 Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet bewogen worde.

26 Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in hope;

En hij rustte in hoop, HIJ STIERF. De uitdrukking "RUSTEN IN HOPE" is interessant. Vandaag zeggen we rust in vrede, maar de Oud Testamentische gelovigen hadden hun redding nog niet, *“om geopenbaard te worden in de laatsten tijd”* volgens 1 Petrus 1 vers 5 (*). Ze kwamen tot rust in de hoop op de komst van hun Messias om uit hun zonden uit te wisselen.

(*) *“1 Petrus 1:5: Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.*

“Hand. 2:27-28: 27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien.

28 Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht.

Petrus had vanuit de Schrift over David gesproken. Nu keert Petrus zich om en richt zich tot de Joden en proselieten met wie hij spreekt.

“Hand. 2:29: Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.

Met andere woorden, David werd zelf in het graf achtergelaten. Dus, loog God? Of profeteerde God over iemand anders?

“Hand. 2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;

Dat vertelt ons belangrijke informatie. Waarom staat er dat Christus werd opgewekt? Het was:

... om Hem op zijn troon te zetten”.

Dat is de reden die de Schrift aan Israël geeft met betrekking tot de opstanding van Christus. Het was om op zijn troon te zitten.

DEEL--4.

Het “recht snijden” – deel 3

De Schrift geeft het lichaam van Christus een andere reden waarom Christus weer werd opgewekt. Er wordt ons nog een reden verteld waarom Jezus werd opgewekt.

En vandaag, voor ons die zijn uitgenodigd in het lichaam van Christus door het evangelie van Christus en het evangelie van de genade van God, vertelt Paulus het lichaam van Christus onze reden waarom Christus is opgestaan. Over Abraham gesproken, Romeinen 4:3 en 19 tot en met 25 zegt:

“Rom. 4:3: Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.

“Rom. 4:19-20: 19 En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alrede verstorven was, alzo hij omtrent honderd jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven was.

20 En hij heeft aan de belofenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer;

Paulus gaat in het volgende vers verder met het beschrijven van wat hij noemde "GESTERKT..... IN HET GELOOF". De Bijbel spreekt nog steeds over Abrahams geloof en zegt verder:

“Rom. 4:21: En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen.

Het was God die dingen aan Abraham had beloofd. Abraham geloofde dat God zou doen wat hij zei dat hij zou doen.

“Rom. 4:22: Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.

Abrahams GELOOF dat God hem een zoon zou geven, dat geloof werd hem in dat geval als gerechtigheid gerekend.

“Rom. 4:23-24: 23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is;

24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk den genen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;

En hier is ons deel, de bepaling, de voorwaarde. Hier is het evangelie van Paulus voor vandaag. Hier leest u hoe u vandaag gerechtvaardigd kunt worden. Als we:

“geloven in Hem, Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft;

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Het zegt:

Romeinen 4:25 *Welke overgeleverd is* (dat wil zeggen, overgeleverd aan de dood aan het kruis) voor onze zonden, (het was niet voor Zijn eigen overtredingen, want JEZUS CHRISTUS WAS ZONDELOOS). Hij werd aan het kruis overgeleverd voor uw zonden, voor mijn zonden, voor onze zonden. Christus stierf voor onze zonden.

Nu kun je bij jezelf denken: "Oh nee, je gaat mij NIET de schuld geven van Christus' dood. Hij weet waarschijnlijk dat ik mijn best doe." Of je kunt bij jezelf denken: "Wauw, wat een liefde heeft Christus voor mij, om de schuld van het doodsoordeel tegen mij op zich te nemen, en zo te sterven voor mijn zonden om mij van de toorn te redden. Het enige positieve antwoord op Gods genade vandaag is te vertrouwen dat Hij je zal rechtvaardigen en redden ZOALS HIJ ZEGT dat hij zou doen.

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

"OPGEKT OM ONZE RECHTVAARDIGMAKING" is een heel andere reden dan de reden die Petrus aan Israël gaf voor de opstanding van Jezus Christus, om op zijn troon te zitten.

U kunt dus in de Bijbel twee verschillende redenen voor zijn opstanding zien. In één van de vroege preken van Paulus spijkt hij het vast. Hij slaat de spijker op de kop. Hij spreekt over Israël dat hun Messias heeft verworpen en hem heeft gedood. Hij was drie dagen en drie nachten in het graf, en God wekte hem op uit de dood, en dan zegt hij in Handelingen 13 verzen 38 en 39:

“Hand. 13:38-39: 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt;

Geen kwijtschelding van zonden zoals Israël had, ze werden kwijtgescholden naar een toekomstige datum wanneer Christus terugkeert naar de aarde en ze uitwist.

Als je onderscheid maakt tussen Israël en het lichaam van Christus, kun je dat verschil zien. Maar, zegt hij:

38door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. (van alle dingen)”

Dat is één manier om gerechtvaardigd te worden, door Christus te geloven, in Hem te geloven.

“Hand. 13:39: En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

Zie je daar het verschil? de scheiding, de afscheiding tussen hen? Er zijn twee verschillende manieren om in dat ene vers gerechtvaardigd te worden. Maar door Dezen worden allen die geloven gerechtvaardigd van alle dingen.

Dat omvat:

--alle zonden,

--alle overtredingen,

--alle ongerechtigheid,

--alle zonden uit het verleden,

--alle huidige zonden, en

--alle toekomstige zonden.

“En dat van alles door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt., waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes,

Dus de wet van Mozes was anders. Het was aan de andere kant. Het was een andere manier om gerechtvaardigd te worden, waardoor ze ongerechtvaardigd bleven voor bepaalde dingen, totdat Christus terugkeert.

Ik hoop dat dat helpt om te zien dat er een verschil is tussen wat Israëls manier was om gered te worden, en de manier waarop we vandaag gered worden.

Ons is niet het evangelie gegeven dat zegt dat we moeten geloven dat het koninkrijk nabij is en dat Christus terugkomt om op aarde te regeren. Dat is niet ons evangelie. HET IS WAAR. Het zal gebeuren. maar het is niet ons evangelie. Dat is niet het evangelie waarvan God zei dat Hij het vandaag de dag gebruikt om mensen te redden. Het is geloven dat Christus stierf voor onze zonden, werd begraven en weer opstond voor onze rechtvaardiging.

Dit is het evangelie dat Jezus vanuit de hemel aan Paulus heeft geopenbaard voor alle mensen, niet alleen voor Israël. In 1 Korinthiërs 15 vers 1 tot en met 4, Paulus zei in vers 1:

“.....ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

Dus ontvingen ze het, en ze staan erin, en in het tweede vers staat:

“Door hetwelk gij ook zalig wordt,.....”.

Ze zijn gered. Zie je het daar staan?

“jullie zijn zalig/gered”.

Het is niet iets waar ze op wachten totdat Christus terugkeert, namelijk om gered te worden ALS ze tot het einde toe volharden.

“jullie zijn zalig/gered”.

Dat is onmiddellijk nadat we het evangelie van Christus hebben geloofd, namelijk dat Hij is gekruisigd voor onze zonden.

Dat is nog een bewijs van die scheiding die we recht moeten snijden. Vers 2 gaat verder over Geloven, of tevergeefs geloven, welke? Deze verzen hebben het NIET over werken om gered te worden, of over gered te blijven. Deze verzen gaan over het evangelie van hoe je gered kunt worden, over de voorwaarde of bepaling die God zei dat Hij je oplegde om gered te worden. Wanneer je besluit om op Christus te vertrouwen om je te redden, of niet, zei Paulus:

“1 Kor. 15:2:indien gij het behoudt, als ik het u verkondigd heb,.....”.

Houd in gedachten wat Paulus van Christus predikte. Keer op keer zei Paulus om het te behouden zoals:

“.....ik het u verkondigd heb.....”.

Anders, zegt het, heb je tevergeefs geloofd, "*tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt*".

Om gered te worden predikte Paulus slechts één reddende boodschap, vertrouw erop dat Christus voor uw zonden is gestorven, begraven en weer is opgestaan voor uw rechtvaardiging.

Dus de andere evangeliën in de Bijbel, in die tijd, waren van Petrus en de 12 apostelen van Israël, voor Israël, en dat ging over het koninkrijk van de hemel dat naar de aarde komt wanneer Christus terugkeert om de zonden van Israël uit te wissen als Israël weer opstaat.

Het is dus ijdel of zinloos om de andere evangeliën te geloven die er toen waren. In die tijd was er een ander evangelie. Er was Israëls evangelie met de wet van Mozes dat Petrus predikte om de wet te houden en God te vrezen en werken van gerechtigheid te doen. En er was Paulus' evangelie om van alle dingen gerechtvaardigd te worden, waarvan u NIET gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. We zien in Handelingen 10:35 dat Israël God moest vrezen en werken van gerechtigheid moest doen. We zien in Handelingen 21 vers 20, dat er duizenden Joden in de kerk van God in Jeruzalem zijn tot in Handelingen 21, en ze zijn allemaal ijverig voor de wet.

Ze zijn NIET zoals wij. Ze zijn anders dan wij. Ze ZIJN ONDER de wet.

Dit is wat de Bijbel zegt dat Christus aan ons heeft geopenbaard, door middel van Paulus:

"Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

En als je het juiste onderscheid maakt (het "recht snijden") tussen het programma van Israël en wat Christus voor alle mensen heeft gedaan, ongeacht Israël, dan zie je dat we onder de genade zijn, en dat zij (Israël) goede werken nodig hadden.

DEEL - 05.

HET EVANGELIE

Als je Mattheüs 24 en 25 doorneemt, kun je definitief zien dat Jezus Christus alles wist:

- over de val van Israël
- en de vermindering van Israël,
- de terzijde stelling van Israël,
- de komst van Rome en de verwoesting van Jeruzalem,
- de terzijdestelling van Israël
- en de verwoesting van Israël.
- Israëls verwoesting en Israëls verdrukking,
- Jakobs benauwdheid en de antichrist
- en de opstanding van het gelovige profetische overblijfsel van Israël.

Maar hij gaf Israël er geen details over. Hij wist echter dat ze niet alleen zouden worden verworpen, maar ook uit het land zouden worden geworpen nadat ze de Heilige Geest hadden gelasterd. Maar dat

hield hij allemaal geheim. Weet je waarom hij het geheim hield. Laten we de reden lezen in Gods woorden, gesproken door Paulus:

"1 Kor. 2:7-8: 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

Bij de eerste gedachte zou je kunnen denken: "Welnu, zou dat niet goed zijn geweest om te voorkomen dat Jezus stierf aan het kruis?" Maar dan zouden jij en ik, en iedereen die sindsdien is geboren, geen Redder hebben. Jezus Christus is niet naar de aarde gekomen om zich van ons af te keren en ons zondaars in de steek te laten. Kijk in 1 Timotheüs 1:15 naar wat God later aan Paulus openbaarde over waarom Christus Jezus in de wereld kwam.

"1 Tim. 1:15: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

Hij had ons niet kunnen redden zonder onze dood te zijn gestorven voor onze zonden.

"Rom. 5:6: Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

"Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

En het andere is dat 1 Timotheüs stelt dat het Gods wil is dat "alle mensen behouden worden".

"1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

En dus is het tweede deel van Gods wil dat "alle mensen (...) tot kennis van de waarheid komen". Dat is precies wat we doen. We vertellen hoe we 'verlost kunnen worden' en hoe we 'tot kennis van de waarheid kunnen komen'.

Jezus Christus hield de volledige uitwerking van het kruis, voor redding, geheim. Als ze alles hadden geweten wat Christus aan het kruis zou volbrengen:

"zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben".

Maar hij moest naar het kruis gaan, niet alleen om velen te rechtvaardigen, want hij zal de ongerechtigheden van Israël dragen zoals geprofeteerd in Jesaja 53:11. Maar ook om voor onze zonden te sterven, zoals in Kolossenzen 1:20.

"Jes. 53:11: Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun (ISRAËL) ongerechtigheden dragen.

"Kol. 1:20: En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelfen, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

We hebben gezien waarom we moeten gehoorzamen aan het "recht snijden" om het enige evangelie, om gered te worden, te vinden waarmee God de mensen vandaag de dag red. Laten we nu eens kijken naar een populaire lering die het recht snijden ontkracht, en er zijn Bijbelse leringen die het recht snijden vereenvoudigen en verduidelijken. Laten we dus even kijken naar de term "wedergeboren".

Onthoud dat we al onze antwoorden uit de Bijbel willen halen, die traditie, predikers en geschiedenisboeken overstemmen.

WEDERGEBOREN – DEEL - 1

Laten we eens kijken naar wat we in de Bijbel kunnen vinden over de term "wedergeboren", niet door het vlees geboren, maar van bovenaf geboren. Laten we belichten wat God erover heeft gezegd. Wat betekent wedergeboren NIET in de Bijbel, en wat betekent het WEL in de Bijbel..

Laten we nu in Exodus kijken. We hebben de beloften aan Israël gezien. We kunnen het zaad van Abraham, zo'n 75 of 80 mensen, naar Egypte zien gaan vanwege een hongersnood in Kanaän (Israël). God was van plan om goed te doen voor zijn volk door Jozef, degene die door zijn broers was verkocht, in een gezagspositie in Egypte te plaatsen, en hem graan opzij te laten zetten voor de hongersnood. Hoe dan ook, Israël ging daarheen, en we zien in Exodus 4:22, toen 400 jaren waren verstreken, en ze waren uitgegroeid tot een volk, van ongeveer 600.000, toen ze Egypte zouden verlaten om God te aanbidden, God tot Mozes sprak en hem vertelde:

“Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de Heere: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël”.

Zij waren geboren. Daar zie je het verband. Zij waren geboren. Maar toen zij verder en verder in ongerechtigheid vervielen en weg van God gingen, en zij hun Messias kruisigden, en zij de met de Heilige Geest vervulde Stefanus stenigden, vielen zij als Gods heilige volk en als een licht voor de Heidenen. Wat Hosea in Hosea 1:9 had geprofeteerd, was uitgekomen.

“Hosea 1:9: En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

Laten we eens kijken in Ezechiël 37. In vers 8 zal God Israël terug hebben gebracht in hun beloofde land, maar ze zijn nog steeds dood, alleen maar beenderen, een vallei van dorre beenderen.

“Ezechiël 37:8-14: 8 En ik zag, en ziet, en er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen.

9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere Heere: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.

10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israels.

13 En gij zult weten, dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!

14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten;.....”.

Daar is het. Aan Israël was “het land” beloofd. Een tijdje had Israël een deel van het land. Israël heeft nooit het hele land door eigen kracht gekregen, toch?

“Ezechiël 37:14: En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.

Kijk dan, voor meer van wat God met Israël zal doen, niet met het lichaam van Christus, naar beneden in:

“Ezechiël 37:21-28: 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;

22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.

23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.

24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen.

25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.

26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid.

27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de Heere ben, Die Israel heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.

Voor degenen die de behoefte voelen om God te helpen Zichzelf begrijpelijker uit te drukken, zouden deze volgende verzen je moeten helpen om eenvoudig de woorden te geloven die God heeft geïnspireerd.

Ga terug naar waar we in Hosea 1:9 zagen:

“Hosea 1:9: En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

Dat is de profetie van Israëls val, afnemend, verblind en verworpen worden. In het volgende vers zegt de rest van die profetie:

“Hosea 1:10 a: Nochtans zal het getal der kinderen Israels zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden;.....”.

Met andere woorden, Israël heeft nog steeds een toekomst.

“Hosea 1:10 b: en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden (meervoud) zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods.

Opmerking van de vertaler: De KJV Bible zegt: “Ye are the SONS (zonen) OF THE LIVING GOD”.

En het zal geschieden dat op de plaats waar tot hen werd gezegd: GIJ ZIJT MIJN VOLK NIET, daar tot hen zal worden gezegd:

“Hosea 1:11: En de kinderen van Juda, en de kinderen Israëls zullen samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreël zal groot zijn.

DEEL--6.

WEDERGEBOREN – deel 2

Dus als je al deze verzen in overweging neemt, kun je zien dat niet alleen Israël was GEBOREN als een volk die in het verleden uit Egypte kwam, maar dat ze in de toekomst opnieuw GEBOREN zullen worden.

Merk ook op dat in Ezechiël 37 vers 14, de Bijbel zegt over Israël:

Ezechiël 37:14: En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven,”.

Vergelijk dat nu eens met wat we van God hebben gekregen, aangaande Israël, in Johannes hoofdstuk 3, vers 5.

Laten we eens kijken en zien wat de Bijbel zegt. We moeten aandringen op wat de Schrift zegt, omdat dit waarschijnlijk het tapijt onder een aantal van onze lang gekoesterde overtuigingen wegtrekt.

We zien hier dat Hij NIET spreekt over naar de HEMEL gaan. Het lichaam van Christus gaat naar de hemel voordat de vervulling van de profetie van Israël opnieuw begint. Israël, met Christus op de troon, zal op aarde regeren vanuit het land zoals het is beloofd in het verbond. Dingen die anders zijn, zijn niet hetzelfde.

“Joh. 3:5: Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Ieder mens is geboren uit water. Voordat een moeder bevalt, breekt haar water. Dat is het vocht uit haar vruchtzak dat de mens draagt terwijl hij groeit. Dat hoort bij de menselijke geboorte, geboren worden uit water. Jezus ging verder met uitleggen:

“Joh. 3:6: Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees;.....”.

Dat is onze fysieke geboorte wanneer we uit onze moeders worden geboren.

“Joh.3:6: Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Dat komt overeen met wat hij eerder had gezegd.

“Joh. 3:5: “Joh. 3:5:Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Welnu, mensen kunnen dit niet begrijpen als ze de scheiding niet begrijpen die God maakt tussen wat werd geprofeteerd sinds de wereld begon, en wat geheim werd gehouden sinds de wereld begon, totdat God het later aan Paulus openbaarde. Maar als je het goed verdeelt, begrijp je dat we hier geen dingen over hoeven te verzinnen om het logisch te maken. "OPNIEUW GEBOREN" zijn heeft NIETS te maken met wat de Bijbel GERED ZIJN noemt. Daar heeft het niets mee te maken.

Het heeft te maken met wat we zojuist lazen, dat de Bijbel zegt dat het volk Israël opnieuw geboren zal worden. Ze zijn geboren in de woestijn. In Exodus 4:22. God noemt ze mijn eerstgeborene. Zij waren geboren. En toen VERLOREN ZE HET. Ze werden Loammi. Ze werden niet Gods volk.

En toen stond er in Ezechiël 37 dat Israël uit zijn graven zal worden opgewekt. Dat maakt allemaal deel uit van de leer en het programma van Israël, niet die van het lichaam van Christus of van de leer van Paulus. Jesaja 66:8 beschrijft het proces van Israël.

*“Jes. 66:8: Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden **op een enige reize**? Maar Sion heeft weeen gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.*

Opmerking van de vertaler:

De King James Bible zegt:

*“Isaiah 66:8 Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? or shall **A NATION BE BORN** at once? for as soon as Zion travailed, she brought forth her children.*

Uit deze verzen die we hebben gelezen, hoop ik dat je kunt zien tot wie Jezus spreekt in Johannes hoofdstuk 3. De Bijbel vertelt ons een paar hoofdstukken eerder tot wie hij kwam.

“Joh. 1:11: Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Hij kwam voor Israël.

Christus verifieert het door Paulus te inspireren om te schrijven over met wie Jezus sprak toen Hij op aarde wandelde.

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Dat zijn die beloften die we in Genesis 12 lezen, en andere die werden gedaan om het te verfijnen en het voor hen te bevestigen. Jezus Christus kwam om die beloften te bevestigen, en de beloften die in de profetieën over hem, de Messias, zijn gedaan, dat hij zou komen, om:

"afgesneden worden, maar niet voor zichzelf" in de 69e van die 70 jaarweken.

Laten we teruggaan naar Johannes hoofdstuk 3. We hebben de verzen vijf en vervolgens zes gelezen. Ze werden uit het vlees geboren toen ze op aarde rondliepen zoals Jezus deed. Om te beginnen noemde God Israël Zijn eerstgeborene in Exodus 4:22. Toen waren ze allemaal geboren uit hun moeder, geboren uit het vlees, geboren uit het water, de vruchtwaterzak. En toch vertelde hij hen dat je tot het einde moet volharden. Je moet trouw zijn tot in de dood.

En waar keken ze naar uit? Ze konden alleen het koninkrijk binnenkomen door te sterven en opnieuw geboren te worden. Dat is het hele ding daar in

“Matth. 16:18:en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

“en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen”.

Hoewel ze hun leven zouden verliezen ter wille van Jezus en ter wille van het evangelie, ZOU DEN ZIJ OPGEWECT WORDEN in het koninkrijk, als ze tot het einde toe volhardden om gered te worden.

“Markus 8:35: Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnen wil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelfde behouden.

Hier is één reden waarom we niet langer wedergeboren worden:

“Joh. 3:4-5: 4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water.....

EN:

.....en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Geboren uit WATER, EN, geboren uit de GEEST. Vers 6:

“Joh.3:6: Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

“Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?”.

Nu, als hij dat kon, als hij dat deed, dan zou dat de tweede keer zijn dat hij werd geboren, nog steeds geboren worden uit water, geboren uit het vlees, nietwaar? Dus het zou nog niet geboren zijn uit de Geest die Christus over praat.

Een andere reden waarom we vandaag de dag niet langer Bijbels wedergeboren kunnen zijn, is omdat de natie Israël eeuwen daarvoor uit het vlees was geboren, **als Gods volk**, in de woestijn. Wij Heidenen waren echter nooit als Gods volk in het vlees geboren.

Opmerking van de vertaler: *“Johannes 3:7: Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden (*) moet wederom geboren worden. (*) “Gijlieden” is meervoud, dus gaat het over het volk, het volk Israël!*

Wij konden geestelijk niet WEDER geboren worden omdat wij, als volk, niet uit water geboren zijn, maar geboren uit het vlees.

Er is een vers dat ons begrip kan helpen verduidelijken over wat het is om wedergeboren te worden, dat niet hetzelfde is als redding. Over beide wordt in de Schrift gesproken.

Maar aangaande “wedergeboorte” wordt alleen over Israël gesproken. Paulus vermeldt nooit dat we wedergeboren zijn.

Dit is Paulus die spreekt over Jezus Christus, en hij begint te praten over Jezus Christus als de schepper in:

“Kol. 1:16: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn,

hetzij tronen,

hetzij heerschappijen,

hetzij overheden,

hetzij machten;

alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

“Kol.1:17-18: 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;

18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn”.

Dus Paulus schreef dit nadat Christus het lichaam van Christus aan Paulus had geopenbaard en hem had gestuurd om erover te prediken.

En HIJ is het hoofd van het lichaam, de kerk: *“Hij die het Begin is”* , Hier gaat het over Jezus Christus. *“Die het begin is, de EERSTGEBORENE uit de doden”* .

Dat is precies waar we het over hebben gehad. Hier gaat het om, een tweede keer geboren worden, maar deze keer GEESTELIJK.

--Die het begin is

--de EERSTGEBORENE uit de doden

--opdat Hij in allen de Eerste zou zijn

De Heer heeft iets anders ontworpen voor de mensen van vandaag en openbaarde het door middel van Paulus.

“1 Tim. 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

Wanneer we Paulus' evangelie van redding horen en geloven om vergeven, gerechtvaardigd en levend gemaakt te worden, zijn we niet alleen in Christus, maar ook in het lichaam van Christus, "een nieuw schepsel". We zijn niet wedergeboren, we zijn EEN NIEUW SCHEPSEL.

Laat me afsluiten met deze verzen die heel duidelijk vertellen wat Paulus ons leerde over hoe we gered kunnen worden. Hij vat het samen. We vinden dat in 1 Korinthiërs hoofdstuk 15 in de verzen 1 tot en met 4:

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

EINDE van DEEL - 6.