

UNIVERSALISME oftewel ALVERZOENING

(Dit fragment uit het boek van Pastor Don Webb, Basic Bible Doctrines, behandelt een ketterij die opnieuw wordt onderwezen in, onder andere, de genadebeweging).

Er zijn maar weinig ismen die gevaarlijker zijn voor het evangelie dan die van het universalisme, ook wel bekend als de universele verzoenings- of universele verlossingsvisie. **Deze visie beweert dat God uiteindelijk alle geschapen wezens zal redden, inclusief Satan.** Hun logica is inderdaad oppervlakkig en berust voornamelijk op de bewering dat de woorden eeuwig, eeuwigdurend en voor altijd niet echt eeuwig betekenen, maar alleen te maken hebben met specifieke perioden of specifieke tijdperken. Hun bewering wordt niet ondersteund door de Griekse grammatica, evenals het feit dat dezelfde woorden door God en de Heer Jezus Christus worden gebruikt om hun eeuwige macht en Godheid te beschrijven!

Eén van de bijzondere gevaren van deze opvatting is dat ze de schepping van de zonde logischerwijs aan God moet toeschrijven. Volgens hun logica: net zoals God de zonde in het leven riep om Zijn eigen doel te bereiken, stond Hij ook de verlossing van alle wezens toe - sommigen door geloof in Christus en de anderen later, na een pijnloos oordeel en een tijd van onbewuste scheiding. Deze leer is zowel gevaarlijk als zondig; het tast het karakter van God en de waarheid van Zijn Woord aan.

Beide foutieve opvattingen hebben een gemeenschappelijke noemer. Ze rusten in de vraag: "**Hoe kan een God van liefde Zijn schepselen ooit met eeuwig vuur martelen?**" Maar Gods liefde is zichtbaar in het kruis, niet in het compromitteren van Zijn heiligheid en gerechtigheid. Het feit dat Hij toestond dat Zijn Zoon het equivalent van een eeuwige dood aan het kruis moest ondergaan om de zondige mens te verlossen, is het bewijs dat Hij de wereld liefheeft. Zijn liefde compromitteert nooit Zijn gerechtigheid. Degenen die Zijn liefde afwijzen, zijn dan onderworpen aan Zijn gerechtigheid. Dit komt tot uiting in toorn en oordeel over de zonde - de zonde van het verwerpen van Zijn liefde en het verlossende werk van Zijn Zoon!

We kunnen gewoon niet toestaan dat onze menselijke emoties de duidelijke leer van het Woord van God tenietdoen! Hoewel we geloven dat er gradaties van bestraffing zullen zijn in de poel des vuurs (uit passages zoals Lukas 12:47-48), zullen de daar aanwezigen niettemin voor eeuwig in bewust lijden zijn.

God zij dank dat de verlostten - allen die gerechtvaardigd zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus - voor eeuwig bij Hem zullen zijn! — Don Webb.

