

HET KONINKRIJK VAN GOD

DOOR: PASTOR KEVIN SADLER

Waarom verwijst Paulus in zijn brieven naar het "Koninkrijk van God"?

Er zijn TWEE aspecten aan het koninkrijk van God: één aards, één hemels

ISRAËL'S HOOP is het aardse koninkrijk

"Lukas 9:1-2: 1 En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.

2 En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de zieken gezond te maken.

"Jer. 23:5: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.

HET LICHAAM VAN CHRISTUS' HOOP is het hemelse koninkrijk

"Rom. 14:17: Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.

"2 Tim. 4:18: En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

The Kingdom of God is Over All

"Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God" (1 Tim. 1:17)

