

Het teken van de tijd

Door Justin Johnson

Opmerking: Mits anders is aangegeven komen alle teksten uit de Statenvertaling van de Bijbel.

Terwijl velen de tekenen van de tijd in de huidige krantenkoppen zien, zei een oude Bijbelleraar terecht dat we de tekenen van de tijd niet zien, omdat we niet in de tijd van het teken leven. Die leraar was dispensationeel (= naar de "bedelingen").

In Mattheüs 24 vragen de discipelen aan Jezus:

"Mattheüs 24:3:.....welk zal het teken zijn van Uw **toekomst?**".....". (Statenvertaling).

Ter verduidelijking:

"Mattheüs 24:3:..... en wat is het teken van uw **komst?**.....". (NBG vertaling).

Dispensationele (volgens de "bedelingen") Bijbelstudie heeft een gehavende reputatie gekregen van profetische speculanten die denken dat Mattheüs 24 de huidige bedeling profeteert. De juiste verdeling halverwege Handelingen legt het nauwkeurig uit als het teken van de terugkeer van de Heer naar de aarde in het koninkrijk van Israël, en niet zijn terugkeer voor de kerk van zijn lichaam.

Laat u door niemand misleiden

Bovendien zijn veel van de tekenen die speculanten produceren uit Mattheüs 24 niet het teken dat Jezus beschreef. Jezus waarschuwde tegen het volgen van degenen die tekenen zien in de gebeurtenissen van vandaag de dag.

"Matth. 24:4: En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

Velen worden misleid door valse tekenen die in onze huidige bedeling worden genoemd. Laat u niet misleiden, we leven niet in de tijd van deze tekenen, en zelfs als we dat wel deden, komen de door hun genoemde tekenen niet overeen met wat God beschrijft.

Het einde is er nog niet

Oorlogen en politieke onrust worden vaak gebruikt als tekenen van de tijd. Toch zei Jezus specifiek dat ze dat niet waren.

"Matth. 24:6: En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, **maar nog is het einde niet.**

Hij zegt dat het einde er niet zou zijn als oorlogen plaatsvinden. Er zijn al 2000 jaar oorlogen. Ze zijn niets nieuws. Ze zouden geen goede tekenen geven. Aardbevingen en pestilentie ook niet.

"Matth. 24:7: Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Er zijn mensen die de aardbevingen volgen en met hun frequentie proberen de wederkomst van de Heer te voorspellen. Dit is zinloos. Jezus zei dat dit slechts het "begin der smarten" (zie Matth. 24:8) is en geen teken van het einde. Ramp en tragedie hebben plaatsgevonden sinds de zonde de planeet vervloekte. Het zijn geen voorspelbare tekenen van het einde.

"Matth. 24:8: Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

Geloof het niet

Jezus zei dat je degenen die beweren de Heer "hier" of "daar" te zien is, niet moet geloven. Zou dit ook van toepassing kunnen zijn op degenen die zeggen dat ze hier of daar ook tekenen zien van de komst van de Heer?

"Matth. 24:23-24: 23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, geloof het niet.

Zelfs zogenaamde profeten die grote tekenen en wonderen komen verrichten, worden beschreven als valse profeten die hen proberen te misleiden. Zie: Mattheüs 24:24:

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Het teken van de komst

De reden waarom Jezus zoveel tijd besteedde aan het waarschuwen van zijn kleine kudde over onjuiste tekenen, was dat geen van de verschrikkelijke of wonderbaarlijke gebeurtenissen, die ze zouden zien gebeuren, het echte teken van het einde was. De mens is zo gemakkelijk te overtuigen in zijn ongeduld, zie: Lukas 21:19:

"Lukas 21:19: Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.

Het ware teken van zijn komst zal door iedereen gezien worden. Het zou geen teken zijn dat alleen wordt gezien door degenen die ijverig zoeken in een bibliotheek of naar het nachtelijk nieuws kijken.

*"Matth. 24:27: Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de **toekomst** van den Zoon des mensen wezen.* (Statenvertaling).

Ter verduidelijking:

*"Matth. 24:27: 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de **komst** van de Zoon des mensen zijn.* (NBG vertaling).

Wat voor soort teken zou aan iedereen van het oosten tot het westen kunnen worden getoond en niet worden gemist? Hier is het teken van de komst van de Heer:

"Matth. 24:29: En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

De Vader der lichten zal zijn geschapen lichten als een teken gebruiken, precies zoals hij in Genesis 1:14 beschreef:

“Gen. 1:14: En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

Als de zon verduisterd wordt, kijken mensen omhoog. Het is op dat moment dat de Mensenzoon zal terugkeren, zie: Matth. 24:30:

“En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

De tijd van Verlossing is nu

De “tijd van het teken” is niet de tijd om redding te prediken. Tegen die tijd zal de tijd op zijn. Op dat moment keert de Heer terug om te oordelen en oorlog te voeren, zie: Op 19:11:

“En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

Die tijd is niet de huidige tijd en moet plaatsvinden na de huidige bedeling van Gods genade en vrede.

Als je gered bent en in het lichaam van Christus bent, legt Paulus uit dat je niet op aarde zult zijn om dit teken te zien, zie: Rom. 5:9:

“Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.

Het teken aan de hemel is voor het overblijfsel van Israël dat wacht op hun beloofde koninkrijk.

“Lukas 21:29-31: 29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen.

30 Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf, dat de zomer nu nabij is.

31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

Wij leven in de verkeerde tijd voor dit teken, maar je leeft in de juiste tijd voor gratis redding door Gods genade. U heeft de huidige verlossing door het bloed van Jezus en door zijn genade, zie: Ef 1:7:

“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

U hoeft niet te wachten tot een teken om gered te worden. Wandel door geloof, niet door tekenen!

“2 Kor. 5: 21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Wat is het Evangelie voor vandaag?

“1 Kor. 15:1: Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie,.....”.

Welk Evangelie?

“1 Kor. 15:3a: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb,.....”.

Van wie heeft Paulus het Evangelie ontvangen?

“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.

12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

Hij ontving het dus van Christus. En dan zegt hij verder:

“1 Kor. 15:3b-4: 3b dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Waarvoor is Christus opgewekt?

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Want als Christus niet is opgewekt dan bent u nog in uw zonden:

“1Kor. 15:16-18: 16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.

17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.

Het Evangelie der genade is de dood, begrafenis en opstanding van Christus.

Als je dat met geheel je hart gelooft dan ben je voor eeuwig behouden!