

Beschouwingen over de brief aan de Efeziërs

Door: Pastor Cornelius R. Stam

Opmerking: Alle teksten komen uit de Statenvertaling

Er is geen brief waarin we meer over de genade van God vinden dan die grote en wonderbaarlijke brief van Paulus aan de Efeziërs! Het is één van zijn gevangenisbrieven en, interessant genoeg, zat hij feitelijk en letterlijk in de gevangenis omdat hij een geheim vertelde, het geheim van de verborgenheid (Zie Ef. 6:19-20). Blijkbaar had hij veel tegenstand om dit geheim bekend te maken. Dat is nogal ongebruikelijk, niet?

“Ef. 6:19-20: 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

De brief aan Efeziërs is waarschijnlijk geschreven omstreeks 64 na Christus, en is klaarblijkelijk verzonden door de hand van een man genaamd Tychicus (Zie 6:21,22), samen met twee andere brieven, één aan de Kolossenzen (Zie Kol. 4:7-9), en die aan Filemon (Kol. 4:7-9 vgl. Fil. 10-12). **Nooit, nooit werden waardevollere documenten aan mensenhanden toevertrouwd!**

“Ef. 6:21-22: 21 En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken;

22 Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en hij uw harten zou vertroosten.

“Kol. 4:7-9: 7 Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in den Heere;

8 Denwelken ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw harten vertrooste;

9 Met Onesimus, den getrouwen en geliefden broeder, dewelke uit de uwen is; zij zullen u alles bekend maken, wat hier is.

“Filemon 10-12: 10 Ik bid u dan voor mijn zoon, denwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus;

11 Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb.

12 Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan;

In de eerdere brieven van Paulus leren we veel over dispensationele verandering en ontwikkeling, maar in Efeziërs aangekomen zijnde bevinden we ons op de hoogste, breedste geestelijke grond. Hier openbaart de Heilige Geest ons in al hun volheid die gezegende waarheden die deze bedeling van andere onderscheiden.

Hier wordt bijvoorbeeld de verborgenheid of het heilige geheim in al zijn volheid onthuld. Hij zegt dat dit geheim nu door hem bekend is gemaakt, zie 1:9 en 3:1-3:

“Ef. 1:9: Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

En dat het voor allen is, zie 3:9:

*“Ef. 3:9: En **allen** te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*

Want het betreft onze nauwe relatie met Christus, zie 5:30 en 32:

“Ef.5:30: Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

“Ef. 5:32: Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

En aangezien Satan zich zal verzetten tegen de verkondiging van deze verborgenheid, is vrijmoedigheid nodig om het te verkondigen, zie 6:19-20:

“Ef. 6:19-20: 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

In deze brief wordt het ene Lichaam van Christus, de Kerk van deze bedeling, overal benadrukt. Het hele lichaam, zegt hij, is de volheid, het complement (aanvulling), de volheid van Christus (1:23).

Hij zegt dat God vandaag een nieuwe mens scheidt, zie 2:15:

“Ef. 2:15: Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;

Joden en Heidenen met Zichzelf verzoenend in één lichaam, zie 2:16:

*“Ef. 2:16: En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen **door** het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende.*

Attentie: Het is “door” het kruis en niet “aan” het kruis.

Eén gezamenlijk lichaam, zie 3:6:

“Ef. 3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

waarin we de eenheid van de Geest moeten bewaren, zie Ef. 4:3-4:

“Ef. 4:3-4: 3 U benaerstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;

Het Lichaam, zegt hij, moet opgroeien en het moet zichzelf opbouwen in liefde, zie 4:11-16:

“Ef. 4:11-16: 11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus;

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;

15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwning in de liefde.

Christus is het Hoofd van het Lichaam (de Gemeente) en de Behouder des Lichaams, zie 5:23:

“Ef.5:23: Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

en wij zijn de leden, zie 5:30:

“Ef. 5:30: Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

Hoe dicht brengt dat alle gelovigen bij elkaar! Hoe dicht brengt het ons bij Christus!

Onze positie in de hemelse gewesten komt prominent naar voren in deze brief. We lezen dat we direct na onze bekering gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, zie 1:3:

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Er wordt ons verteld dat Gods kracht om Christus uit de doden op te wekken en Hem ver boven alles te verhogen, nu wordt uitgebreid tot ons die geloven, zie 1:19-21:

“Ef. 1:19-21: 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,

20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;

21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige;

Positioneel, zegt hij, zijn we al opgestaan uit de dood en gezeten in de hemel in Christus Jezus, zie 2:6:

“Ef. 2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Nu, zegt hij, is het aan ons om deze positie door geloof in te nemen, als getuigenis voor de overheden en machten in de hemelse gewesten, zie 3:10:

“Ef. 3:10: Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

Daarom moeten we worstelen met de heersers van de duisternis van deze tijd, boze geesten in de lucht, zie 6:12:

“Ef. 6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

En hiervoor, zegt hij, hebben we de hele wapenrusting van God nodig, zie 6:10-11:

“Ef. 6:10-11: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

In deze brief is alles genade. Lees Efeziërs en zie hoe het doordrongen is van genade. Zelfs de begroeting spreekt van genade en vrede, zie 1:2:

“Ef. 1:2: Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

Vergelijk dat eens met wat we lezen over de wederkomst van Christus naar deze aarde, wanneer Hij zal komen om te oordelen en oorlog te voeren, zie Openb. 19:11:

“Op. 19:11: En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

Genade en vrede is precies het tegenovergestelde van oordeel en oorlog! Godzijdank heeft hij nog geen oorlog verklaard. Hij heeft deze wereld nog niet in oordeel bezocht. Hij biedt nog steeds overal aan zondaars, en natuurlijk in grotere mate aan heiligen, genade en vrede.

Nu de doxologie (= lofprijzing, verheerlijking van God);- o, wat een doxologie van genade! De doxologie in de brief aan de Efeziërs is de langste van alle doxologieën van Paulus, en in het origineel is het zijn langste zin. We zijn gezegend omdat we door God de Vader zijn gekozen tot lof van Zijn heerlijkheid, zie 1:4-6.

“Ef. 1:4-6: 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil.

6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;

We zijn aangenomen in de Zoon tot lof van Zijn heerlijkheid. We zijn verzegeld door de Geest tot lof van Zijn heerlijkheid. Glorie aan de drie-enige God! Glorie voor Zijn genade!

We lezen ook individuele dingen over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In deze hele brief komt alles uit de Vader voort. De Vader is altijd de bron. De Vader heeft ons uitverkoren, zie 1:3-4.

“Ef. 1:3-4: 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

naar het welbehagen van Zijn wil, zie vers. 5:

“Ef. 1:5: Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil.

naar de rijkdom van Zijn genade, zie vers 6-7:

“Ef. 1:6-7: 6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;

7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

naar Zijn welbehagen, zie vers 9:

“Ef. 1:9: Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf.

volgens het doel van Hem die alle dingen werkt naar de raad van Zijn eigen wil, zie vers 11:

“Ef.1:11: In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;

volgens de werking van Zijn machtige kracht, zie vers 19:

“Ef. 1:19: En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,

en volgens Zijn eeuwige doel, zie 3:11:

“Ef. 3:11: Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

Daar staat meer over in de brief, waaruit blijkt dat alles zijn oorsprong vindt in de wil van God.

Dan zien we hoe ons heil zich in de Zoon concentreert. Hij is altijd de tweede persoon in de Drie-eenheid. Zijn plaats is altijd in het midden. We lezen bijvoorbeeld dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, zie 1:3:

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

en verlossing hebben door Zijn bloed, zie vers 7:

“Ef. 1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

in wie we enorm verrijkt zijn, zie vers 11:

“Ef. 1:11: In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;

in wie we ook zijn gered, zie vers 13 en verzegeld, zie ook vers 13:

“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Denk daaraan! We zijn in Christus en vanwege Zijn volbrachte werk is de gelovige verzegeld tot de dag van verlossing.

Dan komen we bij de Geest. Het komt allemaal door de werking van de Geest. We zijn verzegeld door de Geest, zie 1:13:

“Ef. 1:13: : In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

en we hebben toegang tot God de Vader door de Geest, zie 2:18:

“Ef. 2:18: Want door Hem hebben wij beiden den toegang door één Geest tot den Vader.

We zijn een woonstede van God in de Geest, zie 2:22:

“Ef. 2:22: Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

en we worden gesterkt door de Geest, zie 3:16:

“Ef. 3:16: Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;

We moeten de Geest niet bedroeven, zie 4:30:

“Ef. 4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

maar de vrucht van de Geest dragen, zie 5:9:

“Ef.5:9: (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid),

We moeten vervuld worden met de Geest, zie 5:18:

“Ef. 5:18: En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;

het zwaard van de Geest gebruiken, zie 6:17:

“Ef. 6:17: En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

en we moeten bidden in de Geest, zie 6:18:

“Ef. 6:18: Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

Wat een geweldige brief!