

De God van alle troost

Door Paul M. Sadle.)

“2 Kor. 1:3-4: 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting; 4 Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelve van God vertroost worden.

Welke beproevingen en zorgen je ook in het leven tegenkomt, God wil dat je weet dat Hij de Vader van barmhartigheid en de God van alle troost is. Maar hoe troost de Heer ons precies in onze tijd van nood? Hij doet dat op unieke manieren in deze bedeling van Genade.

Het is geruststellend te weten dat we, omdat we een persoonlijke relatie met Christus hebben, met onze hemelse Vader kunnen spreken over alle dingen die op ons hart zijn. Bidden is communicatie met God. Het is het kanaal waardoor het “eindige” toegang heeft tot de “Oneindige”. Omdat we zijn aangenomen in Gods geliefde Zoon, hebben we op elk moment toegang om met God te praten. Bovendien, wanneer we over de Schrift mediteren, troost God ons vaak door Zijn geschreven Woord.

Vaak troost de Heer ons door iemand in ons leven te brengen die ons bemoedigt. Vaak is het een gelovige, die dezelfde tegenspoed heeft ervaren, waarmee wij worden geconfronteerd. De wereld kan genadeloos zijn in haar aanvallen als we getrouw voor de waarheid staan. Dit verklaart een deel van het lijden dat we ondergaan voor de zaak van Christus.

Dan zijn er van die gelegenheden waarbij we getroost worden door de komst van goed nieuws. Misschien neemt het de vorm aan van diagnostische tests die negatief zijn, of een antwoord op gebed.

Het is ook geruststellend te weten dat medegelovigen voor ons bidden in ons uur van nood. Het is geruststellend om te beseffen dat we onze lasten niet alleen hoeven te dragen.

Als we uiteindelijk verlost zijn van onze kwelling, in welke vorm dan ook, krijgen we een heel speciale bediening van God. We zijn nu in de positie om degenen die pijn hebben te troosten. De Heer troost ons niet alleen om ons op ons gemak te stellen, maar opdat wij ook anderen zouden kunnen troosten. Doordat we zelf door een kwelling zijn gegaan, kunnen we ons beter inleven in wat iemand anders meemaakt.

Ik herinner me dat ik een ziekenhuisbezoek bracht toen één van de broeders van onze plaatselijke gemeente langskwam. Tijdens het gesprek vertelde hij hoe hij jaren eerder dezelfde operatie had ondergaan als degene die we bezochten. Bijna onmiddellijk had hij de onverdeelde aandacht van de patiënt. Niets dat ik zou hebben gezegd, had effectiever kunnen dienen dan het getuigenis van die dierbare broeder in Christus.

Sta eens stil bij de grootheid van God. Hij is de Schepper en Onderhouder van alle dingen in hemel en aarde. Als we in de nachtelijke hemel turen, zien we Zijn handwerk; de hemelen zijn immens en weerspiegelen Zijn heerlijkheid (Ps. 19:1). De sterrenstelsels die de hemel bedekken, schiep Hij en gaf elk van hen een naam. Zulke macht en kennis, zoals David zei, gaat ons begrip te boven (Ps. 139:1-6; 147:5). Maar deze zelfde God, die boven alles staat, heeft een persoonlijke interesse in jou en mij (Ps. 8:4). Dat is genade!

Net als de wever die een prachtig tapijt weeft, schiept God op methodische wijze voor de Kerk van vandaag een beeld van Zijn goddelijke doel. Omdat we ons momenteel aan de verkeerde kant van de eeuwigheid bevinden, kunnen dingen moeilijk te begrijpen zijn. Maar spoedig zullen alle dingen

duidelijk worden wanneer we worden opgenomen in de heerlijkheid van Zijn aanwezigheid en het voltooide tapijt van Zijn genade zien