

Geestelijke zegeningen in een natuurlijke wereld

Door: Justin Johnson

We besteden veel tijd in het leven aan het krijgen van fysieke spullen. Er wordt dagelijks eten gekocht en bereid. Kleding moet worden gekocht en onderhouden. Huizen worden gebouwd om in te wonen. Speelgoed, meubels en elektronica staan op de verlanglijst voor luxe en entertainment. Winkelen is een nationaal tijdverdrijf geworden.

Werk heeft de functie om andere dingen voor mensen te maken, zodat we geld kunnen verdienen om meer spullen voor ons zelf te kopen. Er bestaat een hele economie rond fysieke dingen. Fysieke dingen zijn wat onze tijd in beslag neemt en ons in leven houdt.

Religieuze mensen creëren religies rond fysieke objecten en bidden om fysieke zegeningen. Het is mogelijk om door het leven te gaan zonder zelfs maar aan geestelijke dingen te denken en de meeste mensen denken dan ook niet aan geestelijke dingen.

Dus als God uitlegt dat een kenmerk van deze bedeling niet fysieke zegeningen zijn, maar geestelijke zegeningen, geloven velen dat God niet bij hun leven betrokken is.

“1 Kor. 2:14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Maar wat het meest nodig is, is niet fysiek, maar geestelijk.

De waarde van geestelijke dingen

Jezus leerde in zijn bediening aan Israël:

“Lukas 12:15: En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen.

Opmerking van de vertaler: De King James Bible zegt het volgende in Lukas 12:15:

“And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.

Vrij vertaald geeft dat:

“En hij zei tot hen: Pas op voor hebzucht; want het leven van een mens bestaat niet uit de overvloed van de dingen die hij bezit.

Einde citaat

“Markus 8:36: Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?

Salomo schreef deze wijsheid over fysieke rijkdom:

“Spreuken 13:7: Er is één, die zichzelf rijk maakt, en niet met al heeft, en één, die zichzelf arm maakt, en heeft veel goed.

Opmerking van de vertaler:

“KJV: Spr. 13:7: There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.

Vrij vertaald geeft dat:

“Er is die zichzelf rijk maakt, maar niets heeft; er is die zichzelf arm maakt, maar toch grote rijkdom heeft.

De King James Bible is, speciaal in het Oude Testament, vaak veel duidelijker dan de Statenvertaling. Echter leest niet iedereen even gemakkelijk de Engelse taal.

Einde citaat

God is een geest. De mens werd tot een levende ziel gemaakt. Er is iets meer waardevol dan ons vlees gemaakt uit het stof. Paulus schrijft over wat het meest winstgevend is:

“1 Tim. 4:8: Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomstigen levens.

Een geestelijke bedeling

In de huidige bedeling van God is er geen fysieke zegening in de vorm van een koninkrijk, honderdvoudige rijkdom, meer land of dagelijks brood. De huidige bedeling heeft als kenmerk geestelijke zaken: genade en geloof. Deze kunnen voor de eeuwigheid veel voordeliger voor ons zijn dan onze tijdelijke behoeften, zie 2 Kor 4:17-18:

“Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

“1 Tim. 6:7: Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen.

De zegeningen die we vandaag van God ontvangen zijn geestelijk van aard.

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Zij hebben geen nut voor het vlees dat moet worden "afgelegd" en "voor dood gerekend", zie Rom. 6:11:

“Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

Paulus verwijst naar Gods bedeling van genade, zie Ef 3:2:

“Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

Genade is een geestelijke zegen. Vergeving, rechtvaardiging, redding, vrede en eeuwig leven zijn allemaal geestelijke zegeningen.

De kracht van geestelijke zegeningen

Door deze geestelijke zegeningen zijn we in staat om te zeggen *“Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”* (Fil 4:13). Als onze zegeningen van God fysiek waren, zouden we niet goed in staat zijn om fysieke nood te doorstaan, zie Fil 4:12:

“En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.

Zonder deze geestelijke rijkdommen zouden we geen begrip hebben van de veelvoudige wijsheid van God, zie Kol 1:9:

“Kol. 1:9: Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;

Geestelijke zegeningen maken ons volwassen en stabiel, zie Rom. 1:11:

“Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;

Ze geven ons leven en vrede.

“Rom. 8:6: Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;

We hadden dat nooit geweten als we om deze onzichtbare geestelijke zegeningen in onze fysieke wereld hadden gevraagd. Dit is de reden waarom we niet weten waarvoor we moeten bidden, zie Rom. 8:26:

“En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

Als onze zegeningen fysiek waren, zouden we een lijst van een mijl lang hebben.

Alleen wanneer onze ogen worden geopend voor de realiteit van geestelijke dingen, kunnen we Gods overvloedige geestelijke zegeningen zien die ons vandaag de dag vrijelijk worden gegeven. De wereld, en grote delen van het belijdende Christendom, blijven blind voor Gods tussenkomst in de hoop dat hij fysieke zegeningen uit de hemel zal uitstorten. God lijkt afwezig in hun leven. Zij verwerpen geestelijke zegeningen als nutteloos in hun stoffelijk gedreven leven. Nu weet je beter.

“Ef. 3:20: Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,