

Vraag: Is er verschil tussen redding en loon/beloningen?

Antwoord: Ja. Redding is een gratis geschenk, maar loon/beloningen worden verdiend door werken. Redding is het huidige bezit van degenen die het evangelie geloven, maar beloningen zullen in de toekomst worden ontvangen.

In 1 Korintiërs 3:14 leert Paulus hoe men correct kan bouwen op het fundament dat hij had gelegd:

"Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

Zodra zullen we dieper ingaan op deze passage, maar laten we voor nu kijken naar het woord "loon". Het woord dat met "beloning" is vertaald, is het Griekse woord "misthos". Het komt 29 keer voor in de Bijbel en wordt 24 keer vertaald met "beloning", 3 keer met "inhuren" en twee keer met "loon". Het is loon naar arbeid. Dat wil zeggen, de resultaten van iemands arbeid.

Hier zijn enkele van de gevallen van "misthos" in de brieven van Paulus:

"Rom. 4:4: Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.

"1 Kor. 3:8: En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.

"1 Kor.3:14: Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

"1 Kor. 9:17: Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.

"1 Tim. 5:18: Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.

Uit deze verzen blijkt duidelijk dat "misthos" (loon) verwijst naar iets dat men verdient door te werken. Verlossing is echter een gratis geschenk, zoals deze verzen laten zien.

"Rom. 5:16-17: 16 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.

17 Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

"Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

"Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

We zien dus een duidelijk onderscheid tussen redding, wat een geschenk is, en loon, waarvoor men werkt.

Terugkomend op Paulus' onderwijs over hoe op het fundament te bouwen, zegt 1 Korintiërs 3:8-11:

“8 En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.

9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

Jezus Christus is het fundament van het huis en Paulus is een "wijs bouwmeester" die het fundament heeft gelegd.

We zijn gered door geloof in wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Daarna bouwen we met onze werken op het fundament. Verdergaand met 1 Korintiërs 3:12-15:

“12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.

Als onze werken in overeenstemming zijn met de wil van God, dan zijn dat het goud, het zilver en de edelstenen, die niet beschadigd zullen worden wanneer ze door vuur worden beproefd. Zo zullen we eeuwige beloningen ontvangen voor deze werken. Maar werken die niet in overeenstemming zijn met de wil van God, zijn het hout, het hooi en de stoppels, die zullen worden verslonden wanneer ze door vuur worden beproefd. Voor deze werken zal er geen beloning zijn. In vers 15 worden alle werken van de man verbrand, maar het fundament, Jezus Christus, blijft. Dus "hij zal zelf gered worden", hoewel zijn arbeid geen beloning opleverde. Dat komt omdat redding wordt gegeven, niet uit verdienste. Werken spelen geen enkele rol bij de verlossing. Dus 1 Korintiërs 3:8-15 bevestigt opnieuw dat het eeuwige leven een gratis geschenk van God is.