

Paulus en "Het geloof dat hij eertijds verwoestte"

Door Pastoor Ricky Kurth

"Iemand vertelde mij dat Galaten 1:23 bewijst dat Paulus geen nieuwe boodschap kreeg."

*"Gal. 1:23: Maar zij hadden alleenlijk **gehoord**, dat men zeide: Degene, die ons eertijds vervolgte, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte.*

Wanneer we leren dat Paulus een unieke nieuwe boodschap had, reageren mensen soms door erop te wijzen dat dit niet kan, aangezien er van Paulus werd gezegd, direct nadat hij gered was, dat hij "het geloof predikt dat hij eertijds vernietigde." Ze houden vol dat dit betekent dat de boodschap die hij predikte al bestond voordat hij die predikte. U zult echter opmerken dat Galaten 1:23 zegt dat ze dit "hoorden". Heb je ooit iets horen zeggen dat later niet waar bleek te zijn? Dat zou hier makkelijk het geval kunnen zijn.

Bedenk dat het evangelie van Paulus en het evangelie van het koninkrijk beide in Christus waren gecentreerd, dus toen Paulus werd gered en Christus begon te prediken, zou dat gemakkelijk kunnen verklaren hoe "de kerken van Judea" (*Gal. 1:22: En ik was van aangezicht onbekend aan de Gemeenten in Judea, die in Christus zijn*) "hoorden" dat Paulus hun geloof predikte. Ze zouden deze uit de tweede hand moeten hebben gehoord van gemakkelijk te verwarren ongelovigen, aangezien gelovigen in die vroege dagen bang waren om in de buurt van Saulus te komen. vgl. Hand. 9:26:

"Hand. 9:26: Saulus nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen; maar zij vreesden hem allen, niet gelovende, dat hij een discipel was.

Als er enige waarheid in het gerucht zat, dan werd de uitdrukking "het geloof" in de algemene zin gebruikt. Wanneer deze uitdrukking door Paulus wordt gebruikt, verwijst het naar de kern van de waarheid die hem werd gegeven, zie Handelingen 14:22; 16:5; Rom. 1:5; Gal. 3:23; Ef. 4:13; Kol. 1:23; 1 Tim. 3:9; 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:8; Titus 1:13:

*"Hand. 14:22: Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in **het Koninkrijk Gods**.*

Zie bladzijden 2 en 3 voor de tekst en het schema van het koninkrijk Gods.

"Hand. 16:5: De Gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal.

"Rom. 1:5: Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;

'Gal. 3:23: Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.

"Ef. 4:13: Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

"Kol. 1:23: ndien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de creature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;

"1 Tim. 3:9: Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten.

"1 Tim. 4:1: Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

"2 Tim. 3:8: Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.

"Titus 1:13: Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.

Wanneer deze uitdrukking echter door andere Bijbelschrijvers, dan Paulus, wordt gebruikt, verwijst het naar de kern van de waarheid van de boodschap van het koninkrijk, zie Handelingen 6:7; I Petr. 5:9; Judas 1:3:

"Hand. 6:7: En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer; en een grote schare der priesteren werd den gelove gehoorzaam.

"1 Petrus 5:9: Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.

"Judas 1:3: Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is.

HET KONINKRIJK VAN GOD

DOOR: PASTOR KEVIN SADLER

Waarom verwijst Paulus in zijn brieven naar het "Koninkrijk van God"?

Er zijn TWEE aspecten aan het koninkrijk van God: één aards, één hemels

ISRAËL'S HOOP is het aardse koninkrijk

"Lukas 9:1-2: 1 En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.

2 En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de zieken gezond te maken.

"Jer. 23:5: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.

HET LICHAAM VAN CHRISTUS' HOOP is het hemelse koninkrijk

"Rom. 14:17: Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.

"2 Tim. 4:18: En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

