

Acht goede redenen om je kerk te verlaten

Door: Justin Johnson

Misschien worstelt u met de vraag of u in uw kerk moet blijven of moet vertrekken. Weet jij hoe je dat moet beslissen?

Er zijn goede redenen om je kerk te verlaten en er zijn slechte redenen. Hier zijn enkele goede redenen om de voeten te oefenen, die God je gaf, om weg te lopen.

1. Verschillende leerstellige overtuigingen

Deze eerste en belangrijkste reden om een kerk te verlaten, is wanneer de naam op het kerkbord u niet insluit.

Als er Baptist staat en u bent geen Baptist, dan moet u vertrekken. Het is niet jouw gezelschap. Door te blijven creëer je oneerlijkheid, drama of verdeeldheid.

De oecumenist (oecumenisch) zegt dat de slechtste reden om je "kerk familie" te verlaten over leerstellige verschillen is, maar in werkelijkheid is het de aller belangrijkste.

De functie van een kerk is om samen te groeien in de kennis van de waarheid. Als je het er niet over eens kunt worden, dan is je toekomst daar op zijn best ijdel, of in het slechtste geval schadelijk voor je geloof en integriteit.

2. Misbruik of verkeerd gebruik van de Bijbel

Als je geen Bijbel in de kerk kunt vinden, is het tijd om weg te gaan.

Als Bijbelstudie niet wordt aangemoedigd, onderwezen of beoefend, ga dan weg.

Als de voorganger de "bewaarde" woorden van God kleineert, corrigeert, opnieuw vertaalt of bespot, dan zijn ze niet het soort vrienden die je nodig hebt.

Wordt de Bijbel gebruikt voor slogans, maar buiten de context toegepast om pastorale opvattingen te heiligen? Pas op en zoek naar de uitgang. De Bijbel moet worden geloofd, het hoogste gezag krijgen, gerespecteerd en "recht gesneden" worden.

3. Over zonde wordt niet gerouwd

Weggaan op het eerste gezicht van zonde in een kerk is een slechte reden om te vertrekken. Kerken moeten in staat zijn om zondaars te dienen. Allen hebben gezondigd, zelfs mensen in kerkenbanken. Genade gaat over zonde.

Wanneer de kerk echter doorgaat, aanmoedigt of de zonde steunt, is het tijd om de deur uit te gaan. Het moet duidelijk zijn dat genade geen vrijbrief geeft om in strijd met God (zonde) te wandelen. Wanneer de kerkleiding dit niet erkent, dienen ze een andere god dan jij.

4. Het evangelie is verborgen

Als uw kerk het evangelie predikt als:

... Jezus in je leven vragen;

... een persoonlijke relatie met de Heer;

... Jezus de Heer van je leven maken;

... alles opofferen aan Christus;

... berouw en belijdenis;

... Jezus volgen;

... Johannes 3:16;

... dan verbergen ze het licht van het heerlijke evangelie van Christus. De Bijbel beschrijft deze bediening, maar het is niet van de juiste god (2 Kor 4:4; 2 Kor 11:13-15).

5. Als gezonde leer geen prioriteit heeft

Geeft uw voorganger geen antwoord op eenvoudige vragen zoals:

-- Heeft u gehoord van de bedeling der genade Gods? (Ef 3:2)

-- Weet u wat de verborgenheden van God zijn? (1 Kor 4:1-2)

-- Kunt u Gods wil uitleggen? (1 Tim 2:3-4; 1 Thess. 5:18)

-- Wanneer begon de kerk en waarom is dat belangrijk?

Als de prioriteit van uw kerk niet is om Christus te prediken dan is het tijd om afscheid te nemen. Niet alleen is de voorganger onwetend over de belangrijkste taken van een trouwe rentmeester, maar dan kan hij Christus ook niet correct prediken: " naar de openbaring der verborgenheid" zie Rom. 16:25.

6. Meer geld dan bediening

Als uw kerk meer over geld praat dan over bediening (evangelisatie en opbouw), dan zit u in een bedrijf en niet in een kerk.

Wanneer een groep handelt volgens het bedrijfsprincipe 'de klant heeft altijd gelijk', dan zal de waarheid het eerste zijn die vertrekt en moet u het voortouw nemen.

In feite zou de eerste vermelding van de vereiste tienden uw teken moeten zijn om op te staan en de vrijheid te verkondigen die u in Christus heeft om de deur uit te lopen. U hebt een kerk gevonden die de wet leert en Christus heeft u daaronder verwijderd. (Rom. 6:14).

("Tienden" is de wet van Israël en plaatst u onder een vloek; het geven van genade is het Paulinische principe.)

7. U bent niet op zoek naar een kerk

Hoewel dit goede redenen kunnen zijn, vraagt u zich misschien af of deze redenen goed genoeg zijn.

Immers, ook al ben je het leerstellig oneens, de mensen zijn aardig en vriendelijk. Hoewel de Bijbel zelden wordt gebruikt, is er in ieder geval een gemeenschapsgevoel en een warme omgeving die goed voelt. Bovendien, als de kerk een standpunt zou innemen over bepaalde zonden of verkeerde leringen, zouden velen zich niet meer welkom voelen. En iedereen weet dat de kerk geld nodig heeft om de lichten aan te houden, dus wat maakt het uit of ze het tienden noemen of niet... toch?

FOUT.

Als dit voor jou geldt, heb je zojuist een goede reden gevonden om een kerk te verlaten: je bent er niet naar op zoek. U wilt een vriendelijke gemeenschap die meer van mensen houdt dan van Gods gerechtigheid en waarheid. Dat is geen kerk.

Een goed functionerende kerk is waar Gods recht gesneden woord der waarheid (2 Tim. 2:15) wordt gepredikt, gepraktiseerd, gepubliceerd en geprioriteerd als de pijler. Aangezien u niet op zoek bent naar een kerk, als u zich in een kerk bevindt... moet u misschien weggaan voordat u iets goeds bederft.

8. De beste reden

Als je zo'n kerk zoekt, verlang je naar iets goeds. Het kan zijn dat u de eerste bent die naar zo'n kerk in uw omgeving verlangt. Kerken worden gebouwd door mensen met zo'n verlangen (1 Tim. 3:1).

De beste reden om je kerk te verlaten is om er zelf één te beginnen. De eerste stap naar de juiste kerk is om de verkeerde kerk te verlaten.

Een achttal slechte redenen om je kerk te verlaten

Zojuist somden we 8 goede redenen op om je kerk te verlaten. Die redenen zijn goed, maar ze zijn niet populair. De meest populaire redenen om een kerk te verlaten zijn de slechtste. Waarom?

De meeste mensen die naar de kerk gaan, weten niet waar ze op moeten letten. Of ze zijn niet gered en als zodanig geestelijk blind of geestelijk onvolwassen en vertrekken om vleselijke redenen. (Als je zowel gered als volwassen bent, dan kan je reden om te vertrekken maar beter goed zijn.)

Je kerk verlaten om een onjuiste reden is veel erger dan gewoon weggaan.

Dus, wat zijn de meest populaire slechtste redenen om een kerk te verlaten?

1. Persoonlijkheden

Die van kerk naar kerk gaan staan bekend als volgers van persoonlijkheden. Het is nu een cliché voor mensen om te vertrekken met de reden "Ik mocht de voorganger niet".

Predikers hebben allerlei persoonlijkheidsgebreken en eigenaardigheden, en wanneer mensen een beroemdheid of een kliek willen volgen in plaats van een groep gelovigen, zullen ze vertrekken voor de kleinste persoonlijkheidsverschillen.

Soms zijn de beste plekken om te groeien als de bediening bestaat uit mensen met verschillende persoonlijkheden en dus anders dan die van jou. Gelijkgestemd zijn betekent niet gelijk zijn in persoonlijkheid.

Als uw kerk mensen heeft met verschillende smaken, achtergronden en leeftijden dan u, laat dat dan niet de mogelijkheid in de weg staan om samen te groeien in Gods woord, recht gesneden (Kol. 2:19).

2. Omgeving

Het eerste dat je ziet als je een kerk binnengaat, is het gebouw, de kerkbanken, de muren, de geuren, de geluiden, de architectuur. Dit zijn allemaal goede dingen om te overwegen bij het kopen van een huis, maar vreselijk als ze de reden zijn dat u uw kerk verlaat. Weet u niet, dat een kerk NIET het gebouw is!

Of het gebouw nu oud of nieuw is, en de sfeer muf, roestig of chic, dat maakt niet uit. Belangrijker dan de vorm is de functie. Wat leren ze en waarom?

Als je reden om te vertrekken is dat de mensen niet zo vriendelijk lijken of de omgeving niet warm lijkt, dan richt je je te veel op het fysieke in plaats van op het geestelijke. (Nee, geestelijk betekent niet geuren, bellen en glas-in-loodramen.)

3. Jouw levensstijl

Als je je kerk verlaat omdat je levensstijl niet goed past bij de programma's en activiteiten van de kerk, dan ben je op een slechte reden gestuit om te vertrekken.

Als "er is niets dat me interesseert" de reden is dat je een kerk verlaat, dan is het tijd voor een zelf controle. Ben je geïnteresseerd in wat God aan het doen is?

Het maakt niet uit dat de kerk geen jeugdgymsnasium, Playstations, een concertzaal voor de aanbiddingsband, zendingsreizen naar warme oorden en sociale bijeenkomsten voor elke generatie en bijzondere interesse heeft (bijv. christelijke freaks, christelijke monteurs, christelijke koks, christelijke sporten, christelijke films, enz.).

Kerkprogramma's die uw belang dienen, zijn niet de reden waarom God het Lichaam van Christus heeft bedacht. We komen samen in de kerk vanwege een enkel gemeenschappelijk belang in het doen en te groeien in de wil van God, recht gesneden.

4. Zonde

Daar zit je in de kerk als je ineens hoort dat iemand worstelt met zonde. Wat is dan je eerste reactie? Is het hoe kan ik helpen ze te herstellen? Hoe kan ik ze aanmoedigen om het goede te doen? Hoe kan ik goede geestelijke raad geven?

Als je reactie is om net te doen of je niets hebt gehoord en weggaat, dan is er iets helemaal mis. Het mag geen schokkende openbaring zijn dat mensen in de kerk worstelen met zonde. Als dat zo is, dan ben je ofwel zwak in het geloof of niet in het geloof. Het evangelie is van genade, en genade voorziet in zonde, doodt de zonde en handelt met zonde af. Genade is groter dan zonde, behalve natuurlijk voor degenen die het niet aankunnen om zondaars te dienen (Rom. 3:10; Rom. 5:8).

"Rom. 3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

“Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

Dient het evangelie van Christus de zondaars niet? Een belangrijke plicht in de kerk is om elkaar te helpen de zonde af te leggen door Gods genade. De enige keer dat zonde een goede reden wordt om te vertrekken, is wanneer de kerkleiding er niets aan doet, er niet over rouwt, het vergeeft of er zich tegen verzet.

Trouwens, als jij degene bent die worstelt met zonde, dan is het ergste wat je kunt doen een kerk verlaten die de genade van God kent. U moet dit leren:

“Rom. 5:20:en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

5. Muziek / Aanbidding

"Er is niet genoeg lofprijzing en aanbidding". "Het is niet mijn muziekstijl". "De liedjes ontroeren me niet".

Als dit het breekpunt voor u is om in de kerk te blijven, dan zou u de ware functie van muziek in de kerk moeten overwegen. God heeft de kerk niet ontworpen als een concertzaal, nachtclub of het instapniveau voor je carrière als professionele muzikant.

Paulus zegt dat zingen in de kerk het woord van Christus moet onderwijzen en vermanen. Als de woorden zo belangrijk zijn voor God, dan is het blijkbaar eervoller om oude hymnen te zingen die niet in overeenstemming zijn met de juiste leer, dan om moderne aanbiddingsmuziek van wereldklasse te zingen, gevuld met emotionele vermaak.

De kerk is niet je geestelijke jukebox. Muziek zou de functie moeten hebben om de waarheid over te brengen. Aanbidding is uw reactie op de juiste leer, niet wat uw vlees tot emotionele waanzin of sentimentele vurigheid drijft.

6. Uw kinderen

Veel mensen besluiten de kerk te verlaten omdat er geen kinderbediening of jeugdgroep is waar hun kinderen kunnen genieten.

Kinderen houden er ook niet van om schoolwerk te maken, hun kamer op te ruimen en groenten te eten. Ik veronderstel dat we een kerk nodig hebben die ze laat spelen, rotzooi maakt en ze rommel geeft. Ik heb zojuist de meeste kerken in Amerika beschreven, en waarom veel ouders een "betere" kerk zoeken.

Beter dan jeugdgroepen, speelkamers en pooltafels zouden er klassen moeten zijn die de gezonde leer onderwijzen op een bij de leeftijd passend niveau.

Van alle onvolwassen redenen om een kerk te verlaten, moet dit wel de meest voor de hand liggende zijn. Als uw kinderen beslissen naar welke kerk u gaat, dan moet u opnieuw nadenken over wie de baas is en hoe dat kan.

Volwassen kinderen blijven in de kerk als ze het evangelie en de gezonde leer ontvingen toen ze jong waren, niet omdat ze vermaakt werden.

7. Duur van de samenkomst

Er is geen grotere vleeselijke reden om een kerk te verlaten omdat de samenkomsten te lang duren. Maar nogmaals, ik veronderstel dat de levende God slechts een bepaalde tijd verdient, en dat het altijd korter moet zijn dan een komische tv reeks, toch?

Sommigen vertrekken omdat de kerk te klein is. Als jij dit bent, moet je heroverwegen wat je doet om een kerkbank te vullen. Als er in moet worden voorzien, dan is het ongetwijfeld jouw probleem om nooit genoeg mensen te hebben om in jouw behoeften te voorzien. Maar als het is om God te dienen, waar is dat dan beter dan met een kleine groep die elk lid waardeert.

Als een kerk die leert dat de Bijbel recht gesneden moet worden, het juiste evangelie verkondigt en Christus predikt naar de Verborgenheid, 7 mensen heeft, dan zou jij de 8e moeten zijn. Soms is de reden waarom kerken niet groeien, omdat mensen niet blijven als ze klein in aantal zijn. Uw aanwezigheid is belangrijk.

Als je wilt dat de kerk groter is, dan ben jij het misschien die klein is, niet de kerk.

8. Te veel "leer"

De slechtste reden op deze lijst van acht slechte redenen om een kerk te verlaten, moet de klacht zijn dat de kerk gewoon te leerstellig is, te veel tijd besteedt aan leer, of hun leer te serieus neemt.

Meen je het? Nee, ik meen het. Ben je serieus voor de Heer, of doe je alsof? Hoe zou dit ooit een reden kunnen zijn om te vertrekken wat verondersteld wordt de pijler en grond van de waarheid te zijn? Aan de andere kant verklaart het veel wanneer iemand om deze reden vertrekt.

Het enige dat mensen die vastzitten aan leerstellige onvolwassenheid niet kunnen tolereren, is te veel leer. Vooral als die leerstelling halverwege Handelingen is, dat is het dispensationele recht-snijden van Paulus. (2 Tim. 2:15).

Gevolgtrekking

De kerk heeft de functie om u toe te rusten in Gods wil en het woord "recht gesneden". Als een kerk dit doet, heb je de jackpot gevonden, zelfs als deze gevuld is met vreemde, onaangename stinkende mensen die lange tijd worstelen met zonde, liedjes, grootte en studeren.