

Christenen hebben een Bijbels wereldbeeld nodig

In zijn brief aan de heiligen te Kolosse zien we dat Paulus wil dat gelovigen hun wil afstemmen op die van Christus.

“Kol. 1:9-10: 9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; 10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;

Opmerking van de vertaler: De genoemde goede werken volgens Ef. 2:10. Dat zijn goede werken nadat we tot geloof zijn gekomen. Lees Ef.2:8-10.

We leven in een wereld vol afleidingen en verleidingen. Onze passage in Kolossenzen is een goede herinnering dat Christenen niet werden gered zodat we onze interesses zouden kunnen nastreven of voor onszelf zouden kunnen bepalen wat van belang is; in plaats daarvan kunnen we aan de hand van de Schrift zien dat we vervuld moeten worden met de kennis van Zijn (Christus) wil, zodat we Zijn zaak kunnen bevorderen. Daar is een goede reden voor want het volgende hoofdstuk zegt van Christus:

“Kol.2:3: In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.

Eén van de eerste manieren waarop gelovigen zich met Christus moeten afstemmen, is met een Bijbels wereldbeeld.

Ik kan me herinneren dat ik niet wist wat een wereldbeeld was of waarom het belangrijk was. Ik wist niet eens dat ik een wereldbeeld had voordat ik gered werd. Toch heeft iedereen er één.

Er waren twee momenten in mijn leven waarop ik (de auteur van dit artikel) me realiseerde dat ik de wereld niet had gezien voor wat hij werkelijk was. De eerste was toen ik 19 jaar oud was en bij de marine ging. Het was tijdens mijn keuring dat ik leerde dat ik kleurenblind was. Het drong tot me door dat, hoe ik de wereld zag, niet was zoals de dingen werkelijk waren. Onlangs kreeg ik van mijn vrouw een kleur-corrigerende bril cadeau; het blijkt dat wat ik dacht dat paarse bloemen aan de voorkant van ons huis waren, eigenlijk roze waren. Ik was me totaal niet bewust van dat feit.

Ik realiseerde me opnieuw dat ik de wereld niet had gezien voor wat het werkelijk was toen ik een gelovige werd. Tot dat moment geloofde ik dat de wereld heel anders was dan wat ik nu ken. Ooit dacht ik dat de meeste mensen 'goed' waren; maar toen werd ik geconfronteerd met de waarheid van Gods Woord, dat de mensheid in opstand is gekomen tegen zijn Schepper.

WAT IS EEN WERELDBEELD EN WAAROM IS HET BELANGRIJK?

Een wereldbeeld is iemands filosofische kijk op de wereld en de hele werkelijkheid. Het vertegenwoordigt de meest fundamentele overtuigingen en veronderstellingen van een persoon over het universum. Onze uiteindelijke waarden en verplichtingen zijn verankerd in ons wereldbeeld. Het is ons allesomvattende perspectief op alles wat bestaat. Ons wereldbeeld is de basis voor hoe we alle grote vragen van het menselijk bestaan bekijken en beantwoorden.

Onze oorsprong - is er een God en hoe zijn we hier gekomen?

Onze betekenis - waarom zijn we hier?

Onze moraliteit en ethiek - wat is goed en wat is verkeerd?

Ons lot - waar gaan we heen?

Wat we over deze dingen geloven, beïnvloedt onze kijk op alle dingen.

HEEFT U BEWUST OVERWOGEN WAT UW WERELDBEELD IS?

Ik ben ervan overtuigd dat we voorbedacht moeten zijn in ons leven. Succes komt zelden per ongeluk. De waarheid wordt zelden gevonden in onwetendheid of zonder zoeken. Zelfs als we gelovigen worden, zullen onze overtuigingen en denken niet automatisch overeenkomen met die van God. We moeten de Schrift onderzoeken om Gods kijk op de wereld te leren kennen, Zijn wil te begrijpen en ons daarop af te stemmen. Laten we Romeinen 12:1-2 lezen met die gedachte in gedachten:

"1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

En Kolossenzen 3:10 zegt:

"En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft".

Net zoals een pasgeboren baby compleet is, maar nog moet rijpen en groeien, zo heeft ook de nieuwe of onvolwassen Christen de behoefte om op te groeien in Christus. Christenen moeten dingen weten. Gods doel is dat we meer op Christus gaan lijken, en dat is nogal moeilijk om te doen als we niet de gedachten van Christus kennen en aannemen.

Een vechter die naar de VS kwam, zei: "Ik ben hier niet om deel te nemen, maar om het over te nemen." Jezus wil onze zondag en woensdag niet; Hij wil geen deel van jou; Hij wil het overnemen. Hij wil dat we de wereld zien zoals Hij dat doet.

ER ZIJN CONCURRERENDE WERELDBEELDEN, DIE STRIJDEN OM JOUW LOYALITEIT

Je kunt op verschillende manieren wereldbeelden opsplitsen. Sommigen suggereren theïstisch versus humanistisch. Ik geloof echter dat Bijbels versus humanistisch beter is, omdat je een theïstische kijk kunt hebben en toch ver van de waarheid van de Bijbel kunt zitten.

Opmerking van de vertaler: Wat is theïstisch? "Theïsme is het geloof in een god of goden als hogere macht. Het is het tegenovergestelde van atheïsme of nontheïsme.

Laten we een Bijbels wereldbeeld definiëren: Het is een overkoepelende kijk op de wereld, gebaseerd op Gods geopenbaarde waarheid, de Bijbel, die ons leven in deze wereld leidt. Het brengt elke kwestie, vraag en culturele zorg in onderwerping aan de Bijbel.

WAT MAAKT EEN BIJBELS WERELDBEELD ANDERS VAN EEN HUMANISTISCHE?

"Jes. 45:22: Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer.

Dit staat lijnrecht tegenover de wijsheid van de wereld. Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6). Dit is op geen enkele manier in lijn met de religies van de wereld.

Humanistisch

Bijbels

Focus:	Zelf—Waar ik van hou/wil	God — Zijn wil
Standaard:	Cultuur	De Bijbel
Doel:	Om gelukkig te zijn	Christus-gelijkend/geheiligd
Huis:	Waar je je hoed hangt / Wat je ziet is wat je krijgt	Hemel
Probleem	Systemen/Overheden/ Racisme	Zonde
Houding:	Arrogantie/ik eerst	God eerst met nederigheid
Leven volgens:	Gevoelens	Geloof

Het probleem is dat de meeste mensen (zelfs Christenen) deze tegengestelde wereldbeelden proberen te combineren. Heb je ooit een atheïst horen zeggen dat ze "gedachten en gebeden" zenden? Deze verwijzing naar gebed is volledig in strijd met hun humanistische wereldbeschouwing. Evenzo is het een vergissing als gelovigen, bewust of onbewust, denken dat het Christendom en de Bijbel zich moeten aanpassen aan de cultuur. Het is zeker niet beperkt tot, maar het wordt tegenwoordig vaak gezien in gebieden zoals abortus, seks en seksualiteit. Is het een wonder dat Satan de eerste instelling die God schiep, het huis, krachtig zou aanvallen? Als Satan een strategie tegen ons heeft, kunnen we maar beter Gods strategie kennen om hem te verslaan, en die strategie is dat gelovigen de geest van Christus moeten aannemen. God heeft ons "de verborgenheid van Zijn wil" bekendgemaakt (Ef. 1:9), en Hij werkt in de gelovige om onze wil vorm te geven om te doen naar Zijn welbehagen (Fil. 2:13).

HOE BEVORDEREN WE DE ZAAK VAN CHRISTUS VIA EEN BIJBELS WERELDBEELD?

Het werk is misschien moeilijk, maar de formule is eenvoudig. De Heilige Geest bewoog slechts één schrijver in de Schrift om te zeggen: "Weest mijn navolgers", de apostel Paulus. Hij zei het niet één keer, maar drie keer. Onze prediking moet zijn dat Christus werd gekruisigd, begraven en ten derde dage is opgestaan en wederkomt om ons, als leden van het lichaam van Christus, te halen (1 Thess. 4:13-18), net zoals Paulus predikte in Athene (Handelingen 17:16-32), dat er een dag komt dat God de mensheid zal oordelen naar het evangelie dat Christus aan Paulus gaf. In Athene schudde Paulus de fundamenten van de mensen met wie hij sprak volledig, waarbij hij het wereldbeeld van de elite, de geschoolden en de religieuzen uitdaagde.

We moeten de woorden van Paulus in zijn tweede brief aan de Korinthiërs niet vergeten: "Want al wandelen we in het vlees, we voeren geen krijg naar het vlees:

"2 Kor. 10:3-5: 3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees; 4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; 5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;

Heeft u uw kijk op de dingen opzij gezet en Gods mening overgenomen? Kijk je naar de dingen volgens de uiterlijke verschijning (2 Kor. 10:7), of bekijk je de dingen vanuit een Bijbels wereldbeeld? Heb je al je gedachten op Christus en Zijn Woord afgestemd, of probeer je Christus te vermengen met je

opvattingen, waardoor je Christus als het ware aan jou gelijkvormig maakt in plaats van dat jij gelijkvormig wordt aan Christus.

Van de vertaler: Onderstaand “WERELDBEELD VAN GOD” heb ik overgenomen uit een boek!

HET WERELDBEELD VAN GOD

De tweeledige verdeling van de mensheid bestaat uit: gelovigen en ongelovigen. Zo kijkt God naar deze wereld. Hij ziet geen denominaties of geestelijke overtuigingen. Hij kijkt niet naar mensen als katholieken, moslims, baptisten, lutheranen, hindoes, presbyterianen, boeddhisten, enz. Hij ziet de geredden en de niet-geredden. Hij ziet mensen die leven in Christus en mensen die dood zijn in overtredingen en zonden.