

## Om te hebben en te houden

Door: Pastor Ricky Kurth

*"1 Tim. 1:19: Houdende (= vasthouden) het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben;*

Degenen die leren dat verlossing/behoudenis verloren kan gaan, gebruiken dit vers om te zeggen dat, tenzij we het geloof dat ons heeft gered stevig vasthouden, we schipbreuk zullen lijden van het geloof en ons eeuwig leven zullen verliezen. Maar als we Paulus' gebruik van het woord vasthouden hier vergelijken met hoe hij tegen Titus zei dat hij "het getrouwe woord moest vasthouden", zie Titus 1:9:

*"Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen.*

dan begrijpen we dat "het geloof" hier is om te verwijzen naar "de gehele waarheid" dat aan de apostel Paulus is toevertrouwd. De context hier is niet redding, het is het voeren van een goede strijd.....

*"1 Tim. 1:18: Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheüs, dat gij naar de profetieën, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt;*

.....tegen mensen die valse leer verkondigen, zie vers 20:

*"1 Tim. 1:20: Onder welken is Hymeneüs en Alexander, die ik den satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.*

De manier om een goede strijd te voeren in de bedeling van genade is, zoals Paulus later tegen Timotheüs zei:

*"2 Tim. 1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.*

We moeten deze stevige greep op de Paulinische waarheid met een 'goed geweten' vasthouden. Mensen zeggen: "Laat uw geweten uw gids zijn", maar betreffende Paulus:

*"Hand. 23:1: En Paulus, de ogen op den raad houdende, zeide: Mannen broeders! ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op dezen dag.*

van zijn voorouderen aan:

*"2 Tim. 1:3..... in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag;*

Dat betekent dat zelfs terwijl hij Gods volk „tot de dood” vervolgde als Saulus van Tarsus, zijn geweten zuiver was! Dat komt omdat hij "het onwetend deed" zie Tim. 1:13:

*Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. "*

Dat wil zeggen, hij wist niet dat hij Gods volk vervolgde. Hij dacht dat Zijn volk ketters waren en dat hij God diende door hen te doden, zie Johannes 16:2:

*"Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen.*

Zie je hoe gevaarlijk het is om je geweten je gids te laten zijn? Een geweten is alleen goed als het licht van Gods waarheid erop schijnt!

Een geweten is in dat opzicht als een zonnwijzer. Een zonnwijzer geeft alleen de juiste tijd aan als het juiste licht erop schijnt. Als u een zonnwijzer onder het licht van de maan controleert, krijgt u een foutieve aflezing. En als je 's nachts met een zaklamp op pad gaat, kun je de tijd-aflezing maken zoals je maar wilt. De terroristen die met die vliegtuigen in de Twin Towers vlogen, deden dat naar eer en geweten. Mensen worden geboren met een geweten dat hen vertelt dat zo'n moord verkeerd is, maar een geweten kan "*met een brandijzer toegeschroeid*" worden door "*leringen der duivelen*", zie 1 Tim. 4:1-2:

*"1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;*

Wanneer dat gebeurt, raken mensen "ongevoelig", zie Ef. 4:19:

*"Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.*

En voelen ze niet langer de prikkel van een geweten dat verlicht is door Gods Woord.

Veel mensen zeggen dat "leer" niet belangrijk is, maar de mensen die door Saulus van Tarsus zijn vermoord weten wel beter, net als de slachtoffers van 9/11. De fouten die u in het leven maakt, zijn misschien lang niet zo gruwelijk. Mits uw geweten wordt verlicht door "het geloof" dat aan de apostel Paulus is toevertrouwd, zal het licht van een andere bron ervoor zorgen dat uw geweten een verkeerde lezing geeft, en zult u niet in staat zijn om "een goede strijd" te voeren voor de Heer in de bedeling der genade Gods.

Sommigen in de tijd van Paulus hadden het geloof "verlaten", een Bijbelse uitdrukking voor echtscheiding, zie Matth. 5:31:

*"Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.*

Maar God heeft ons de gehele waarheid van de Paulinische waarheid gegeven om te hebben en vast te houden in ziekte en in gezondheid, tot de dood ons scheidt.