

Theologie versus Bijbelstudie

Door: Justin Johnson

Veel mensen denken dat theologie studeren een studie van de Bijbel is, maar dat is vaak anders. Word niet voor de gek gehouden!

Het nastreven van theologie heeft ertoe geleid dat velen in de kerk volgelingen zijn geworden van theologen en theologische systemen in plaats van studenten van Gods woord.

Uit angst om te prekerig, dogmatisch of als een van die 'bijbelgekken' te klinken die de Schrift citeren, wordt theologie gebruikt als het instrument bij uitstek om problemen binnen en buiten de kerk aan te pakken.

Door de Bijbel te vervangen door theologische studies wordt de pilaar van de waarheid vervangen door ivoren torens, en de grond van de waarheid door de heilige grond van seminaries.

Als gevolg daarvan is de Bijbel voor velen een gesloten boek. Er wordt hun verteld dat het niet begrepen kan worden, behalve door de theologisch geschoolde, geordende en geaccrediteerde (*).

(*)--Wat betekent geaccrediteerd zijn? Wat is Accreditatie: Hiermee wordt aangegeven dat de kwaliteit van een opleiding aan de wettelijke eisen voldoet. Dit betekent dat je een geldig diploma krijgt als je bent afgestudeerd.

Theologen zijn trots op hun kennis van **filosofie, religieuze tradities** en de **meningen van andere theologen**.

“Kol. 2:8: Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;

De Bijbel werd niet voor theologen gegeven. Het werd aan ieder mens gegeven om te begrijpen. Het vereist niet de wijsheid van de wereld, maar het vereist wel dat we de Bijbel bestuderen.

Het verschil

Er is een verschil tussen theologie studeren en de Bijbel bestuderen.

--Theologie stelt vragen als: "Bestaat God?"

--De Bijbel zegt: *“In den beginne schiep God den hemel en de aarde”* en twijfelt daarna nooit meer aan God (Gen. 1:1).

--Theologie vraagt zich af: "Als God werkelijk ingrijpt, waarom is er dan kwaad in de wereld?"

--De Bijbel zegt dat God, gemanifesteerd in het vlees, stierf voor onze zonden (Rom 5:8-12).

-- Theologie stelt retorisch: "Wat is waarheid?"

--De Bijbel citeert Jezus als zeggende: *“Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.* (Joh. 14:6).

-- Theologie roept onzekerheden op en bestudeert ze.

-- De Bijbel maakt ons zeker: *"Om u bekend te maken de zekerheid van de redenen der waarheid; (Spreuken 22:21).*

-- Theologie debatteert of onze toekomst vooraf bepaald is of bepaald wordt door onze vrije wil.

--De Bijbel zegt: *"God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.*

-- Theologie betoogt of mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord, gered kunnen worden.

--De Bijbel zegt: *.....zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; (1 Kor. 1:21). ".....En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? (Rom. 10:14).*

-- Theologie predikt niet.

-- De Bijbel moet gepredikt worden om geloofd te worden (Rom. 10:17).

-- Theologie is beter verteerbaar voor ongelovigen en sceptici.

-- De Bijbel zal niet effectief werken bij degenen die niet geloven (1 Thess. 2:13).

-- Theologie kan vaak veranderen.

-- De Bijbel verandert nooit (Jes. 40:8).

-- Theologie is het woord van de mens over God.

-- De Bijbel is Gods woord aan de mens (2 Tim. 3:16).

-- De geest van een wijs man is vereist om theologie te studeren.

-- God is nodig om de Bijbel te bestuderen (1 Kor. 2:12-16).
