

Gods eeuwige doel

Door pastor Cornelius R. Stam

Heeft u ooit goed nagedacht over de openingswoorden van de Bijbel?

"Gen. 1:1: In den beginne schiep God den hemel en de aarde".

Waarom staat er niet gewoon dat God het Universum heeft geschapen? Waarom de hemel en de aarde?

Als we verder lezen vinden we het antwoord op deze vraag, want de Bijbel leert duidelijk dat God een tweeledig doel heeft; de ene heeft te maken met de aarde en de andere met de hemel. De eerste is het onderwerp van profetie, terwijl de laatste het onderwerp is van het "verborgenheid", of geheim, geopenbaard aan en door de apostel Paulus. Zie Handelingen 3:21; en vgl. Romeinen 16:25.

"Hand. 3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

"Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Het eerste (Hand. 3:21) betreft Israël en de naties; de laatste (Rom. 16:25) "het Lichaam van Christus", de Kerk van de hemelse roeping.

Sommige mensen zijn verbaasd om te horen dat er niet één belofte in het hele Oude Testament is om naar de hemel te gaan. Daar is het hele uitzicht aards, met de Messias regerend als Koning (Jer.23:5; enz.). Toen onze Heer in het vlees verscheen, riepen de engelen: "Vrede op **aarde**" (Lukas 2:14). Hij heeft zelf gezegd dat: "Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het **aardrijk** beerven". (Matth. 5:5). Hij leerde Zijn discipelen bidden: "Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de **aarde**" (Matth. 6:10).

Zelfs met Pinksteren verklaarde Petrus dat God "tot de tijden der wederoprichting aller dingen" Jezus terug naar de aarde zou sturen en dat de tijden van verkwikking "zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren" Zie Handelingen 3:19-21:

" 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Pas bij het roepen van Paulus leren we dat nu alle gelovigen in Christus "in één lichaam gedoopt" zijn (I Kor.12:13), en Kolossenzen 1:5 en vele andere Paulinische passages spreken over "de hoop, die u weggelegd is in de IN DE HEMELEN". Inderdaad, voor God hebben gelovigen al een positie gekregen en zijn ze gezegend: "met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus (Ef.1:3; 2:4-7).

De profetieën met betrekking tot het Koninkrijk zullen echter nog steeds vervuld moeten worden en Christus op aarde zal regeren en de beloofde "*tijden van verkoeling*" brengen. Godzijdank zal deze wereld niet voor altijd een plaats zijn van oorlog en bloedvergieten, ziekte en dood, ellende en verdriet. Inderdaad, op zijn tijd, zullen hemel en aarde voor elkaar worden geopend en zo Gods tweevoudige doel worden vervuld:

*“Ef. 1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, **beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;***