

Het evangelie dat ontbreekt in Johannes

Door: Justin Johnson

Het doel-vers van het boek Johannes is Johannes 20:31.

“Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

Johannes schreef zijn boek niet als een historisch verhaal van elk woord of elke daad van Jezus. Hij bekent dat er veel dingen zijn die Jezus deed die hij niet opschreef (Johannes 20:31). Hij liet ze weg omdat Johannes geen historisch verhaal is, het is geschreven om te bewijzen dat Jezus de Christus, de Zoon van God is. Dat was het evangelie van Johannes.

Het evangelie van Johannes was het evangelie betreffende de naam van Jezus. Dit was ook het evangelie dat gepredikt werd in Mattheüs, Markus en Lukas.

Het evangelie dat in Johannes NIET voorkomt is het evangelie dat vandaag aan de kerk/gemeente is gegeven tot het eeuwige leven.

Opmerking van de vertaler: Onder degenen die het Woord der waarheid niet recht snijden (2 Tim. 2:15) is het gebruikelijk om belangstellenden/beginnelingen te verwijzen naar het evangelie van Johannes om een begin te maken met het lezen van de Bijbel. Deze verwijzing is niet juist omdat het evangelie ter behoudenis, voor ons, niet voorkomt in het evangelie van Johannes. De aanleiding om naar het evangelie van Johannes te verwijzen is, onder andere, het gevolg van een niet correcte uitleg van Johannes 3 vers 16:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

In deze tekst wordt niets gezegd over de dood, begrafenissen en opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus voor onze zonden. In 1 Kor. 15:3 en 4 is dat wel het geval:

“ 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Zie voor een uitvoerige uitleg, betreffen de Joh. 3:16, onder “artikelen”, op mijn website, www.bedelingdergenade.nl, het artikel heet: **“De waarheid omtrent Johannes 3 vers 16”**.

Iemand die de Bijbel wil lezen moet aangeraden worden om te beginnen met de brief aan de Romeinen.

Einde citaat

Het evangelie van Jezus' naam

Voordat Israël het beloofde koninkrijk binnengaat, is het belangrijk om hun Messias correct te identificeren en hem te volgen.

Het goede nieuws voor Israël was, in Mattheüs t/m Johannes, dat de Messias was gekomen en door de grootste van de profeten werd geïdentificeerd als Jezus van Nazareth.

Jezus was door God gezonden om Gods uitverkoren volk te dienen: Israël.

“Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. (Joh.1:11).

Een ieder die in de autoriteit (naam) van Jezus geloofde, zoals door God gezonden om Koning van Israël te zijn, en hem volgde in het koninkrijk, zou leven vinden, zie Johannes 5:24:

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

Een ieder die de naam (het gezag) van Jezus als de Messias ontkende, zou geen leven vinden, zelfs niet als hij beweerde deel uit te maken van het verbond met Israël.

De Messiaskoning van Israël zou de macht krijgen om leven te schenken en het weg te nemen, zie Johannes 5:21:

“Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.

Wat is Zijn Naam?

Dit evangelie van het koninkrijk en de naam van Jezus zijn ook te vinden in de drie verhalen van de bediening van de Heer.

Op het keerpunt in Jezus' aardse bediening stelt hij een vraag om te evalueren hoe succesvol hun prediking van het evangelie van zijn naam was geweest.

“.....Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? (Matth. 16:13).

Hun bediening zou een succes zijn geweest als de overweldigende reactie van Israël was geweest: *"Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God"*. (Matth. 16:16).

In plaats daarvan geloofden alleen zijn paar discipelen dit.

De afgewezen Messias

Uiteindelijk verwierp Israël zijn Messias en kruisigde hem in plaats van hem als Koning te verwelkomen.

Een dode koning, een dode Messias, was helemaal geen Messias.

Toch was het gezag van Jezus nog niet ten einde. Omdat hij inderdaad de Zoon van God was en de dood geen macht over hem had, stond hij op en gaf hij de apostelen de opdracht om door te gaan met de prediking van het koninkrijk en de koning, het evangelie van zijn naam.

De Messias van Israël vertrok en steeg op naar de hemel, en zou in de toekomst terugkeren om te oordelen en oorlog te voeren bij het vestigen van zijn koninkrijk, zie Handelingen 3:21:

“Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Maar de apostelen bleven het evangelie van “de naam” prediken. Jezus was werkelijk de Messias van Israël, en zijn opstanding bewees het.

“En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. Hand. 4:12.

Het ontbrekende evangelie

Jezus is de Christus, en hij is de Zoon van God. Hij is de beloofde Messias van Israël, en toch is hij nog niet teruggekeerd om zijn koninkrijk op te richten zoals Petrus met Pinksteren predikte.

In plaats daarvan werd de koninkrijks-bediening, van de twaalf apostelen, onderbroken door een onbekende wederkomst van de Heer door Paulus de bedeling (= de uitdeling) van het evangelie der genade Gods te geven, zie 1 Kor. 9:16-17:

“ 16 Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! 17 Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.

De Heer keerde terug naar zijn voornaamste vervolger (Paulus) om een ander evangelie voor redding te openbaren dat aan alle mensen is gezonden. Het evangelie van zijn naam is vervangen door “het evangelie der genade Gods” (Hand. 20:24).

Dit grotere evangelie omvat het goede nieuws van de dood, begraving en opstanding van de Heer om gered te worden, wat Paulus de prediking van het kruis noemt, zie 1 Kor 1:18:

“Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

Van de vertaler: De King James Bible is duidelijker met betrekking tot 1 Kor. 1:18:

“For the preaching (prediking) of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.

Hoe zou het kruis goed nieuws kunnen zijn? Het antwoord ligt in de openbaring van de verborgenheid van Jezus Christus, zie 1 Kor 2:7-8 en Rom 16:25:

“7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. (1 Kor. 2:7-8).

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; (Rom. 16:25).

De verborgenheid van Christus is dat hij niet alleen de Messias voor Israël is, maar de Verlosser van allen, Jood en Heiden, met uitzondering van: --Israëls koninkrijk, --Israëls wet, en zonder Israëls geloof, zie Rom. 11:32:

“Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.

Terwijl Israël gered zou worden door Jezus naam als de beloofde koninkrijk Messias, kan de wereld nu het geschenk van eeuwig leven ontvangen door wat Jezus namens ons deed aan het kruis.

Door zijn dood aan het kruis konden zonden worden vergeven, kon de dood worden vernietigd en kon het eeuwige leven gratis worden gegeven aan Heidenen die nooit een belofte van God hadden gekregen, zie Ef 3:6:

“Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

Conclusie

Het evangelie van zijn naam in Johannes 20:31 was het thema van de aardse bediening van de Heer aan Israël in het boek Johannes. Geen enkel vers in Johannes vermeldt het evangelie der verborgenheid van de heerlijkheid van het kruis, zie Gal 6:14:

“Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

Er is een verschil tussen het evangelie van zijn naam en het evangelie van zijn volbrachte werk aan het kruis. Het evangelie van Johannes over zijn naam omvat niet het goede nieuws van zijn dood, begrafenissen en opstanding zoals gevonden wordt in de verborgenheid van Christus dat later aan en door Paulus werd geopenbaard.

Voor dit meer glorieuze evangelie moeten we in onze Bijbel verder lezen over de bediening van Paulus (te beginnen met zijn brief aan de Romeinen), waar de Heer terugkeerde om de veelvuldige wijsheid van God te openbaren, zie Ef 3:9-10:

“9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;

Hoewel Johannes 20:31 altijd een waar getuigenis zal zijn van wie Jezus is, zal het altijd het evangelie missen dat vandaag redt, wat betreft wat de Heer Jezus voor ons deed.