

Verspil je leven niet

Justin Johnson

Heb je achteraf wel eens geleerd dat je werk voor niets is geweest? Uw tijd, geld en moeite tevergeefs besteed.

Hoe frustrerend is het om te horen dat je tijd, geld en moeite hebt verspild. Het is veel verwoestender om te ontdekken dat je je hele levenswerk hebt verspild. Mensen geven het leven op vanwege zulke dingen.

Deze verschrikkelijke verspilling is wat er gebeurt als mensen het evangelie verwerpen, maar ook wanneer degenen die op het evangelie vertrouwen nooit hun redding zullen uitwerken, zie Fil 2:12:

“Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven:

Hun leven is verspild terwijl het in dienst van de Heer zou moeten worden besteed, zie 2 Kor 5:15:

“Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Aan geredde mensen schrijft Paulus:

“Fil. 2:13: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

“1 Kor. 6:20: Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Paulus deed zijn best om ieder mens volmaakt in Christus Jezus te stellen, zie Kol 1:28-29:

“28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; 29 Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.

Dit betekende dat hij (Paulus) ze wilde redden, maar ook dienen. Hij wilde dat ze de gezindheid van Christus hadden en hun tijd, geld en energie zouden besteden als dienaren van God.

Hij wilde niet dat ze hun leven zouden verspillen aan dienstbaarheid aan zichzelf, anders zou zijn eigen tijd om hen te dienen tevergeefs zijn geweest. Het idee dat zijn werk uiteindelijk voor niets was, hield Paulus 's nachts wakker.

“1 Thess. 3:5: Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem (Timotheüs) gezonden, om uw geloof te verstaan; of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben, en onze arbeid ijdel zou wezen.

Opmerking: Lees voor de duidelijkheid de verzen 1-4 van 1 Thess. 3 ook!

Toen Paulus hoorde dat zijn geestelijke kinderen fouten maakten, doorgingen met vleselijkheid en zonde, of de hoop verloren, zorgde hij er speciaal voor dat zijn levenswerk niet verspild werd.

Hij berispte streng het gedrag van de Korinthiërs en corrigeerde de leer van de Galaten zodat noch hun geloof noch hun arbeid tevergeefs zou zijn, zie 1 Kor 15:2; 15:17; 15:58; Gal 4:11:

“1 Kor. 15:2: Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

“1 Kor. 15:17: En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

“1 Kor. 15:58: Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

“Gal. 4:11: Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.

Toen hij hoorde dat sommigen zijn prediking van het evangelie van genade ondermijnden, reisde hij naar Jeruzalem en streed hij van aangezicht tot aangezicht met hen om zijn werk voor de Heer te beschermen, zie Gal 2:2:

“Gal. 2:2: En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

De Filippenzen maakten zich terecht zorgen om het welzijn van Paulus toen hij gevangen werd genomen, maar om te voorkomen dat zijn werk voor niets zou zijn, schreef hij een brief waarin hij hen aanmoedigde het woord des levens te blijven verkondigen.

“Fil. 2:16: Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.

Als ze ontmoedigd raakten door lijden of door zijn dood, wat had de arbeid van Paulus dan voor zin om dienende heiligen voort te brengen die er daarna mee ophielden? Het zou op niets uitlopen!

Arbeid wordt niet verspild aan het onderwijzen van heiligen om te dienen, maar het is voor niets als ze dat niet doen. Paulus moedigde zijn geestelijke kinderen aan om 'vast te staan in de Heer', zie Fil. 4:1:

“Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!

Paulus werkte hard om zijn kroon van vreugde in de dag van Christus veilig te stellen.

“1 Thess. 2:19-20: 19 Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onzen Heere Jezus Christus in Zijn toekomst? 20 Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap.

Paulus zijn erfenis en middelen om zich te verheugen was om mensen gered te zien worden, maar ook om de Heer getrouw te dienen met de juiste leer en een oprecht hart. Zijn grootste beloning werd gevonden in zijn geestelijke kinderen die bleven dienen en vasthielden aan de gezonde woorden, zie 2 Tim. 1:13:

“Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.

We zullen ons op de dag van Christus verheugen in het werk dat we nu doen en dat het niet tevergeefs was. Waardig werk houdt niet op bij het prediken van de waarheid van het evangelie. Bedieningswerk is ook vereist om te zien dat de waarheid in en vanuit de heiligen werkt.

Verspil je leven niet. Gebruik het om God te dienen en anderen te helpen hetzelfde te doen.

“2 Tim. 2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.