

Het bloed van Abel, het bloed van Christus

Door: Justin Johnson

Abel was een profeet die door zijn religieuze broer werd vermoord.

Abels broer, Kaïn, was een religieus man die vond dat de mens moest worden aanvaard door geboorterecht, werken en goede bedoelingen. God noemt de werken van zelfingenomen mensen boos, zie 1 Johannes 3:12:

“Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

Eigengerechtigheid kan Gods gerechtigheid niet verdragen. Kaïn negeerde Gods smeekbeden en doodde Abel.

Abels bloed sprak van de aardbodem, zie Gen. 4:10 en Hebr. 11:4:

“Gen. 4:10: En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem.

“Hebr. 11:4: Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

“Op. 6:9-10: 9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. 10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

Abels bloed riep om gerechtigheid en vergelding, oordeel en wraak, en riep "hoe lang?" Het duurde bijna 1600 jaar voordat God in een vloed het oordeel over die goddeloze wereld volvoerde.

Abels bloed was een getuigenis van de goddeloosheid van Kaïn en al degenen die zijn weg volgden.

Bloed aan hun handen

De weg van Kaïn hield stand door slechte religieuze mannen. Het werd geïdentificeerd in de Farizeeën en Schriftgeleerden die de Heer doodden, zoals Kaïn Abel doodde, zie Lukas 11:50-51:

“50 Opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. 51 Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht!

De Heer zei dat het bloed van Abel geëist zou worden van die slechte mannen, aangezien ze de weg van Kaïn hadden gekozen.

“Matth. 27:25: En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen.

“Hand. 3:14: Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden;

Abels bloed getuigde opnieuw van de goddeloosheid van deze religieuze mensen. Maar voor degenen die oren hadden om te horen, sprak het bloed van Christus over betere dingen volgens de verbonden van Israël, zie Matth. 26:28 en Hebr. 12:24:

“Matth. 26:28: Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

“Hebr. 12:24: En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

Zijn bloed sprak namelijk van een beter verbond en het zenden van de Heilige Geest volgens het verbond, zie Hebr. 9:17-18 en Hebr. 10:15-16:

“Hebr. 9:17-18: 17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. 18 Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd.

“Hebr. 10:15-16: 15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook; 16 Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;

Ondanks dit alles volgde Israël nog steeds de weg van Kaïn en weerstond het de Heilige Geest en nam het zijn toevlucht tot het doden van Stefanus in plaats van zich te bekeren van hun goddeloosheid.

“Hand. 7:52: Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt.

Het bloed van profeten heeft, sinds Abel, geroepen tegen onrecht en om oordeel: "hoe lang?"

Hoe zou een rechtvaardige God het oordeel over zulke goddeloosheid nog langer kunnen achterhouden? Hoe kon God barmhartigheid betonen aan zondaars en genade aan de laaghartigen?

Het was niet aan de profeten om deze tijden van verborgen dingen te kennen, zie Handelingen 1:7:

“En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

Kracht in het bloed

Christus openbaarde deze verborgenheden voor het eerst aan een man die het bloed van Abel, Christus en Stefanus, aan zijn handen had, zie Handelingen 8:1:

“En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen.

Hoewel hij de kracht van de Heilige Geest weerstond, zond de Heer Jezus Christus Paulus om de kracht van het vergoten bloed van Christus te prediken als het evangelie van verlossing, zie 1 Kor. 1:17-18 en Ef. 2:13:

“1 Kor. 1:17-18: 17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde. 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

Ef. 2:13: Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.

Hij gaf aan Paulus een speciale bedeling waardoor iedereen die op het vergoten bloed van Jezus Christus vertrouwt, gered kan worden uit genade zonder de werken, zie 1 Kor. 9:17 en Ef. 3:2:

“1 Kor. 9:17: Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.

“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

God heeft het oordeel bijna tweeduizend jaar achtergehouden, terwijl hij vrijelijk redding aanbiedt door het geloof in zijn bloed, zie Rom 3:25:

“Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

Het bloed dat vergoten is door toedoen van mensen die de weg van Kaïn volgen, wordt nu gepresenteerd als het middel om dezelfde goddeloze wereld van zonde te redden.

“Kol. 1:20: En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelve, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Wat een genade!

Abels bloed, en dat van alle profeten, riep om de gerechtigheid tegen goddeloosheid te bespoedigen. De verborgenheid van het bloed van Christus stelt God in staat om geduldig redding aan iedereen te prediken zolang God het zal verdragen omwille van Christus.

Het bloed van Abel roept om gerechtigheid, maar nu wordt het bloed van Christus gepredikt voor genade en vrede.

Er zal een dag zijn waarop God de kreten van Abels onschuldige bloed zal beantwoorden volgens de profeten, zie Rom. 12:19 en Jes. 26:21:

“Rom. 12:19: Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

” Jes. 26:21: Want ziet, de Heere zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.

Maar nu biedt God redding aan zondaars aan door de prediking van het bloed van Christus volgens de verborgenheid.