

Wanneer is de kerk begonnen?

Door: Justin Johnson

Wanneer de kerk, het lichaam van Christus, begon is een eeuwenoud debat. Maar wat wordt bedoeld met "wanneer is de kerk begonnen?"

Vragen wanneer de kerk begon is niet vragen wanneer de kerk voor het eerst in de gedachten van God was. Dit zou het niet onderscheiden van het begin van alle dingen, aangezien God alle dingen had gepland voordat de wereld begon, zie 1 Kor. 2:7 en 2 Tim. 1:9:

"1 Kor. 2:7: Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

"2 Tim. 1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;

Het is niet de vraag wanneer Christus begon, want dat is een heel andere vraag. Christus als de Zoon is eeuwig en heeft geen begin. Zijn menselijkheid begon met de maagdelijke conceptie. De verheerlijkte Christus in de hemel begon met zijn opstanding en hemelvaart.

Vragen wanneer de kerk begon is een zoektocht naar het eerste potentieel van kerkbediening. Het begin van de kerk kan niet worden gevonden waar de bediening van de kerk afwezig of onmogelijk is.

De meest populaire theorieën, over wanneer de kerk begon, doen echter precies dát.

Theorie: De kerk begon bij de eerste vermelding van "een volk van God".

Als dit waar is, dan zouden we samen met Mozes een kerk in de woestijn vormen, zie Handelingen 7:38:

"Deze is het, die in de vergadering des volks in de woestijn was met den Engel, Die tot hem sprak op den berg Sinai, en met onze vaders; welke de levende woorden ontving, om ons die te geven.

'Kerk' betekent immers eenvoudig "gemeente van Gods volk".

Dit is het standpunt dat door de hele Bijbel wordt ingenomen door degenen die in slechts één volk van God geloven.

Deze simplistische kijk op de kerk negeert de enorme verschillen in aard en werking van Israël toen en de kerk van vandaag.

Men zou kunnen zeggen dat de enige manier waarop de kerk van vandaag op de kerk in de woestijn (Israël) lijkt, is dat beide van God zijn.

Israël in de woestijn is tegenwoordig nauwelijks een toonbeeld van de bediening voor de kerk.

Theorie: De kerk begon toen Christus voor het eerst werd gepredikt.

Als dat waar is, dan begon de kerk met Johannes de Doper, de voorloper, en de bediening van het koninkrijk door de Messias vóór het kruis.

Terwijl Israël zijn Messias nog niet had aangenomen, wist Petrus dat Jezus de Christus was, de Zoon van de levende God, de beloofde Messias, zie Matth. 16:16-18:

“16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

Op dat moment is er echter nog steeds een algemene afwezigheid van de bediening van de kerk, zoals blijkt uit Petrus' onwetendheid over het kruis, zie Matth. 16:21-23:

“21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. 22 En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. 23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

In de bediening van de Messias was de redding uit de Joden, zie Johannes 4:22:

“ Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden.

De bediening omvatte niet de heidenen, zie Matth. 10:5; Matth. 15:24-26:

“Matth. 10:5: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.

“Matth. 15:24-26: 24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels. 25 En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij! 26 Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondkens voor te werpen.

Zij, de Joden, waren onder de wet....., zie Matth. 5:17-19, 23:2-3:

“Matth.5:17-19: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

.....en, belangrijker nog, toen ze het evangelie van het koninkrijk predikten, begrepen ze de dood, begrafenis en opstanding van Christus niet, zie Markus 9:31-32:

“Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan. 32 Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden Hem te vragen.

Het werk van het kruis zou zeer zeker nodig zijn voor de kerk om Christus en de gekruisigde te dienen, zie 1 Kor. 2:2:

“Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

Dat de kerk begon vóór het kruis zal niet werken.

Theorie: De kerk begon toen Christus opstond en de Heilige Geest uit de hemel zond.

Als dit waar is, begon de kerk met Pinksteren met Petrus en de discipelen. Dit is het meest populaire antwoord op: "wanneer is de kerk begonnen".

Petrus en de discipelen wisten volgens de Schriften van de dood en opstanding van Christus. De opstanding van Christus is nodig voor het bestaan van de kerk.

Ze werden gedoopt **met** de Heilige Geest, waardoor ze konden spreken en handelen. De Geest is nodig om de kerk te laten bestaan.

De kerk kon beslist niet eerder beginnen dan dit punt. De aanwezigheid van dingen die nodig zijn om de kerk te laten functioneren betekent echter niet dat de kerk operationeel is.

Een blik op de bediening van de "kerk te Jeruzalem" met Pinksteren zal onthullen dat de werking ervan niet overeenkomt met die van de kerk van vandaag.

Niets dat gebeurde in de Pinksterbediening van Petrus was in overeenstemming met de verborgenheid van Christus en de kerk. Niets van hetgeen Petrus predikte met Pinksteren was het onderwerp van de verborgenheid van Christus.

Over alles wat Petrus predikte over Christus, zijn dood en opstanding werd reeds gesproken door de profeten sinds het begin van de wereld, zie Handelingen 2:16, 2:25, 3:21:

"Hand. 2:16: Maar dit is het, wat gesproken is door den profet Joel:

"Hand. 2:25: Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet bewogen worde.

"Hand. 3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Petrus ging niet in op de aard van het "nieuwe schepsel in Christus", zie 2 Kor 5:17:

"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

.....of de onnaspeurlijke rijkdom van Gods genade....., zie Ef. 3:8:

" Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

.....of de vereniging van de kerk met Christus, de gemeenschap van het geheimenis, zie Ef. 3:9; Ef. 4:3-6; 1 Kor. 10:16:

"Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

"Ef.4:3-6: 3 U benaastigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; 5 Een Heere, een geloof, een doop, 6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

"1 Kor. 10:16: De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?

Hij sprak alleen over die dingen die door de profeten waren voorgezegd over Christus, het koninkrijk en het heil, zie Handelingen 3:24, 4:12:

“Hand. 3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.

“Hand. 4:12: En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

De kerk die het lichaam van Christus is, werkt volgens de verborgenheid van Christus, zie Ef. 5:32, 1 Kor. 2:7, Rom. 16:25:

“Ef. 5:32: Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

“1 Kor. 2:7: Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Vervuld met de Geest, verkochten de discipelen, in Handelingen 2, al hun bezittingen....., zie Handelingen 2:44-45:

“44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had.

.....ze gingen naar in de tempel....., zie Handelingen 3:1:

“Petrus nu en Johannes gingen te zamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende ure;

.....dienden alleen voor Israël....., zie Handelingen 2:22, 3:12:

“Hand. 2:22: Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;

.....predikte profetie....., zie Handelingen 3:18-22:

“18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 22 Want Mozes heeft tot de vaders gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.

..... en verrichtten de bovennatuurlijke tekenen van het koninkrijk, zie Handelingen 4:22:

“Want de mens was meer dan veertig jaren oud, aan welken dit teken der genezing geschied was.

Hun bediening was een voortzetting van wat eerder was gepredikt, zie Handelingen 1:22:

“Beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe, in welken Hij van ons opgenomen is, een derzelve met ons getuige worde van Zijn opstanding.

Hun boodschap was veranderd, maar slechts in geringe mate, en het was zeker geen verborgenheid dat voor eeuwen verborgen was, zie Kol. 1:26:

“Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

Ze handelden niet volgens de geestelijke realiteit van de kerk van de verborgenheid toen Petrus Ananias en Saffira, in de Geest, doodde, zie Handelingen 5:1-10:

“1 En een zeker man, met name Ananias, met Saffira, zijn vrouw, verkocht een have; 2 En onttrok van den prijs, ook met medeweten zijner vrouw; en bracht een zeker deel, en legde dat aan de voeten der apostelen. 3 En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands? 4 Zo het gebleven ware, bleef het niet uw, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt den mensen niet gelogen, maar Gode. 5 En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf den geest. En er kwam grote vrees over allen, die dit hoorden. 6 En de jongelingen, opstaande, schikten hem toe, en droegen hem uit, en begroeven hem. 7 En het was omtrent drie uren daarna, dat ook zijn vrouw daar inkwam, niet wetende, wat er geschied was; 8 En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gijlieden het land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. 9 En Petrus zeide tot haar: Wat is het, dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken den Geest des Heeren? Zie, de voeten dergenen, die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en zullen u uitdragen. 10 En zij viel terstond neder voor zijn voeten, en gaf den geest. En de jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen ze uit, en begroeven haar bij haar man.

Als de kerk met Pinksteren begon, wilde de Geest, die hen kracht gaf, bepaald niet dat deze apostelen betreffende de verborgenheid wisten.

Theorie: De kerk begon toen God haar openbaarde.

“Ef. 5:32: Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

De oorsprong van de bediening van de kerk kan niet worden gevonden in de woestijn bij Mozes, in Israël bij de Messias of in Jeruzalem met Pinksteren.

Toen God de kennis van de verborgenheid betreffende Christus en Zijn kerk aan Paulus openbaarde, begon de bediening van de kerk, en daarmee het voorbeeld en de oorsprong van de kerk van vandaag.

“Kol. 1:25-26: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

Vóór Paulus werd de werking van de verborgenheid van de kerk geheim gehouden. Het was onmogelijk dat iemand in overeenstemming daarmee kon dienen.

De verwarring over wanneer de kerk begon kan worden toegeschreven aan de algemene **onwetendheid** van de verborgenheid van Christus en Zijn kerk, geopenbaard aan de apostel Paulus.

Zie www.bedelingdergenade.nl voor meer info.

Op of aanmerkingen naar: l.h.meyer@ziggo.nl