

Begin met Romeinen

Voor het eerst beginnen met het bestuderen van de Bijbel kan een ontmoedigende ervaring zijn. Het is een dik boek voor de moderne samenleving. De honderden artikelen, blogs en audiobestanden op de Grace Ambassadors-website kunnen ook intimiderend zijn.

Bijbel-in-een-jaar-programma's kunnen nuttig zijn, maar het is nadelig dat u de instructies die Paul u heeft geschreven pas in de late herfst krijgt!

Laat intimidatie je er niet van weerhouden om je in te graven. Als je net gered bent, zou ik het boek van Paulus aan de Romeinen aanbevelen. Lees het meerdere keren door. Het zal je 'vastzetten' in het geloof van Jezus Christus volgens de openbaring der verborgenheid.

"Romeinen" hoofdstukken 1-2 leert je over je zonde.

"Romeinen" hoofdstukken 3-5 leert redding uit genade los van de wet.

"Romeinen" hoofdstukken 6-8 leert je hoe je God in genade kunt dienen.

"Romeinen" hoofdstukken 9-11 leert over Israëls verwerping van de Messias.

"Romeinen" hoofdstukken 12-16 leert je hoe je je moet gedragen tegenover anderen, heersers en zwakkere broeders.

J. C. Johnson